

KERKENNIEUWSDELLEN

57e jaargang nr. 2 zaterdag 28 maart 2026



ochtendgloren

Nieuw begin

Ik ben niet meer bang voor het nachtelijk donker,
De angst heeft plaats gemaakt voor hoop.
Ik zie nieuwe kansen in 't sterrengeflonker en
licht waar de duisternis ooit me besloep

Wie bang is belemmert de plannen voor morgen,
Beknot zichzelf voor elk toekomstzicht.
Hij laat zich verblinden door pijn en door zorgen
En houdt dus de deur naar de oplossing dicht.

Gooi open die luiken en laat alles binnen:
Het licht, de lucht en de eeuwigheid.
En laat zo een gloednieuwe toekomst beginnen
Vol angstloze liefde en zekerheid

Vertaling; The day Thou gaves lord is ended

Tekst: John Ellerton 1938

Website: Apostolisch Genootschap, Themablاد Pasen

HEILIGE BLASIUS



Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl. Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken. Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zondag 29 maart Palmzondag

9.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen

Woensdag 1 april

Geen viering i.v.m. de Chrismamis

Donderdag 2 april Witte Donderdag

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastoor J. Jansen

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg
m.m.v. het dames-en herenkor
19.00 uur Plechtigheden rond het
Kruis
m.m.v. het dames- en herenkor
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 4 april

20.30 uur Paaswake
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen

Zondag 5 april 1e Paasdag

9.30 uur Hoogmis
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastoor J. Jansen

Maandag 6 april 2e Paasdag

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkor
Pastor J. Keuben

Woensdag 8 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 12 april 2e zondag van Pasen

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkor
Pastor J. Keuben

Woensdag 15 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 18 april 3e zondag van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. In Between
Pastoor J. Jansen

Woensdag 22 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 26 april 4e zondag van Pasen

9.30 uur Woord- en
Communieviering
Diaken N. Nijhuis

Woensdag 29 april

18.30 uur Woord- en
Communieviering

Zondag 3 mei 5e zondag van Pasen

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 6 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 9 mei

H. Vormsel
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen

Zondag 10 mei 6e zondag van Pasen

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkor
Pastoor J. Jansen

DRIEKONINGEN-KAPEL



Oecumenisch avondgebed

Op donderdagavond 9 april om
19.00 uur vieren we samen het
Oecumenisch avondgebed in de
kapel van St. Elisabeth aan de
Langestraat.

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



Op dit moment is de gemeenschap
Twickel locatie Delden gesloten
voor diensten.

Eredienst Zondag om 9.30 uur
Adres Dennenbosweg 94,
7556 CK Hengelo
website www.apgen.nl/twickel
email twickel@apgen.nl



Maandag 30 maart

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Stille maandag

Dinsdag 31 maart

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Stille dinsdag

Woensdag 1 april

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Stille woensdag

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Heilig avondmaal
19.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

19.00 uur: ds. Dick Juijn

Zaterdag 4 april

Paaswake

Heilig avondmaal
20.30 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 april

Pasen

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 april

Ontloken Pasen

10.00 uur: Liturgiecommissie
Zangdienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 april

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 april

10.00 uur: ds. K. Sluiter
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 mei

10.00 uur: pastor M. Tankink
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 10 mei

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Hoop

We leven in een soms, beangstigende tijd en daar kan geen mens omheen.

En toch maken we ons op om straks Paasfeest te vieren, hoe komen de onrust in de wereld en het Paasfeest bij elkaar? In deze 40-dagentijd, proberen we een weg te vinden, horen we verhalen over opstaan en verder gaan. Horen we verhalen over moed houden en hoop. In de kerk gaat de groene kleur naar paars, kleur van inkeer en nadenken over je eigen wijze van leven en wat daar in de weg staat. Er worden oorlogen gevoerd, mensen dwalen rond zonder enige hoop.

Na de tweede Wereldoorlog werd het vrede, de mensen waren opgetogen en gelukkig, en riepen: 'Nu is het voor altijd vrede!' Hoe jammerlijk dat profetische woorden geen stand konden houden. Weinig profeten zijn er onder ons, gelukkig de mensen wanneer er een is die opstaat; openstaat voor bemoedigende woorden van troost, bemoediging en hoop.

Het is meer dan twintig jaar geleden, dat na een zwaar ongeluk mijn echtgenoot in het ziekenhuis belandde, de situatie was ernstig en het was moeilijk hoop te houden. Mensen kwamen om ons moed in te spreken.

Een trouw gemeentelid kwam met een schaal met narcisbollen. Ze zei: 'Als deze narcissen bloeien, dan hoop ik dat het met je man beter mag gaan.'

Dit is twintig jaar geleden. Die woorden waren toen, en zijn nu nog steeds, woorden van hoop.

Johanna Stronks

SPELREGELS



HEILIGE BLASIUS



Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie

J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail j.jansen@rktwentezuid.nl

Pastor J. Keuben
e-mail j.keuben@rktwentezuid.nl
telefoon 06 - 37 087 087

Pastorale nood

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij)

Bankrelaties

Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerkebalans NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
telefoon 074 - 376 12 01
e-mail delden@heiligegeestparochie.nl
Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
e-mail contact@pastoraalteam.nl
telefoon 074 - 349 22 12

Website

www.heiligegeestparochie.nl/delden

In de Heer zijn overleden:

Marie Egbers - 31 jan. - 108 jaar - Oele - w.v. A. Stegeman
Bennie Vijn - 23 jan. - 78 jaar - Benteloseweg 149 - w.v. Bruggeman
Tonnie Wiggers - 16 febr. - 84 jaar - Noorderhagen 13 - e.v. T. Reekers

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie:
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.
telefoon 074 - 349 22 12.
E-mail contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur - 16.00 uur
en op vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur

Van de Locatieraad

2026 Jubileumjaar voor de 800ste verjaardag van overlijden Sint Franciscus van Assisi.

Paus Leo XIV heeft een Franciscaans Jubileumjaar uitgeroepen voor het gedenken van de 800ste verjaardag van het overlijden van Sint Franciscus van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027 en werd geopend in Assisi.

Dit Jubeljaar is op een bijzondere manier gericht op de leden van de Franciscaanse familie van de Eerste, Tweede en Derde Reguliere en Seculiere Orden, evenals aan Instituten van Gewijd Leven, Apostolische verenigingen en verenigingen die de regel van Sint-Franciscus naleven of geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit.

Getuigen van vrede

Het jubeljaar wordt door de paus echter aangeboden aan alle christelijke gelovigen zonder onderscheid als aanmoediging om het voorbeeld van Franciscus na te volgen en getuigen van vrede te worden. Onder de voorwaarden die gelden bij een dergelijk jaar, wordt de gelovigen de mogelijkheid van een volledige aflaat aangeboden.



Franciscus van Assisi

Dit jubeljaar is geopend in de Santa Maria degli Angeli Basiliek in Assisi, gebouwd over het kleine Portiuncula kerkje van Franciscus en op de plek waar hij stierf. Er werd door de lokale bestuurders van kerk en stad herinnerd aan de vrede die Franciscus stichtte tussen de Podestà, een middeleeuwse burgemeester, en de bisschop van Assisi

Voor deze gelegenheid werd het oudste schilderij van Sint Franciscus van Assisi dat bewaard wordt in het Porziuncola Museum,

tentoongesteld in de basiliek. Het werk dateert uit het midden van de dertiende eeuw en zou zijn uitgevoerd op een houten plank van de eerste doodskist van de heilige Franciscus.

In Nederland en Vlaanderen

Ook in Nederland en Vlaanderen zal de franciscaanse familie dit jubeljaar vieren. Allereerst door een nieuw magazine uit te brengen, Francesco

Magazine, dat gedragen wordt door verschillende ordes en verenigingen binnen de franciscaanse wereld. Ook zullen er tijdens dit jaar bijzondere activiteiten plaatsvinden die via verschillende media aangekondigd zullen worden. De website van de franciscanen komt met een serie artikelen onder het thema: 'Franciscus, 800 jaar springlevend'.

Musical in oktober op de planken

Ter gelegenheid van het Franciscusjaar hebben de minderbroeders franciscanen en de muzikale jongerenbeweging KOEMI bovendien een familiemusical over het leven van Franciscus van Assisi gemaakt. De musical wordt vanaf 4 oktober op de planken gebracht door de jonge cast en crew van KOEMI en is geschikt voor jong en oud (vanaf zes jaar). Een actueel overzicht van de voorstellingen is te vinden op www.franciscus-musical.org.



Bericht en afbeeldingen via minderbroedersfranciscanen.nl.
Tekst en foto: RKKerk.nl

Kerststukken op het kerkhof

Tijdens de kerstperiode hebben veel mensen kerststukken op de graven van hun dierbaren geplaatst. Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Wanneer deze stukken echter lang na de kerst blijven liggen, geeft dit een rommelig beeld.

Wij informeren u daarom, dat kerststukken (herkenbaar aan de verwerkte kerstdecoratie) die voor aanvang van de **Goede Week** nog op de graven liggen, door de beheerder zullen worden verwijderd.

Opgelet:

Zondag 29 maart (Palmпасen) begint de viering om **9.00 uur** in plaats van 9.30 uur.

Zondag 26 april 2026 is er een Woord- en

Communieviering om 9.30 uur. Deze viering wordt geleid door Diaken N. Nijhuis.

Extra collecte Pasen

Dit jaar houden we extra deurcollecte met Pasen voor het onderstaande doel en bevelen deze van harte bij u aan: *Een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor pelgrims die mee willen naar Lourdes*

Elk jaar gaan we met parochianen uit de drie samenwerkende parochies naar Lourdes. Het is en blijft een unieke ervaring om mee te gaan. Sommigen gaan al jaren, anderen voor de eerste keer. Elke reis, zo ook die naar Lourdes, gaat gepaard met reis- en verblijfkosten.

Voor sommige mensen is de volledige reissom niet op te brengen. Zij willen echter wel graag mee op pelgrimage.

Daarom is er na afloop van de Paaswake en op eerste paasdag een deurcollecte voor diegene die een beroep willen doen op ondersteuning in de kosten.

Voor mensen die mee willen, maar die om welke reden dan ook de reissom niet in zijn geheel kunnen betalen, kan door de werkgroep een tegemoetkoming worden verleend. Het gaat hier om een ondersteuning in de reis- en verblijfkosten.

Mensen die een beroep willen doen op ondersteuning in de onkosten kunnen contact opnemen met pastoor Jurgen Jansen, j.jansen@rktwentezuid.nl. Samen met twee mensen van de werkgroep wordt het verzoek in overweging genomen. Het verzoek blijft vertrouwelijk.

Uw bijdrage in deurcollecte

Ik hoop dat mede door uw bijdrage álle mensen de mogelijkheid krijgen om naar Lourdes te gaan.

Namens de werkgroep Lourdes Borne-Delden-Hengelo
Pastoor Jurgen Jansen



Lourdes



Vastentijd 2026

En Hij zei, "Geven jullie hen maar te eten"

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, ➔

van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Minderen voor een ander dus.

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie, bezoeken we in 2026 het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando. We maken kennis met een inspirerende bisschop Mgr. Eugenio Coter en met zijn team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door de zieken te verzorgen, voor opvang te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door gevangenen te bezoeken. Kortom, door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.



Vastenactie 2026 Bolivia

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden en twee vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan, "Geven jullie hen maar te eten." Met deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen en bij ons.

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team, het werk van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze zorgt als een moeder, van zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een veilige plek hebben om te leren en te spelen. Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze kunnen. En dat is meer dan genoeg.

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de gevangenen steunen en de inrichting van een naschoolse opvang financieren zodat kinderen een veilige plek hebben waar ze na school terecht kunnen.

Hoe kunt u bijdragen? Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2026 **"Geven jullie hen maar te eten"**. **Helpt u ook?** U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer **NL46 RABO 0313 3638 38**.

t.n.v. R.K. Heilige Geest Parochie, Actie Wereldnood.

Namens de *Missie Ontwikkeling en Vredesgroep* bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project.



Oecumenisch avondgebed

Op donderdagavond 9 april om 19.00 uur vieren we weer samen het Oecumenisch avondgebed in de kapel van St. Elisabeth aan de Langestraat. Dit keer op de 2e donderdag van de maand omdat in heel veel kerken op de 1e donderdagavond witte donderdagvieringen plaats vinden. Pastor Gerard Geurts zal voorgaan en Herman Terra speelt op het orgel. Samen hopen we weer te bidden voor VREDE en hopen we op een einde van de oorlogen. Laten we samen het paasfeest vieren en na al het lijden van vele mensen, hopen op de vrede die ons verlossing mag brengen van dood en geweld.

We hopen u weer in groten getale te ontmoeten net als de afgelopen maand, maar wensen u eerst mooie en gezegende paasdagen.

Ria Mudde

Voorzitter Raad van Kerken

Herdenking van de overledenen

De Raad van Kerken organiseert in samenwerking met het oranje comité een gedenkbijeenkomst en stille tocht. Op maandagavond 4 mei gedenken wij de overleden

mensen die tijdens de oorlog 1940 - 1945 voor ons land hebben gestreden en hierbij zijn omgekomen.

We zijn nu 81 jaar bevrijd gebleven van oorlog, maar de dreiging is nu wel heel erg groot. Op veel plekken op deze aardbol zijn



brandhaarden aan de gang en worden mensen weer gemarteld of doodgeschoten. Is er veel verdriet, angst en honger. Worden we weer met heel veel geweld overspoeld

Laten we op 4 mei om 18.30 uur samenkomen in de Oude Blasiuskerk aan het Kerkplein in Delden, om samen te gedenken en te bidden. Het is een waardevolle korte bijeenkomst. Het vijftalig Fluitensemble zal prachtige liederen voor ons spelen waaronder het mooie nummer: Pie Jesu van Fauré. Ook 2 scoutingleden dragen een gedicht voor.

Om 19.15 u. is de kranslegging op het Ressingplein bij het monumentje van de Schreeuw en daarna gaat een stoet met leden van de Gemeente en Oranjecominté, reservisten van het leger, scoutingleden en vele medeburgers lopend naar de openbare begraafplaats aan de Langestraat.

Om 20.00 uur houden we daar 2 minuten stilte en wordt het programma vervolgd.

We hopen dat vele mensen deze avond samen met ons willen gedenken. Sterven voor vrijheid mogen we nooit vergeten.

Ria Mudde

Voorzitter Raad van Kerken

Suppoosten gezocht

De lente komt eraan en daar verheugen we ons op. Maar dan komen ook de toeristen eraan. Die willen we graag al het moois en bijzondere van Delden laten zien.

Elke zomer zijn de beide Blasiuskerken elke middag open van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is dan welkom om de kerk te komen bekijken of om de fietstocht te onderbreken met een kerkbezoekje. Het suppoosten start op 1 juni en gaat door tot en met 15 september.

We zijn met een gezellige betrokken groep mensen, die gastvrij willen zijn naar de bezoekers en iets willen uitleggen over de kerk of het kerkbezoek of wat er nog meer te vragen is.

Voelt u er iets voor om ook ons team te versterken, neemt u dan contact op met de koster van de kerk, Karel Gerritsjans of met Paul Gerritsjans tel. 06 - 19 06 74 94, of met het secretariaat van de kerken. Het is mooi om te doen als vrijwilliger en je wordt voor één middag in de week ingedeeld. Die middag mag je nog zelf invullen, want de lijst is nog niet gemaakt. Schroom niet en meld je aan.

Tot horens,

Paul Gerritsjans

Kerkasiel Kampen

Als voorzitter van de Raad van Kerken werd ik gevraagd om deel te nemen aan een bijeenkomst in het kerkasiel in Kampen op 19 februari. Met een groep mensen van de Protestantse gemeente Open Hof uit Rijssen gingen we 2 uur een dienst verzorgen in de kerk in Kampen waar de Oezbeekse familie Babayants sinds 21 november 2024 in de kerk in Kampen verblijft. Zolang deze familie in een zaaltje in het kerkgebouw verblijft en er van s morgens 8 uur tot s avonds 10 uur een kerkdienst wordt gehouden, kunnen deze uitgeprocedeerde mensen niet uit ons land worden gezet. Zij verblijven al ruim 12 jaar in Nederland en zijn helaas uitgeprocedeed.

Met respect voor de dominee en kerkenraad die deze familie onderdak verleent en ook de gemeenteleden deze mensen voorziet van voedsel en alles wat ze nodig hebben, heb ik de barmhartigheid gevoeld. Ieder die er komt om een bijeenkomst bij te wonen, krijgt koffie of thee met koek of cake aangeboden. Alles is goed geregeld met vele vrijwilligers die hieraan meewerken. Een vrije gift die hier goed terecht komt.

Een prestatie want het duurt nu bijna al anderhalf jaar. Niet alleen deze familie vraagt om hier te mogen blijven in ons land. Zij staan symbool voor nog meer families in ons land. Zij spreken onze taal, leren hun kinderen onze gewoontes en hopen en bidden dat ze toch hier mogen blijven en niet worden teruggestuurd naar hun land.

Hun hoop is nu op het CDA van het nieuwe kabinet gevestigd. En wij hopen en bidden hiervoor met hun mee. Heel veel predikanten, maatschappelijk werkers en pastores van vele religies vierten hier met gemeenteleden en bezoekers een dienst. Zeven dagen in de week. Allemaal belangeloos om deze mensen HOOP te geven dat ze niet alleen staan.

Dominee Lambers Heerspink en zijn vrouw Trudie hadden een mooie dienst voorbereid met het thema "Daniël". Dit thema werd uitgebreid uitgelegd en er werden passages uit de Bijbel voorgelezen. Ook werd erover gediscussieerd. Tussendoor zongen we met elkaar en droeg iemand een gedicht voor. We voelden ons betrokken bij de bijeenkomst en dachten aan deze familie. HOOP op de toekomst werd uitgesproken. Met een goed gevoel gingen we in de middag weer terug naar huis. Maar deze bijeenkomst bleef nog dagen in mijn hoofd. Voor elkaar zorgen en met elkaar meeleven is toch wel heel belangrijk. Ook gewoon in onze eigen plaats. Samen delen, samen leven en samen hopen op een toekomst voor iedereen

Ria Mudde

Voorzitter Raad van Kerken



Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30
uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail:
scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten
van afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:

www.pgdelden.nl

IN MEMORIAM:

Gerrit Jan Hendrik Kristen

Tot voor een paar jaar terug melkte hij nog de koeien. Dat heeft hij bijna 80 jaar gedaan. Een voorbeeld voor velen. Zoals hij ook een voorbeeld was in het accepteren van meer zorg en het na 94 jaar verlaten van zijn boerderij aan de Veldweg in Ambt-Delden. Op dinsdag 3 februari 2026 overleed Jan Kristen in het Dijkhuis in Borne. Hij werd 95 jaar. Jan Kristen heeft zijn leven geleefd met tevredenheid en passie voor het boerenleven. Eerst aan de Koekoekslaan in Borne, vervolgens naar de Steenbakkersweg en in 1982 naar de Veldweg (de laatste boerderij op onze gemeentegrens met Borne). Daar groeiden en groeien de generaties naast elkaar op. Een vanzelfsprekende kringloop van liefde en verantwoordelijkheid. Jan was de grondlegger van het familiebedrijf. Zijn leven was verweven met de grond. In 1959 leerde hij Annie kennen. In het gezin werd samen gemolken en gewerkt, maar vooral ook veel gelachen. Jan was altijd opgewekt, maar stond ook weleens even stil voor een overpeinzing en een stukje bezinning: *“was wes is is wes en weer vedan”*. Maar ook: *“wie hebt aait geluk had”*. Dat gevoel had hij ook in 2014 toen Annie overleed. Het verdriet was groot, het gemis diep, maar Jan herpakte zich, stap voor stap, gedragen door zijn karakter: nuchter, standvastig, en met een hart dat wist hoe je verder moest, zelfs als het zwaar was. Na het overlijden van Annie heeft Jan heel veel steun aan zijn zus gehad. Zij overleed begin dit jaar.

Jan zag het als een zegen dat hij tot op hoge leeftijd thuis heeft kunnen wonen. Ondanks dat zijn geestelijke vermogens steeds minder werden. Tot het echt niet meer ging. Voor zijn zoon, schoondochter en kleinzoon (de generaties samen op de boerderij) was de dag dat Jan opgenomen moest worden een zwarte dag, want ook zij hadden Jan graag tot het laatst toe thuis alle zorg gegeven. Maar soms kan het niet anders, en moet je doen wat voor beide partijen het beste is.

Daarom hebben we in de afscheidsplechtigheid in de Oude Blasius op 9 februari een gedeelte gelezen uit het boek Ecclesiasticus. De wijsheid van Jezus Sirach. Een boek dat wel voorkomt in de katholieke Bijbel, maar niet in de Protestantse. Daarin staat het ontroerende zinnetje: *“Kind, verzorg je vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, neem het hem niet kwalijk en veracht hem niet, jij die nogal je krachten hebt”*. We lezen daarin: Heb eerbied voor je ouders, ook als ze oud worden en hun verstand verzwakt. Zulke dingen maken een familie kostbaar; een familie of een zorghuis! Dementeren is niet mensonwaardig. Het is een weg terug, die net zo menselijk is als de heenweg was. Zo namen we afscheid van Jan, en in het vertrouwen dat het goed is, hebben we Jan begraven op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn



Jan Kristen

IN MEMORIAM: Frederik Jan Johan Blekkenhorst

Op de dag waarop hij 79 jaar zou zijn geworden, hielden we de afscheidsdienst. Zijn verjaardag vierde hij liever binnen de kring van intimi, voor zijn afscheid had hij precies hetzelfde voor ogen. Dat zou recht doen aan zijn sobere karakter. Toch waren er veel mensen op de been gekomen om afscheid te nemen van Jan Blekkenhorst. Hij overleed op 13 februari 2026 en woonde aan de Greekerinckskamp. Velen kennen hem van de woon- en slaapwinkel aan de Langestraat in Delden.

De Langestraat was ook de plek waar Jan opgroeide, waar hij volop genoot van het leven, maar ook verdriet kende. Eén van de grote pijnpunten van zijn leven was dat hij op 12-jarige leeftijd zijn moeder moest verliezen. Maar daardoor ontwikkelde Jan ook een grote mate van zelfstandigheid. Hij moest in veel dingen zichzelf ontwikkelen, creatief zijn, alert, en dat maakte hem tot de aangewezen persoon om de winkel voort te zetten. Ook na zijn huwelijk met Hennie en de geboorte van dochter Diane bleef de Langestraat de centrale plek. Jan had liefde voor de zaak, en zo

groeide het bedrijf en kreeg een naam, ook buiten Delden. Jan groeide mee en bleef tegelijk dezelfde. Dezelfde service, dezelfde vriendelijkheid, dezelfde kennis. En je wist... als Jan het regelt komt het goed.

Maar er was ook een andere Jan, en die kwam misschien wel meer tot zijn recht na de verhuizing naar de Greekerinckskamp. Het toppunt van genot voor Jan was bezig zijn in de tuin, met Bobby de hond aan zijn zijde, bezig voor zichzelf, zonder veel mensen om hem heen. Ook als lid van de fietsclub kon hij ineens een eigen route kiezen, puur voor zichzelf. Jan was een gelovig man, niet kerks. Integendeel hij had grote moeite met de pracht en praal van het geloof, de nadruk soms op geld in de kerk, terwijl buiten de muren van de



Jan Blekkenhorst

kathedralen mensen in grote armoede leven. Dat deed hem pijn. Vandaar ook dat hij zo geraakt was door de film en de muziek van Dr. Zhivago, een film uit 1965. Dr. Zhivago speelt in een verwarrende tijd, oorlog en revolutie, met als gevolg dood, honger, zinloos geweld. En Jan zag in zijn leven dat dit het lot is van zoveel mensen in deze wereld. Tijdens de afscheidsdienst op 21 februari in de Oude Blasius speelde onze organist Martin dit stuk op de vleugel in een muistille kerk. Met in onze gedachten Jan Blekkenhorst die met zijn leven en alles wat zich daarin afspeelde voor ogen had om deze wereld te verbeteren. In dat vertrouwen hebben we Jan op de Algemene Begraafplaats begraven.

Ds. Dick Juijn

Bij de diensten

Terwijl dit nummer van Kerkennieuws door de brievenbus glipt, staan we voor een hele reeks diensten op weg naar het Paasfeest.

Op **zondag 29 maart** is het Palmzondag en lezen we volgens het leesrooster uit Matteus 26, 57-75, rond het thema: *“Ik ken die man niet”*. U zult gelijk denken: woorden van Petrus. We kennen Petrus als een hele felle discipel, maar ook als een falende discipel. Maar daaraan voorafgaat het verhaal over Jezus die niet faalt en stevig blijft staan als Hij wordt ondervraagd door Zijn tegenstanders.

Denkt u aan het ingaan van de zomertijd!

Om de hele week tot een voorbereiding op Pasen te maken zijn er op maandag, dinsdag en woensdag drie vespers. Dit zijn korte avondgebeden van 20-25 minuten, waarbij we telkens stilstaan bij 1 van de 7 kruiswoorden van Jezus. Gerrit Hoving zorgt voor de muzikale begeleiding.

Op **maandagavond 30 maart** om 19.00 uur het 4de kruiswoord: *“Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”*

Op **dinsdagavond 31 maart** om 19.00 uur het 5de kruiswoord: *“Ik heb dorst”*.

Op **woensdagavond 1 april** om 19.00 uur het 6de en 7de kruiswoord: *“Het is volbracht”* en *“Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest”*.

De diensten van de drie dagen van Pasen (donderdag, vrijdag en zaterdag) dragen dit jaar het thema: *‘Verstillings als bron van hoop’*. De zanggroep zal aan deze vieringen meewerken.

Op **Witte Donderdag 2 april** om 19.00 uur: *Trouw zijn*. We lezen Matteus 26, 47-56 waarin Judas de Messias verraadt met een kus. Ik heb me altijd afgevraagd of Judas heel bewust Jezus heeft verraden, of was het een misrekening van een man die even van het padje ➔

was? We vieren Avondmaal.

Op **Goede Vrijdag** 3 april om 19.00 uur lezen we meerdere (Bijbel)teksten rond het lijden en sterven, afgewisseld met liederen die de teksten ondersteunen. De paaskaars wordt gedoofd en we besluiten de dienst met het Beklag van God.

De **Paaswake** op 4 april begint om 20.30 uur. Het verhaal van de opstanding wordt gelezen en we slaan onze ogen op naar het Licht. Er is gelegenheid voor het hernieuwen van de doopbelofte en staande in een grote kring rond de banken van het middenschip vieren we het Avondmaal. Voor velen altijd een indrukwekkend moment.

Op **Paasmorgen** 5 april om 10.00 uur zal het een feestelijke dienst zijn, en ook hier zal de zanggroep medewerking verlenen. De trompettist ontbreekt niet. Het Paasevangelie klinkt: Lucas 24, 1-12. Het blijft moeilijk te geloven: die opstanding. Veel mensen blijven makkelijk hangen bij dat punt waar de apostelen ook eerst op zaten: kletspraak! Bij de apostelen komt ineens een omslag! Kan dat ook bij ons?

De **zondag na Pasen, 12 april**, zal er een zangdienst gehouden worden o.l.v. gemeenteleden. Vorig jaar in de zomervakantie is voor het eerst zo'n viering gehouden. U was er toen als de kippen bij om liederen aan te dragen. Dat waren er zoveel, dat deze dienst een soort van 2e ronde is. Erica Bakker en Rinske Gerritsjans gaan voor. Kom en zing mee!

Dan zal er op **zondag 19 april** weer een zgn. confessionele dienst zijn. De reacties op eerdere diensten waren positief. We doen dat met de lezing volgens het leesrooster: Johannes 21, 1-14. Het uitgangspunt voor de preek is vers 7: *Het is de Heer!*

Op **zondag 26 april** klinkt het verhaal van de Goede Herder (Johannes 10, 1-10). Het is ook Roepingenzondag. Ook in de PKN wordt daar, gezien het tekort aan werkers in de kerk, op deze zondag aandacht aan besteed. Ds. Koos Sluiter uit Almelo is de voorganger.

Dan zal op **zondag 3 mei** gelezen worden uit Johannes 14. Over Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Daar gaat Pastor Mia Tankink vast iets moois van maken! We hopen op geïnspireerde en mooie vieringen met elkaar.

Preeknabespreking

Voor de komende weken is er gelegenheid voor een preeknabespreking op maandag 30 maart (dat betreft de dienst van Palmzondag) en maandag 20 april (dit betreft de confessionele dienst van 19 april). Aanvang 10.15 uur in de Voorhof. We beginnen met koffie en eindigen om 11.15 uur. Tijdens de preeknabespreking komen vaak

interessante opmerkingen naar voren en wordt er in alle openheid gesproken over dat wat je raakte, maar ook wat je stoorde in de preek of in de dienst.

Powerpreek

Iedere zondagavond wordt er via de website www.1twente.nl een christelijk programma uitgezonden. Het programma 'Logos op Zondag' wordt grotendeels ingevuld met christelijke muziek, maar ook met een gedicht en elke week een 'powerpreek'. Voor de zondagen 19 april, 17 mei en 21 juni ben ik gevraagd die powerpreek te verzorgen. Ik begreep dat de luisteraars vooral te vinden zijn in Rijssen-Holten, maar het is gericht ook op de Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Borne. De powerpreek heeft een maximum van 7 minuten.

Monumentje gestorven kinderen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de gedachteniszondag, geven we de laatste 2 jaar iedereen de gelegenheid mensen te gedenken die niet via onze kerk zijn uitgedragen, maar voor wie dan toch even de aandacht wordt gevraagd. In de dienst in 2025 werd door iemand het gemis genoemd van 4 van haar kinderen en 4 kleinkinderen. Een gemis waar niet voor is gekozen maar wel dagelijks voelbaar. Dit heeft tot reacties geleid, waarbij het opvallend was dat in die reacties werd genoemd het gemis aan pastorale begeleiding voorheen bij het sterven van een kind, bij een miskraam, bij een abortus, maar ook de manier waarop het in de kerk (en in de maatschappij) werd doodgezwegen. Niet iedereen die zoiets heeft meegemaakt in zijn/haar gezin voelt ervoor om dat weer naar boven te halen. Anderen zouden het juist wel graag een plekje of aandacht geven. Binnen de kerkenraad is hierover gesproken en aan de liturgiecommissie is gevraagd dit verder uit te werken. Het komt erop neer dat aan de zijkant van de kerk (bij de kaarsenbak voor de kosterbank) een monumentje wordt ontworpen, met



monumentje gestorven kinderen

een plekje om kinderen te gedenken. Aan het einde van de dienst op Eerste Pinksterdag zullen we dit monumentje onthullen of inwijden, in ieder geval krijgt het dan

de aandacht. In het volgende KerkenNieuws meer hierover.

Varende gemeente

Een paar zondagen geleden waren er mensen van de "Varende gemeente" te gast in onze kerk. Het is een bijzondere interkerkelijke gemeente met name voor de binnenvaart en gericht op Nederlandse schippers die de Duitse kanalen bevaren. Deze schippers hadden aangemeerd in Delden en bezochten onze zondagsdienst. Na afloop waren er grote complimenten voor Gerrit, onze organist en zelf werd ik uitgenodigd om binnenkort een dienst te komen leiden in Mannheim voor deze gemeente. De kerk is groter dan Delden en ook groter dan Nederland.



Pasen

Aanleiding tot een hoopvolle glimlach of een bedenkelijk gezicht? Rond de opstanding komen altijd weer vragen op: waar gebeurd? hoe voorstelbaar? geestelijk of lichamelijk?

Gabriel Marcel, een Franse filosoof, heeft eens het onderscheid gemaakt tussen een probleem en een mysterie. Een probleem kun je uit de weg ruimen door er een oplossing voor te vinden. Een mysterie kun je niet uit de weg ruimen. Je kunt er alleen maar je leven mee verbinden, erdoorheen gaan, het vieren. Dat doe je niet met je hoofd alleen, maar met je gehele persoon. Ik zou ervoor willen pleiten Pasen meer als een mysterie dan een probleem op te vatten. Wij zijn van harte uitgenodigd Pasen - en de eraan voorafgaande Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, waarin het lijden centraal staat - te vieren: door het mysterie van lijden en opstanding heen te trekken, met liederen, gebeden en goede gedachten het te ondergaan. Met daarbij de gebedswoorden van Huub Oosterhuis in het achterhoofd: 'Kome wat komen moet/ maar laat het om jou zijn/ dat wij het uithouden/ en niet om niemand.' Ik wens u een mooie Paastijd toe,

Ds. Dick Juijn

Word vriend van

"Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden"

In 2002 werd de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden" opgericht, voortgekomen uit "Stichting de Oude Kerk". De roepnaam STOK, die we ook nu nog wel gebruiken, is daar een overblijfsel van.

De doelstelling van de stichting is het werven van fondsen ter financiële ondersteuning van het in stand houden van het monumentale complex van de Oude Kerk Delden. Kort gezegd komt het erop neer dat de Protestantse Gemeente Delden als eigenaar van de kerk een beroep kan doen op de stichting voor waar het onderhoudsprojecten van het monument betreft.

Het monumentale complex is dan wel in eigendom van de Protestantse Gemeente Delden, maar in feite genieten alle Deldenaren mee van dit beeldbepalende gebouw in hartje Delden. En daarom doen wij een beroep op u om ook vriend te worden, zodat we ook in de verre toekomst nog voldoende financiële middelen hebben om de gebouwen te onderhouden.

Gelukkig kent de stichting een aantal trouwe donateurs die veelal jaarlijks een donatie doen. Niet altijd zijn hun gegevens bij ons bekend, maar langs deze weg willen wij hen heel hartelijk danken voor hun steun!



Voor meer informatie en om vriend/donateur te worden verwijzen wij u naar de website: www.vriendenoudekerkdelden.nl

Als vriend ontvangt u de nieuwsbrief en blijft u op de hoogte. Uw steun, klein of groot, eenmalig of jaarlijks is in elk geval zeer welkom en ook nog eens aftrekbaar omdat de stichting de ANBI status heeft.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden,

Alexander van den Tweel, voorzitter

VROUWEN IN DE BIJBEL



Sinds 1911 is op 8 maart Internationale Vrouwendag om de rechten van vrouwen te bevorderen. Maar hoe zit dat met de vrouwen in de Bijbel? Welke vrouwen uit de Bijbel ken jij allemaal? En ken je ook hun verhalen?

In de Bijbel lezen we vooral over

mannen. Maar er komen ook veel vrouwen in voor. De bekendste vrouwen in de Bijbel zijn Eva, de vrouw van Adam, en Maria, de moeder van Jezus. Maar er zijn nog enorm veel andere vrouwen, namelijk 149. Behoorlijk wat! Waarschijnlijk meer dan je dacht? Je zou kunnen denken dat het leven van deze vrouwen heel anders was en niets meer met ons in deze tijd te maken heeft. Maar is dat ook zo? Vrouwen in de Bijbel kregen vaak voorgeschreven wat ze moeten doen en wat hun plek in de maatschappij is. Maar als je goed kijkt, zie je, dat ze desondanks vaak anders handelen dan van hun verwacht wordt. Dat ze hun eigen weg gaan. Er is sprake van ontwikkeling en verandering.

De verhalen zijn vaak erg actueel, dus eigenlijk jammer dat er zo weinig aandacht voor is.

Bron: www.eo.nl, www.katholiekevesting.nl, www.inenomdebijbel.be

Bron Plaatje: www.joods.nl

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

23-04-2026	09-05-2026	interval 7 weken	#3-2026
11-06-2026	27-06-2026	interval 10 weken	#4-2026
20-08-2026	05-09-2026	interval 12 weken	#5-2026

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag KerkenNieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging KerkenNieuws.

Bij onverhoopt onjuiste bezorging kunt u KerkenNieuws retourneren aan de afzender p/a Rupperink 1, 7491 GP Delden.



T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken



Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43