

# KERKENNIEUWSDELLEN

57e jaargang nr. 1 zaterdag 7 februari 2026



## **Van nacht naar dag**

Als dit nummer verschijnt duurt het nog wel een paar weken, maar toch, de lente is in aantocht.

Koning Winter zorgde de laatste weken steeds voor de nodige kilheid en kou. Het kerkelijke seizoen rijmt hierop.

Momenteel bereiden we ons voor op de lijdensstijd, waarin de kerk stilstaat bij de 'wintermachten' van lijden en dood. Maar elke ochtend wordt het toch weer licht en dat steeds vroeger.

De oudchristelijke theoloog Clemens van Rome (einde 1ste eeuw) schreef dat de overgang van de nacht naar de dag ons steeds weer de opstanding bewust maakt. De nacht als sfeer van de dood wordt opgevolgd door de dag, de sfeer van het leven. De terugkeer van het licht elke ochtend is een wonder.

Een christen leeft vanuit de ochtend en niet vanuit de avond. Vandaar dat zelfs in de lijdensstijd enig 'paas'optimisme een christen niet vreemd is.

Ik wens iedereen een bezielende Veertigdagentijd.

*Ds. Dick Juijn*

*Eikenboom in de winter*



## Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). Ga naar [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken. Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

### Zondag 8 februari

#### 5e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Keuben

### Woensdag 11 februari

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Zondag 15 februari

#### 6e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Jansen

### Woensdag 18 februari

Aswoensdag  
19.00 uur Eucharistieviering  
Pastor C. Pikkemaat

### Zondag 22 februari

#### 1e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Keuben

### Woensdag 25 februari

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Zondag 1 maart

#### 2e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. dames- en herenkeror  
Pastor J. Jansen

### Woensdag 4 maart

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Zondag 8 maart

#### 3e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Keuben

### Woensdag 11 maart

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Zondag 15 maart

#### 4e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Jansen

### Woensdag 18 maart

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Zondag 22 maart

#### 5e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Jansen

### Woensdag 25 maart

18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor J. Jansen

### Donderdag 26 maart

14.00 uur Eucharistieviering voor  
ouderen  
m.m.v. het dames- en herenkeror  
Pastor J. Jansen

## PROTESTANTSE GEMEENTE



### Zondag 8 februari

10.00 uur: ds. K. Sluiter  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 15 februari

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 22 februari (1e zondag 40 dagentijd)

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 1 maart (2e zondag 40 dagentijd)

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 8 maart (3e zondag 40 dagentijd)

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 15 maart (4e zondag 40 dagentijd)

10.00 uur: Pastor M. Tankink  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 22 maart (5e zondag 40 dagentijd)

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

### Zondag 29 maart Palmпасen

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk

## DRIEKONINGEN-KAPEL



### Oecumenisch avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.

## APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor diensten. De locatie aan de Emmastraat 9 wordt momenteel gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

**Eredienst** Zondag om 9.30 uur  
**Adres Dennenbosweg 94,  
7556 CK Hengelo**  
**website** [www.apgen.nl/twickel](http://www.apgen.nl/twickel)  
**email** [twickel@apgen.nl](mailto:twickel@apgen.nl)

# HEILIGE BLASIUS



## Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie

J. Jansen,  
pastoor (liturgie)  
telefoon 06 - 46 90 72 33  
e-mail [j.jansen@rktwentezuid.nl](mailto:j.jansen@rktwentezuid.nl)

Pastor J. Keuben  
e-mail [j.keuben@rktwentezuid.nl](mailto:j.keuben@rktwentezuid.nl)  
telefoon 06 - 37 087 087

## Pastorale nood

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij)

## Bankrelaties

Geloofsgemeenschap Delden  
NL24 RABO 0313 3020 57  
Kerkbalans NL38 RABO 0313 3074 31

## Verliezen-verwerken

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

## Administratie

Langestraat 78, 7491 AJ Delden.  
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.  
telefoon 074 - 376 12 01  
e-mail [delden@heiligegeestparochie.nl](mailto:delden@heiligegeestparochie.nl)  
**Secretariaat pastoraal team**  
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo  
e-mail [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl)  
telefoon 074 - 349 22 12

## Website

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

## In de Heer zijn overleden

Rietje Hoek - 27 nov. - 95 jaar - Elisabeth - w.v. J. Poelman  
Will Vehof - 18 dec. - 88 jaar - Molenstraat 1-18 - w.v. T.Eijkelkamp  
Gerda Oude Groeniger - 8 jan. - 97 jaar - "t Ickert 11 - w.v. P. Jaspers  
Annie Distel - 9 jan. - 92 jaar - Elisabeth  
Jan Kroeze - 13 jan. - 79 jaar - de Helle 25 - e.v. R.Rosens  
Yvonne Hoek - 19 jan. - 78 jaar - Stadshagen 224 - e.v. L.Velthuis

## Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie  
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo  
telefoon 074 - 349 22 12.  
e-mail [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl)  
Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur -16.00 uur  
en op vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur

## Kerkbalans 2026

Een nieuw jaar, januari is het moment waarop we bij u aankloppen voor deelname aan de Actie Kerkbalans. Het thema van dit jaar is 'Geef vandaag voor onze kerk van morgen' - 'Samen voor de kerk van morgen'.

Vanaf 12 januari hebben onze contactpersonen de enveloppen voor de Kerkbalans bezorgd bij alle ingeschreven adressen. De

brief in de envelop is specifiek toegespitst op uw eigen manier van betalen. De envelop bevat een brief van de locatieraad en - indien van toepassing - een Inschrijfformulier met retourenvelop. U hebt deze retourenvelop inmiddels bij uw contactpersoon in de brievenbus hebben gedaan, of deze is / wordt nog bij u opgehaald.

Wij willen iedereen die in januari op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans hartelijk danken. Zonder de inzet van onze vrijwilligers was dit niet gelukt.

Tot slot danken wij alle parochianen die de Kerkbalans dit jaar financieel ondersteunen. Uw bijdrage is van essentieel belang voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.

## Belastingaftrek

Wilt u de geloofsgemeenschap steunen en tegelijkertijd geld terugkrijgen van de belasting? Dat kan via een periodieke schenking. Dit is een eenvoudige manier om uw kerkbijdrage volledig aftrekbaar te maken.

Normaal mag u giften pas aftrekken boven een bepaald drempelbedrag. Bij een periodieke gift vervalt die drempel. Dat betekent dat u elke euro die u geeft mag opgeven bij uw belastingaangifte, mits u dit in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar ten minste één keer per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard.

Dit formulier kunt u zelf downloaden van de website van de belastingdienst, [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl). Op deze site gaat u via de zoekfunctie naar "periodieke giften in geld". Hier vindt u het formulier



onder de kop "Overeenkomst periodieke gift in geld".

Als u dit formulier heeft ingevuld, moet u beide exemplaren inleveren bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78, 7491 AJ Delden of op dit adres in de brievenbus doen. De administrateur van de geloofsgemeenschap zorgt voor de invulling van het RSIN/fiscaal nummer en ondertekening van de overeenkomsten door de voorzitter van het bestuur van de parochie.

Hierna krijgt u het volledig ingevulde en ondertekende exemplaar voor de schenker retour.

### Advents-/Kerstviering

Woensdagmiddag 17 december 2025 werd de traditionele advents-/kerstviering voor ouderen gehouden. Na een mooie eucharistieviering, voorgedaan door pastoor Jansen en ondersteund door het dames- en herenchor, was er een gezellig samenzijn in het parochiehuis. Het was een geslaagde middag.

### Lichtjes op het kerkhof tijdens Kerstmis

Tijdens de afgelopen kerstdagen was het kerkhof weer prachtig verlicht door de vele brandende kaarsen. Ook het Kruisbeeld is deze dagen extra verlicht. Dit zorgde voor een mooi en rustgevend beeld in de donkere dagen. Verschillende bezoekers lieten weten dit initiatief zeer te waarderen.

Deze positieve reacties doen ons goed. Mede daarom zetten wij deze waardevolle traditie in de toekomst graag voort.



*Lichtjes op het kerkhof tijdens Kerstmis*

### Schoonmaakploeg zoekt versterking!

In de vorige uitgave van Kerknieuws plaatsten wij een oproep voor versterking van onze schoonmaakploeg. Met veel plezier kunnen wij melden, dat mevrouw Ter Doest ons team is komen versterken.

Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de kerk er netjes en verzorgd uitziet. Ongeveer zes keer per jaar geven zij de kerk op een doordeweekse ochtend een schoonmaakbeurt.

Wij kunnen nog steeds extra hulp gebruiken om de werklust voor de toekomst goed te verdelen.

Neem voor meer informatie of om u aan te melden contact op met Ine Visser via het secretariaat van de Geloofsgemeenschap op dinsdag- of vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur; telefoon 074 - 376 12 01 of via [delden@heiligegeestparochie.nl](mailto:delden@heiligegeestparochie.nl).

### Voorbereidende viering voor Pasen 2026

Omdat het volgende Kerknieuws pas vanaf 28 maart wordt bezorgd, vindt u de uitnodiging voor de voorbereidende viering voor Pasen nu al in deze uitgave. Let op, deze viering vindt eenmalig plaats op donderdagmiddag in plaats van de gebruikelijke woensdagmiddag.

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden, nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder, evenals de leden van de KBO-Delden, van harte uit. De viering vindt plaats op donderdag 26 maart 2026 om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk, met medewerking van pastoor Jansen en het dames- en herenchor.

Na de viering is er tot circa 16.30 uur een gezellig samenzijn in Stadscentrum Het Parochiehuis (Langestraat 79). Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers en een drankje is er volop gelegenheid voor ontmoeting.

### Maarschelkerweerd orgel

Langs deze weg willen wij U op de hoogte brengen van de financiële stand van zaken met betrekking tot de actie voor het groot onderhoud van het orgel.

De opbrengst tot op heden is 5.185 Euro. Hiermee zijn we al een mooi eind op weg!

Het bedrag is bijeengebracht door de extra collectes, betalingen via QR-code én enkele gulle giften van parochianen. Vermeldingswaardig is ook de donatie van Kerstdorp Delden, de opbrengst van de bezoekers heeft Jos Bouman geschonken voor het orgel. Prachtig toch!

Maar begrijpelijk, ... we zijn er nog niet! ... Er zullen dan ook de komende tijd nog enkele extra kerkcollectes worden gehouden. Daarnaast, als er nog mensen zijn die met een gift deze actie willen ondersteunen, zou dat heel mooi zijn.



Verdere zaken die door ons zullen worden ondernomen, zijn het opvragen van een definitieve offerte bij de restaurateur en het benaderen van fondsen en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (het orgel is een rijksmonument).

Het zou mooi zijn als we dit jaar tot opdracht kunnen overgaan en over afzienbare tijd weer van de mooie klanken van ons bijzondere orgel kunnen genieten!

Met Uw steun moet het lukken, we houden U op de hoogte!

Bij voorbaat dank,  
Namens de locatieraad,  
*Tonnie Terhalle*

Wilt u de restauratie van ons orgel steunen? Dat kan via  
IBAN NL24 RABO 0313 3020 57

T.n.v. R.K. Heilige Geest Parochie, Geloofsgemeenschap  
Delden, omschrijving Gift Orgelactie



## Vastentijd 2026

### En Hij zei, "Geven jullie hen maar te eten"

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Minderen voor een ander dus.

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie, bezoeken we in 2026 het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando. We maken kennis met een inspirerende bisschop Mgr. Eugenio Coter en met zijn team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze ondermeer door de zieken te verzorgen, voor opvang te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door gevangenen te bezoeken. Kortom, door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden en twee vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan, "Geven jullie hen maar te eten." Met deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen en bij ons.

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team, het werk van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze zorgt als een moeder, van zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een veilige plek hebben om te leren en te spelen. Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze kunnen. En dat is meer dan genoeg. Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de gevangnissen steunen en de inrichting van een naschoolse opvang financieren zodat kinderen een veilige plek hebben waar ze na school terecht kunnen.

### Hoe kunt u bijdragen ?

Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede vragen uw steun voor de Campagne 2026 "Geven jullie hen maar te eten".

### Helpt u ook?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer  
**NL46 RABO 0313 3638 38.**

t.n.v. R.K. Heilige Geest Parochie, Aktie Wereldnood.

*Namens de Missie Ontwikkeling en Vredesgroep bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project.*



Vastenactie 2026 Bolivia



### Oecumenisch avondgebed

12 februari - 5 maart - 9 april

We gaan als Raad van Kerken samen weer op weg in het avondgebed in dit nieuwe jaar dat zo onrustig is begonnen. Komt er wel oorlog, komt er geen oorlog? Het houdt ons bezig en maakt ons onrustig. We worden er allemaal nerveus van.

Vele jaren geleden is het avondgebed ingesteld door de voorgangers van de beide Blasiuskerken, tijdens de Golfoorlog in januari 1991. Precies 35 jaar geleden. Die oorlog is gelukkig niet over ons gekomen, maar we zijn in het avondgebed blijven bidden dat er geen oorlog meer zal komen.

We zijn blij dat het avondgebed is gebleven en dat er steeds meer mensen op de 1e donderdagavond van de maand eraan deelnemen. Zelfs met de kou en sneeuw in januari waren er veel mensen. We mogen gebruik maken van de kapel van het verpleeghuis St. Elisabeth, waar het altijd lekker warm is. Samen een half uurtje bidden en zingen van 19.00 u tot 19.30 uur. Dat voelt als een verbondenheid met elkaar. Na afloop drinken we samen koffie of thee.

De komende maanden zal het avondgebed op de 1e of 2e donderdag van de maand plaats vinden. Als eerste is het avondgebed op donderdagavond **12 februari** en zal pastor Geurts voorgaan. Daarna zal op **5 maart** Martha Mulder voorgaan en op **9 april** i.v.m. witte donderdag, dominee Lambers Heerspink. Alle avonden zal Herman Terra ons op het orgel begeleiden bij het zingen van de liederen.

We blijven met elkaar bidden voor VREDE, voor VERDRAAGZAAMHEID en voor WIJSHEID.

*Ria Mudde*

voorzitter Raad van Kerken

Wanneer je deze spelregels leest, is het nog winter. Wonderlijk zoals alles buiten om ons heen verandert. Warme dagen afgewisseld met koude. Er waren zelfs dagen met sneeuw en ijs. Er kon sinds jaren weer geschaatst worden. Wonderlijk, hoe kan dat toch? Zoveel verandering, zoveel beweging, niets lijkt stil te staan.

Wonderlijk, zo is het ook in ons leven, volop in beweging, in welke fase van je leven je ook bent. Jong, middelbaar, oud. Als we hierbij stilstaan, zien we de bewegingen in ons leven, in ons lichaam. Wat is dat? Hoe gaat dat? Vaak onbewust, ongezien, gebeuren er grootse dingen om ons heen.

Opeens het noorderlicht, spectaculair en van een wonderlijke schoonheid. We moeten wel onze zintuigen, onze ogen, oren en reuk goed openhouden. Het lijkt in deze periode dat het donker is en zonder leven, maar dan opeens verschijnt er weer iets nieuws. De dagen worden langer, er verschijnt een klein groen puntje, het begin van een bloempje.

Ongezien gaat de beweging door en komt er weer iets nieuws aan het licht. Zo is het ook in ons leven, ook daar zijn moeilijke, donkere plekken, kan het somber zijn. Wanneer we ons richten op ons binnenste, de weg gaan van ons hoofd naar ons hart, komt er beweging en kunnen er mooie dingen ontstaan. Wonderlijk, maar elke dag kun je ze ontdekken.

*Anja van de Haar*



**Predikant:**

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 2, 7491 BM Delden  
telefoon 06 - 15 88 31 26  
e-mail: dickjuijn@planet.nl

**Vertrouwenspersoon**

Dhr. Oebele Dijkstra  
telefoon 074 - 376 22 02  
e-mail: oebele@odijkstra.nl

**Kerkelijk Bureau:**

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
telefoon 074 - 376 23 69  
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30  
uur  
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

**Correspondentieadres:**

Protestantse Gemeente Delden  
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden  
telefoon 06 - 14 15 44 15  
e-mail:  
scribapgdelden@gmail.com

**Bankrelaties:**

Diaconie  
NL08 RABO 0313 3066 13  
College van kerkrentmeesters  
NL96 RABO 0313 3773 91  
St. Vrienden van De Oude Kerk  
NL18 RABO 0313 3221 47  
Vrijwillige bijdrage  
NL48 RABO 0373 7176 87

**Beluisteren kerkdiensten:**

via internet: [ww.kerkdienstgemist.nl](http://ww.kerkdienstgemist.nl)  
Overijssel, Delden.  
Ook te beluisteren: Kerkdiensten  
van afgelopen maanden  
Begraafisdiensten.

**Website:**

[www.pgldelden.nl](http://www.pgldelden.nl)

**In memoriam:**

**Greta Wiessenberg-Jongman**

Velen van ons zagen hoe Greta, na het recente overlijden van Evert, de draad van het leven weer probeerde op te pakken. Dat ging stapje voor stapje, vooral omdat pijn in haar rug, het haar belemmerde om te doen wat ze eigenlijk wel zou willen doen en dat was zich weer onder de mensen begeven. Mensen ontmoeten en ook weer naar de kerk gaan. Geheel onverwacht stierf op woensdag 17 december 2025 Greta Wiessenberg-Jongman. Zij woonde aan de IJsvogel en werd 86 jaar oud.

Greta had een mooie jeugd en kreeg de kans om de HBS te volgen. Daar is ze begonnen met volleyballen, het bleek haar grote kwaliteit, want ze bracht het met het Hengelose team op nationaal niveau. Volleyballen is ze lang blijven doen. Werkend in de bibliotheek op de AKZO leerde ze Evert Wiessenberg kennen. In het begin van het huwelijk, rond het kopen van een huis, heeft Greta geleerd om zuinig te zijn als het moest, maar ook om gul en vrijgevig te zijn als ze ergens het nut van inzag. Dat heeft ze ook overgebracht op haar kinderen en kleinkinderen. In het gezin was Greta de drijvende kracht, ook omdat Evert nog wel eens weg was voor zaken. Maar die drijvende kracht uitte zich ook in alle ideeën die Greta had en die Evert dan ging uitvoeren. Alle ideeën voor de verre reizen maakten ze samen, Greta opperde een land en Evert onderzocht en boekte de reis. Bijna alle continenten hebben ze gezien. Maar ook was Greta een drijvende kracht als oma, zeker na het overlijden van zoon Gerben. Die drijvende kracht was ze vooral in stilte. Ze sprak in het openbaar weinig over haar verdriet. Door de aandacht voor Gerben in de uitvaart van Evert opende ze zich hierover.

In de zomermaanden, om de 2 weken, was Greta suppoost in de kerk en vond het dan fijn om mensen te spreken en uitleg te geven over de kerk. Altijd gebracht door Evert, opgehaald door Evert, en daarna samen een ijsje eten achter de kerk of een kopje koffie drinken.

Kort na het overlijden van Evert las Greta een artikel over het "Broken heart syndrome", de puzzel viel voor Greta op de plek. Ze wilde nog wel, maar kon niet meer.

Op woensdag 24 december hielden we rond Greta de dankdienst in de Oude Blasius en lazen uit Prediker 9, waar de zon een voorname rol speelt. Die zon heeft ook het leven van Greta warmte gegeven en gekleurd, waarbij het om 3 dingen gaat: vertrouwen, hoop en liefde. En de liefde is de grootste. Zo hebben we haar naast Evert begraven op de Algemene Begraafplaats

*Ds. Dick Juijn*



*Greta Wiessenberg*

**In memoriam:****Johanna Aafje Vermeij**

Vanuit haar kamer in “De Wieken” enkele jaren geleden was er vaak dagelijks even contact. Ze keek naar buiten en stak haar hand op als je langskwam tijdens een wandeling met de hond of anderszins. Ze keek er zelfs er naar uit om bekenden te zien lopen of fietsen op de Langestaat. Het contact werd steeds minder toen ze haar geestelijke vermogens langzaam maar zeker verloor. Op maandag 5 januari 2026 overleed Joop Vermeij. Zij is 96 jaar geworden, de laatste jaren woonachtig in het St. Elisabeth, voorheen aan de Averinkstraat.



*Joop Vermeij*

Joop was er een van een tweeling. Haar vader was 25 jaar organist in de Betlehemkerk in Hengelo. De

meisjes groeiden op in een druk maar warm gezin en deden veel samen zoals hinkelen, touwtje springen, verstoppertje spelen en met poppen spelen. De liefde voor de natuur werd gestimuleerd door de mooie tuin om het huis en wandelingen in het Twentse land.

Door moeder werd de tweeling vaak identiek gekleed in eigen gemaakte rokken en blouses.

In mei 1940 werd hun zusje Nelly geboren. Een lichtpuntje in de donkere oorlogstijd. Na de oorlog ging de tweeling naar de ULO in Hengelo en daarna ook samen naar de opleiding voor verpleegkundigen. Deze opleiding paste goed bij hun zorgzame karakter. Joop studeerde door in de kraamzorg en werkte langdurig als gespecialiseerd verpleegkundige en leidinggevende in de Cara zorg. Ze genoot van haar werk en had een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Op latere leeftijd vlogen de beide zusjes uit en Joop bleef alleen achter in Delden, gelukkig kon ze steunen op een grote vrienden en kennissenkring en reed met haar autootje heel het land door om kennissen te bezoeken. Joop was heel trouw in vriendschappen en stuurde kaarten, bloemetjes en telefoontjes aan vele bekenden. Joop heeft bewust geleefd, gewerkt en gestreefd. Maar, eerlijk is eerlijk, ze vond niet iedereen aardig en dat kon ze op haar manier duidelijk laten merken. Nee was nee. Ja was ja.

Op zaterdag 10 januari hebben we van Joop afscheid genomen met een dankdienst in het crematorium te Usselo. We lazen er Psalm 139, over een God die jou bij name kent en in alles kan doorgronden. Mensen begrijpen elkaar soms niet en mensen begrijpen God al helemaal niet. Voor Joop kwam God dichterbij in verhaaltjes over dieren, zoals van Toon Tellegen. Zo klonk het verhaal over de eekhoorn en de mier en het missen van elkaar. Ook Joop kende een gemis, maar wist zich ook geborgen. In dat vertrouwen gaven wij haar uit handen.

*Ds. Dick Juijn*





*Ria Lammertink*

**In memoriam: Hendrika Johanna Lammertink-Holland**

Na een volkomen onverwacht en kortstondig ziekbed is ze gestorven. Veel te jong naar onze menselijke maatstaven. Zo voelt deze dood als een banale rover. Sprakeloos zijn we. Er is leegte is, ook in een vermomming van verwarring. Op dinsdag 6 januari 2026 overleed Ria Lammertink-Holland. Samen met haar man Henk woonde zij aan de Deldensedijk in Hengelo. Ria is 62 jaar geworden.

Ria werd geboren op Tweede Kerstdag 1963 en groeide op Erve Aaltink aan de Welbergsweg.

Een boerderij waar eenvoud van af straalde met veel liefde voor

het boerenleven, de zorg voor de dieren, de zorg voor elkaar. In die sfeer is Ria opgegroeid, samen met haar 2 broers.

Via de jongeren plattelands-vereniging leerde ze Henk Lammertink kennen en ze kregen Lianne en Tim als cadeau. Ria was met weinig tevreden en zette zich voor 200% in. Letterlijk, want ze heeft weleens een werkweek van 78 uur afgetikt. Twee banen tegelijk in de zorg. Maar ondanks haar wapperende handen waren er genoeg momenten om het leven te vieren. Op vakantie op de Waddeneilanden, maar ook, heel simpel, eten bestellen en dan thuis aan tafel, met elkaar. Ria hield niet van duur, van dikdoenerij. Ze kon ervan genieten om met het gezin op pad te zijn. Dat waren voor haar de geluismomentjes. Zo zat ze vol plezier aan de waterkant terwijl haar gezin aan het suppen was. Met een boekje en vol trots sloeg ze hen gade. Plannen had Ria nog genoeg, waarbij ze altijd aangaf, stel niet teveel uit! Geniet nu!

Dan is het best pijnlijk dat Ria al zo jong, want was is nu 62 jaar, en in een zo korte tijd het leven los moest laten door een ziekte waar eigenlijk niets aan te doen was. Henk en de kinderen en ook Ria hielden de hoop vast, en hoopten op een wonder dat uiteindelijk niet kwam.

Op dinsdag 13 januari hebben we een dankdienst voor Ria gehouden in de Oude Blasius. We luisterden naar haar muziek, popmuziek, maar met een boodschap. We lazen 1 Korinte 13 en pakten in gedachten een weegschaal met stenen aan de ene kant en klavertjes 4 aan de andere kant. Aan ons de taak, nu en in de toekomst om die weegschaal in balans te krijgen. In de afscheidsdienst zochten we de balans in geloof, hoop en liefde. In dat vertrouwen hebben we Ria begraven op de Algemene Begraafplaats.

*Ds. Dick Juijn*



*Truus Olijdam*

**In memoriam: Geertruida Catharina Olijdam-Kranenberg**

De dag van 20 januari 2026 naderde, haar 86e verjaardag. Er waren allerlei mooie plannen voor deze dag, immers het leven moet gevierd worden. Zeker als je ouder wordt. De dag ervoor maakte ze nog een hele grote pan snert voor iedereen op de boerderij en iedereen die kwam aanwaaien. Geheel plotseling is ze gestorven, in de rust van haar slaap. Mooi..., maar er was nog zoveel te delen met haar. In de leeftijd van 85 jaar overleed op 7 januari 2026 Truus Olijdam-Kranenberg. Ze woonde met Jan aan de Velhuisweg in Wiene.

Truus werd geboren op 20 januari 1940 in Hengevelde, en had 1 broer, Willem. Net als Truus

overleed ook hij vlak voor zijn 86e verjaardag en ook in de maand januari.

In 1958 trouwden Truus en Jan en trokken in bij de familie van Jan en dat is de plek gebleven waar Truus altijd is blijven wonen, vol plezier en met grote tevredenheid. Ze was op en top moeder, op en top boerin, daar was ze voor in de wieg gelegd. Truus kookte graag en nog tot op het laatst 3 keer in de week. De keuken was geen plek om alleen maar het eten te bereiden, het was iedere middag de zoete inval waar de koffie pruttelde en waar gezelligheid heerste. Daarnaast had de tuin haar grote passie. Maar meer ... ze was goed met naald en draad, en met de penseel. Ze zette zich in voor de plattelandsvrouwenvereniging, de kerkenraad en haar naam wordt volop verbonden met het Kempke. De basisschool en gemeenschapscentrum in Wiene. Mooie herinneringen zijn er aan het 65-jarig huwelijksfeest in 2024, een houten bank op het erf, van stevig hout, herinnert aan dit feestelijke moment.

Rond de Kerst maakte Truus de opmerking dat het weleens de laatste Kerst samen zou kunnen zijn, want 'we zijn nu eenmaal mensen van een dag'. Niet wetende dat dit 2 weken later bewaarheid zou worden.

Op woensdag 14 januari hebben we met een dankdienst afscheid genomen van Truus in het crematorium te Usselo. Haar drie dochters Hilde, Mini en Anneke haalden met de kleinkinderen herinneringen naar boven, met een lach en met een traan en we lazen het verhaal van de sterke vrouw uit het boek Spreuken, wetende dat we in alles wat daar geschreven staat de boerin Truus hebben gevonden. In die dankbaarheid gaven we haar uit handen.

*Ds. Dick Juijn*



**In memoriam:**

**Eeuwkje Hein-de Haan**

Geheel onverwacht, al spreekt iedereen over een mooie overgang. De laatste weken vond ze wat meer rust in zichzelf en accepteerde ook dat zij de handdoek in de ring gooide. Ze bedankte nog enkele mensen die haar bezochten en in haar eigen bed overviel haar op woensdag 14 januari 2026 de dood. Eeuwkje Hein-de Haan was bij velen bekend. Ondanks haar hoge leeftijd van 93 jaar woonde ze nog thuis aan De Wieken (niet het verzorgingshuis maar de straat).

Eeuwkje was een Drentse van geboorte, maar bracht een groot deel van haar leven door in Maastricht. Daar was ze onder meer actief bij de Hervormde Gemeente als ouderling. Met de predikant van destijds had ze een goede band en is ze ook altijd bevriend gebleven en in de uitvaart was hij ook aanwezig. Het waren geen makkelijke jaren in Limburg, het huwelijk strandde en ook een volgende relatie hield geen stand. Ze besloot te verhuizen naar Delden en trof Gerrit Hein met wie ze trouwde. Eeuwkje was iemand met een gebruiksaanwijzing, duidelijk aanwezig, in de kerk, in de buurt, bij de bridge, in het verenigingsleven. En ondanks dat het vaak moeilijk was om met haar te dealen had ze ook een hart van goud. Ze was altijd bijzonder geïnteresseerd in de diaconale projecten van de kerk en gaf ruim, zeker als er kinderen in het spel waren, zoals de Jarige Job. Ze was een echte luisteraar naar preken van dominees, al waren er maar weinig dominees die een voldoende van haar kregen. Eeuwkje heeft heel wat mensen ook verbaasd met haar energie en hoe ze nog niet eens zo heel erg lang geleden zelfstandig met een grote caravan achter haar auto reed.

De laatste jaren sloop Alzheimer haar leven binnen, het maakte de omgang met haar nog een fractie lastiger, maar rond Kerst nam ze een moedig besluit en bleef zij voortaan binnenshuis.

Op woensdag 21 januari hielden we in de Oude Blasius de afscheidsdienst, een eerlijke dienst met respect voor wie Eeuwkje was. We lazen haar geloofstekst, De Heer is mijn Herder. En we hebben de regenboog laten stralen, de regenboog die zij is opgelopen, op weg naar die andere kant waarin zij vast geloofde. In dat vertrouwen hebben we haar begraven op de natuurbegraafplaats te Zwolle.

*Ds. Dick Juijn*



*Eeuwkje Hein*

### Het griepduiveltje

Na alle kerstdrukke en vele uitvaartdiensten slaat opeens de griep toe, en dat terwijl de kopie binnen moet zijn. De puf is er even uit. Vandaar dat ik het dit keer laat bij de levensverhalen van 5 mensen die in de afgelopen weken zijn gestorven.

*Ds. Dick Juijn*

### Uit de kerkenraad

Het nieuwe jaar 2026 is begonnen en de kerkenraad wil u graag op de hoogte houden van de besluiten, die het afgelopen halfjaar genomen zijn.

- In verband met ons privacy-beleid zal in het vervolg geen adres meer worden genoemd van mensen die de bloemen krijgen als groet van de gemeente.  
Het adres wordt wel op de envelop vermeld.
- Er zal met ingang van 1 januari kindernevendienst zijn op de eerste zondag van de maand. In de 40 dagen- en adventstijd zal er iedere zondag kindernevendienst zijn.
- Er is er een kennismakingsbijeenkomst geweest met het bestuur van de Protestantse gemeente in Hengelo.  
Het doel van deze contacten is samenwerking op bepaalde terreinen te ontwikkelen zonder de eigen identiteit op te geven.
- In oktober is er een gemeenteavond voor alle vrijwilligers georganiseerd door Henk v.d. Spek. Henk heeft een goed verhaal gehouden over de (vogel)gasten in onze toren.
- In november is naar aanleiding van het beleidsplan een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld, deze wordt per 1 januari ingevoerd.
- Aan de hand van het beleidsplan is gekozen voor een kleine kerkenraad, bestaande uit predikant, voorzitter, scribe, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester, die belast zullen worden met het dagelijks bestuur. Jaarlijks zullen daarnaast vier keer grote kerkenraadsvergaderingen worden gehouden met alle ambtsdragers.
- In december heeft André Jekel het schetsplan van de verbouwing van de kerk toegelicht in de gemeentelijke monumentencommissie. Het plan is goed ontvangen, een definitieve conclusie van de commissie kan eind januari worden verwacht.
- De kerkenraad heeft besloten dat de toiletten in de schuur voor de kerkgangers niet meer gebruikt kunnen worden. De Voorhof is daarom tijdens

kerkdiensten in het vervolg altijd open, zodat de toiletten daar gebruikt kunnen worden.

- Per 1 januari heeft na goed overleg Wiarda Heerze het besluit genomen te stoppen als coördinator van de kosteren. Jannie Hardeman zal de taak van de inkoop op zich nemen, Han Slight zal de kosterenvergaderingen leiden.  
De overige taken zullen verder door de kerkrentmeesters worden uitgewerkt.

Ik wens u namens de Kerkenraad een gezond, vredig en voorspoedig 2026.

*Maike Slight-Ferwerda*

Scribe

### Van de diaconie

## Tearfund

### Collectiedoel 40 dagen tijd 22 februari t/m 5 april

In de Hoorn van Afrika vindt al jaren een humanitaire crisis plaats. Landen als Ethiopië, Oeganda en Zuid-Soedan hebben te maken met grote voedselonzekerheid en 70 miljoen mensen in de regio hebben dringend noodhulp nodig.

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering én stijgende voedselprijzen leiden tot enorme voedselschaarste in de Hoorn van Afrika. In combinatie met langdurige, gewelddadige conflicten en natuurrampen zorgt dit voor een enorme humanitaire crisis. De cijfers liegen er niet om. Maar liefst 25 miljoen mensen zijn ontheemd en 55 miljoen mensen hebben keer op keer te maken met voedselonzekerheid. 70 miljoen mensen hebben dringend noodhulp nodig. Dat is één vijfde van alle mensen in nood op de wereld.

### Noodhulpfonds

Noodsituaties zijn voor financiële steun sterk afhankelijk van de berichten die in de media verschijnen. Echter, lang niet alle noodsituaties halen de media en daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om hierop te kunnen reageren. Juist voor deze noodsituaties heeft Tearfund het noodhulpfonds opgericht.

Via het Noodhulpfonds kan Tearfund direct in actie komen in crisissituaties.

Wil je bijdragen aan onze noodhulp? Geef dan aan het Noodhulpfonds van Tearfund. Met jouw steun kunnen we hulp bieden aan mensen in acute nood, zoals in de Hoorn van Afrika.



**Opbrengst**

Graag laten we jullie weten wat de bijzondere collectes hebben opgebracht.

Hierbij gaat het om de collecte voor Stichting De Vrolijkheid.

*Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland.* Hiervoor hebben we de tweede helft van 2025 gecollecteerd.

De opbrengst hiervoor is € 3.250.

Tijdens de adventsweken en kerst hebben we gecollecteerd voor Mercy Ships.

*Met twee ziekenhuisschepen en duizenden vrijwilligers brengt Mercy Ships hoop en genezing naar Afrika - gratis medische zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben.*

De opbrengst hiervoor is € 2.000.

Twee prachtige doelen met fantastische opbrengsten. Namens de diaconie hartelijk dank voor jullie bijdragen.

**Van het College van Kerkrentmeesters**

Onlangs is een gift van € 1.000 van een gemeentelid ontvangen. De helft van het bedrag is bestemd voor de diaconie en de andere helft is bestemd voor de Kerk. Het bedrag is in dank aanvaard.

*College van Kerkrentmeesters*

**Contactmiddag en -avond 2026**

Op woensdag 11 maart organiseren wij weer een contactmiddag of -avond voor alle gemeenteleden. Net als voorgaande jaren nodigen we iedereen uit om samen aan tafel te gaan.

Het is de bedoeling dat we informeel met elkaar in gesprek gaan, waarschijnlijk zal er een thema zijn. De tijden van samenkomst zijn 12.00 uur - 14.00 uur en van 17.30 uur - 19.30 uur.

Voor één van beide momenten kunt u zich opgeven, daarvoor liggen er aanmeld-formulieren achter in de kerk op zondag 22 februari en op zondag 1 maart. Aanmelden is ook mogelijk via: scribapgdeldengmail.com  
U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad  
*Maike Slight-Ferwerda*  
scriba

**Volgende Alpha in Delden start donderdag 12 maart**

Bij Alpha komen we twee maanden lang wekelijks samen om te praten over de basis van het christelijk geloof en ieders persoonlijke vragen en ervaringen daarbij. Is er meer in het leven en hoe handel je daarnaar? Hoe voed je je ziel en raak je vervuld met Geestkracht? Hoe weersta je kwaad, hoe zit het met genezing, en wat is kerkzijn vandaag de dag?

Dit voorjaar start Alpha op 12 maart 2026. De bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur en één zaterdag (18 april) van 10.00 uur tot 16.00 uur. Elke bijeenkomst begint met gezellig koffiedrinken. Daarna volgt een inleiding met eigentijds filmmateriaal en persoonlijke verhalen. De rest van de bijeenkomst gaan we in kleine groep het gesprek aan. Bij Alpha is diversiteit normaal, we stemmen af op jouw behoefte en ieders mening mag er zijn. Samen hebben we verfrissende ontmoetingen over God, geloof en leven.

Iets voor jou? Of voor je buur, vriend, dochter, collega, ...? Papieren folders liggen in de toren van de Oude Blasiuskerk en in de Heilige Blasiuskerk. Online zijn we te vinden op de websites [pgdelden.nl](http://pgdelden.nl) en [alphacursus.nl](http://alphacursus.nl) (locatie: Delden). Voor verdere informatie en opgave kun je mailen naar [alpha@pgdelden.nl](mailto:alpha@pgdelden.nl).

*Petra van den Hoek*



**Welkom bij Alpha!**

± 8 bijeenkomsten  
over God, geloof, leven

✓ Koffie ✓ Inleiding ✓ Gesprek

**Interesse? Iemand uitnodigen?**

**Start** donderdag 12 maart 2026  
19:30 De Kosterkamp 30 Delden

**Opgave** [alpha@pgdelden.nl](mailto:alpha@pgdelden.nl)

[www.pgdelden.nl/activiteiten/alpha-delden](http://www.pgdelden.nl/activiteiten/alpha-delden)

## De kracht van verbinding met jezelf en alles wat leeft

Wekelijkse inspiratie - 9 januari 2026

Onlangs had ik een mooie ontmoeting met iemand die vertelde over zijn zoektocht naar het 'geheim' van zijn en onze oorsprong. Na een leven lang zoeken had hij, zichtbaar opgetogen, taal voor wat hij altijd al diep vanbinnen ervoer. Aan het eind van het gesprek deelde hij dit gedicht met me:

### Ik zocht U

*Ik zocht U in een kerk,  
en soms dacht ik  
dat ik U gevonden had,  
in een Christusbeeld, een Boeddha,  
en ik zocht U in een boek.  
Dan voelde ik mij even  
heel gelukkig, een moment.  
Maar sinds ik U ontdekt heb  
in het kloppen van mijn harte  
en U in alle mensen, alle dingen,  
om me heen gevonden heb,  
in dieren, bomen, zee en wolken,  
weet ik dat een geluksgevoel  
van binnenuit ontstaat en altijd op me wacht.  
Als ik bewust naar binnen keer  
om daar, diep in mezelf,  
Uw levenskracht te herontdekken,  
dan vind ik eindelijk de rust  
waarnaar ik zo verwarrend,  
al die jaren heb gezocht.<sup>1</sup>*

### Zonder gebruiksaanwijzing

Herinner jij je jouw eerste dag nog? Jij misschien niet, maar andere mensen zeker wel! Ineens was je op deze aarde. Voorzichtig deed je je ogen open en aanschouwde de wereld om je heen. Zonder gebruiksaanwijzing beginnend aan het leven. *Naar waar, naar waar?* 2 Jaren later ontvouwdend zich geleidelijk allerlei nieuwe vragen: Wat maakt mij tot mij? en Hoe ben ik met alles verbonden?

### Warmte van de zon

Ik herken me zo in het gedicht. Ook ik wil heel dichtbij beginnen in het zoeken naar antwoorden. Me realiseren dat ik de bron van *zijn* kan ontmoeten in wat mij ontmoert. En dat in die religieuze bewogenheid de ontmoeting met het geheim plaatsvindt. Soms gebeurt dat in mijzelf, wanneer ik stil word en me verbonden

voel met een plekje diep in mij. Soms in verbinding met de ander, in een blik, gebaar of zielsontmoeting. En soms gebeurt het in contact met het leven om mij heen, wanneer ik in het voorjaar de warmte van de zon op me voel, de zee tijdens een strandwandeling ruik of een zwerm spreeuwen adembenemend mooi door de lucht zie dansen. Dan herinner ik mij dat ik verbonden ben met een groter geheel.

### Een ontdekking

Als je ontdekt dat de bron van alle zijn diep in jezelf aanwezig is, dan betekent dit dat die bron ook aanwezig is in alle andere mensen, in alle andere dieren, in alles wat leeft. Je kunt het niet meer *niet* voelen of uitzetten als dat eenmaal tot je doordringt. Ook niet wanneer het je even niet uitkomt. Het beïnvloedt je kijk op jezelf, je medemens en al het andere leven waarmee we samen deze aarde bewonen. Hoe vertaalt jij dit in je eigen leven?

### Thuiskomen

In de malle molen van het leven heb je het soms zo nodig om thuis te komen bij je diepste zelf. Daar waar niets becommentarieerd wordt, waar vrede met jezelf ontstaat, met alles wat bij je hoort. Al het moois, en alles wat schuurt of pijn doet. Daarom ontmoeten we elkaar steeds weer. Om elkaar eraan te herinneren wie we zijn: geliefde mensen. En om samen te oefenen in verbonden leven.



**Marten van der Wal**  
Eerstverantwoordelijk voorganger

<sup>1</sup> Harm Wagenmakers: *Ik zocht U, Verzen van vertederling en troost*, uitgeverij De Maansteen, 2001

<sup>2</sup> Jan Willem Schulte Nordholt: *Existentie*

**Rachel**

Rachel wordt vaak de aartsmoeder genoemd. Zij was de dochter van Laban en het zusje van Lea. De naam Rachel betekent schaap. Zij zorgt voor de schapen en geiten van haar vader. Bij een waterput, waar zij water voor de schapen wil halen, komt zij op een dag Jakob tegen. Rachel is de nicht van Jakob. Jakob wordt erg verliefd op Rachel en wil met haar trouwen. In de tijd van de bijbel gebeurde het vaak dat je met een familielid ging trouwen. Ook kwam het vaker voor dat een man met meerdere vrouwen getrouwd was. Jakob mocht met Rachel trouwen zodra hij zeven jaar voor Laban, haar vader, Jakob's oom, had gewerkt. Na die tijd ging hij trouwen maar door een list trouwde hij met Lea, de zus van Rachel. Volgens Laban moest eerst de oudste dochter trouwen voordat de jongere mocht trouwen. Jakob mocht naast Lea ook met Rachel trouwen als hij daarna nog eens zeven jaar voor Laban werkte. Ook dat deed Jakob omdat hij zo veel van Rachel hield.



Bron: Alef, februari 2019, [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl)  
Bron Plaatje: Pinterest

**Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:**

<b>12-03-2026</b>	<b>28-03-2026</b>	<b>interval 6 weken</b>	<b>#2-2026</b>
<b>23-04-2026</b>	<b>09-05-2026</b>	<b>interval 7 weken</b>	<b>#3-2026</b>
<b>11-07-2026</b>	<b>27-06-2026</b>	<b>interval 10 weken</b>	<b>#4-2026</b>

**Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com)**

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

**Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag KerkenNieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.**

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging KerkenNieuws.

**Bij onverhoopt onjuiste bezorging kunt u Kerkennieuws retourneren aan de afzender p/a Rupperink 1, 7491 GP Delden.**



**T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius**

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

**Welkom nieuw ingekomene(n)**

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

**Raad van Kerken**

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09  
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden  
Penningmeester G. Smit  
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden,  
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

**Verspreidingsadres Delden**

Henk van der Spek,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email  
[kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com)

**Opmerkingen en vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,  
telefoon 074 - 376 45 21,  
email  
[kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com)

**Uw giften maken dit blad mogelijk.**

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81  
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

**Projectengroep Deldense Kerken**



Rekening PDK  
NL66 RABO 0179 1586 43