

KERKENNIEUWSDELLEN

56e jaargang nr. 2 zaterdag 12 april 2025



De heilige vrouwen bij het graf van Christus

Niet te vatten

Pasen is een religieus proces in jezelf, dat laat Maria Magdalena ons zien (Joh.20,1-6): na de dood van Jezus is het nog donker in haarzelf.

Al haar mooie illusies zijn dood. Op en top verdriet.

Totdat zij haar naam hoort noemen; dan vallen de schellen van haar ogen. Onbegrijpelijk.

“Ze keert zich om”, lezen we; dus: niet meer de blik op het dode spoor, maar anders leren kijken naar de nieuwe weg voor je!

Licht, kom ons nabij in deze dagen;

Laat ons niet in het donker staan.

Licht, klein begin van hoop en leven,

Wijs ons verder de weg om langs te gaan.

Verwarm ons weer van binnen; kom in ons midden.

Laat ons het visioen weer beleven,

Een nieuw begin van tijd, een nieuw begin van leven...

Nog een kleine toepasselijke anekdote hierbij:

We begrijpen het niet allemaal. Dat deed een oude dame ook niet, die elke zondag naar de kerk ging. Een man kwam haar tegen op paasochtend: “Waar heeft de dominee over gepreekt?” “Dat weet ik niet, maar het was wel goed”, antwoordde ze. “Waarom ga je dan naar de kerk, als je het toch niet begrijpt?”

Toen dacht ze even na, en vroeg de man: “Wil je voor mij water halen in deze rieten mand?” De man moest heel erg lachen, en zei: “Mij neem je niet in de maling. Als ik weer naar huis ga, lekt alles er uit, en blijft er geen druppel meer in”.

De dame zei: “misschien heb je gelijk; maar de mand zal wel schoner zijn!”

Gezegend Pasen,

Ds. Dick Juijn

HEILIGE BLASIUS



Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.

Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken.

Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zondag 13 april Palmzondag

9.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastor J. Keuben

Woensdag 16 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Donderdag 17 april Witte Donderdag

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor C. Pikkemaat

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg
m.m.v. het dames- en herenkoor
Werkgroep
19.00 uur Plechtigheden rond het
kruis
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

Zaterdag 19 april

20.30 uur Paaswake
m.m.v. het dames- en herenkoor
pastor C. Pikkemaat

Zondag 20 april 1e Paasdag

9.30 uur Hoogmis
m.m.v. Cantu
Pastor C. Pikkemaat

Maandag 21 april 2e Paasdag

9.30 uur Parochieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 23 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 27 april

2e zondag van Pasen
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor J. Keuben

Woensdag 30 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 4 mei

3e zondag van Pasen
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 7 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Jansen

Zondag 11 mei

4e zondag van Pasen
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor J. Keuben

Woensdag 14 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Jansen

Zondag 18 mei

5e zondag van Pasen
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dameskoor
Pastor J. Keuben

Woensdag 21 mei

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

DRIEKONINGEN-KAPEL



Oecumenisch avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.



Zondag 13 april
Palmzondag

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT Overzee
Tweede collecte: kerk

Maandag 14 april
Stille Maandag

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Dinsdag 15 april
Stille Dinsdag

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Woensdag 16 april
Stille Woensdag

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Donderdag 17 april
Witte Donderdag

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag

19.00 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Zaterdag 19 april
Stille Zaterdag

20.30 uur: ds. Dick Juijn
Geen collectes

Zondag 20 april
Pasen

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT Overzee
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 april
Beloken Pasen

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 mei

10.00 uur: ds. Gerco Veening
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk



Zondag 11 mei

10.00 uur: pastor Mia Tankink
Kindernevendienst
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 mei

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor diensten. De locatie aan de Emmastraat wordt momenteel gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Eredienst

Elke zondag
Vanaf 09:30 uur

Adres

Dennenbosweg 94, 7556CK Hengelo

Email: twickel@apgen.nl,

Website: www.apgen.nl/twickel,

HEILIGE BLASIUS



Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie:

J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl

Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker
telefoon 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Pastor C. Pikkemaat
e-mail: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Pastor J. Keuben
e-mail: j.keuben@rktwentezuid.nl
telefoon 06 - 37 087 087

Pastorale nood:

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal werker mw. A. Zoet, telefoon 06 - 27 12 46 95 (mw. A. Zoet is vrijdag vrij).

Bankrelaties:

Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerkebalans NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken:

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden. Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. telefoon 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:

Berfloplein 18, 7553JZ Hengelo
e-mail: contact@pastoraalteam.nl
telefoon 074 - 349 22 12

Website:

www.heiligegeestparochie.nl/
delden

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Blasius alleen op vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend.

In de Heer zijn overleden:

André Straver - 14 februari - 90 jaar - Molenstraat 1 - e.v. A. Sanders
Wim Langenkamp - 26 februari - 77 jaar - Hengelo - w.v. E. Mosman
Herman Rupert - 10 maart - 69 jaar - Molenstraat 1 - w.v. A. Ellenbroek
Gerrit Dijkmans - 16 maart - 83 jaar - Molenstraat 1 - w.v. R. Nijland
Leo van Otten - 19 maart - 76 jaar - Vossenbrinkweg 79 - e.v. S. Rikhof
Annie Oude Tanke - 21 maart - 95 jaar - Emmastraat 18 - w.v. H. Scholten
Toon Breukers - 22 maart - 81 jaar - Peperkampweg 27 - w.v. I. Krops

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie: .
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.
telefoon 074 - 349 22 12
e-mail: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

VAN DE LOCATIERAAD

Kerststukken op het kerkhof

In de kersttijd zijn door veel mensen kerststukken geplaatst op de graven van hun dierbaren. Dit wordt door eenieder gewaardeerd. Echter, als ver na de kersttijd de kerststukken nog op de graven blijven staan, geeft dat een rommelige aanblik. En dat terwijl het kerkhof zelf zo goed door de vele vrijwilligers wordt onderhouden. De locatieraad deelt bij deze mee, dat kerststukken (duidelijk herkenbaar aan de kerstversiering die in de grafstukken verwerkt is) die voor de aanvang van de Goede Week nog op de graven liggen, door de beheerder verwijderd worden.

Aandacht

*Het kost zo weinig, het is zo veel,
een woord, een uitgestoken hand,
zomaar met je hart iets voor iemand doen,
met wie je ergens plots'ling bent verwant.
De liefde is het allerhoogste goed,
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar,
een beetje nodig zijn en openstaan,
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar.*

*Het kost zo weinig, het is zo veel,
begrip, er zijn wanneer het moet,
stil luisteren naar de woorden van een mens
die 't nodig heeft, dat is alleen maar goed.
De liefde is de allerhoogste kracht,
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar
een beetje goed-zijn en dat laten zien,
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar.*

Blasiuskoor Delden herdenkt Herman Rupert

Maandag 10 maart is na een periode van afnemende gezondheid, onze oud dirigent en organist van ons koor Herman Rupert overleden. Zaterdag 15 maart is in een mooie uitvaartviering afscheid van Herman genomen. In deze viering heeft Hans Stege, die jaren bevriend was en nauw samenwerkte met Herman, ons gedirigeerd en begeleid op orgel. De viering werd voorgegaan door pastor Joop Huisman, die Herman al die jaren heeft gekend in de Hoeve, Beckum en later Delden. Met zijn heengaan, verliezen wij niet alleen een groot muzikaal talent, maar ook onze muzikale richtingaanwijzer, inspirator en perfectionist.

Na een muzikale start in de parochies van de Hoeve en Beckum kwam Herman in 1976 als organist bij ons koor en het jongerenkoor. In 1983 volgde Herman meester van Vliet op als organist /dirigent. Vanaf hier heeft Herman met heel veel inzet, enthousiasme, passie en muzikale kennis ons gevormd tot zijn Blasius koor. Onder zijn leiding zijn wij gegroeid naar een goed koor dat alomtewaardeerd werd om zijn kwaliteiten en de vele mooie uitvoeringen in deze kerk. Onder zijn leiding hebben wij ook gezongen op de meest aansprekende locaties.

Tijdens onze Rome reis in 1998 hebben wij gezongen in de Friezenkerk en in de Sint Pieter en bij de Wenen reis in 2004 in de Stephansdom van Wenen. Ook in Wenen hebben wij bij het graf van Bruckner - a capella - het Locus Iste gezongen. Niet ons beste optreden wel heel bijzonder.

Naast het zingen was er ook altijd ruimte voor humor en plezier. Hoe vaak hebben we niet samen gelachen tijdens repetities of op reis. Dit ook samen met het St Barbarakoor van Hilter-Wellendorf, waarbij na een gezamenlijke eucharistieviering, wisselend begeleid door Herman en Gisela Dieckmann van het Barbarakoor,



Herman Rupert samen met het St. Barbarakoor

menig Duits- Nederlands feestje is gevierd.

Dit alles heeft ons gevormd tot een hechte koorfamilie waarin Herman de muzikale spil was, die ons heeft laten geloven in onze eigen mogelijkheden. Het heeft ons als groep sterker en dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor zijn wij menig maal boven onszelf uitgestegen.

In de zomer van 2012 moest Herman in verband met zijn ziekte een stap terug doen van zijn koor. Helaas was dit definitief. Het niet meer kunnen dirigeren en orgelspelen heeft een grote impact gehad in het leven van Herman. "Zijn koor" niet meer kunnen begeleiden en het uit handen moeten geven, stemde hem heel verdrietig. Wat wel is gebleven is de band over en weer met zijn koor, tot op de dag van vandaag.

Rust zacht Herman

VASTENACTIE

VASTENTIJD 2025

Een beter bestaan voor vrouwen in Oeganda foto Vastenactie 2025

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw tijd aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Minderen voor een ander dus.

In 2025 gaan we voor de Vastenactie-campagne naar Oeganda, naar Kasese om precies te zijn.

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of leven als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. De rook van het houtvuur is erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel.

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de





vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken te betalen".

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.

Hoe kunt u bijdragen?

Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen erbij betrekken, maar dan is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Het gaat om vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zwarte massa goed te mengen.

Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen

(handschoenen, laarzen, en mondklappers tegen het stof) en jerrycans.

Helpt u ook?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer:
NL46 RABO 0313 3638 38

t.n.v. R.K. Heilige Geest Parochie, Actie Wereldnood.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep.

MENSEN IN NOOD

Kledinginzameling

Op zaterdag 10 mei is er weer de voorjaarskledinginzameling.

U kunt uw kleding brengen van 10 uur tot 12 uur op de parkeerplaats bij het NS station.

Parkeren bij de R.K-Kerk Nieuwe Blasius te Delden

Wij willen u er op attenderen dat er buiten de parkeerplaatsen naast de Nieuwe Blasius niet mag worden geparkeerd. Ook niet voor heel even. Er zijn helaas reeds boetes uitgedeeld voor een relatief hoog bedrag. Dus, wij adviseren u dit niet te doen.

Redactie Kerkennieuws

Lutherse diensten

In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand van 10:30 uur tot 11:30 uur .

13, 17, 18, 19, 20 april 2025
4 mei 2025

gezamenlijke diensten met OKK rector W. Cortvriendt en ds. F. A. Wiersma
ds. F. A. Wiersma



Houvast in tijden van onrust

Wekelijkse inspiratie - 14 maart 2025

Vorige week liep ik voor een opname van De Ontmoeting met een groot, oranje bord over een plein in Apeldoorn. Op het bord stond: Kans op spontane vriendelijkheid. Na de moed te hebben gevonden en mijn schroom te hebben overwonnen, raakte ik met voorbijgangers in gesprek over wat hen bezighield. In elk gesprek kwamen vroeg of laat de toenemende hardheid en spanning in de wereld ter sprake. Ik zag hoe deze onrust ook hun persoonlijke levens binnendrong, op een manier die hen merkbaar raakte. In gesprek na gesprek kwamen gevoelens van onmacht, onbegrip, verbazing, boosheid, angst en ontmoediging naar voren. De afgelopen dagen - nu de geopolitieke spanningen nog verder zijn opgelopen - heb ik vaak aan hen teruggedacht. Hoe zouden zij zich voelen? En u? Hoe ervaart u deze dagen?

Hoop houden

Hoe houd je je staande wanneer dat waar je in gelooft en waarvoor je wilt gaan in de praktijk zo onder druk staat? Wanneer je ervan overtuigd bent dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, dat je ieder mens als gelijkwaardig wilt zien en dat het steeds zoeken naar wat ons verbindt de juiste weg is? Wanneer compassie, duurzaamheid en solidariteit niet slechts mooie woorden zijn, maar het fundament waarop je wilt bouwen? Wat doet het met je als deze principes worden aangevochten, als je ze niet meer herkent in wat er om je heen gebeurt, of ze zelfs terzijde ziet worden geschoven? Hoe blijf je trouw aan wat voor jou wezenlijk is in een wereld die soms zo hard en verdeeld is? Hoe houd je hoop?

Houvast

Hopelijk verwacht je van mij geen sluitende antwoorden of duidingen. Zelf voel ik er ook weinig voor om nog meer woorden toe te voegen aan de maalstroom van

meningen. Maar ik wil je wel graag vertellen wat de mensen die ik op het plein sprak, houvast geeft.

Zoeken naar positiviteit

Een van hen vertelde dat hij de kunst van het 'goed kijken' aan het oefenen is: juist nu. Om balans te houden, zoekt hij steeds naar voorbeelden van kleine goedheid. Om negativisme en cynisme te vermijden, kiest hij er bewust voor om actief te zoeken naar positiviteit. En blijkbaar met effect, want hij vertelde vol overtuiging: 'Er zijn zoveel vriendelijke mensen.'

Kiezen

Iemand anders deelde met me dat hij al tien jaar geen nieuws meer kijkt of kranten leest en dat hij daar enorm van is opgeknapt. Ik denk niet dat je hoofd onder het kussen steken de meest wijze raad is, maar het leerde mij wel dat je kunt kiezen wanneer je je wél en wanneer je je níét onderdompelt in alles wat er in de wereld gebeurt. Het kan helpen om niet alles, altijd en overal tot je te nemen.

Waarheid en vertrouwen

Een jonge marktkoopman geloofde er heilig in: 'In de zomer wordt het beter.' Hij bedoelde dit vooral letterlijk, maar in zijn woorden zit voor mij een diepe waarheid én vertrouwen. Godsvertrouwen ook. Al jaren zingen we Ik blijf geloven in het goede steeds weer, vertellen we elkaar verhalen over hoe de zachte krachten zullen winnen in het eind en bemoedigen we elkaar met de gedachte dat 'de meeste mensen deugen'. Dit rotsvaste geloof mag nu niet wankelen.

Het goede doen

De laatste persoon die ik ontmoette, wist zeker: 'Grote veranderingen beginnen altijd klein.' Door zelf te doen waar je in gelooft en waar je voor staat. Niet per se om de wereld te veranderen, maar omdat dit het goede is om te doen. Wanneer iedereen dit in zijn of haar eigen omgeving doet, draagt het verder. 'Want,' zo zei ze, 'onze omgevingen overlappen elkaar.'

Hard duwen

Misschien vindt u in een van deze verhalen een perspectief dat houvast geeft. En laten we elkaar vooral blijven vertellen waarin jij houvast vindt, want dat is misschien wel belangrijker dan ooit. We zullen net zo hard tegen de tijdgeest aan moeten duwen als de tijdgeest tegen ons, om het licht van de liefde te koesteren en van generatie op generatie over te dragen.

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger

**Predikant:**

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Coördinator voor vrijwillige kosters

Mw. Wiarda Heerze
telefoon 06 - 53 56 96 49
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van
afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:

www.pgdelen.nl

In memoriam: Dick Schuurig

Op 27 februari jl. hebben wij, in het voor hem zo vertrouwde Gods' huis, de Oude Blasius, afscheid genomen van Dick Schuurig, in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen. Dick was een bijzonder begaafd mensenkind, eerlijk en oprecht.

Geboren en getogen in Groningen. Dick had vele talenten die hij benut en ingezet heeft tbv de samenleving, getuige zijn lintje. Menigeen kent Dick als een bescheiden, vriendelijke en hulpvaardige man. Een man met vele interesses en hobby's. Eén daarvan was zijn voorliefde te schrijven over fresco's, Twickel banken, preekstoel, gebrandschilderde ramen van de Oude Blasius. Na 104 artikelen geschreven te hebben, vond zijn zoon Robert artikel 105 in een colbert jasje. Zijn schrijfwerk was nog niet voltooid.

Dick was een op en top verzamelaar en uiterst creatief. Per slot, niet iedereen maakt zijn eigen tent om te kamperen, of ontwerpt zijn eigen droomhuis om in te wonen. Dick realiseerde dat. Daarnaast ontpopte Dick zich als een ware kunstenaar in houtsnijden. Wat een prachtige beelden heeft hij gemaakt.

Met de dichter van psalm 23 kon Dick beamen: 'Hij voert mij naar grazige weiden'.

Toch waren die weiden niet altijd even groen. Toen Mieke, zijn liefhebbende echtgenote uit de ommelanden van Groningen, stierf viel er een schaduw over zijn leven.

En Dick moest zonder haar verder.

Toen werd er een andere kant van Dick zichtbaar. De man met zoveel talenten en mogelijkheden trok zich terug in zijn eigen gecreëerde wereld. Zijn spoorbaan, digitaal aangestuurd, was voor Dick een veilige plek in huis. Waar Mieke voor stond: contact onderhouden met kinderen, er zijn voor elkaar, het kostte Dick moeite om daarin verder te gaan.

Er kwamen breuklijnen. Dat had anders gekund maar om de één of andere manier ging het niet anders. Als ik hem er naar vroeg, voelde ik bij Dick ongemak, en woorden ontbraken.

Dan valt Dick's oog op Mart Nieuwenhuis. De leegte die beiden ervaren door gemis van een partner wordt ingevuld. Een goede tijd voor beiden volgt. Een tijd van samenzijn, uitjes, vakanties, een tijd van sparren, van dankbaarheid op wat is en eens was.

Toen Dick ervoer zijn leven te verliezen, heeft God Zich over hem ontfermt. Zo leeft Dick aan de dood voorbij, verlost van moeite, zorg en afhankelijk zijn. Geborgen bij God, in het huis des Heren, tot in lengte van dagen (slot psalm 23).

ds. GertJan Lambers Heerspink



Dick Schuurig

In memoriam: Lydia Morsink-Rozemuller

Nog fier in haar stoel, wandelend door haar huis, werkend in de tuin, en tegelijk nuchter genoeg om te weten dat ze geheel afhankelijk was van medicijnen, en dat haar vooruitzichten minder rooskleurig waren. In overleg met allen die haar dierbaar waren, nam ze een moedig besluit: ‘ik stop met alle medicijnen, want ik wil koste wat het kost in mijn huis blijven en daar sterven’. Ze wist wat ze wilde en zo gebeurde het ook. Op woensdag 19 maart 2025 stierf Lydia Morsink-Rozemuller. Ze woonde aan de Plevierstraat in Delden en werd 93 jaar.

Lydia werd geboren in Wierden, in een gastvrij en zorgzaam gezin. En wat ze van daaruit meekreeg, heeft ze haar verdere leven op allerlei plekken weten uit te dragen. Het strekte zich ook verder uit dan haar eigen gezin en familie. Zo heeft zij zich in de jaren in Voorschoten met hart en ziel ingezet voor de Well Fare van het Rode Kruis. Zorgzaam en gedreven was ze ook in haar pastorale werk voor de kerk. Trouw bezocht ze de mensen in haar wijk en was kerkenraadslid.

En dan was er de zorgzaamheid voor alles wat groeit en bloeit. Eindeloos bessen en frambozen plukken en verwerken in jam en taarten. Koken deed ze graag, traditionele kost, maar Lydia was niet bang ook iets nieuws te proberen. Haar grootste liefde was tuinieren en dat was tot op het laatst zichtbaar in de Plevierstraat. Lydia was een belangstellende vrouw die veel vragen aan jou kon stellen, en, zoals een van haar kinderen memoreerde: ‘daarbij was haar gedrevenheid zo groot dat het luisteren naar het antwoord er wel eens bij in schoot. Dan was daar alweer de volgende vraag...’

Na het overlijden van Dirk in 2013 heeft Lydia, ondanks het gemis, hele mooie jaren gekend.

Op dinsdag 25 maart hebben we in de Oude Blasius de dankdienst gehouden en lazen daar het verhaal van de sterke vrouw (Spreuken 31). Haar kinderen hebben het,



Lydia Morsink

toegepast op Lydia, als volgt verwoord: In alles wat ze deed, legde ze iets van haar ziel. Ze liet ons belangeloze hulp aan anderen zien. Ze was kritisch en bescheiden over haar eigen werk. Onze moeder was en blijft voor ons een inspiratiebron. In de overdenking maakten we een schilderij voor Lydia, schilderen was immers haar hobby, een schilderij van een boom en plaatsten die in het Licht.

Het laatste gesprek dat ik met Lydia had, vlak voor haar dood, zei ze: Vader, in Uw Handen beveel ik mijn geest. In dat vertrouwen hebben we haar bij Dirk begraven.

Ds. Dick Juijn

Bij de diensten

Terwijl dit nummer van Kerkennieuws verschijnt, maken we ons op voor de Stille Week. Feitelijk is het een heel drukke week, met dagelijks een dienst.

Op **Palmzondag 13 april**, lezen we: Lucas 23, 44-49. *Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest*. Het klonk ook in de uitvaart van Lydia Morsink, en je verwacht met Palmzonden dat het verhaal van de intocht zal klinken. Het leesrooster heeft ervoor gekozen, en daar is ook wel wat voor te zeggen, om al te lezen over het vervolg. De intocht in Jeruzalem loopt uiteindelijk uit op de kruisiging van Jezus. En dat is goed om te bedenken. Het was niet alleen maar een mooie intocht met Palmzonden, bladeren en gejuich. Het liep uiteindelijk uit op wat anders.

In de Stille Week is er op **maandagavond 14 april**, **dinsdagavond 15 april** en **woensdagavond 16 april** om **19.00 uur** een kort avondgebed. We zingen, lezen de Psalm van de dag en overdenken een korte tekst. Een eenvoudige bezinning van een klein half uur.

Dan vieren we **donderdag 17 april** om **19.00 uur** Witte Donderdag. We lezen het verhaal van de voetwassing, Johannes 13, 1-15. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Een verhaal van aanraken, nederig zijn, jezelf uit handen geven. De één aan de ander. Het heeft te maken met dienstbaar zijn, maar ook dienst ontvangen. We vieren deze avond het Heilig Avondmaal.

Op **Goede Vrijdag 18 april** om **19.00 uur** staan we stil bij fragmenten uit de 4 evangeliën over het lijden en sterven van Jezus. Dit lijden en sterven raakt aan ons eigen bestaan. Een ingetogen dienst, waarin aan het einde de paaskaars van 2024 wordt gedooft en weggedragen. In het donker luisteren we daarna naar het Beklag van God. Een ingetogen viering.

In die ingetogenheid komen we op **Paaszaterdag** om **20.30 uur** in de kerk terug voor de Paaswake. In het donker van de avond wordt het licht van Pasen binnengebracht. We vieren het geheim van Pasen, de



opstanding van Christus. Dat het licht sterker is dan het duister. We vieren Avondmaal en hernieuwen onze doop.

Dan klinkt op **Paasmorgen, 20 april**, om **10.00 uur** het Paasevangelie volgens Johannes 20, 1-18. Ik las een spreuk: In een veranderende wereld vervel je je niet. En in het paasverhaal is veel verandering. Het vertrouwde is weg. Maar dan opent het verhaal zich opnieuw... En daar denken we in een feestelijke dienst over na.

Op **zondag 27 april** wil ik met u nadenken over het "Geloof als geschenk". Dit naar aanleiding van het bekende verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24, 13-35. Hoe komt het eigenlijk dat als er iets (verschrikkelijks) is gebeurd, het geloof bij de een weg is en bij een ander juist een houvast is?

Dan zal op **zondag 4 mei** ds. Gerco Veening uit Oldenzaal voorgaan, de Bijbellesing is Lucas 24, 35-48.

Op **zondag 11 mei** begroeten we opnieuw Pastor Mia Tankink uit Keijenborg, en klinkt Johannes 10, 22-30 (volgens het leestrooster, maar een predikant is vrij hiervan af te wijken).

Dan mogen we op **zondag 18 mei** nadenken over 'grote vragen', aan de hand van Johannes 13, 31-35. Een kort maar beetje vreemd stukje: waar ik heenga daar kunnen jullie mij niet volgen. Grote vragen en dan denk je, dan zal er wel een antwoord komen over wat daar dan is, maar: dit gebied ik jullie, dat je elkaar liefhebt. Het enige wat Jezus zegt.

Preeknabespreking

Er is gelegenheid om de preek van de voorgaande zondag na te bespreken op maandag 14 april (dus de preek van Palmzondag) en op maandag 19 mei. Beide keren om 10.15 uur in de Voorhof. We eindigen om 11.15 uur.

Vroeg op?

In het nieuwe beleidsplan worden meerdere doelen gesteld, en daar gaat de kerkenraad mee aan de slag. Vanuit het nadenken hierover heeft de liturgiecommissie het idee geopperd om op de vroege paasmorgen een meditatieve wandeling te maken op Twickel of over de Esch, dan om 9.00 uur een paasontbijt in de Voorhof en dan kunnen we om 10.00 uur aanschuiven in de Paasdienst. Als de Emmaüsgangers 2 aan 2 wandelen en samen spreken over de nieuwe blikrichting, denk maar aan mijn hoofdartikel op pagina 1.

Organist-zanggroep

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met kandidaten voor de functie van cantor-organist voor onze kerk. De sollicitatiecommissie bestaat uit 3



Martin den Otter

muzikale kerkrentmeesters en een amuzikale predikant, en daarnaast Sander Venema (goed bekend met het orgel) en een vertegenwoordiger uit de jeugdgraad. De verwachting is dat we er spoedig uit zullen komen. Tot die tijd mogen we, naast Sander Venema, een beroep doen op enkele organisten uit de buurt, te weten: Cees van der Sluijs en Rob Huberts van de Hofkerk in Goor en Martin den Otter van de Kristalkerk in Hengelo. Uit reacties van kerkgangers hebben we begrepen dat men zeer content is met wie er 'boven hun hoofd hangt'. De afwisseling wordt gewaardeerd en, heel belangrijk, deze organisten voelen zich bij ons thuis.

In de Paascyclus zal ook de zanggroep meewerken aan enkele diensten, zo mogelijk op Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Zangdienst

Bij de preeknabespreking werd de laatste keer de opmerking gemaakt dat het zo fijn was dat het thema en de liederen in de dienst naadloos op elkaar aansloten.

We kwamen te spreken over liederen en vanuit de liturgiecommissie is nu het voorstel om op zondag 24 augustus, als de commissie zelf de verantwoordelijkheid voor de dienst heeft, een zangdienst te houden. Waarschijnlijk met de nieuwe organist, en dan van liederen die jullie ter harte gaan. Lieder uit het oude- of nieuwe liedboek of uit andere bundels die betekenis voor je hebben, en zelfs een melodie kan betekenis hebben. Leden van de commissie zullen dan de verbindende teksten zoeken en ook voorgaan. Het duurt nog lang, maar denk vast eens na over een lied met bijzondere betekenis of bijzondere klank voor jou. Eind juni vragen we dan om deze liederen door te geven.

Nieuwe collega

Na bijna 3 jaar heeft de Hofkerk in Goor een beroep uit kunnen brengen op een nieuwe predikant. Voor de vacature die in januari was uitgezet, was 1 sollicitant, en dat klikte. Een jongeman, 31 jaar, wiens partner hier in de omgeving werkt. Een beginnend predikant, proponent wordt dat genoemd. Als alles gaat zoals het mag gaan, dan zal de bevestiging plaatsvinden op zondagmiddag 15 juni om 14.00 uur. Wellicht kunnen we als Deldense gemeenschap ook al kennismaken, want net als vorig jaar vierden we Hemelvaart en Pinksteren gezamenlijk. Hemelvaart dit jaar in Delden, Pinksteren in Goor. De finish van het (leerzame) consulentenschap in Goor is in zicht. Maar tegelijk zie ik het begin van een vruchtbare samenwerking.

Themamiddag:

De diagnose kanker en zoeken naar een weg

Een op de drie mensen krijgt kanker. Dat is een feit, en we hebben er zelf en in onze omgeving mee te maken. Maar kanker is meer dan alleen iets van het lichaam. Een veelvoud van mensen er om heen hebben ook weet van de gevolgen. En ieder gaat op zoek naar (nieuwe) hulpbronnen. Kan het geloof ook helpen?

Ik wil daar iets over vertellen en met jullie over in gesprek gaan op woensdag 14 mei om 14.00 uur in de Klokkenkamp, naast de Hofkerk, in Goor. Dit op uitnodiging van de Taakgroep Pastoraat aldaar. Maar ook mensen uit Delden zijn meer dan welkom.

Vertrouwen

Ik herinner me: we waren op de begraafplaats (Heiderust in Rheden) en alles wat gezegd moest worden was gezegd. We zouden weggaan. Toen stapte de kleindochter van de overledene naar voren. Ze had het syndroom van Down. 'Opa is in de hemel', zei ze, 'applaus!' We stonden allemaal met grote ogen te kijken, met een glimlach, een beetje ongemakkelijk ook.



begraafplaats Heiderust

Het meisje keek bozig naar ons: 'Opa is in de hemel... Applaus voor opa!' Iemand begon te klappen. Anderen volgden, eerst aarzelend, maar steeds guller. Al gauw stond iedereen te applaudisseren, voor opa, die nu in de hemel was. De kleindochter was tevreden, ze stond te lachen. In haar stralende lach schitterde het geheim van Pasen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Dick Juijn

Gemeentedag

Het pas vastgestelde beleidsplan heeft als titel "Samen verder". Om de onderlinge verbondenheid te versterken, is er op zondag 18 mei een gemeentedag. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Aan het programma wordt nog gewerkt waarbij er aandacht is voor iedere leeftijd. Zodra er meer informatie over de gemeentedag is, wordt dit via de app en de liturgie bekendgemaakt. We hopen op een grote opkomst en, natuurlijk, op goed weer.

De commissie beleidsplan



Palmpasen in Oude Blasius met optocht naar St. Elisabeth. Doe jij mee?



Wanneer: 13 April 2025 10.00 uur.

Waar: Oude Blasius, Kerkplein 3 in Delden

Verloop: Bij begin van de dienst doen we een optocht door de kerk. Na het 40-dagen project gaan we naar de kindernevendienst.

Na de dienst rond 11.00 uur lopen we gezamenlijk in optocht naar St. Elisabeth en doen een ronde voor de ouders.

Daarna is er voor een ieder iets te drinken en wat lekkers.

Eindpunt: St. Elisabeth, Langestraat 74 in Delden

Doe je mee? Leuk!!

Opgeven kan bij:

Mariska van der Sluijs 06 - 29 40 38 12

Charlotte Oude Luttighuis 06 - 23 28 89 88



Oecumenisch avondgebed

Donderdagavond 1 mei om 19.00 uur

Op donderdagavond 1 mei om 19.00 uur komen we weer samen in het Oecumenisch avondgebed in de Driekoningen kapel

van het verpleeghuis St. Elisabeth. Dominee GertJan Lambers Heerspink zal voorgaan en Herman Terra zal ons op het orgel begeleiden bij het zingen van de liederen. We zijn heel blij dat steeds meer mensen met ons mee bidden en zingen. Het duurt maar een half uurtje, maar het voelt heel waardevol. Ons volgende avondgebed hierna is op donderdagavond 5 juni om 19.00 uur. Hier zal pastor Gerard Geurts voorgaan.

Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen, is onze pianist Herman Rupert afgelopen maand vrij plotseling overleden. Wij zullen stilstaan bij zijn heengaan.

Herman Terra, inmiddels op de leeftijd van 88 jaar, is vanaf nu onze vaste begeleider op het orgel. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor dat Herman dit wil doen.

Iedereen is welkom en kan aansluiten bij het avondgebed in de kapel van Elisabeth aan de Langestraat. Daarna drinken we gezellig een kopje koffie of thee met elkaar in de recreatieruimte van het verpleeghuis.

Laten we toch als gelovige mensen elkaar blijven vasthouden in deze onzekere en moeilijke tijd. De wereld is vol spanning of de oorlog zal stoppen of dat er overal brandhaarden de kop op steken. Laten we blijven bidden voor veel inzicht in het brein van de wereldleiders. Samen zijn we sterk. We hopen u donderdagavond te ontmoeten.

Ria Mudde

Voorzitter Raad van Kerken

Dodenherdenking op 4 mei

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat we op 5 mei de bevrijding vierden van 5 jaar oorlog 1940 - 1945. Vrijheid is toch een hoog goed. Maar steeds weer worden we met ons neus gedrukt op machthebbers die onrust zaaien. Zoals elk jaar gedenken we op 4 mei de mensen die zijn omgekomen in de oorlog en de vele soldaten die ons land verdedigden en daarbij het leven lieten. Op alle begraafplaatsen en in vele kerken worden deze mensen herdacht.

Ook dit jaar gedenken wij de mensen die niet meer terugkwamen na de oorlog. Mensen die vanwege hun religie of afkomst werden opgepakt. Jongens die



moesten vechten voor het vaderland. Maar nu nog steeds heeft de mensheid niets van deze narigheid geleerd. Waarom toch niet? Nog steeds wordt macht misbruikt.

In de Oude Blasiuskerk in Delden organiseert de Raad van Kerken van Delden een bijeenkomst op zondagavond 4 mei van 18.30 uur tot 19.15 uur. Enkele gedichten zullen worden voorgedragen door 2 leden van de plaatselijke scouting en een lid van de Raad van Kerken. Het Twents fluitensemble zal 2 liederen ten gehore brengen en pastor Gerard Geurts zal stilstaan bij het herdenken van 1945 - 2025.

We hopen u te ontmoeten in de kerk. Na de herdenking wordt er bij het monument op het Rassingplein een bloemstuk gelegd door leden van de oranje vereniging. Op deze plaats wordt ook de stoet geformeerd met de drumband van Amicitia voorop, de reservisten van het leger, de scouting van Delden en bestuur van de oranje vereniging en vele mensen. De stoet gaat lopend richting Goor naar de openbare begraafplaats aan de Langestraat. Daar zal de herdenking verder plaats vinden. U allen kunt hieraan meedoen en dit mee beleven.

Ria Mudde

Voorzitter Raad van Kerken



In memoriam: Herman Rupert

Op 10 maart is vrij plotseling onze pianist van het Oecumenisch avondgebed Herman Rupert, overleden. Hij was 69 jaar. Herman was jarenlang de organist/dirigent van het RK Blasiuskoor. Hij had diverse koren onder zijn hoede en muziek beheerste zijn leven. Al vrij vroeg moest hij zijn lieve vrouw Annet verliezen aan de dood, wat een zware slag voor hem betekende. Zij was zijn steun en toeverlaat nadat hij beperkingen had gekregen na zijn hersenoperatie. Langzaam moest hij vele dingen in het leven gaan loslaten omdat het niet meer ging. Zijn kinderen steunden hem waar het kon en zijn kleinkinderen waren zijn pareltjes die hem opvrolijkten. Ook op vele vrienden kon hij een beroep doen. Herman viel van tijd tot tijd en dat maakte hem onzeker en



Herman Rupert

bracht hem ook dikwijls in het ziekenhuis. Zo belandde hij in de Wieken als zijn woonplek. Eigenlijk was hij hiervoor nog te jong, maar hier kreeg hij wel de goede verzorging. Spelen op het orgel of piano kon hij alleen nog uit zijn hoofd. Van papier spelen ging niet meer. Heel verschrikkelijk dat hij zo langzaam vele mooie dingen moest inleveren.

Toen ik Herman enkele jaren terug vroeg om het avondgebed te begeleiden, vond hij dit toch een uitdaging en kreeg hij de kans nog te spelen en ons bij het zingen te begeleiden. We zijn Herman dankbaar dat hij dit vele jaren belangeloos heeft willen doen. Een mooie uitvaartviering in de kerk was een dankdienst voor zijn leven. Het koor zong de liederen die Herman zelf gekozen had bij het overlijden van zijn vrouw. Pastor Huisman schetste zijn leven als organist en vriend. Zijn leven is beëindigd en hij mag voortleven in het hiernamaals.

Herman.....dank je wel voor je inzet voor de kerk, de oecumene en voor heel veel mensen.

Ria Mudde
voorzitter Raad v Kerken

hersenoperatie. Langzaam moest hij vele dingen in het leven gaan loslaten omdat het niet meer ging. Zijn kinderen steunden hem waar het kon en zijn kleinkinderen waren zijn pareltjes die hem opvrolijkten. Ook op vele vrienden kon hij een beroep doen. Herman viel van tijd tot tijd en dat maakte hem onzeker en

SPELREGELS

Een andere plek

In haar gezellige appartementje in het Woonzorgcentrum laat mevrouw Eijkhoff blij het uitzicht op de Watertoren zien. Ze heeft wat spullen kunnen meenemen opdat het 'eigen' voelt. Foto's van haar man, de kinderen en kleinkinderen. Graag wil ze beamen dat dat het personeel heel aardig en attent is. Ze heeft geboft met deze plek.

Dan wordt het stil...

Alles moest heel snel gaan vertelt ze, nauwelijks tijd om de burens te zeggen. Ze mist de boerderij, het weidse uitzicht, haar vertrouwde plek. De kippen, de hond, de katten. "Wat kun je je eenzaam voelen!" Haar ogen zoeken een zakdoek. Dan vertelt ze dat er thuis elk jaar een paasvuur werd gemaakt. Op 1e Paasdag aan het begin van de avond werd het ontstoken. De hele buurt kwam kijken. Jong en oud. Om beurten zorgden we als noabers voor een hapje en een drankje. Een echte traditie zo samen op de deel een borreltje, grapjes, een praatje. Dat was zó mooi! Ook dat zal ze missen.

Een stevige klopp op de deur! We zien een flinke bos bloemen en vervolgens een vrolijk gezicht. Het is een buurvrouw. "Met Pasen halen we je op om samen naar ons paasvuur te kijken. Zin in?"

Twee gezichten strálen of eigenlijk drie!

Zalig Pasen mevrouw Eijkhoff, maar óók voor u!

Marianne van der Linde
Geestelijk Verzorger

Donaties Kerkennieuws

deze strook niet meezen

Acceptgiro
over te schrijven

€ euro ct +

van bankrekening (IBAN)

van/door

naam

adres

plaats

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen
bij betaling uw IBAN invullen
zijn alle rode rubrieken ingevuld?
handtekening

op rekening NL16RAB00313364281 Gemeenschappelijk Kerkblad Delden

op rekening **NL16 RABO 0313 3642 81** van Gemeenschappelijk Kerkblad p/a Kerkstraat 6, 7491 BL Delden

D001 2429001 E01 S682
© Acceptgiro B.V.

nadruk verboden de ruimte hieronder niet beschrijven niet vouwen

betalingskenmerk euro ct BIC naar IBAN code

voor gebruiksaanwijzing z.o.z.

RABONL2U+ NL16RAB00313364281+ 17>

De bovenstaande acceptgiro kaart kan niet meer worden gebruikt.

In de voorgaande jaren werden de meeste donaties overgemaakt na ontvangst van de acceptgirokaart.

In 2022 werd er door 280 donaties een gift overgemaakt met een totaal van € 4400.

Hier komen we dit jaar nog niet aan.

Om dit unieke kerkblad in stand te houden is uw vrijwillige bijdrage dan ook broodnodig.

Als u gewend bent via internetbankieren te betalen, dan verandert er niets voor U.

U kunt uw gift als volgt overmaken:

Naam ontvanger: Gemeenschappelijk kerkblad Delden

IBAN: NL16 RABO 0313 3642 81

U kunt ook contant betalen, door het bedrag in een enveloppe in de brievenbus te doen bij de Voorhof, Kerkstraat 6, onder vermelding van Gemeenschappelijk kerkblad Delden.

STEL HET NIET UIT TOT MORGEN MAAR DOE HET VANDAAG

Vrede en oorlog

De laatste tijd gaat het heel vaak over oorlog. En dat we meer wapens en soldaten nodig hebben. Over vrede hoor je helaas niet zo veel. Oorlog en daarmee de hoop op vrede is van alle tijden. Maar is er ook wat over in de bijbel te vinden?

Natuurlijk. Wat betekent vrede voor ons? Meestal bedoelen we daarmee dat er geen oorlog is, dat je goed met elkaar omgaat, dat er rust is. In de bijbel wordt er vaak de heilheid van een persoon of groep bedoeld. Dit heeft in het Oude Testament betrekking op veiligheid, welvaart, gezondheid of geestelijk welzijn. In het Nieuwe Testament heeft de heilheid van een persoon of groep betrekking op allerlei aspecten.

Veel plezier bij de kleine vredes-rebus.

Bronnen: www.debijbel.nl



Oplissing rebus: Gelukkig de vredesdichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

08-05-2025	24-05-2025	interval 6 weken	#3-2025
19-06-2025	05-07-2025	interval 10 weken	#4-2025

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag KerkenNieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging KerkenNieuws.

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek,
telefoon 074 - 376 45 21,
email
kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,
telefoon 074 - 376 45 21,
email

kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken



Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43