

KERKENNIEUWSDELLEN

56e jaargang nr. 1 zaterdag 1 maart 2025



Toren van Babel

Poerim

De kinderen zijn al opgewonden want binnenkort is het feest; op 14 en 15 maart van dit jaar vieren ze het Poerimfeest. Papa heeft de kinderen verteld dat dit feest al eeuwenlang gevierd en nooit vergeten mag worden. In de synagoge wordt de boekrol Ester gelezen en elke keer als de naam Haman valt, mogen ze kabaal maken: stampen, gillen en met de ratel slaan. De naam is niet meer te verstaan. Met moeder bakken ze Hamankoekjes om die lekker op te smikkelen. Ze helpen mee om lekkernijen in een mand te stoppen en bij vrienden en familie te brengen. Ook voor arme mensen maken ze manden met eten klaar. En het meest spannende is het feest, waar ieder verkleed komt en met een masker op. Je bent dan niet te herkennen en zo is ieder gelijk aan de ander. Ze dansen en zingen met elkaar. De oorsprong van dit feest staat in een klein Bijbelboek met de naam Ester. In de 5e eeuw voor Christus woonden er Joden in ballingschap in Babylon. Ze waren een minderheid in dat grote Perzische rijk, ze hadden hun eigen godsdienst die hun afwijkende levenswijze bepaalde en ze waren niet sterk. Dat was toen en nu nog, een reden tot achterdocht, achterstelling of nog erger. De jonge Joodse Ester werd koningin en kon bewerken dat de uitroeiing van haar volk door Haman op touw gezet, verhinderd werd. De rouw en droefheid van het volk veranderde in vreugde.

De opdracht bij het ontstaan van Poerim was, om dit verhaal aan de komende geslachten door te geven. Door te vertellen over de redding blijft in moeilijke tijden de hoop levend. Met hoop, vertrouwen en moed is ieder mens het beste toegerust in het leven. Dat leert Ester ons.

Martha Mulder

HEILIGE BLASIUS



Vieringen

Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.

Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. Blasius en 'live' of 'luisteren' aanklikken.

Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Zondag 2 maart

8e zondag door het jaar

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 5 maart Aswoensdag

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d,Vegt

Zondag 9 maart

1e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor C. Pikkemaat

Woensdag 12 maart

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Jansen

Zondag 16 maart

2e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pater R. v.d.Vegt

Woensdag 19 maart

Geen viering

Zondag 23 maart

3e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor J. Keuben

Woensdag 26 maart

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Jansen

Zondag 30 maart

4e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor J. Keuben

Woensdag 2 april

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor J. Jansen

Zondag 6 april

5e zondag veertigdagentijd

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dameskoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 9 april

14.00 uur Paasviering voor ouderen
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Keuben
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

DRIEKONINGEN-KAPEL



Oecumenisch avondgebed

Elke 1e donderdagavond van de maand zal om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 2 maart

10.00 uur: ds. Dick Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 9 maart

10.00 uur: pastor M. Tankink
40 dagentijd
Kindernevendienst
Eerste collecte 40-dagenproject: ZGT
Overzee
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 maart

10.00 uur: ds. Dick Juijn
40 dagentijd
Kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT
Overzee
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 maart

10.00 uur: ds. Dick Juijn
40 dagentijd
Kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT
Overzee
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 maart

10.00 uur: ds. Dick Juijn
40 dagentijd
kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT
Overzee
Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 april

10.00 uur: ds. H. van Dijk
40 dagentijd
Kindernevendienst
Eerste collecte: 40-dagenproject: ZGT
Overzee
Tweede collecte: Kerk

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor diensten. De locatie aan de Emmastraat wordt momenteel gebruikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Eredienst

Elke zondag
Vanaf 09:30 uur

Adres

Dennenbosweg 94, 7556CK Hengelo

Email: twickel@apgen.nl,

Website: www.apgen.nl/twickel,

HEILIGE BLASIUS



Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest parochie:

J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl

Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker
telefoon 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Pastor C. Pikkemaat
e-mail: c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Pastor J. Keuben
e-mail: j.keuben@rktwentezuid.nl
telefoon 06 - 37 087 087

Pastorale nood:

Mocht U pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. Jansen is op de maandag vrij) Pastoraal werker mw. A. Zoet, telefoon 06 - 27 12 46 95 (mw. A. Zoet is vrijdag vrij).

Bankrelaties:

Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerksbalans NL38 RABO 0313 3074 31

Verliezen-verwerken:

Indien u in uw omgeving te maken hebt of hebt gehad met het verlies van een naaste en behoefte voelt om daar met iemand over te praten, kunt u contact opnemen met de werkgroep Verliezen Verwerken, via Ans ter Morsche, telefoon 06 - 16 12 75 39

Administratie:

Langestraat 78, 7491 AJ Delden. Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. telefoon 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team:

Berflopolein 18, 7553JZ Hengelo
e-mail: contact@pastoraalteam.nl
telefoon 074 - 349 22 12

Website:

www.heiligegeestparochie.nl/
delden

In de Heer zijn overleden:

Riet Bovenmars - 29 september 2024 - 83 jaar - Langestraat 139 -
e.v. F. Klein Breteler

Humuz Shamoun - 13 november 2024 - 71 jaar - St. Annabrinkstraat 52 -
e.v. J. Humuz

H. Loves - 17 december 2024 - 92 jaar - Elisabeth - w.v. M.v.d. Donk

Maria Engberink - 1 januari - 97 jaar - de Wieken 101 - w.v. M. Mulder

Marietje Hobbelenk - 2 januari - 85 jaar - Hengevelde - w.v. J. Koenderink

Bennie Visschedijk - 9 januari - 84 jaar - Molenstraat 27 - e.v. A. Nijenhuis

Richard Spekschate - 12 januari - 82 jaar - Schoppenstede 14 -

e.v. M. Westerink

Mijke Breteler - 23 januari - 99 jaar - Weegbree 23

Theo Geeling - 27 januari - 90 jaar - Zuiderhagen 4 - e.v. D. Mulders

Lien Vehof - 5 februari - 85 jaar - Mr. Racerstraat 5 - w.v. J. Goselink

Kind laten dopen?

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie:

Berflopolein 18, 7553 JZ Hengelo, tel. 074 - 349 22 12

E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Bereikbaar dinsdag tot en met donderdag van 8.30 - 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur

Van de Locatieraad geloofsgemeenschap H. Blasius Delden

Het is al enige tijd geleden dat Kerknieuws nr. 6 in november 2024 uitkwam. Onderstaand een greep uit de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Pastor Joop Huisman

Op 24 november 2024 vierde pastor Joop Huisman zijn gouden priesterjubileum met een feestelijke eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. De kerk zat stampvol. Van heinde en ver waren velen gekomen om met de jubilaris God te bedanken voor zijn vijftigjarig priesterschap. Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor onder leiding van Dennis Vallenduuk verzorgde de vaste en wisselende gezangen, met Afke Horsthuis als soliste. Na de viering kon men hem feliciteren waar door velen gebruik van werd gemaakt.

Advents-/Kerstviering

Woensdagmiddag 18 december werd de traditionele advents-/kerstviering voor ouderen gehouden. Na een mooie eucharistieviering met medewerking van pastoor Jansen en het dames- en herenkoor, was er een gezellig samenzijn in het Parochiehuis. Het was een mooie middag.

Kerstconcert

Op 13 december hebben het Blasiuskoor samen met het Twents Fanfare Orkest voor een mooi gevulde kerk hun kerstconcert gegeven. Een mooi programma, samengesteld door de beide dirigenten, Hans Middelhuis van het koor en Folkert Buis van het orkest. Het koor en het orkest traden wisselend samen of solo op. Organist Sander Harperink heeft het koor begeleid en een solo voor zijn rekening genomen. Daarnaast werd het publiek uitgedaagd samen met het koor en orkest bekende liederen te zingen. Het was een geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.



Kerstconcert 13 december 2024

Kerkhof verlicht

Met Kerstmis was het afgelopen jaar weer mogelijk om het kerkhof te verlichten door het aansteken van vele kaarsen. Enkele bezoekers aan het kerkhof spraken hun waardering hiervoor uit.



Kerkhof verlicht

Jubeljaar 2025

In de week voor Kerstmis hebben de bisschoppen van Nederland een herderlijke brief over het Jubeljaar 2025 gepubliceerd. Ze wijzen op het belang van de hoop en willen in het nu net begonnen jaar een 'beweging van hoop' in gang zetten. 'Er gebeurt in de maatschappij veel goeds dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden. Daarom roepen we iedereen op om in het komende jaar de schijnwerpers te richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen', schrijven de bisschoppen.

Dagelijks horen we veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerlei crises dichtbij en veraf. 'Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is.' Met hun brief sluiten de bisschoppen aan bij het Heilig Jaar of Jubeljaar dat paus Franciscus op Kerstmis heeft geopend. Hij heeft er het thema 'Pelgrims van hoop' aan gekoppeld.

Kerkbalans 2025

Het thema van de actie kerkbalans is 'Geef vandaag voor onze kerk van morgen'. Aanvullend thema: 'Baken van geloof, hoop en liefde; het geschenk van jouw kerk'.

Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken, die op welke manier ook in januari zijn/haar steentje heeft bijgedragen rondom de actie Kerkbalans. Jullie vrijwilligers hebben de actie mogelijk gemaakt. Zonder jullie was dit niet gelukt. Wij bedanken de parochianen, die de actie kerkbalans dit jaar financieel hebben ondersteund en ondersteunen of hun bijdrage hebben toegezegd. Uw bijdrage is bijzonder belangrijk voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschap.

Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie Kerkbalans of is niet thuis getroffen. Wij willen u vragen, indien mogelijk, alsnog te reageren. Het inschrijfformulier Kerkbalans 2025 kunt u in de brievenbus doen bij het secretariaat geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL38 RABO 0313 3074 31 ten name van R.K. Heilige Geest Parochie, geloofsgemeenschap Delden.

Blasiusviering 2 februari

Ook dit jaar is de gedenkdag van de H. Blasius (op 3 februari) gevierd met een eucharistieviering verzorgd door het dames – en herenkoror samen met muziekvereniging Amicitia. In de viering hebben orkest en koor samen en afzonderlijk een mooie invulling gegeven aan de viering. Gezongen en gespeeld werden o.a. Lobt den Herr der Welt, Ave Verum, Ambrosianischer Lobgesang, de Missa Brevis van Jacob de Haan en het Blasiuslied. Na de viering is de Blasiuszegen uitgereikt.

Koffie na de viering

Dit jaar is (onder voorbehoud) elke eerste zondag van de maand na de viering koffie drinken in de kerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Paasviering 2025

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de voorbereidende viering voor Pasen op woensdag 9 april 2025 om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk met medewerking van pastor Keuben en het dames- en herenkoror. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét ... en een drankje in de 'Dinkelzaal' van Stadscentrum Het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden.



Familiezondag

Iedere eerste zondag van de maand vindt een Familiezondag plaats in de Stefanshof te Borne.

De Familiezondag bestaat uit twee onderdelen: catechese en vieren en heeft als doel om de vriendschapsband met Jezus te ontdekken, er woorden voor te vinden, om de vriendschap te onderhouden, ook binnen je eigen gezin op de dagen door de week.

Om 9.30 uur wordt begonnen met catechese voor kinderen van verschillende leeftijden en voor ouder(s).

Om 11.00 uur vieren we de eucharistie.

Informatie hierover is te vinden: www.dedrieenheid.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Blasius Delden

Opbrengst Adventsactie 2024

De inzameling voor de Adventsactie 2024 met als thema 'Terugkeer naar de landbouwmethode van de grootouders in Guatemala' heeft in de H. Blasiusparochie een mooi eindbedrag van € 1.890,00 opgeleverd. Heel hartelijk dank hiervoor! We hopen van harte dat mede door uw bijdrage de hoeveelheden van de oogsten voor de mensen in Guatemala groter en beter zullen worden.

Missie- Ontwikkeling- en Vredesgroep H. Blasiusparochie

ADVENTSACTIE

Stilstaan

Wekelijkse inspiratie - 7 februari 2025

Geliefd mens,

*Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak
dat ik sterk naar buiten treed,
dat ik helder en stevig spreek,
dat ik rustig de dingen draag.
Ben ik dat werkelijk?
Of ben ik slechts datgene
wat ik van mezelf weet?*¹

Soms zijn er van die momenten waarop je stilstaat en je je afvraagt: hoe ben ik hier eigenlijk gekomen? Misschien herken je dat wel. Zo'n gevoel dat je even terugkijkt naar de stappen die je hebt gezet, de keuzes die je hebt gemaakt en de mensen die je onderweg hebt ontmoet. Alsof je in een dagboek bladert en de reis die je hebt gemaakt voor je ogen ziet passeren. Een reis met ups en downs die soms eenzaam voelde, maar tegelijkertijd gevuld was met ontmoetingen die je deden groeien in hoe je in het leven wilt staan.

Zélf betekenis geven

Hoe kom ik tot de rust om stil te staan bij waar ik sta en wie ik ben? Lukt me dat alleen als er verder niemand is en er geen beroep op me wordt gedaan? Wat helpt, is stilte. Het soort stilte waarin je jezelf kunt horen denken, waarin je je diepste vragen durft te stellen. 'Wie ben ik?' en 'Wat wil ik echt?' zijn dan vragen die keer op keer terugkomen. Dat voelt soms ongemakkelijk, alsof je een vreemde ontmoet. Maar juist in die stilte ontdek je stukjes van je eigen waarheid. De filosoof Jean-Paul Sartre zei ooit: 'De mens is veroordeeld tot vrijheid.' En daar achteraan: 'Want eenmaal in de wereld geworpen, is hij verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Het is aan jou om (het leven) een betekenis te geven.' Zulke woorden geven kracht. Het idee dat je het leven - jóúw leven - zélf betekenis kunt geven, geeft het vertrouwen om keuzes te maken die bij jou passen.

Balans herstellen

Soms voelt het alsof je onderweg verdwaalt. De balans tussen rust en ruimte is dan ver te zoeken, je hebt het gevoel van continu 'aan' staan. Hoewel je waarde hecht aan 'er zijn' voor de ander, heb je ook tijd voor jezelf nodig. En dat kan dan egoïstisch voelen, alsof je tekortschiet. Maar hoe kun je er voor een ander zijn als je niet eerst voor jezelf zorgt? Hoewel dit een simpele en onbetwistbare waarheid is, blijft het de les die keer op keer geleerd moet worden. Reflectie op waar je staat - zowel in kracht als tekortkoming - helpt om met meer

mildheid naar jezelf te kijken. Wat gaat er goed? Waar ben ik trots op? Het zijn vragen die ruimte maken en de balans weer kunnen herstellen.

Vallen en opstaan

Misschien voel ik me dan weer even deel van dat magische, grotere geheel. Je reist namelijk nooit alleen. Jouw tocht is verweven met het wondere leven en staat in verbinding met de ander en met de wereld. Wanneer wij denken aan onze plek in die wereld, kunnen we een diep verlangen voelen om bij te dragen aan iets groters. Misschien is dat de essentie van onze reis: ontdekken hoe we vanuit onze eigen kracht verbinding kunnen blijven maken met anderen en met de wereld. Dat mag met vallen en opstaan. Die gedachte is zowel troostend als inspirerend. Het is ons geloof van waaruit wij onze weg weer willen gaan.

Dus neem een moment. Kijk om je heen. Vraag jezelf af: waar sta ik nu? En wees niet bang om die vragen ook met anderen te delen. Samen zijn we een netwerk van reizigers, ieder met een uniek verhaal, maar allemaal op zoek naar hetzelfde: verbinding, liefde en een betekenisvol leven.

Marieke van Muijden

Voorganger gemeenschap Nijkerkerveen

Judith Masselman

Districtsvoorganger Noord

1) Fragment gedicht Wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer (vrij vertaald)

**Predikant:**

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
telefoon 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl

Coördinator voor vrijwillige koster

Mw. Wiarda Heerze
telefoon 06 - 53 56 96 49
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Dhr. Oebele Dijkstra
telefoon 074 - 376 22 02
e-mail: oebele@odijkstra.nl

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 10.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail: scribapgdelden@gmail.com

Bankrelaties:

Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87

Beluisteren kerkdiensten:

via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten van
afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.

Website:

www.pgdelden.nl

In memoriam: Geesje Beumer-Sieverink

Niet meer in zicht, verdwenen, opgegaan als licht. De eerste woorden boven de rouwkaart. We kwamen haar vaak tegen in het centrum, lopend achter haar rollator. Velen belden haar op of ze belde jou op. Je zag haar zitten in haar appartement als je langs liep in de Molenstraat. En ineens is het voorbij. Op 19 november 2024 stierf Geesje Beumer. Zij woonde in de Jan Lucaskamp en is 83 jaar geworden.

Geesje werd geboren in Buurse en groeide er op met haar 2 zusjes. In 1979 kwam ze met haar gezin in Delden wonen. Haar eerste huwelijk eindigde in 1987. Bij de zangvereniging in Haaksbergen leerde zij Johan Beumer kennen, met wie zij in 1993 in de Oude Blasius trouwde.

Geesje heeft in haar leven veel kunnen zien en ontdekken. Ze was niet iemand van 'in huis', maar trok er graag op uit en werkte graag. In het begin bij de Spar, als receptioniste bij de Twentsche Kabelfabriek. Met veel liefde werkte

ze in een vishandel in Haaksbergen en later als serveerster bij het Wapen van Delden. Later zette ze zich in als vrijwilligster bij De Wieken, het Rode Kruis, en bij zoveel meer, ook in de kerk.

Al van jongs af aan zat zingen in haar bloed. Ze zong haar partij bij Tavenue in Goor, het kerkkoor en later het koortje van de Driekoningenkapel.

Samen met opa Johan genoot ze ook zichtbaar van het oma-zijn en was als familiemens trots op haar gezin. Met haar positieve instelling kon ze na het overlijden van Johan in 2023 het leven snel weer oppakken, zo was ze onlangs actief begonnen als contactpersoon namens de kerk voor de Jan Lucaskamp.

Op dinsdag 26 november hielden we de afscheidsdienst in de Oude Blasius en lazen nogmaals de tekst die in 1993 klonk bij het huwelijk van Geesje en Johan: Matteus 5. Over het zout der aarde, het licht der wereld, en we memoreerden verschillende smaakmakers in het leven van Geesje. Dat



Geesje Beumer

waren er best veel. Afscheid van een zeer tevreden mens, zeer tevreden met wat ze had, zeer tevreden ook met de wegen die haar kinderen gingen, zeer tevreden om al die mooie jaren samen met Johan. In alle vertrouwen hebben we haar naar het crematorium in Borne begeleid.

Ds. Dick Juijn

In memoriam: Pieter Hendrik van Beem

Op weg naar de 100, en eigenlijk lag niks hem in de weg. Tot die valpartij, die uiteindelijk ook de val van zijn leven inzette. Op 8 januari 2025 overleed Henk van Beem. Hij woonde aan de Sanderij in Delden en werd 95 jaar.

Henk groeide op in Amsterdam, ging er naar school en zat 2 klassen lager dan Anne Frank. Van de 125 leerlingen kwamen er na de oorlog maar 40 terug. Het maakte veel indruk op Henk. Om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Nederland ging hij economie studeren, en kwam later terecht bij de AKZO in Hengelo. Zijn financiële kennis en hoge arbeidsmoraal legden hem geen windeieren. Henk reisde door heel de wereld, vooral om strategische bedrijfsovernames te doen. Nederland moest tenslotte weer opgebouwd worden.



Henk van Beem

Na zijn pensioen zette Henk zich in o.a. als penningmeester bij "De vrienden van Twickel" en bij 'de Jan Lucaskamp'. Maar dat niet alleen, ook zijn oude werkgever en boven alles zijn gezin konden op Henk als 'onbezoldigd adviseur' rekenen.

Februari 1999 stierf plotseling zoon Martin, slechts 34 jaar oud. Er veranderde veel, ook bij Henk. De zakelijke aangelegenheden verschoven naar de achtergrond. Verdriet greep hem aan. Vergeten kon hij Martin niet, maar erover praten ook niet. Het werd een tijd om samen met zijn vrouw letje erop uit te trekken. Ook na haar overlijden in 2017 ging hij niet bij de pakken neerzitten. Hij bleef tot op het laatst betrokken en zorgzaam.

Henk was iemand die in onze gemeente ver aan de zijlijn stond. In de kerk kwam hij niet, sprak er ook niet over, maar dacht wel na over de zin van het leven en jouw taak daarin voor de samenleving. Zo hielden we op 16 januari een herdenkingsdienst in de Oude Blasius, zonder Bijbelverhaal, maar wel met een passage uit het Dagboek van Anne Frank. Het ging over de hemel en over het steevast blijven vasthouden aan het idee dat de mens van nature goed is. Dat was het geloof van Henk, en zo hebben we hem ook losgelaten op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn

Bij de diensten

Op **zondag 2 maart** lezen we uit Matteus 6, 1-6. Een kort stukje uit de Bergrede, en ik koppel het aan het thema: Geloof is geen prestatie! Over bescheidenheid. Ik hoorde een uitspraak, die ik wel mooi vind: "Niemand staat zover van God af als degene die meent het ware geloof te bezitten en uit te leven." Ook Jezus wijst ons, met de veertigdagentijd voor ogen: op bescheidenheid.

Dan zal op **zondag 9 maart** gelezen worden uit Lucas 4, 1-13. Het is dan de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Op **zondag 16 maart** lezen we Exodus 14, 5-22. Dit verhaal is een van de bekendste Bijbelverhalen, en niet voor niks, want het gaat over iets wat we allemaal herkennen. We staan allemaal weleens voor die diepe zee, en je moet er doorheen maar je weet niet hoe. En toch loopt het vaak anders dan je denkt.

Dan klinkt op **zondag 23 maart** het verhaal over de vijgenboom. In het Oude Testament staat de vijgenboom voor een gelovig mens. Maar vandaag lezen we in Lucas 13, 1-9 dat die vijgenboom geen vruchten voortbrengt. Moet hij dan maar gekapt worden? Maar dan voegt Jezus nog iets aan het verhaal toe...

Op **zondag 30 maart** klinkt het mooiste verhaal ooit geschreven (zegt Charles Dickens): het verhaal van de Verloren Zoon, Lucas 15, 11-32. Bij de verloren zoon denken we vaak gelijk aan de jongste zoon, die met hangende pootjes weer terugkeert als de erfenis verbrast is. Maar zou juist die oudste 'brave' zoon niet de verloren zoon kunnen zijn?

Dan staat op **zondag 6 april** het verhaal uit Lucas 20, 1-9 op het leesrooster.

Preeknabespreking

Komende periode is er gelegenheid om de preek na te bespreken op de maandagen 3, 17 en 31 maart. Het betreft dan de preek van de voorgaande zondag. We beginnen om 10.15 uur en eindigen om 11.15 uur.

Ruimte maken

Het vorige nummer van Kerknieuws verscheen eind november. Een paar dagen voor de meteorologische winter. En dit blad verschijnt enkele dagen voor de meteorologische lente. Er is in die maanden veel gebeurd. De intocht van Sinterklaas op ons Kerkplein, we vierden Kerst met meerdere diensten, begonnen een nieuw jaar, de Actie Kerkbalans, presentatie nieuw beleidsplan, en de eerste Samen Anders Vierendienst op 9 februari. Tussendoor namen we ook afscheid van de

vaste organist. Hij maakt ruimte. Ruimte werd ook gemaakt in de toren, en dan een etage hoger dan het portaal. Zo 1 keer per 2 maanden beklim ik zelf de toren (vaak met een introducee) en op de eerste verdieping zag je het altijd allemaal liggen... een oude Colafles, wel 30 oude lampen, zakken met puin, verblikken. Volgens insiders moet het er wel 30 jaar gelegen hebben. Er was in ieder geval een bus voor nodig om het allemaal af te voeren. Er was ook een compliment van de controleurs van het monument. Rond de klokken geen takken en vogelpoep en meer. Het was daar goed werken. Een van mijn wensen zou echter wel zijn om aan de buitenkant van de toren 4 nestkasten te monteren, en wel voor de torenvalkjes die iedere avond vlak onder het torenuurwerk overnachten. Wie heeft daar een idee voor?

Presentatie werkgroepen

Op zondag 2 februari werd in een goed bezochte dienst, het nieuwe beleidsplan van onze gemeente gepresenteerd. In de dienst zelf werden we met de neus op de feiten gedrukt, met passages uit het boek: "De toekomst van de Kerk, essay vol rouw en hoop" (Aarnoud van der Deijl), maar de nadruk lag op hoopvol verder gaan.



Presentatie werkgroepen

Dat laatste was bovenal zichtbaar in de creativiteit van al onze werkgroepen (van Alphagroep tot tuincommissie, van koster tot Diaconie, van Inloop tot jeugdkerk, van koster tot kindernevendienst, van wijkcontact tot liturgiecommissie en nog veel meer. Volop aandacht, volop belangstelling en heel veel versnaperingen.

Muziek in de kerk



Muziek in de kerk

Op 29 december namen we afscheid van onze organist. In de maanden januari en februari zijn we goed geholpen door de organisten uit Goor en Almelo die, samen met Sander Venema, het rooster vulden. Voor de komende maand hebben we ook een beroep kunnen doen op een organist uit Hengelo. In de tussentijd zijn de kerkrentmeesters aan het werk met het opstellen van een profielschets voor een bevoegd cantor-organist en het werven van kandidaten voor deze functie. Er lijkt animo te zijn...

Op zondag 9 februari was de eerste Samen Anders Vieren dienst, een dienst zonder orgel, maar veel koor- en samenzang. En dat klonk geweldig en smaakt naar meer.

Adreswijziging

Vanwege de wet op de privacy mogen en kunnen we in Kerkennieuws geen pastorale mededelingen doen. Maar als het op uitdrukkelijk verzoek van iemand zelf is, of van zijn/haar partner of kinderen, dan is die mogelijkheid er zeker wel. Eind december is Jannie Ravenhorst verhuisd van de Jan Lucaskamp naar TMZ het Hof, Afdeling Houtmaat, kamer 49, PC Borstlaan 123, 7555 TL Hengelo. Onlangs was ze op zondag met haar dochter in de kerk, want ze blijft kerkelijk lid in Delden.

Met hartelijke groet,

Ds. Dick Juijn

Uit de Kerkenraad

Het jaar 2025 is begonnen en de kerkenraad wil u graag op de hoogte houden van de besluiten die het afgelopen halfjaar genomen zijn:

In september hebben we afscheid genomen van Klaske Jaspersen, Maarten Bruijnes en Henk Pasman. Charlotte Oude Luttighuis is het ouderlingenteam komen versterken.

De beleidsplangroep heeft het beleidsplan 2025-2030 met als naam: "Samen Verder" gecompleteerd en in december is het goedgekeurd door de kerkenraad. Op 2 februari is het plan gepresenteerd aan de gemeente en hebben we stilgestaan bij de verschillende vrijwilligersgroepen binnen onze gemeente. Het beleidsplan staat op de website van de kerk en is in te zien op het kerkelijk bureau.

De orde van dienst zal in een kleine oplage blijven bestaan en we zorgen dat een aantal ouderen in o.a. de Wieken deze blijft ontvangen.

In november is er een avond geweest voor nieuw ingekomenen; het was een goede bijeenkomst.

De organisten zijn met ingang van 1 januari 2025 in loondienst gekomen van PG Delden. De vacature voor een nieuwe organist is inmiddels uitgegaan.

Er is besloten om aan het eind van het jaar geen kerstpakketten meer te bezorgen bij vrijwilligers. In plaats hiervan organiseert de kerkenraad een vrijwilligersavond.

De Passion 2025, die op Witte Donderdag (17 april) wordt uitgezonden, zal door de jeugd en gemeenteleden in de kerk of in de Voorhof gevolgd worden. De jeugdkerk zorgt voor de organisatie.

Ewout Bakker zal voortaan de kerkapp beheren.

Namens de kerkenraad mag ik u allen een gezegend en gezond 2025 toewensen.

Maaïke Sligt-Ferwerda, scriba

Contactmiddag en-avond 2025

Op woensdag 2 april organiseren wij weer een contactmiddag of -avond voor alle gemeenteleden. Net als vorig jaar nodigen we iedereen uit om samen aan tafel te gaan. Het is de bedoeling dat we informeel in gesprek met elkaar gaan, waarschijnlijk zal er een thema zijn. De tijden van samenkomst zijn 12.00 uur tot 14.00 uur of van 17.30 uur tot 19.30 uur. Voor één van beide momenten kunt u zich opgeven. Daarvoor liggen er aanmeldformulieren achter in de kerk op zondag 23 en 30 maart. Aanmelden is ook mogelijk via: scribapgdelden@gmail.com

U bent allen van harte welkom in de Voorhof.

Namens de kerkenraad,
Maike Sligt-Ferwerda, scriba

Van de diaconie

Net als vorig jaar gaan we ook dit jaar een gezellige middag voor onze 80-plus gemeenteleden organiseren, het thema zal over Pasen gaan. Dit zal weer plaatsvinden in de Brasserie In de Hagen van Stadshagen.

Gezellige middag

Datum: woensdag 9 april 2025
Tijd: 14.30 uur tot ca. 16.30 uur - 17.00 uur
Locatie: Brasserie In de Hagen, Stadshagen 201,
7491 NP Delden

Als het goed is, krijgt ieder in de betreffende leeftijdsgroep hiervoor een uitnodiging.

Mocht u deze niet hebben ontvangen vóór 1 april a.s. en wilt u wel graag komen, dan kunt u contact opnemen met Mineke Boerman, tel. 06 - 11 37 87 67

Ons diaconaal 40-dagen project

Graag brengen wij ons diaconaal 40-dagen project onder de aandacht. Tijdens de 40-dagen tijd zijn de diaconale collectes bestemd voor het project ZGT Overzee.

Wat doet ZGT Overzee?

ZGT Overzee helpt mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg in andere landen. Medewerkers van ZGT gaan bijvoorbeeld naar Afrika of Oost-Europa om daar een tijd lang in een ziekenhuis te helpen. Artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten, technici en ICT'ers reizen af om de mensen daar te ondersteunen. Soms stuurt ZGT ook financiële hulp of medische goederen, zoals bedden en rolstoelen. Maar ook diagnostische apparatuur en gereedschap, bijvoorbeeld scharen en pincetten. Zo maakt hulp op kleine schaal een groot verschil.

Tropenopleiding

ZGT Overzee is ook betrokken bij de tropenopleiding in Nederland. Deze opleiding bestaat uit twee jaar klinische



stages in de vakgebieden chirurgie en obstetrie/gynaecologie of kindergeneeskunde en de Nederlandse Tropen Cursus. Diverse tropenartsen zijn na het volgen van de opleiding werkzaam geweest in de derde wereld.

Projecten van ZGT Overzee

Sinds de oprichting op 14 mei en de openingsceremonie op 11 december 2009, heeft ZGT Overzee al verschillende projecten gedaan. Zo gingen er ziekenhuisbedden naar het universiteitsziekenhuis in Hawassa (Ethiopië), de Assiut Universiteit in Egypte en naar Turkije en Oekraïne. Een medewerkersteam reisde af naar het Al Ahrar Hospital in Zagazig (Egypte).

In Sierra Leone, waar moeder- en kindsterfte heel erg hoog is, hebben we cursussen "Helping babies breath" aangeboden aan medewerkers van het Masanga en Lionheart Hospital.

Een groot project waar nu aan gewerkt wordt is de bouw van een hartkliniek in Moshi, Tanzania. Hiervoor zullen Nederlandse cardiologen hun kennis overdragen aan de artsen in Tanzania, maar ook zorgen we voor veel medische materialen die hier straks gebruikt kunnen worden.

(Overgenomen van: <https://www.zgt.nl/over-zgt/maatschappelijk-beleid/zgt-overzee/>)

Beleidsplan PG Delden 2025-2030 "SAMEN VERDER"

Na de kerkdienst van 2 februari jl. is het beleidsplan kort toegelicht aan de gemeente. Belangrijke doelen uit het beleidsplan zijn het versterken van het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid van onze kerkelijke gemeente en de diensten toegankelijker en aantrekkelijker maken met meer variatie en voor een breder publiek.

In het beleidsplan worden verschillende doelen genoemd zoals:



Het versterken van het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid van onze kerkelijke gemeente. De diensten toegankelijker en aantrekkelijker maken met meer variatie en voor een breder publiek. De acties en de werken van de PG Delden meer bekendheid geven in Delden en omgeving en drempels om de kerk te bezoeken lager te maken.

Het creëren van een omgeving, waarin jeugd en jong volwassenen zich prettig voelen.

Als uitwerking van bijv. punt 3 is er een beeldscherm onder de toren geplaatst, dat gebruikt kan worden om mededelingen te doen en concerten aan te kondigen.

Verschillende mensen binnen de kerk gaan aan de slag met de uitvoering van dit beleidsplan. Kerk zijn we samen en initiatieven uit de gemeente zijn erg belangrijk.

De kerkenraad heeft aangegeven, dat bij initiatieven het uitgangspunt 'ja' is, de kerkenraad neemt daarbij een faciliterende houding aan. Als het initiatief past binnen het vastgestelde beleidsplan en er financiële dekking is de kans dus groot dat u aan de slag kunt met uw plan. Dit is dus een uitnodiging aan alle gemeenteleden om met plannen te komen.

Als u een idee heeft en daarmee aan de slag wilt vindt u dus een welwillend oor. U kunt uw idee bespreken met een kerkenraadslid of met Han Sligt, voorzitter van de beleidscommissie.

Het beleidsplan staat op de website van onze kerk, www.pgdelDEN.nl en staat ook in de kerkapp.

De commissie beleidsplan PG Delden

The Passion
2025

Komt U ook naar de uitzending van The Passion kijken in de Oude Blasius?

Donderdag 17 april
Inloop vanaf 20.10 uur met een drankje en wat lekkers.
Start 20.30 uur
Kerkplein 3 te Delden



Commissie beleidsplan

Volgende Alpha start 7 maart!

Sinds 2024 verzorgen we elk voorjaar en najaar een Alpha vanuit PG Delden. Bij Alpha komen we twee maanden lang wekelijks samen om te praten over de basis van het christelijk geloof en ieders persoonlijke vragen en ervaringen daarbij.

Dit voorjaar start Alpha op 7 maart 2025. De bijeenkomsten zijn op vrijdag van 19:30 tot 22:00 uur en één zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Elke bijeenkomst begint met gezellig koffiedrinken. Daarna volgt een inleiding met eigentijds filmmateriaal en

persoonlijke verhalen. De rest van de bijeenkomst gaan we in kleine groep het gesprek aan. Bij Alpha is diversiteit normaal, we stemmen af op jouw behoefte en ieders mening mag er zijn. Samen hebben we verfrissende ontmoetingen over God, geloof en leven.

Welkom bij Alpha!

- **Zoek je naar geloof en bezieling?**
- Weet je niks van het christendom maar ben je wel nieuwsgierig?
- Merk je dat God in je leven is, maar weet je niet wat je ermee moet?
- Ben je kwijtgeraakt wat je ooit geloofde?
- Worstel je met de kerk of religieuze cultuur?
- Geloof je in je eentje maar heb je toch behoefte aan gesprek?
- Of kom je al jaren in de kerk en zoek je gewoon een nieuwe impuls?

Schuif aan...



Wil jij meedoen? Geef je op! Of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Nodig diegene dan uit! Papieren folders liggen onder de toren van de Oude Blasius. Online zijn we te vinden op de websites pgdelden.nl en alphacursus.nl (locatie: Delden). Voor verdere informatie en opgave kun je mailen naar alpha@pgdelden.nl.

Als we vol zijn of al begonnen zijn, dan kom je als eerste op de lijst voor de volgende editie die start in september 2025.

Petra van den Hoek





Koninklijk Hengelo's Mannenkoor op Palmzondag in de Oude Blasius

Op 13 april op Palmzondagmiddag om 15 uur geeft het KHM een benefietconcert ten bate van de Projectengroep Deldense Kerken. Ook fluitiste Sterre Tan zal optreden als soliste en als begeleidster van het koor. Het programma zal in het teken staan van het komende paasfeest.

Sterre is 18 jaar, komt uit Hengelo en is fluitist in het Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO) waar ze regelmatig als solist optreedt.

De PDK is verheugd en trots u zo'n mooi programma te kunnen aanbieden. De entree is vrij, maar alleen met uw financiële steun blijft het mogelijk voor de PDK om alle projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. De PDK hoopt dus op uw komst en royale vrije gift te



Sterre Tan

mogen rekenen. U kunt geven in de kerk via de QR-code en vanzelfsprekend contant. Ook kunt u uw donatie overmaken op het volgende bankrekeningnummer: NL66 RABO 0179 1586 43

Uitnodiging

De protestante gemeenten Borne, Delden en Hengelo nodigen jullie uit voor een knutsgek avontuur met:

Professor Cool

De testruimte van Professor Cool

De werktafel van Professor Cool

Zondag 2 maart | 15.00 uur | Waterstaatskerk Hengelo
Toegang is gratis, er is een collecte ten bate van de onkosten

Preek

Elke dienst is er een preek. Maar wat is een preek eigenlijk? Waarom is er een preek? Wat is het doel ervan? Het woord preek komt van praedicare = openlijk verklaren, verkondigen, vertellen. Er wordt een godsdienstige waarheid in het openbaar verkondigd. De preek is onderdeel van de eredienst.

Preek in de katholieke kerk:

Tijdens de Mis (dienst met eucharistie (misoffer) viering) heet de preek homilie. Hierbij is het onderwerp niet vrij te kiezen. Bij andere vieringen (bijv. retraites, gebedsvieringen) wel en dan heet het preek. De homilie verklaart de Schrift nader en is gericht op het hoogtepunt van de viering, de eucharistie (misoffer).

Preek in de Protestantse kerken:

Hierbij staat de preek in de dienst centraal. Vooraf worden Bijbelteksten gelezen en daarna worden deze in de preek uitgelegd en hoe ze in het dagelijks leven toegepast zouden

kunnen worden.

De preek is dus de uitleg horend bij de schriftlezingen. Het doel is om de Bijbelteksten uit te leggen en te vertalen naar ons dagelijks leven.

Bron: www.wikipedia.nl



Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:

27-03-2025	12-04-2025	interval 6 weken	#2-2025
08-05-2025	24-05-2025	interval 6 weken	#3-2025
19-06-2025	05-07-2025	interval 10 weken	#4-2025

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag KerkenNieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging KerkenNieuws.

T.b.v. kerkdiensten in de nieuwe Blasius

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken is er een mogelijkheid voor gratis vervoer. Voor de katholieke viering kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met nummer 06 - 46 80 20 87. Omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, is deze mogelijkheid voor de Oude Blasius beëindigd.

Welkom nieuw ingekomene(n)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.). Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Raad van Kerken

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden,
telefoon 074 - 376 63 66

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

Henk van der Spek,
telefoon 074 - 376 45 21,
email

kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Opmerkingen en vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marianne Nijman,
telefoon 074 - 376 45 21,
email

kerkennieuwsdelden@hotmail.com

Uw giften maken dit blad mogelijk.

Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden

Projectengroep Deldense Kerken



Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43