



Het eerste katholieke kerknieuws 1969



Vanaf 1971, RK Kerk, NH Kerk, Geref.Kerk.



Kerkennieuws Delden voor het eerst in 1985, met voor de RK en NH kerken nieuwe namen.



De eerste uitgave in kleur. Maart 2009



Sept. 2011 Kerkennieuws volledig in kleur.



Sinds maart 2014 op glad papier.

HEILIGE BLASIUS



ZATERDAG 12 OKTOBER
28e ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 20 OKTOBER
29e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt
DONDERDAG 24 OKTOBER
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 26 OKTOBER
30e DOOR HET JAAR
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers

VRIJDAG 1 NOVEMBER
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

ZATERDAG 2 NOVEMBER
ALLERZIELEN
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers en Gebedsgroep

ZONDAG 3 NOVEMBER
31e DOOR HET JAAR
11.00 uur Eucharistieviering in
H. Lambertus Hengelo
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 7 NOVEMBER
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed
ZATERDAG 9 NOVEMBER
32e DOOR HET JAAR
Viering St. Maarten
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

LECTOREN en LECTRICES
12 okt. 19.00 uur M. Jansink
20 okt. 9.30 uur R. Wermelink
26 okt. 19.00 uur H. Spekrijse
1 nov. 19.00 uur B. de Kamper
9 nov. 19.00 uur R. Wermelink

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de
Oude en Nieuwe Blasius.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 13 oktober
10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Joke Lammertink
nevendienst: Rinske Gerritsjans
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: werelddiaconaat

Zondag 20 oktober
10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 27 oktober
10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Leonie van der Sluijs en Nienke
Nevendienst: Pauline Dougle
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Donderdag 31 oktober
19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

Zondag 3 november
10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Pop de Groot
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: najaarszending

Zondag 10 november
10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Erica Bakker
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: dorpskerken

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 13 oktober
Maria viering
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 18 oktober
Viering 15.00 uur
Dhr. M. Bruynes

Zondag 20 oktober
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 25 oktober
Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 27 oktober
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 1 november
Allerheiligen 15.00 uur
Ds. D. Juijn

Zondag 3 november
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 8 november
Dankdag viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 10 november
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 15 november
Viering 15.00 uur
Mw. J. Stronks

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP



APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst: Elke zondag 09.30 uur
Adres: Emmastraat 9, 7491 EH Delden
Email: delden@apgen.nl

13 oktober en 10 november is er ere-
dienst in Hengelo, Dennenbosweg 94.
Inspiratiebijeenkomst
Keuzes & Verandering voor jongvolwas-
senen (18-35 jaar) 10 november, 10.00
tot 13.00 uur Emmastraat 9, Delden.
Kinderopvang is aanwezig.
Een afsluitende lunch wordt verzorgd.

SPELREGELS

Herfst

Aan de rand van het veld zie ik ze staan; de oude eikenbomen. Mijn voeten lopen al over de knappende eikels, die ze na twee droge zomers te vroeg laten vallen. Toch is het blad nog maar nauwelijks verkleurd. In het bos, zo weet ik, staat Maria-in-de-eik te waken over de wandelaars. Ze is gewoon een moderne versie van de vóórchristelijke tijd toen mensen de eiken als boomheiligen gebruikten. De goden zijn nog altijd onder ons. Beschermende krachten huisden in de diepe penwortels van de eiken. De dodelijke bliksem werd de onderwereld ingestuurd.

Ik houd van ze, van die eeuwenoude bomen, het hele jaar rond. 's Winters de kale takken met hun lijnenspel, in het voorjaar het frisse ontlukende jonge groen, in de warme zomers met hun schaduw gevende bladerkroon en nu de herfst. Schitterende bladkleuren, een eekhoorn die snel rent en springt en zijn voedselvoorraad in veiligheid brengt. Zo is de kringloop van de natuur, waar mensen geen invloed op hebben. Het proces van groei, bloei en sterven. Het wordt in deze tijd vroeger donker, we sluiten 's avonds de gordijnen. Maar wonderlijk, het uitzicht wordt meer. Lees wat de dichter schrijft.

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra p. 1195 Liedboek.

Martha Mulder



Vrijwilligersavond medewerkers Kerkennieuws.

Op woensdag 6 november worden alle medewerkers van Kerkennieuws weer uitgenodigd voor het bijpraten over het afgelopen jaar met daarna een gezellig samenzijn in de Voorhof .
Graag tot ziens om 19.30 uur.



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoorbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.com

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagavond om 18.30 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen,
Carmelitessenweg 1 te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Rinus de Kamper – 2 sept. – 71 jaar – Oude Benteloseweg 7, e.v. B. ter Elst
Herman Scholte op Reimer – 2 sept. – 92 jaar – Gruttostraat 1 – w.v. A. Levink
Annie ter Elst – 3 sept. – 82 jaar – w.v. B. Spenkelink
Iny Kemperink – 3 sept. – 87 jaar – Stadshagen301 - w.v. G. Wiggers

HET HEILIG DOOPSEL HEEFT ONTVANGEN:

OTIS z.v. Priscilla van der Meer en Willem Morssinkhof

KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 15 december 2019

Vorbereidingsavonden: Donderdag 14 november 2019 in de Stefanshof Grotestraat
207 in Borne. Donderdag 21 november 2019 in het parochieel centrum Hengevelde-
straat 24 in Goor. Tijdstip 20.00 uur.

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

VAN DE LOCATERAAD/PASTORAATGROEP

Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden

Sedert eeuwen vormen mensen uit Stad- en Ambt Delden een geloofsgemeenschap
onder het patronaat van de Heilige Blasius. Een geloofsgemeenschap van christe-
nen, die Jezus van Nazareth als beslissend en definitief heil-van-Godswege erken-
nen en in Jezus' menselijk verhaal het 'verhaal van God' herkenkend belijden. Deze
geloofsgemeenschap wil Jezus Christus volgen en zijn boodschap vorm geven in
deze wereld.

Een geloofsgemeenschap die samenkomt, elkaar ontmoet en viert in en rondom de Heilige Blasiuskerk in Delden. Dat samenkomen, ontmoeten en vieren gebeurt met name in de eucharistie.

De eucharistie waarin iedereen welkom is en in het bijzonder gelovigen uit de H. Geest Parochie (Beckum, Bentelo, Goor, Hengevelde, St. Isidorishoeve en Delden). Want de eucharistie is niet alleen een herkenning van het gebaar, dat Jezus



eens deed met zijn leerlingen, maar ook een herkenning tussen gelovigen onder elkaar. Want er is geen teken, geen sacrament, dat in de kerk zo vaak gevierd wordt en waarmee de gelovigen zo vertrouwd zijn als de eucharistie. Het breken van het brood wil het herkenningsteken zijn van alle mensen die willen gaan in de voetsporen van Jezus van Nazareth.

“Zo’n viering van heel de parochiegemeenschap heeft aan de ene kant iets heel bescheiden en aan de andere kant iets heel zelfbewusts. Bescheiden, omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, waar nog heel wat moet gebeuren. Die vaak niet erg overtuigend is naar de buitenwereld toe, omdat er in eigen huis al problemen genoeg zijn.

Maar aan de andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen hebt voor het visioen (‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’) zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je schuldig weten, maar ook weten dat ‘we er aan willen gaan staan’. Tot uitdrukking brengen, dat we geloven dat we het ook aan kunnen.

En dat zelfbewustzijn ontlene we niet aan onszelf, maar dat ontlene we aan alle verhalen die in de Schrift staan opgetekend. Want wat wij verwachten, dat mag dan een heel ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het is gebeurd met die man uit Nazareth, Jezus Christus.

Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar weten we Hem ook in ons midden. En al van oudsher heeft dat de christelijke gemeenten een geweldige moed en inspiratie gegeven.”

Daarnaast is de geloofsgemeenschap H. Blasius Delden een gemeenschap die naar beste vermogen zorgt voor haar gebouwen, de pastorietuin en kerkhof, de liturgie (onder meer avondwakes, uitvaartvieringen en uitvaarten), de zangkoren, de Kinderkerk, kindervoordienst, kleuterkerk, de diaconie (onder meer de MOV-groep), de gemeenschapsopbouw en de oecumene. De Deldense geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Geest Parochie en behoort tot het aartsbisdom Utrecht.

Zij weet zich bij al het bovenstaande gesteund door financiële steun van haar leden en de inzet van een grote schare vrijwilligers. Hiervoor is zij bijzonder dankbaar.

Jan Horck

Op leven gericht

Op leven gericht, ten goede gekeerd,
gaan wij in het licht van Hem die ons leert,
het Woord te volbrengen de Schrift nu te doen.
U laat zich hier kennen; wij leven verzoend.

De grond waar wij staan is heilige grond,
U deelt ons uw naam, weerklinkt uw verbond.
Wij leren te breken, wij eten uw brood,
wij moeten wel spreken, wij zeggen U voort.

De Levende geeft ons een nieuw gezicht,
verlangen herleeft naar uw stad van licht:
De poorten zijn open, gebouwd wordt oprecht,
Geen mens uitgesloten zo leven wij echt.

Lied gezongen door het dames- en herenkoor van de geloofsgemeenschap H. Blasius tijdens de eucharistieviering van 15 september

Verliezen Verwerken

Hopelijk ervaart U de a.s. viering van Allerzielen, op zaterdag 2 november, als een steun vanuit de gemeenschap. Dat wil ook de werkgroep verliezen verwerken betekenen namelijk het bieden van steun aan hen die rouwen, verdriet hebben door een verlies, zich alleen voelen.

Ook het kruisje wat tijdens de viering mee genomen kan worden (of bij U thuis bezorgd zal worden) kan een teken van herinnering zijn. Er wordt zo gauw vergeten; men vindt zo gauw dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met het verdriet en dat wij moeten overgaan tot de orde van de dag. “Het leven gaat verder “ is dan de slogan. Dat is misschien ook wel zo, maar hoe gaat het leven verder? Familie, burens, vrienden, kennissen kunnen zoveel bijdragen aan dat verder leven van een rouwende, een verdrietig mens.



Streep de overledene niet weg uit Uw geheugen, ook niet uit Uw gesprekken en streep de naam niet door op Uw verjaardagskalender. Zet achter de naam een kruisje, een kruisje ter herinnering en waaruit blijkt dat zij of hij er nog steeds bij hoort.

De werkgroep verliezen verwerken wenst U allen een goede viering toe.

Na de viering wordt U op het kerkhof een brandende kaars aangeboden, die U dan op het graf van Uw dierbare kunt zetten of voor het grote kruis aan het einde van het kerkhof indien de overledene is gecremeerd.

In verband met de noodzakelijke vervanging van de huidige lichtjes vragen wij U om een extra gift.

Deze gift kunt U deponeren in een van de collectebussen bij de ingang van het kerkhof.

Als u op 2 november niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn en hiervoor wilt bijdragen, kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer NL24 RABO 0313 3020 57 ten name van de geloofsgemeenschap H. Blasius Delden.

Hiervoor onze oprechte dank.
Vriendelijke groet.

*De Werkgroep “Verliezen Verwerken “
Yns Vreeling*

Bedevaart naar Kevelaer

Op vrijdag 1 Nov. is de jaarlijkse bedevaart vanuit Twente naar Kevelaer. Zij die willen deelnemen kunnen zich opgeven tot en met 18 oktober 2019

Kosten €20 per persoon graag bij opgave voldoen
Inlichting kunt u verkrijgen bij u contact persoon
mevr. Averdijk
Lijsterstraat 5
7491 ZM Delden
Tel. 074 376 3473 .

Hartelijke Groetjes

Paus Franciscus vraagt uw offer voor MISSIO in OKTOBER 2019

"Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en



de Kerk wereldwijd steunen."

De kerk viert Missiezondag op 20 oktober wereldwijd en in de Hof van Twente

In deze campagne richt Missio zich op de Kerk in Noordoost India. Zie de foto's

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende



enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp.

Mijnwerkers

Hier zijn het de Missiezusters van de Mariacongregatie die helpen.

Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen is levensgevaarlijk, er is niet enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Ook de natuur rondom de dorpen heeft er ernstig onder te lijden door ontbossing en waterverontreiniging. Theeplantages

Assam is bekend vanwege de thee. Vrouwen op de theeplantages plukken de theebladeren, want zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren door straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' roept Missio alle christenen op om wereldwijd in solidariteit te leven. Iedere gedoopte heeft een missie.

Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. De poster

laat dat ook zien. Drie jonge vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist

hebben bijgewoond in het dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in

beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten

in daden, ieder op haar eigen manier.

Vroeger besloot de priester de mis met "Ite, missa est" en dan renden we de kerk uit. Maar het betekent niet: Ga de mis is uit, maar Ga, je missie is begonnen. Missio wil iedereen uitdagen na te denken over ieders eigen missie.

Achterin de kerk vindt u de offerblokken, als u de acceptgiro gemist hebt.

Uw bijdrage is welkom op de rekening van de M.O.V.-groep :
Rek.nr. NL46RABO0313363838 t.n.v. Aktie Wereldnood.





Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077 13.00 uur tot
17.00 uur (vrijdag alleen in
noodgeval
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613

College van kerkrentmeesters:

NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van

De Oude Kerk:

NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:

NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:

Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begravenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u
Een kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

In memoriam: Hendricus Albertus Kok

De wereld stond even stil, letterlijk, op die bewuste woensdagavond. Geen vuiltje aan de lucht, nog even achter de computer, en van het ene op het andere moment was het einde daar. Geheel onverwacht stierf op donderdag 26 september Bert Kok. Hij woonde aan de Stadshagen 254 en werd 87 jaar. Velen dachten dat hij jonger was en Bert heeft dan ook in alles van zijn leven genoten. Geboren in Hengelo aan de Reigersweg waren er al gelijk vriendschappen in Delden. Hij studeerde in Delft en na zijn huwelijk met Annie kon hij aan de slag bij de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie in Hengelo als Hoofd Technische Dienst en ging wonen in Boekelo. Dat was niet van lange duur want een baan in Delfzijl lokte. Daar heeft Bert jarenlang gewerkt voor o.a. de Akzo. Later volgde een overplaatsing naar Amersfoort. Daar is Bert ook kerkelijk zeer actief geweest in de Bergkerk, o.a. als ouderling-kerkvoogd. Eind 2009 werd de cirkel rond gemaakt en verhuisden Annie en Bert terug naar Twente. In onze kerk was Bert een goede luisteraar, die vooral genoot als het stof van de oude Bijbelverhalen werd afgeblazen en frisse theologie van de kansel werd verkondigd. Daar sprak hij na afloop graag met anderen over en ging ook op zoek naar wat die inzichten in zijn eigen leven voor betekenis konden hebben. Op donderdag 3 oktober hielden we in de Oude Blasius de afscheidsdienst, die Bert zelf al enkele jaren geleden had samengesteld. We lezen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Ook zo iemand die wars was van vastgeroeste structuren en voor wie de menselijke kant gold. Zo hebben we in de dienst Bert ook herdacht en hem neergelegd in Gods hand. Aansluitend vond de crematie van Bert in Borne plaats.



Ds. Dick Juijn

Goud

Vijftig is een bijzonder getal. Als een oecumenisch kerkblad al zolang mag bestaan is dat bijna een unicum. Zo'n mijlpaal doet je automatisch achteromkijken, zet je aan het denken en laat je mijmeren over de toekomst. Vandaar dat aan de huidige redactie is gevraagd wie zij graag aan het woord wilden laten komen. De interviews leest u elders. Namens de Oude Blasiusgemeente wil ik de redactie danken voor alle inzet, lef en creativiteit om bijna maandelijks Kerkennieuws door de bus te laten glijden en hoop dat jullie ook vol goede hoop verdergaan. Het doet me denken aan wanneer een oosterling een icoon schildert. Als eerste wordt dan een goudlaag aangebracht. Die laag van goud geeft een aparte kleur en stemming aan de schildering. Hij straalt als het ware door de andere verflagen heen. Zo hoop je ook dat door al onze goede en soms ook mislukte inzet iets van de Ander, van God, mag doorschijnen. En wat kunnen we de redactie en elkaar beter toewensen dan dat Hij in de toekomst met ons gaat en dat wij open mogen zijn voor Zijn licht en aanwezigheid.

Bij de diensten

De komende weken zult u mij iedere zondag op de kansel zien staan. Zondag 13 oktober rond het thema: Dankbaar? We lezen uit Lucas 17, 11-19. Een verhaal over klagen en over dankbaarheid. 10 melaatsen die door Jezus worden genezen, en slechts 1 komt er terug om te bedanken. Kennen wij als mens dankbaarheid ook nog? Zondag 20 oktober lezen we uit Genesis 32, 23-32 en Lucas 18, 9-14. Centraal staat de worsteling van Jakob. Als je zijn worsteling tot je door laat dringen is het soms een liefdevolle omhelzing, soms een gevecht en soms allebei. De psalm van zondag 27 oktober is een hele bekende: Psalm 84. Een Psalm waarin centraal staat dat je bij God thuis mag zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend en dat is ook zo, want bij God thuis zijn hoeft niet ingewikkeld te zijn. We lezen Psalm 84 en Lucas 18, 9-14. Op zondag 3 november is de gedachtenisdienst voor de mensen die we het afgelopen jaar los hebben moeten laten. We lezen een gedeelte uit Jesaja 60 en uit Openbaring 21. Bij alle wanhoop en verdriet zijn er mensen die tegen het licht in durven te kijken. We gedenken alle overledenen met kaarslicht. Op zondag 10 november lezen we uit Lucas 19, 41-48 rond het thema Overmoed. Een scherpe tekst waarin Jezus huilt om Jeruzalem. En toch is dit stukje een oproep voor ons om verlost te raken van het idee dat we het allemaal moeten maken en perfect moeten zijn.

Blasiusbios

Vanwege de afscheidsdienst van Bert Kok kon de geplande filmmiddag over het 6de gebod geen doorgang vinden. Deze is verplaatst naar donderdagmiddag 24 oktober, van 14.30 uur tot 16.15 uur. De info staat in het vorige nummer van

Kerkennieuws, maar voor alle duidelijkheid: in de film staat het 6de gebod centraal U zult niet echtbreken. Werkelijk een mooie film van Kieslovski.

Manden voor de voedselbank

Ook in Delden komt het voor dat mensen aan de deur van de pastorie of de kosterij staan met een simpele vraag om een boterham. Sommige mensen durven te vragen, anderen schamen zich ervoor. In de pastorale praktijk ben ik al vaak geconfronteerd met mensen die iedere week moeite moeten doen om genoeg te eten te hebben. Als kerk zijn we een instantie die mensen ook aan kunnen melden voor de Voedselbank. Binnen de diaconie hebben we gemeend onze inzet als kerk concreter te maken door in de kerk en in de Voorhof permanent een mand neer te zetten waar houdbare producten in neergelegd kunnen worden. Die worden dan 1 keer per maand naar de Voedselbank in Goor gebracht of naar opgegeven adressen van minima in Delden. We willen hiermee starten op de Eerste zondag van de Advent, 1 december. Het is inmiddels een gebruik in vele kerken en de mensen die gebruik maken van de Voedselbank zijn er ook geweldig mee geholpen.

Levende Adventskalender

Veel mensen kennen wellicht de traditionele adventskalender met deurtjes waar een cadeautje achter zit verstopt. In onze gemeente willen we dit in 2019 wat grootser aanpakken. Er gaan deurtjes open, maar dan de deuren van huizen in Delden en omgeving. Elke weekdag een ander adres waar de koffie klaar staat en waar men is voor een praatje met mensen die men misschien wel helemaal niet kent. De 'levende adventskalender' heeft als doel: saamhorigheid en verrassende gesprekken. Op dinsdagmorgen is de Voorhof de deur die open staat, maar voor de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zoeken we huiskamers waar de koffie tussen 10 en 12 klaar staat. Alles bij elkaar hebben we 17 adressen nodig. In de kerk en in de Voorhof zullen we intekenlijsten neerleggen, maar u mag zich ook spontaan bij mij of een van de wijkouderlingen melden.

Fluisterstilte

Laatst ben ik elders voorgegaan in een jeugddienst. Bij het broodje knakworst na afloop (een mooi alternatief voor de zondagse koffie), vernam ik dat dezelfde vraag speelt zoals die ook regelmatig in Delden wordt gesteld, o.a. op de contactbijeenkomsten: de behoefte aan enige stilte voorafgaande aan de dienst, ook om te luisteren naar het orgelspel wat de organist zorgvuldig heeft uitgekozen. De meningen zijn wel tamelijk verdeeld. Velen genieten immers van elkaars aanwezigheid en zijn blij de ander weer te ontmoeten. Maar in die gemeente heeft men dit nu opgelost door een zgn. 'fluisterstilte' in te voeren. Het orgel stopt 2 minuten voor aanvang van de dienst met spelen en op de beamer verschijnt een teken van stilte. Wie dan nog wat wil zeggen, doet dat fluisterend. Tegelijkertijd zal dan in de consistorie het consistoriegebed plaatsvinden. Dat is een teken dat kerkenraad en gemeente zich samen voorbereiden op de dienst. Ik vind dit een interessant idee om met u te delen. Daar werkt het! Zou zo iets in Delden ook kunnen lukken?

Ds. Dick Juijn

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden

Woensdagmorgen 23 oktober a.s. hebben we weer onze halfjaarlijkse bijeenkomst in de Voorhof. Aanvang 9.30 uur. Na het huishoudelijke gedeelte zal dhr. Marsman ons iets vertellen over zijn vele reizen naar Canada en Verenigde Staten. Ook laat hij ons beelden zien van die landen. We hopen op een goede opkomst.

Namens de ouderenbezoekgroep,
Jo ten Broeke
Tel. (074)3762239

Ouderenbezoekgroep Protestantse Kerk Delden.

Al ongeveer 45 jaar zijn er gemeenteleden die regelmatig ouderen bezoeken boven de 80 jaar. Die gemeenteleden (bezoekgroep) bestaat uit 20 dames die samen +/- 35 ouderen bezoeken.

Onlangs zijn alle gemeenteleden boven de 80 jaar benaderd en gevraagd of ze bezoek op prijs stelden. Mocht u niet gevraagd zijn en toch graag bezoek willen, dan kunt u dit altijd aangeven bij de dominee, ouderling, (wijk)contactpersoon of ondergetekende.

Ook kan er plotseling iets in uw leefsituatie veranderen, waardoor u alsnog bezoek zou willen. Men kan b.v. door ziekte aan huis gebonden worden; partner kan overlijden; kinderen, die in de buurt wonen, kunnen verhuizen. Graag horen we dan alsnog van u.

Namens de ouderenbezoekgroep
Jo ten Broeke
De Helle 27
tel. (074)3762239
e-mail: broeketenj@gmail.com

"Bloemen van de kerk"

Een mooi gebaar in onze Oude Blasiuskerk is, na de zondagse viering, bloemen te brengen bij gemeenteleden die ziek zijn of iets te vieren hebben.

Altijd zijn er dan ook gemeenteleden, die aanbieden die bloemen te bezorgen.

Eerst staan de bloemen tijdens de viering voor in de kerk, die daar zijn neergezet door een paar trouwe vrijwilligers.

Nu het winterseizoen weer voor de deur staat, weten deze dames maar al te goed, dat de bloemen in dit jaargetijde duurder zijn dan in de zomertijd.

De bodem van de bloemengieter, waar geld in verzameld wordt, is dan ook snel te zien. Die bloemengieter staat onder de toren, waar de gemeente op zondagmorgen, na de dienst, kan genieten van een kopje koffie.

Zag u hem al eens staan? Graag vestigen wij uw aandacht hierop, zodat we deze gewaardeerde, zinvolle traditie ook de komende tijd kunnen voort zetten.

Een kleine gave voor een mooi gebaar.
Hartelijk dank.



Raad van Kerken - Delden

Lezing over Pelgrimage

De Raad van Kerken in Delden heeft een nieuw Jaarthema gekozen voor dit seizoen. "Wat zoekt de Pelgrim." De innerlijke beleving van Pelgrimage. In het laatste kerkennieuws zat ons jaarprogramma op een roze inlegvel. Haalt u dit eruit, dan bent u het hele jaar op de hoogte van onze activiteiten. We hebben hier weer goede sprekers voor uitgenodigd en nodigen u uit voor de eerste lezing: "Wat zoekt de Pelgrim".

Redacteur Stijn Fens, zal ons uit eigen ervaring vertellen over zijn pelgrimages. Hij pelgrimeert veel naar Rome. Hij schrijft dikwijls columns in het dagblad Trouw.

We kunnen pelgrimeren naar Santiago, dat is de bekende pelgrimsweg. Maar ook het Pieterpad, het Monnikenpad,



maar ook in het Twickelse bos kunnen we pelgrimeren. In deze drukke tijd zoeken mensen rust en zijn ze op zoek naar de levensweg en de innerlijke pelgrimage. Ontdekken welk levenspad we kunnen gaan. Dat is het waar we dit jaar aandacht aan willen geven.

De lezing wordt gehouden in de Oude Blasius op dinsdagavond 5 november om 19.30 uur.

U bent allen hiervoor uitgenodigd. De entree is vrij, alleen wordt een vrije gift bij de uitgang op prijs gesteld. Ook zal U tijdens de pauze een kop koffie of thee worden aangeboden. We hopen dat weer veel mensen naar deze lezing zullen komen.

Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken.



Apostolisch Genootschap

Een aantal weken geleden werd mij gevraagd om, als één van de voorgangers van het Apostolisch Genootschap van de gemeenschap Delden een kort artikel te schrijven voor deze jubileumeditie van het Kerkennieuws. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste editie is verschenen. Kijk voor uzelf nog eens terug op deze 50 jaar. Er is in deze periode heel veel gebeurd in de Wereld, in Delden. Wat is blijven bestaan is Kerkennieuws en de laatste circa 5 jaar zijn wij deze als Apostolisch Genootschap (de gemeenschap Delden) als lid van de Raad van Kerken bij betrokken.

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. De gemeenschap Delden, een kleine gemeenschap, vindt het belangrijk om de verbinding met de andere kerkgenootschappen te onderhouden en ook te verbreden. Daarom vinden wij het ook zinvol om lid te zijn van de Raad van Kerken.

Door samen op te trekken, de verbinding te zoeken zijn we in staat om te bouwen aan de liefde, de vrede of om het met andere woorden te zeggen we kunnen samen werken aan een menswaardige wereld, een mooiere wereld. Wat ons verbindt is ons menszijn en de wereld waarin we leven. Zo als kerkgenootschappen samen optrekken, met behoud van ieders eigen identiteit, is belangrijk en geeft inhoud aan ons leven, ons menszijn.

Het Kerkennieuws vervuld een belangrijke rol om samen te kunnen werken aan een mooie wereld. Ten slotte wil ik Kerkennieuws van harte feliciteren met het jubileum en nog vele jaren van inhoudelijk mooie artikelen toewensen.

René Tip

TORENUURWERKEN

Oude Blasiuskerk

Het is niet bekend sinds wanneer de toren van de Oude Blasiuskerk een uurwerk heeft gehad. De toren draagt nu wijzerplaten met het jaartal 1869. Uit rekeningen van de kerkvoogdij in het archief van Twickel betreffende reparaties aan uurwerken en wijzerplaten blijkt echter, dat vanaf eind 17de eeuw de kerk over een uurwerk beschikte. De oudst aanwezige rekening betreffende een reparatie aan het uurwerk dateert uit 1678. Dat is bijna twee eeuwen vroeger voordat het uurwerk uit 1869 geplaatst is.

Daarvoor hebben dus één of mogelijk meerdere uurwerken hun dienst in de toren gedaan. Waarschijnlijk hebben de eerste uurwerken alleen de klokken laten slaan zonder de aanwezigheid van wijzerplaten. Of daarna voor 1869 al uurwerkplaten de toren gesierd hebben, is niet bekend. Als dat het geval geweest is, zullen deze alleen een uurwijzer gehad



hebben en geen minuutwijzer.

De wijzerplaten uit 1869 met zowel een uur- als een minutenwijzer, zijn in 1995 bij een restauratie vervangen door nieuwe, maar identieke, wijzerplaten.

Ook in de kerk bevindt zich een wijzerplaat op het gewelf van de westelijke travee. Deze is met het torenuurwerk verbonden via een lange stang. Tegenwoordig worden de wijzers apart elektrisch aangedreven.



In 1904 werd het (één na laatste) mechanische uurwerk buiten werking gesteld en samen met een gebarsten klok verkocht om een nieuw uurwerk te bekostigen. Er moest fl. 900 bijbetaald worden. Van het oudere uurwerk is een messing plaatje overgebleven. Dit hangt in een lijstje in de consistoriekamer. De tekst op het plaatje luidt:

Gemaakt door Klaas Johs Andriese & Zoon



mr Horlogie-maker te Grouw in Friesland
Dit nieuwe uurwerk stond op de eerste verdieping van de toren. Foto's daarvan laten een hokje van planken zien, met een raam en een deur. Hierbinnen bevond zich het uurwerk en het slagwerk. Deze hadden elk aparte gewichten en moes-



ten om de drie dagen opgewonden worden. Daarvoor moest de koster de trap in de toren op om dat te doen. Er liep een stang naar boven om de wijzers van de klok te bedienen. Via draden werd een hamer bediend om de klok te laten slaan. Bovendien was er een horizontale stang naar de wijzerplaat in de kerk.

Dit uurwerk is gerestaureerd en staat nu in een vitrinekast in de torenruimte. Het vermeldt als bouwjaar 1903, een jaar voor het aanbrengen in de toren. Mogelijk is in 1904 een reeds bestaand uurwerk gekocht.

Het uurwerk is bij het aanbrengen van de drie nieuwe luidklokken in 1950 vervangen door een moederklok. Deze hing in de technische ruimte. De bediening van de wijzers en het slagwerk verliep via elektrische signalen door een dikke grijze kabel naar boven.

Deze moederklok hangt nu nog op de tussenzolder van de toren.

In 2000 is het uurwerk voor het laatst gerestaureerd en vervangen door een computer in de technische ruimte van de kerk.

H. Blasiuskerk

Bij de bouw van de toren in 1893-1894 is meteen een torenuurwerk aangebracht met wijzerplaten op de toren. Het uurwerk staat op de eerste verdieping van de toren. In 1949 is een nieuw mechanisch uurwerk gekocht tegelijk met het ophangen van de nieuwe klokken. Dit uurwerk is gebouwd bij de klokkengieterij Eijsbouts in Asten. Mogelijk zijn ook eerdere uurwerken bij Eijsbouts gekocht. De horlogemaker Bonaventura Eijsbouts is in 1872 begonnen torenuurwerken te vervaardigen. Dat is 21 jaar voor de bouw van de toren. Dit mechanisch torenuurwerk functioneert nog altijd. De toren is waarschijnlijk één van de weinige kerktorens in Nederland met nog een werkend mechanisch torenuurwerk. Oorspronkelijk werd het uurwerk één keer per week met een slinger opgewonden, sinds 1965 gebeurt het opwinden elektrisch.

Van de wijzerplaten zijn de wijzers en de cijfers van lampjes voorzien, die 's-avonds branden. Mogelijk is dat in 1949 gebeurd bij het vervangen van het torenuurwerk. Nu wordt ongeveer elke 20 jaar het verlichtingswerk vervangen. De laatste keer is dat in 2017 gebeurd,

Besluit

Veel mensen in Delden, die één van de twee torens kunnen zien, kijken geregeld daarop hoe laat het is.

Om twaalf uur en om zes en negen uur 's-avonds hoeven ze dat niet te doen, want dan wordt de Poortersklok om twaalf uur en om negen uur 's-avonds en het Angelusklokje om twaalf uur en om zes uur 's-avonds geluid.

Dick Schuuring

Een vraag aan u.

Leden Driekoningenkoor gezocht!

In de Driekoningenkapel op locatie St. Elisabeth/de Wieken van Carintregeland in Delden zingt het Driekoningenkoor, behalve in de zomerperiode, elke zondag in de viering van 10.15 u. Zij zingen liederen uit zowel de protestantse als Rooms-Katholieke traditie. De muzikale begeleiding op de vleugel gebeurt door verschillende personen. Het is dus al met al een dynamisch geheel, wat enige flexibiliteit van u vragen zal. Repetitie is op dinsdagavond om 18.30u in de kapel om de veertien dagen onder begeleiding van een ervaren dirigent. Hebt u een redelijke stem, wellicht enige ervaring uit het verleden met kerkzang en vooral veel zin om in oecumenisch verband kerkelijke liederen te zingen? Het koor staat open voor nieuwe leden van alle stemsoorten!

Voor vragen kunt u terecht bij Marjolein Rikmenspoel via 06-34362291.

U kunt zich aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator mw Kina van der Meer via k.vandermeer@carintregeland.nl



PKD ZOEKT KERSTGROEN

Als we naar buiten kijken lijkt Kerst nog heel ver weg, maar de Projectgroep Deldense Kerken is in gedachten alweer bezig met de voorbereiding op de komende Kerstmarkten. Voor het maken van hun kerststukjes en graftakken hebben zij voldoende groen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.

Hebt U in de tuin groen dat zich leent om in stukjes verwerkt te worden dan zouden we dat graag van u willen hebben.

We stellen deze vraag nu al omdat de tuinen nog winterklaar moeten worden gemaakt. We zouden u willen we vragen of U met het snoeien van bepaalde onderdelen even zou kunnen/willen wachten tot half november zodat het groen door ons gebruikt kan worden voor de Kerstmarkten.

Mocht u twijfelen welk groen door ons kan worden gebruikt, dan willen we op voorhand graag bij u langs komen om deze twijfel weg te nemen.

Wij denken bijvoorbeeld aan de blauwspaar, Nordman dennen, taxusboom, pinus grove den, zo genaamd "handjesgroen", rode, groene en witte skimmia.

Wij van onze kant kunnen U t.z.t helpen met het deskundig kortwieken van uw tuinplanten / bomen.

Als U denkt groen voor ons te hebben kunt u contact opnemen met Jan Vos, 06 23139397 of j.vos168@gmail.com.



STREEKMARKT 2 NOVEMBER OLIEBOLLEN VOOR PROJECT "VAN ZWAK NAAR STERK"

Je mag het inmiddels een traditie noemen, maar als PKD zijn we er ieder jaar weer erg blij mee dat we van de organisatoren van de Streekmarkt Delden de gelegenheid krijgen om onze oliebolletjes aan de man / vrouw te brengen ten bate van één van onze projecten.

Dit jaar gaat de totale opbrengst weer naar ons project in Kenia. Daar krijgen leerlingen, die daartoe in staat zijn, de gelegenheid om een middelbare schooloplei-



ding of een op maat gesneden vakopleiding te volgen. Daardoor wordt de kans op een betere toekomst voor hen, maar ook voor de gehele leefgemeenschap, aanzienlijk vergroot. Opleiding, in onze ogen DE BESTE MANIER VAN HULPVERLENING ! Chinees spreekwoord : Geef de mensen geen vis, maar leer ze vissen !!

Bakker Ter Avest helpt ons weer, geheel belangeloos en levert ons zijn kwaliteitsdeeg. Wij zorgen voor een goed bakproces en vervolgens mag u genieten van een prima en heerlijke oliebol.

Wij zullen weer ons "stinkende" best doen om de heerlijk geurende goudbruine bollen in voldoende hoeveelheden voor u te bakken. U hoeft ze alleen nog maar af te nemen om in eerste aanleg van de smaak kunnen genieten, in de wetenschap dat de (ook heerlijke) bijsmaak wordt geproefd door de kinderen in Migumomiri (Kenia).

Om de prijs hoeft u het niet te laten, voor € 0,70 per stuk en € 3,00 per 5 stuks kunt u zichzelf en anderen HEERLIJK VERWENNEN. Uiteraard is ieder veelvoud van 5 voor hetzelfde veelvoud van € 3,00 verkrijgbaar.

Geen zin oliebolletjes, maar wilt u ons wel steunen, dan is uw bijdrage zeer welkom op bankrekening NL66RA-BO0179158643 onder vermelding van "KENIA". Hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook.

Leerlingen Twickel College Delden zetten zich in voor de stichting "Lieve Sint"

De leerlingen van het Twickel College in Delden vieren dit jaar op school Sinterklaas op aangepaste wijze. Natuurlijk bezoekt de Sint de school en is er voor de leerlingen wat lekkers, maar cadeautjes, lootjes trekken, enzovoort? Nee, dat doen zij dit jaar niet!

Wel gaan alle leerlingen, als hulpsinterklazen onder leiding van de mentor, op vrijdag 22 november aan de slag om een sinterklaaspakket samen te stellen voor een gezin dat anders geen sinterklaasfeest kan vieren, omdat daarvoor geen geld beschikbaar is.

De school hoopt via de stichting Lieve Sint ongeveer vijftig gezinnen in Nederland een fijn sinterklaasfeest te bezorgen. Het pakket dat wordt samengesteld, moet voor minimaal 15 euro nieuw speelgoed bevatten, maar mag aangevuld worden met iets wat de leerlingen zelf niet meer gebruiken en geschikt en nog goed genoeg is om als cadeautje weg te geven.

De leerlingen gaan de pakketten zelf regelen, van aankopen tot brief en gedicht, de doos versieren tot versturen. Natuurlijk krijgen ze van tevoren te horen hoe de samenstelling van het gezin is, en hoe oud de kinderen zijn.

Ruilbeurs voor kleding en speelgoed

Ook organiseert een groep leerlingen een ruilbeurs voor speelgoed (0-12 jaar) en kleding (tot en met maat 176). Met gesloten portemonnee kunnen ouders, opa's en oma's, broers en zusjes een stuk speelgoed inbrengen en weer iets anders meenemen. Vorig jaar bleek een vergelijkbare actie in het kader van duurzaamheid een groot succes; toen heeft Marianne Hutten samen met anderen in Delden deze beurs georganiseerd. Marianne komt dit jaar op school een gastles geven in het Atelier over het belang van duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en spullen niet onnodig weggooien. Zij helpt de leerlingen, samen met een docent, om de ruilbeurs weer tot een succes te maken.

Noteer vast de datum en zet speelgoed of kleding klaar, die u wilt ruilen: zaterdag 23 november, van 9.00 – 12.00 uur, in het Twickel College, Schoppenstede 19, Delden. Er is oppas voor de jongste kinderen, zodat ouders ongestoord hun Sinterklaasinkopen kunnen doen en natuurlijk staat er een kop koffie of thee klaar! Alle spullen die overblijven gaan naar een goed doel of de voedselbank.

Hebt u vragen of wilt u meer info, mail dan naar a.termorsche@carmelhengelo.nl of bel met Ans ter Morsche op 074-3763026.

Die schrijft , die blijft ... (2)

Zegswijzen, uitdrukkingen met af en toe een religieus tintje om geen afbreuk te doen aan de doelstelling van dit Kennieuws. Ook met uitingen die de mentaliteit van ons volk weerspiegelen. Kris=kras door het alfabet en willekeurig door mij gekozen. Dit keer beginletter Z.

Zalig: Het is zaliger te geven dan te ontvangen; bijbelse spreuk uit Handelingen 20: 35, maar ook 'hij is zalig' = stomdronken; hier is 'zalig' nog in de oorspronkelijke betekenis van 'vol', voluit.

Zak: zij zaten in zak en as: ze waren diep ongelukkig; ontleend aan de bijbel; de Joden trokken bij een ramp een zak aan – een zwart jack zonder mouwen – en strooiden zich daarbij as over hun hoofd. U kunt het lezen in Esther 4:1: 'Mordechai verscheurde zijn kleren en hulde zich in een zak en as en hij ging door het midden van de stad'...

Zat van dagen: Zat van dagen = oud Bijbelse uitdrukking: Isak gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen; zijn zonen Ezau en Jacob begroeven hem, Genesis 35: 29.

Zondaar Hij zit op het 'zondaarsbankje': hij wordt aangespoord tot bekentenis van zijn verkeerd gedrag.. Vroeger, en misschien nog, deden bekeerde 'zondaren' in het openbaar belijdenis van hun zonden. Dit gebeurde in de oude christenkerken en ook b.v. bij het Leger des Heils. Persoonlijk maakte ik, als jong kind, dat mee in het Leger des Heils gebouw in Zutphen, aangezien mijn grootouders beiden heilsoldaten van het LdH waren. In de oudste christenkerken had men ook een bank voor de boetelingen, die vooralsnog van de avondmaalstafel werden geweerd.

Zwijntjesjager d.i. fietsendief; zwijn = fiets, is de verbastering van een Bargoens-Joods woord hasji weinu, d.i. voer ons terug, de aanhef van een vers bij de godsdienstoefening. Bij dit woord verdween de wetsrol uit het gezicht van de Joodse gemeente. Vandaar kreeg hasji weinu de betekenis van verdwijnen, later van stelen, van fietsen. Zo werd de fiets zelf 't zwijn' genoemd.

Note:

Geïnteresseerd in o.a. taal en geschiedenis ontving ik ruim veertig jaar geleden een mooi boekwerk over 'spreuken en zegswijzen' van wijlen dhr. en mw. Somberg (rijwielhandel a.d. Molenstraat) Met behulp van dit boekwerk en andere info--bronnen stel ik het bovenstaande rubriekje samen. Ik hoop dat u er enig plezier aan beleefd. vooralsnog, good-gaon en d'r völle wille met.



JONGLEREN

Halloween

Halloween = All Hallows' Eve (Allerheiligenavond) wordt gevierd op 31 oktober. De keltten geloofden dat op die avond de zielen van de overledenen (maar ook elfjes) naar de aarde konden komen. Ze verkleedden zich en staken vuren aan om boze geesten te verjagen. Dit heeft zich gemengd met de christelijke traditie van Allerheiligen en Allerzielen. In de 19e eeuw gingen christenen in lompjes gehuld langs de deuren en bedelden om "ziekencake" (brood met krenten).



Allerheiligen

Rooms-katholieke herdenkdag op 1 november waarop alle heiligen worden herdacht ongeacht of ze een eigen herdenkdag hebben of niet.

Allerzielen

Rooms-katholieke traditie die op 2 november gevierd wordt. Op deze dag worden de doden herdacht, hun namen genoemd en voor hun gebeden. Dit om ervoor te zorgen dat ze zo kort mogelijk in het vagevuur hoeven te verblijven.

Protestantse traditie

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor de adventstijd) worden vaak de gemeenteleden herdacht die dat jaar zijn overleden.

Bron www.jop.nl/actueel/werkvormen-halloween-allerheiligen-en-allerzielen, JOPprovider

Klein Raadsel:

1. Gekleed waarin bedelden de christenen vroeger om de ziekencake?
2. In welke maand wordt Halloween gevierd?
3. In welke maand worden Allerheiligen en Allerzielen gevierd?
4. In welke traditie worden de overledenen gemeenteleden herdacht?
5. Wat voor geesten wilde men verjagen met Halloween?
6. Wie konden er, volgens de keltische traditie, met de overledenen naar de aarde komen?
7. Wie worden er op zondag van het kerkelijk jaar herdacht?

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

04-11-2019	16-11-2019	interval 4 weken
02-12-2019	14-12-2019	interval 5 weken
06-01-2020	18-01-2020	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingeschande tekst

Ingeschande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN
NIEUWE BLASIUS
EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!