

KERKENNIEUWSDELLEN

50e jaargang nr. 6 zaterdag 6 juli 2019

Op reis

Op het kerkplein van de Oude Blasius is het de laatste weken steeds drukker geworden. Toeristen bewonderen ons oude stadje. Tegelijk zijn vele Deldenaars ook zelf toerist geworden, waar dan ook. Mensen op reis.

En of u nu thuisblijft of zich aansluit bij de verkeersstromen richting zon, zee of bergen, in het geloof is 'reis' een belangrijk thema. De reis vormt zelfs de kernmetafoor van de Bijbel.

De meeste verhalende delen ervan vertellen over reizen en reizigers: Abraham, de Exodus, de Ballingschap en de terugkeer, de evangeliën als de reisverhalen van Jezus, Handelingen met zijn uitwaaiierende apostelen. Dat de reis een kernmetafoor is in de Bijbel, is een uitdrukking van realisme: het leven is vaak een reis en niet eens zo'n gemakkelijke.

Soms kun je even rusten, maar steeds moet je weer verder. Dat is soms mooi, soms vermoeiend, fascinerend en tragisch tegelijk. Het kan een zegen zijn om even thuis te zijn en rust te hebben. De mens is als een meeuw, buitlend op de wind of rondscharrelend op het strand. De wijde wereld roept en de geborgenheid van de eigen plek, de horizon lokt, evenals het nest.

Hoe dan ook, thuis in Delden of onderweg waar dan ook, vergeet vooral niet van de zon te genieten, van een ijsje of een goed glas wijn op een terras.

Ds. Dick Juijn



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 7 JULI 14e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering/
Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Rector P. Kuipers

ZATERDAG 13 JULI 15e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

DONDERDAG 18 JULI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 21 JULI 16e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

ZATERDAG 27 JULI 17e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers

DONDERDAG 1 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 18e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. gastkoor met harmonicaviering
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 19e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Mgr. H. Woorts

DONDERDAG 15 AUGUSTUS MARIA TEN HEMELOPNEMING

19.00 uur Gebedsviering
H. Geestparochie
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor H. Ogink
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed
Locatie nog niet bekend

ZONDAG 18 AUGUSTUS 20e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 21e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 1 SEPTEMBER 22e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Rector P. Kuipers.

LECTOREN en LECTRICES

13 juli	19.00 uur	E. Cornel
21 juli	9.30 uur	B. de Kamper
27 juli	19.00 uur	R. Wermelink
03 aug.	19.00 uur	M. Jansink
10 aug.	19.00 uur	H. Spekrijse
15 aug.	19.00 uur	B. de Kamper
18 aug.	9.30 uur	W. Velthuis
24 aug.	19.00 uur	E. Cornel
01 sept.	9.30 uur	G. Dijkman

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur
Oecumenisch Avondgebed afwisselend
in de Oude en Nieuwe Blasius.
Vrijdag 6 september 13.00 uur huwe-
lijksviering Hanneke Egberink en Martijn
Wieberdink

Vakantie:

In de maanden juni, juli en augustus is
het secretariaat geopend op vrijdag van
9.00 – 12.00 uur.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 7 juli

10.00 uur: ds. K. Sluiter
Oppas: Joke Wes
Kinderneven dienst: Rinske Gerritsjans
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: binnenlands diaconaat

Donderdag 11 juli

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

Zondag 14 juli

10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Marieke Zijlstra
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 21 juli

10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Oppas: Ada Bruynes
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Donderdag 25 juli

19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

Zondag 28 juli

10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Cristina Timmermans
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 4 augustus

10.00 uur: Vespersgroep
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 11 augustus

10.00 uur: ds. P.J. Moedt
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: ja. Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: werelddiaconaat

Zondag 18 augustus

10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Leonie van der Sluijs en Nienke
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 25 augustus

10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 1 september

10.00 uur: ds. D. Juijn
Oppas: Aukje Bussink
Nevendienst: ja
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: missionair



3 KONINGEN KAPEL



Zondag 7 juli
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 12 juli
Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 14 juli
H. Avondmaal 10.15 uur
Ds. J. Bekhof-Smit

Vrijdag 19 juli
Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 21 juli
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 26 juli
Geen viering

Zondag 28 juli
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 2 augustus
Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

Zondag 4 augustus
Woord- en Gebed 10.15 uur
E. van Gooswilligen

Vrijdag 9 augustus
Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 11 augustus
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 16 augustus
Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 18 augustus
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 23 augustus
Viering 15.00 uur
Mw. R. Mudde

Zondag 25 augustus
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 30 augustus
Viering 15.00 uur
Mw. R. Mudde

Zondag 1 september
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 6 september
Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

SPELREGELS

Het is weer zomer, dan gelden er andere regels dan in de rest van het jaar. De vakantie is voor velen al begonnen, ook hier worden vaak andere regels toegepast. Zomer, vakantie, vrijheid, blijdschap, dingen doen die wat meer ontspannen zijn. We gaan op reis, sommigen lang, anderen kort of helemaal niet. Daarna komen we weer thuis met allerlei herinneringen. Herinneringen aan bergen, aan zee, aan wandelen, aan fietsen of gewoon thuis in eigen huis in de achtertuin of op het balkon. Ieder heeft zijn eigen verhaal en het is goed dat die verhalen gedeeld worden. Ik moest denken aan het gedicht van Willem Wilmink, **Echtpaar in de Trein**

**Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.**

Voor 't verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.

Zo beleven we dezelfde gebeurtenissen op onze eigen manier, ieder volgens zijn eigen (spel) regels, ik hoop dat er deze zomer veel ruimte mag zijn om als een kind de tijd genietend en ontspannen door te brengen.

Financiën Kerkennieuws

Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland! Het bestaat het 50 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws een paar gegevens:

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden
o.v.v. Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.

Met uw steun kan het blad blijven bestaan! Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens alle medewerkers van Kerkennieuws, E. Wiessenberg



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaootman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.com

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek: Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagavond om 18.30 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:
- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen,
Carmelitessenweg 1 te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

EEN HUWELIJK WILLEN GAAN SLUITEN

Hanneke Egberink en Martijn Wieberdink

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Truus Giesen – 29 mei – 90 jaar – St. Elisabeth – w.v. G. Vermeulen

KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 15 december 2019

Vorbereidingsavonden:

Donderdag 14 november 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.

Donderdag 21 november 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in
Goor. Tijdstip 20.00 uur.

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

VAN DE LOCATERAAD/PASTORAATGROEP

De verandering van het vieringrooster

Zoals u weet is sinds 1 januari 2019 het vieringrooster voor Delden gewijzigd.
Alternerende tijden voor Delden en Borne. Zaterdagavond om 19.00 uur en zondag-
morgen 9.30 uur. Dit betekent in principe dat het ene weekend in Delden de eucha-
ristie zaterdag 's avonds om 19.00 uur en in het andere weekend de eucharistie op
zondagmorgen om 9.30 uur gevierd wordt. Let u s.v.p. goed op: in de praktijk is er
vaak geen sprake van een regelmatig patroon.
Het pastoraal team vraagt om goed in Geestig of op de website van de H. Geest
parochie te kijken voor de vieringen.



Eerste Heilige Communie

Op zondag 16 juni deden 20 kinderen uit onze geloofs-gemeenschap de Eerste Heilige Communie. Alle kinderen van harte gefeliciteerd! Wij hopen jullie nog vele malen in onze kerk te mogen begroeten.

“Vandaag kreeg ik brood van Jezus
Hij maakt mij blij
Hij is mijn vriend
Daarom wil ook ik delen
Jij krijg een lieve lach van mij”

Zomerzegening 7 juli 2019

Op zondag 7 juli vindt er in de H. Blasius in Delden een gezinsviering plaats.

In deze viering wordt je Christoffelmedaille gewijd (deze mag je zelf meenemen (kinderen van de basisschool die nog geen medaille hebben kunnen er een krijgen; anderen kunnen er een kopen).

Na afloop van de viering is er koffie en ranja en een lekkernij. In het kader van “Heel de parochie bakt” zal het smullen worden van al het meegebrachte lekkers.



Heel de parochie bakt

Bij deze wordt je uitgenodigd om iets te bakken.

Neem je baksel op zondag 7 juli mee naar de zomerzegeningviering. Na deze viering gaan we met z'n allen genieten van dit lekkers.

Als er veel wordt gebakken, delen we dit met de bewoners van het ‘St. Elisabeth’.



Vrijwilligersavond

De gezellige avond voor vrijwilligers wordt gehouden op 19 september in de blokhut van de scouting in Delden. Houdt deze datum vrij. We hopen u in grote getale te mogen begroeten.

MIVA kerkcollecte 2019

Vraagt aandacht voor meisjes in Kameroen.

Op 24 en 25 augustus 2019 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.

De bestemming van Zuster Clementine Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

Vaardigheden geven meisjes een toekomst.

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naaies, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.



Marvelous kan nu staan.

De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

Over MIVA.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Hoe kunt u helpen?

De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor meisjes in Kameroen. We hopen met uw bijdrage te kunnen ondersteunen in de aanschaf van zes extra auto's.

Zuster Clementine en haar team rekenen op u! Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het weekeinde van 24/25 augustus of door uw bijdrage te storten op banknummer

NL 46 RABO 031.33.63.838

t.n.v. Aktie Wereldnood Delden

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep

Geloofsgemeenschap H. Blasius

Parochie H. Geest

Fidesco Nederland.

Geachte MOV-groep van de Heilige Blasius parochie, In de Adventsperiode 2018 heeft uw parochie meegedaan met de bisschoppelijke Adventsactie “Straatkinderen terug naar huis”. Door het goede verloop van de actie kon het beloofde bedrag van € 70.000 voor dit project worden overgemaakt naar Cecydar. Namens Fidesco Nederland, de projectpartner van de Adventsactie, willen wij u daarom heel hartelijk bedanken voor de keuze en inzet voor dit project.

Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen.

Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen.

Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terecht komen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgeelden voor 168 kin-

deren in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.
 In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.
 Zoals bekend was dit een driejarig project en zullen we in 2019 de keuze maken voor een nieuw Adventsproject.
 Ook namens de M.O.V. groep Delden nogmaals hartelijk dank voor uw gaven!

Op Bedevaart naar Kevelaer. Ga je mee???

Zaterdag 31 augustus is het weer zover. Dan gaat De Twentse Processie naar Kevelaer en rijdt er ook dit jaar weer een speciale bus voor de kinderen en hun begeleiders. Ieder jaar doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen meegaan. Dat kan als bruidje of als misdienaar en de leeftijd ligt tussen 6-12 jaar.



In Kevelaer lopen de bruidjes/misdienaars mee met de intocht en brengen ze een bloemenhulde aan Maria tijdens de Eucharistieviering. Ook zingen ze enkele Marialiedjes. Natuurlijk is er voldoende tijd om te winkelen en een souvenir te kopen, gaan we samen een patatje eten en hebben we een overblijfruimte waar we spelletjes kunnen doen.
 Elk jaar opnieuw is het een hele leuke en gezellige dag. De kosten bedragen; €5,- (patat, snack, drinken) daarnaast mogen ze max. €5,- zakgeld meenemen voor een souvenir-tje.
 Opgave kan tot 10 augustus 2019 via onderstaande mail-adressen, tevens voor vragen.

Parochie H.Geest: Astrid Veldhuis
 amveldhuis4@gmail.com

Parochie Goede Herder: Liedeke ten Vregelaar
 liedeketenvregelaar@gmail.com

Parochie HH.Jacobus en Johannes: Hanneke Verdonschot
 fam.verdonschot2@home.nl

Jubileum pastoor Morren

Op woensdag 24 juli hoopt pastoor Jan Morren zijn 70-jarig priesterjubiläum te gedenken. Heel bijzonder om dit te kunnen en mogen gedenken. Zijn 60-jarig jubileum heeft hij nog gevierd binnen onze parochie, maar om zijn 70-jarig jubileum te vieren wordt te vermoeiend voor hem. Hij verblijft sinds 2 jaar in het Borsthuis in Hengelo, waar hij goed verzorgd wordt. Hij is nog altijd blij als mensen hem komen opzoeken, maar aan je naam moet je hem even herinneren. Dat mag op die leeftijd. Hij is dankbaar en tevreden met zijn leven en snapt nog steeds niet dat hij zo oud is geworden. Zijn broers en zussen zijn al overleden. Hij is inmiddels 97 jaar en wordt 21 augustus 98 jaar. De latijnse gezangen kent hij allemaal uit zijn hoofd en vind hij mooi om samen te zingen. Omdat een feest niet meer mogelijk is leek het ons een leuk idee om hem 'n felicitatiekaart te sturen. Mocht u hem willen feliciteren,



stuurt u dan een kaart naar het volgende adres. Hij zal er van genieten dat hij nog niet vergeten is. Velen kennen hem nog als het kleine pastoorje dat heel veel wandelde door Delden en de laatste jaren soms ook dwaalde door Delden, maar voor iedereen een vriendelijk woord had.
 Het adres van Pastoor Jan Morren is:
 Verpleeghuis Het Borsthuis
 afd. "Het Hof" Weusthag 1, kamer 5
 P.C. Borstlaan 10, 7555 SH Hengelo.

Ria Mudde-Jetten





Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077 13.00 uur tot
17.00 uur (vrijdag alleen in
noodgeval
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:
NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begravenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u
Een kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

IN MEMORIAM: Jannie Otter- Prinsen

De laatste maanden was ze ontzettend moe, maar ondanks alles bleef ze van het leven houden. Op zaterdag de 18de genoot ze samen met Jan nog van een ijsje op ons Kerkplein. Een dag later, op zondagmorgen 19 mei, stief Jannie Otter. Ze werd 73 jaar en woonde aan de Oelerweg 4 in Ambt-Delden. Jannie was een vrouw die graag onderweg was. Opgegroeid in de Ploay, verhuisde ze in 1970 naar de Oelerweg waar ze in het eigen bedrijf de administratie verzorgde, naast het moeder-zijn voor Yvonne en Koen. Toen deze zorg minder nodig was, is zij als taxichauffeur actief geweest bij 4 bedrijven in de regio Delden. In dat werk was collegialiteit voor haar heel belangrijk. Het werk gaf haar zoveel energie dat ze tot haar 70ste mee is doorgegaan. Jannie bepaalde in het leven graag zelf haar richting, maar verstond ook de kunst de regie uit handen te geven. Ze was een trotse mama en oma, die dat vooral in woorden heel goed kon uiten.

Maar haar grootste trots, waar ze in de laatste maanden naar anderen toe niet over uitgepraat raakte, was haar trots op Jan, die vooral in die laatste maanden in alles klaar stond en zo haar ziekte draaglijk maakte.

Twee maanden na het afscheid van haar moeder Dina, waren we opnieuw bijeen in de Oude Blasius op zaterdag 25 mei. We overdachten daar het verhaal van de mensen van de weg, de Emmaüsgangers, Lucas 24, en kwamen tot het besef dat Jannie doorleeft in zoveel mooie dingen die ze achterlaat. In dat vertrouwen hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats te Delden.

Ds. Dick Juijn



IN MEMORIAM: Barend Johan Naafs

Net met pensioen gegaan, en er hard voor gevochten om nog zoveel jaren te mogen genieten van de camper en de kleinkinderen en al dat andere moois. Maar het mocht niet zo zijn. Op maandag 17 juni overleed Barend Naafs. Hij woonde aan de Bernhardstraat 27 en werd 70 jaar.

Als boerenzoon had Barend al vanaf het begin een eigen mening, maar daarnaast waren ook vlijt en ijver hem aangeleerd. Met daarnaast creativiteit en handigheid heeft hij de prachtige camping 'Westerholt' opgebouwd. Hij was er een fijne en toegankelijke baas. Een mens die van gezelligheid hield. Niettemin ook een man die het nodig had om soms zijn eigen plan te kunnen trekken. Twee jaar geleden werd die nare ziekte geconstateerd. En ondanks alle fijne en mooie herinneringen was Barend ook een man met gevoel voor realiteit. De camping moest verkocht. Dat was voor Barend en Anna, maar ook voor de vele gasten op de camping een hard gelag. Het deed en doet nog steeds pijn. Maar voor Barend was er geen andere keus.

Op vrijdag 21 juni was in de Oude Blasius de afscheidsdienst van Barend. Daar werden vele herinneringen gedeeld. Ook de herinnering aan de trouwdag van Barend en Anna. Toen klonk 1 Korintiërs 13. Geloof, hoop en liefde. Liefde kun je niet optillen, het heeft geen gewicht, en toch is het er. Barend was overtuigd van de liefde op aarde, maar geloofde ook in de liefde van de hemel. In dat vertrouwen hebben we Barend begraven op de Algemene Begraafplaats in Delden.

Ds. Dick Juijn



Bij de diensten

In de maanden juli en augustus wil ik zelf bij drie Bijbelboekjes stil staan. Op bezoek bij gemeenteleden zijn deze genoemd als meest geliefd Bijbelverhaal. Op zondag 14 juli het boekje Ruth, een van de zogenaamde feestrollen. De titel van het boekje had ook Naomi kunnen zijn, want deze vrouw speelt de hoofdrol in het verhaal. En vergeet ook Orpa niet. In de preek volgen we deze drie vrouwen. Op zondag 28 juli het boek Prediker. Dit Bijbelboek is actueel. Her en der wordt het met aandacht geciteerd. En mensen zijn dan verrast dat deze teksten uit de Bijbel komen. Is prediker een cynicus, een Bourgondiër of een realist? In ieder geval een prediker, die iets te vertellen heeft wat hout snijdt. Op zondag 18 augustus het Hooglied. Een boek dat vooral ook leeft bij jongere gemeenteleden en hun vrienden. Het boekje behoort tot de wereldliteratuur. Het is lyrische poëzie met

een sterk emotionele lading. Luther noemde het 'Das Hohe-
lied', het lied der liederen, het mooiste lied! Zondag 1 sep-
tember lezen we Lucas 14, 1. 7-14, rond de gedachte: Word
excentriek! Hoe ga je als mens om met standsverschillen in
het leven? Voor Jezus is het duidelijk: het gaat erom dat je de
menselijke maat in de gaten houdt en dat je weet dat alleen
Gods glimlach echte waarde aan jouw leven geeft.

Vespergroep

Op de zondag na Kerstmis werd de dienst verzorgd door de
(voormalige) Vespergroep. Deze groep is na het laten vallen
van de Vesperdiensten op zondagavond formeel nooit opge-
heven. Gebleken is dat de groep de dienst op 30 december
keurig heeft geleid en aanbevolen is om hen vaker te vragen
een dienst verzorgen. Omdat zondag 4 augustus valt in een
paar vrije dagen voor mij zullen Johanna Stronks, Amy van
Dijk, Anja van der Haar en Martha Mulder deze dienst vervul-
len.

Onze gastpredikanten deze maanden

Op zondag 7 juli is onze voorganger ds. Koos Sluiter uit
Almelo. De laatste maanden zien we hem wat minder in
Delden, maar tijdens de predikantsvacature was hij een
bouwsteen voor de preekvoorzitter. Zondag 21 juli gaat ds.
Peter ten Kleij voor die geen nadere aankondiging nodig heeft
in Delden. Dat is iets anders met de voorganger van Zondag
11 augustus: ds. Paul Moet uit Velp. Als u Velp leest dan gaat
er wellicht een belletje rinkelen, 'dat zal wel een bekende zijn
van...' En dat klopt. Paul Moet is emeritus-predikant, voor-
heen predikant o.a. in Groningen, en daar heeft collega Johan
Meijer uit Borne stage bij hem gelopen. Voor mij was Paul
naast collega ook een toneelmakker. Wekelijks stapten we
samen op de fiets om naar de toneelschool te gaan. Fijn dus
dat hij in deze vakantieperiode een dienst waar wil nemen en
tegelijk oude bekenden kan bezoeken. Op zondag 25 augustus
is wederom ds. Peter ten Kleij onze voorganger.

Kind van de zondag

We kennen in de Oude Blasius het fenomeen: 'Kind van de
zondag'. Je zou het een protestantse misdienaar (m/v) kun-
nen noemen. Om de beurt komt één van de kinderen van de
kindernevendienst met de kerkenraad mee de kerk binnen
en steekt de 2 kaarsen aan als teken dat de dienst begint. Bij
het avondmaal houdt het kind van de zondag de schaal met
brood vast. Ik werd onlangs door een collega die hier inviel
gecomplimenteerd met de actieve betrokkenheid van kinde-
ren in onze dienst. En het spreekt vanzelf dat ik als dominee
ook erg content met mijn assistenten(s). Ook in de vakantie-
maanden zijn er mensen gevonden als zomervertellers, waar-
door deze, ik noemde het al eens "de Kleine Blasius" gewoon
doorgang kan vinden.

Uw liedboek

Mede namens onze kosteres wil ik u vragen of u zoveel
mogelijk op zondag uw liedboek mee wilt nemen. Als kerk
hebben we wel een stapel in de kerk liggen, maar het komt
steeds vaker voor dat we er snel doorheen zijn. In deze maan-
den zijn er veel toeristen in Delden die ook onze diensten
bezoeken, en een liedboek van thuis hebben ze vaak niet in
hun bagage. Dus als het niet te belastend is, en u hebt een
stevige fietstas, wilt u er dan aan denken?

Telling kerkbezoekers

Het tekort aan liedboeken is niet omdat liedboeken zomaar
meegenomen worden. Iedere zondag wordt, zonder dat u dat
u dat in de gaten hebt, door de koster(s) het aantal kerkbe-
zoekers geteld. Altijd goed om te weten in verband met de
aantallen orde van diensten, avondmaalsbrood etc. Vergele-
ken met het eerste half jaar van 2018 is in de eerste helft van
2019 het aantal kerkbezoekers gestegen met 20 tot 50 men-
sen per zondag. Een trend of een hoopvolle ontwikkeling?

Oecumenisch avondgebed

Elke donderdagavond luiden of de klokken van de Oude Bla-
sius of de klok van de Nieuwe Blasius voor het oecumenisch
avondgebed dat om 19.00 uur begint. Een klein half uur van
bezinning, stilte, meditatie en zingen. Een moment om even te
ontsnappen aan de druk van alledag en je te mogen bezinnen

op dat wat jou zo sterk bezighoudt, of daar juist even van los
te komen. Er is een groep vaste voorgangers: Janny Branden-
barg, Johanna Stronks, pastor Gerard Geurts, ds. Henri Esser
en ondergetekende. Op donderdag 4 juli, in de Nieuwe Bla-
sius zal Wim Petersen voor de laatste keer het avondgebed
voorgaan. In de voorbereiding stak hij enorm veel tijd en liefde
en dat was goed te merken aan de inhoud van zijn diensten.
Vooral de aandacht voor de mensen in ontwikkelingslanden
en de mens in moeilijkheden sierden deze avondgebeden.
Zo kennen we Wim ook en hij wil iets meer tijd hebben om
al deze mensen aandacht te kunnen geven. We danken Wim
voor al die jaren inspiratie.

Afscheidsdienst ds. Annerie Snier

Iemand die ook jarenlang voorging in het avondgebed, maar
die we helaas ook met lede ogen moeten laten gaan is ds.
Annerie Snier. Zij heeft op 17 juni afscheid genomen als
geestelijk verzorgster van o.a. de Wieken en Huize Elisabeth.
Per 1 september begint zij in Kronneezommer in Hellendoorn
en zal dan ook aan de Protestante Gemeente aldaar worden
verbonden. Dat betekent dat zij losgemaakt zal worden van
onze gemeente, en dat zullen we markeren in de dienst van
zondagmorgen 15 september. Dan zal er na afloop gelegen-
heid zijn om Annerie te bedanken voor het goede en mooie
werk.

Vakantie

Nu Cordula haar winkel 'Puur Memorie' aan de Langestraat
heeft geopend, zit vakantie er voor ons dit jaar niet in. Ko-
mende maanden ben ik dus gewoon aanwezig, en compen-
seer ik een en ander met wat extra vrije dagen en zondagen.
En mocht u eens een kijkje willen nemen in de winkel van
Puur Memorie, maar vind u de drempel wat hoog, loop gerust
naar binnen.

Bezoekwerk

Vele mensen hebben bij de Kerkbalans in januari aangegeven
een bezoekje van de predikant te willen ontvangen. Een lange
lijst die ik komende maand kan afronden. Mocht u om welke
reden dan ook graag een keer een gesprek willen, ook hier
geldt: neem gerust contact op.

Summer in Delden

De zomer is echt begonnen. Heerlijke tijd. Licht. Lange
avonden. En de zon natuurlijk. De zon op je weg, op je bast,
in je hoofd. Prediker, waar we op 28 juli bij stil staan, de oude
wijze, had er ook plezier in: '... ik prijs de vreugde, want er is
onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan
eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn
metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon
die God hem heeft gegeven.' (8,15). Te oppervlakkig? Dan
wellicht Goethe: 'Slijk glinstert, wanneer de zon erop schijnt.'
Aards en positief. Hoe dan ook, veel genot van zomer en zon
toegewenst.

Ds. Dick Juijn

Nieuwe ambtsdaggers

Gelukkig hebben wij gemeenteleden bereid gevonden om
enkele vacatures op te vullen.
Voor het college van kerkrentmeesters is dat de heer A.
Wester, Welmersweg 2 in Markelo om secretaris te worden als
ouderling-kerkrentmeester.
Voor het ouderlingen:
Mevrouw M. ter Weele-Oude Groeniger, Hoeselderdijk 13,
Bornerbroek, wordt ouderling.
Mevrouw R.M. Gertenbach wordt ouderling en was diaken
Mevrouw F. Morsink, Oude Benteloseweg 29, Delden wordt
wijkcontactpersoon.
De heer W. Boer wordt herbevestigd als ouderling.
Voor de diaconie;
De heer J. Gertenbach wordt penningmeester, maar wordt
geen ambtdrager.
Eventuele bezwaren met opgaaf van reden kunt u, voor 1
augustus 2019, schriftelijk indienen bij de scriba.

*Namens de kerkenraad,
Bart Methorst, scriba*

Spotlight: Tineke Lantink

'Er is geen fijnere plek om je kinderen te laten opgroeien dan Delden'. Deze woorden had je Tineke Lantink niet in de mond gelegd toen ze in 1997 naar Leiden vertrok om te gaan studeren. In dat jaar liet ze het kleinschalige en in haar ogen provinciaals stadje achter zich om in de grote wereld van westelijk Nederland het leven uit te vinden. En nu is al een paar jaar terug en geniet ze met volle teugen van het leven in het oostelijke deel van ons land. Haar wieg stond in een boerderij in Deldenerbroek waar ze in 1977 is geboren als derde van vier kinderen. Ze bezocht de Ranninkschool in Delden en haalde haar VWO diploma aan het Twickelcollege in Hengelo. Met dat belangrijke papier op zak toog ze naar Leiden om daar Bestuurskunde te gaan studeren. Het bericht dat haar vader ernstig ziek was deed haar besluiten terug te keren naar Twente om in deze moeilijke omstandigheden dicht bij haar familie te kunnen zijn. Ze krijgt een trainee-functie bij Netwerkstad Twente een ambtelijke organisatie van de gemeenten Hengelo en Enschede. Ze trouwt met Pepijn die bij Thales werkt en wonen vervolgens op diverse stekken in Hengelo. In 2014 komen ze naar Delden met hun dochters Leonne en Ella die nu respectievelijk elf en acht jaar oud zijn. En dat wonen in Delden daar geniet Tineke volop van. De rust, veiligheid, mooie omgeving en vooral de familie om haar heen levert een ongekende hoeveelheid woongenot op. Ze werkt nu als bestuurskundige bij de gemeente Hengelo en is vooral betrokken bij de verder ontwikkeling en stroomlijning van het gemeentelijke apparaat.

Tineke Lantink is opgegroeid in een hervormd milieu maar in haar studietijd is de kerkelijke betrokkenheid nagenoeg verdwenen. Dat wordt anders als ze vraagt in Delden woont. Ze weet de kerk weer te vinden en dat geldt omgekeerd ook. Ze is al snel betrokken bij de oppasdienst en de kindernevendienst. En dan komt de tijd dat de PKN-gemeente een nieuwe dominee moet krijgen. Ze wordt gevraagd voor de beroepingscommissie en krijgt daarvan de voorzittershamer toegewezen. "Ik had zoiets nog nooit gedaan maar vond het een uitdaging om de kerk te helpen en in deze fase te helpen om de toekomst uit te stippelen. Het was een project dat onder de bezielende leiding stond van ds. Elly van der Meulen en voor mij is dat zeer leerzaam geweest".

Als de beroepingscommissie haar werk heeft afgerond staat ds. Bergström voor de deur met de vraag of ze plaats wil nemen in de diaconie, een vraag die ze positief beantwoordt en zo is Tineke Lantink nu voorzitter van dit college en ook nog altijd actief in de kindernevendienst. Een mooi scala aan kerkelijke activiteiten waarin ze, zoals ze zelf zegt "de balans probeert te vinden tussen gezin-werk-privéleven en de verantwoordelijkheid die je hebt in een gemeenschap".

De toekomst van de kerk gaat haar aan het hart. "Je kunt je daar zorgen over maken maar mensen zoeken altijd naar zingeving. De kerk zal daar een rol in blijven spelen. Of dan nu echt in of rond een kerkgebouw is. We moeten de traditie koesteren maar vernieuwen is ook noodzakelijk. Daar een goede balans in vinden is de uitdaging voor de toekomst".

Herman Loohuis

Cursus Theologische Vorming

Met ingang van het nieuwe seizoen, vanaf 17 september 2019, is het weer mogelijk om aan een driejarige cursus Theologische Vorming mee te gaan doen.

De groepsgesprekken, het open oecumenische karakter, het samen op zoek zijn, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen die deze cursus volgen als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Per seizoen worden er 30 cursusavonden gegeven met telkens 2 lessen van 75 minuten.



Meer weten: informeer bij mw Ina ter Kuile, cursuscoördinator, tel 074 – 2774288 of e-mail kuile@hetnet.nl

Bart Methorst. scriba

Inloopmorgen in de Voorhof, ook in de zomer..

Voor velen breekt de vakantietijd aan of is al in volle gang. Maar dat geldt niet voor iedereen, want er zijn altijd thuisblijvers, die in onze mooie Hof van Twente toch ook al gauw een vakantiegevoel hebben.

In elk geval kunt u op dinsdagmorgen altijd terecht voor een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij, want uw gastheer en gastvrouwen blijven voor u klaar staan.

In de zomertijd kunt u zo'n bezoekje heel goed combineren met even de Oude Blasius binnen te lopen, want ook daar is altijd iemand om u in deze prachtige oude kerk rond te leiden.

Neem gerust uw logee mee, ook voor klein/kinderen is er limonade met iets lekkers.

van harte welkom in de Kerkstraat nr. 6: de Voorhof van 10.00-12.00 uur.



Wilt u meer weten over de gang van zaken?

Informatie bij Diny Doornbos, tel. 074-3766992

Met vriendelijke groet,

Pop de Groot



Wordt Kerkennieuws wel gelezen ?

Door de media zoals kranten, radio en tv worden we overladen met allerlei berichten met veelal een negatieve inslag. Met zulke berichten scoort men en dat soort berichten blijft dan haken bij de lezers en kijkers.

Positieve berichtgeving vindt men soms in een klein artikel weggestopt op pagina 3 of 4.

Met positieve berichten timmer je kennelijk niet aan de weg. Soms hoor ik wel eens verhalen over Kerkennieuws dat het direct bij het oud papier belandt of dat het niet bezorgd wordt.

Uit recent onderzoek bij 700 adressen waar Kerkennieuws huis aan huis bezorgd wordt, is gebleken dat 72% van de mensen graag Kerkennieuws ontvangen !

Dat onderzoek is gedaan door kinderen van groep 7 met hulp van hun ouders van de Hooyerinkschool. Hulde daarvoor!

Voor de redactie en alle medewerkers van Kerkennieuws is

het een heel mooi positief geluid en dat geeft ons de stimulans om door te gaan met het huis aan huis bezorgen van ons mooie oecumenische Kerkennieuws dat dit jaar 50 jaar bestaat.

Op de vraag of Kerkennieuws wel gelezen wordt mag u zelf het antwoord geven.

Wil Velthuis, Het Lannink34 tel. 0743763170

e-mail: velthuis.wil@gmail.com

Evert Wiessenberg, De IJsvogel 23 0743762438

e-mail: ewiessenberg@hotmail.com

KERKESPRAAK

Inleiding

Kerkespraak was een belangrijk communicatiemiddel, dat honderden jaren bestaan heeft. Volgens het laatste "Woordenboek der Nederlandsche Taal" is kerkespraak: "openlijke afkondiging, aflezing in of aan, bij of voor de kerk, na de godsdienstoefening". Het was de afkondiging van alle mogelijke nieuws wat van belang voor de mensen was in de tijd, dat er nog geen sociale media waren. Dus ruwweg vanaf de middeleeuwen tot het midden van de negentiende eeuw. Het besloeg eerst de rooms-katholieke, maar na de reformatie vooral protestantse kerken. Naast deze beide werd het ook in de mennonistische kerken gebruikt. Het gebied waarin het plaatsvond was erg groot, naar het zuiden tot in België en naar het oosten tot in Duitsland, bijvoorbeeld in Bentheim.

Nieuwsverspreiding

Van oudsher waren de mensen nieuwsgierig naar het horen van nieuwtjes. De meeste mensen konden niet lezen of schrijven, dus die moesten ze mondeling krijgen. Vooral op het platteland was dat vaak een probleem. Nieuwtjes kreeg men bijvoorbeeld te horen van rondreizende kooplieden of reizigers. Maar die behelsten meestal niet de officiële maatregelen van de nationale en regionale overheden. In een stad was verspreiding van nieuws nog wel mogelijk door stadsomroepers of later aanplakborden. Op het platteland was dat moeilijker. Dus bedacht men daarvoor plaatsen waar men geregeld bij elkaar kwam. In die tijd was dat de kerk, waar men wekelijks bijeenkwam. Daar werd de Kerkespraak ingevoerd op last van overheden. Er zijn berichten dat dat al vanaf het jaar 1290 gebeurde. Later werden ze ook voorgescreven door kerkordelijke overheden, onder andere synodes, meestal op last van bestuurders. Maar ook om meer mensen in de kerk te krijgen. Vooral vanaf de zestiende eeuw was dat het geval.



Kerkespraak

Nadat de pastoor of de predikant zijn preek gehouden had, kondigde die vanaf de preekstoel de berichten af. Door steeds uitgebreidere en meer alledaagse mededelingen vond men na enige tijd dat het niet meer gepast dat vanaf de preekstoel te doen. De voorlezer of koster moest dat in het vervolg doen vanaf het leesgestoelte, meestal een deel van het doophek. Ook dit werd na enige tijd niet passend in de dienst gevonden en werd de voorlezing verschoven na het einde van de godsdienstoefening. Weer enige tijd later werd ook dit uit de kerk geweerd. De voorlezing werd verschoven naar buiten het kerkgebouw. Soms werden daarvoor overdekte voorleesplaatsen tegen de muur van de kerk gebouwd. Of er werden houten voorleesplaatsen gebouwd om de voorlezer tegen het weer te beschermen. De toehoorders stonden wel buiten en bij slecht weer werd in sommige dorpen dan toch weer uitgeweken naar (gedeelten) binnen het kerkgebouw.

De mededelingen

De afkondigingen omvatten kerkelijke en landelijke overheden. Bijvoorbeeld mochten marktevergaderingen alleen gehouden worden na bekendmaking in de kerkespraak. Verder mededelingen van wereldlijke aard zoals van notariële akten zoals over kopen en verkopen van vaste en roerende goederen, huwelijken, verder alledaagse materiële zaken als markten, berichten over de landbouw, bijvoorbeeld weiden van vee en verhuur van hooilanden, vervoer, bijvoorbeeld via trekschuit, en wat maar interessant was voor de toehoorders. Er zijn gevallen bekend, dat deze afkondigingen wel eens een kwartier duurden. De afkondigingen eindigden met: "de één segge het den ander voort".

Afschaffing

In 1841 kwam er een beweging op gang de kerkespraak af te schaffen. Zover kwam het niet meteen, wel werden de afkondigingen nu niet meer in de kerk gedaan, maar daarbuiten. Het platteland verweerde zich hevig tegen deze maatregel, daar wilde men de kerkespraak behouden. Nadat de krant omstreeks het eind van de negentiende eeuw zijn intrede deed kwam er steeds minder tegenstand om bij de kerk voor te lezen. In het begin van de twintigste eeuw werden de kerkespraken steeds meer beëindigd, toen de kranten dagelijks verschenen. Als voorbeeld hiervan: Tubantia, opgericht in 1872, kwam vanaf 1912 dagelijks uit. Omdat dit de kerkgang niet ten goede kwam besloten sommige kerken een kachel in de kerk te plaatsen om 's-winters de kerkgang aangenamer te maken.

Besluit

Dit is slechts heel beknopt de historie van de kerkespraak. Ik vond dat in een boek uit 1935, dat Jan-Bouke Zijlstra mij geleend had. Daarin vermeld een artikel uit 1922 van ter Kuile sr, dat er ook in Delden kerkespraken gehouden zijn. Maar daar heb ik niets van teruggevonden. Het laatste boekje over kerkespraak is uit 1955 (H.J. Prakke, f 1,95). Niemand weet tegenwoordig meer, dat kerkespraak bestaan heeft en hoe belangrijk die vooral voor het platteland geweest is.

Dick Schuuring

Geef mij je Hart en doe wat je wilt!

- De zin van jouw leven in ander perspectief
- Een reis door de Bijbel en de geschiedenis naar de essentie van het christelijk geloof!

Het nieuwe boek van Maarten Bruïnes uit Delden is op vrijdag 14 juni verschenen. Dit boek over geloofszaken en een nieuw soort christendom wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Maarten Bruïnes geboren Zwollenaar (1959), echtgenoot, vader en opa is sinds 1994 werkzaam als missionair werker met Jeugd Met Een Opdracht in Nederland, Azië en Afrika. Wonend in Delden is hij actief betrokken bij de Protestantse Gemeente Delden. Zowel nationaal



als internationaal is hij inmiddels zeventien jaar bezig met het opgang brengen van een beweging van navolgers van Jezus Christus.

In een tijd waarin de hang naar spiritualiteit groeit en de groep

kerkverlaters toeneemt ziet Maarten kansen. De kerkgeschiedenis toont ons groepen die de kerk verlieten om hun geloof in Jezus Christus in eigen gevormde kleine gemeenschappen handen en voeten te geven.

Zijn passies? Jezus, discipelschap, de onbereikte volken en "Mensen die hun in Christus gevonden vrijheid, liefde en passie uitlieven." Zijn ervaringen als leider van een Evangelische gemeente in Zutphen deden hem bijbelscholen en trainingen volgen. En als bedrijfsadviseur voor een werkgeversorganisatie raakte hij bekend met het trainen coachen en onderwijzen van jonge (aankomende) ondernemers.

Samenvatting:

Ieder mens gelooft en leeft dat geloof uit. Hoe kan het dan dat christenen soms samen niet door een deur kunnen? Hoe kan het dat christenen niet weten wat God in deze wereld aan het doen is? Hoe kan het bestaan dat christenen niet weten wat hun bestemming en identiteit

is? Hoe kan het dat we niet weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan?

Maarten neemt je mee op een reis door de Bijbel en de geschiedenis om naar de essentie van het christelijk geloof te gaan. De essentie die jou kan helpen jouw authentieke ik te ontdekken. Het boek geeft ook inzichten en praktische handvatten voor hen die Jezus' onderwijs willen volgen maar voor wie de weg naar een kerk (nog) geen optie is.

Boekgegevens

Titel: Geef mij je Hart en doe wat je wilt!

Ondertitel: De zin van jouw leven in ander perspectief - Een reis door de Bijbel en de geschiedenis naar de essentie van het christelijk geloof!

Auteur: Maarten Bruijnes

Verschijningsdatum: 14-06-2019

ISBN: 9789463892803

Verkoopprijs: € 26,50* * inclusief kosteloze verzending in Nederland en België

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem dan gerust contact op met de auteur:

Maarten Bruijnes, e-mail: bruynes@gmail.com, telefoon: 07478 50278

Klassieke muziek in de Voorhof

Acht jaren geleden begonnen wij voor de bewoners van Verzorgingshuis

De Wieken en het Verpleeghuis St. Elisabeth in Delden een ochtend Klassieke Muziek. Nog steeds verzorgen wij eens in de veertien dagen een gezellige ochtend voor een dertigtal ouderen met een handicap. Wij luisteren dan naar muziek van o.a. Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Handel, Schubert e.a. Dat kan een stuk opera zijn of een deel uit een symfonie of een mooi lied. De mensen komen graag en trouw naar de kapel van het Elisabeth en hebben dan een heerlijk, gezellig en warm samenzijn.

Wij overwegen daarom ook in de Voorhof, bijvoorbeeld eens in de 2-4 weken gedurende 1,5 tot 2 uur (met koffie pauze) samen naar mooie, klassieke muziek te gaan luisteren. We vertellen er iets bij, niet te veel want het gaat om de muziek. Iedereen is er welkom.

Is uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op.

Anno en Henny Wester

Tel: 0547-362037

Mobiël: 06-51817422 of 06-51317452



JONGLEREN

Beste allen,
Nadat Erica Bakker had aangegeven om te stoppen met de rubriek jongleren ben ik benaderd of ik dit niet over wilde nemen. Het lijkt me een enorme uitdaging en ik hoop dat het een mooi, leuk en ook informatief stukje zal blijven. Om makkelijk te beginnen voor mij maar ook omdat de vakantie begint een paar puzzeltjes om te maken.

Groetjes, Judith Schieferstein

BAL
EMMER KASTEEL
STRANDZON
BIKINI
SCHELP
ZWEMMEN
BOOT
SCHEPJES
DUINEN HUISJE
IJS

GRENS
TENT
HOTEL
WANDELING
SORBET

W	Z	W	E	M	M	E	N	S	V
K	A	S	T	E	E	L	R	T	S
N	E	N	I	U	D	B	E	R	O
A	E	S	D	K	B	O	M	A	R
A	J	C	N	E	A	O	M	N	B
Y	S	H	T	I	L	T	E	D	E
T	I	E	B	I	K	I	N	I	T
N	U	L	E	T	O	H	N	E	Z
E	H	P	S	N	E	R	G	G	O
T	S	C	H	E	P	J	E	S	N



L=F +E



-N



P=M -E

OPLOSSING REBUS

OPLOSSING WOORDENZOEKER

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

26-08-2019	07-09-2019	interval 5 weken
30-09-2019	12-10-2019	interval 5 weken
04-11-2019	16-11-2019	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingeschande tekst

Ingeschande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN
**NIEUWE BLASIUS
EN OUDE BLASIUS.**

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunne bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809
t.n.v. G. Smit, penn.m.
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via
www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden