

KERKENNIEUWSDELLEN

50e jaargang nr. 5 zaterdag 25 mei 2019

IJsheiligen.

Het is mei en al twee maanden lente. Langere dagen, mooi weer, opkomend groen in de tuinen, allemaal om van te genieten. Maar ineens is daar iets wat de normale gang van de natuur doorbreekt. Op een ochtend hebben de blaadjes van de hortensia's bruine randen; er is fikse nachtvorst geweest. Daarom koop ik terrasplanten ook pas na 15 mei, als IJsheiligen voorbij is. IJsheiligen, een bekend begrip dat al van rond het jaar 1000 dateert. Het zijn late nachtvorsten die plots in het voorjaar kunnen optreden. Van 11 tot 14 mei vallen de naamdagen van de vier IJsheiligen. Als winterkoningen zijn ze streng en onverbiddelijk als bittere en dodelijke kou.

Deze late vorst brengt veel schade toe aan de bloesem van gewassen, zoals vruchtbomen. Zo is soms ook het leven. Mensen horen blij en gelukkig te zijn, zodat het leven bloeit. Dat wens je van het leven. Maar ineens kan er onverwachte nachtvorst optreden. Ineens komt er ziekte of rouw. Plotse-ling kan er verdriet zijn en adembene-mende kilte ons omhullen. Het leven wordt dan voor altijd beschadigd, net zoals bevroren bloesem geen vruchten meer geeft.

Dit overkomt mensen en hebben wij niet in de hand.

We leven tussen Pasen en Hemelvaart, tussen zien en niet meer zien.

Kortgeleden vond ik deze woorden: *'Ook als wij niet meer hopen, bloeien aan dorens van de rouw lachend de rozen open'*.

Het zijn regels uit een mij onbekend Paaslied: 'Zing nu de Heer! Hij zag ons aan'.

Om in deze dagen rond IJsheiligen te kunnen geloven, dat wij worden gezien.

Martha Mulder



HEILIGE BLASIUS



ZATERDAG 25 MEI 6e ZONDAG VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkeror
Rector P. Kuipers

DONDERDAG 30 MEI HEMELVAART

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkeror
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 2 JUNI 7e ZONDAG VAN PASEN

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkeror
Rector P. Kuipers

DONDERDAG 6 JUNI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 8 JUNI VIGILI VAN PINKSTEREN

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkeror
Pastoor M. Oortman

MAANDAG 10 JUNI 2e PINKSTERDAG

10.00 uur Oecumenische viering in de
tuin van de Oude Blasius
m.m.v. het dames- en herenkeror
Ds. D. Juijn en Pastor A. Zoet

ZONDAG 16 JUNI HEILIGE DRIE-EENHEID

9.00 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
1e H. Communie
m.m.v. het kinderkeror
Pastoor M. Oortman/ Pastor H. Ogink

DONDERDAG 20 JUNI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 22 JUNI SACRAMENTS DAG

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkeror
Rector P. Kuipers

ZONDAG 30 JUNI 13e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. Cantu
Pater R. van de Vegt

DONDERDAG 4 JULI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

LECTOREN en LECTRICES

25 mei 19.00 uur R. Wermelink
30 mei 9.30 uur S. Linderman
2 juni 9.30 uur M. Jansink
8 juni 19.00 uur H. Spekreijse
22 juni 19.00 uur G. Dijkman

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de
Oude en Nieuwe Blasius.

Vakantie:

In de maanden juni, juli en augustus is
het secretariaat geopend op vrijdag van
9.00 – 12.00 uur.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 26 mei

10.00 uur: ds P. ten Kleij
Oppas: Cristina Timmermans
Kinderneven dienst: Rinske Gerritsjans
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Donderdag 30 mei

Hemelvaart
9.30 ds D.Juijn

Zondag 2 juni

10.00 uur: ds G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 9 juni

10.00 uur: ds D. Juijn
1e Pinksterdag
Oppas: Leonie van der Sluijs en Nienke
Nevendienst: Erica Bakker
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: zending

Maandag 10 juni

2e Pinksterdag
10.00 uur Oecumenische dienst
Oppas: Anje Gnodde

Donderdag 13 juni

19.00 Oecumenisch avondgebed

Zondag 16 juni

10.000 uur: ds. P. ten Kleij
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 23 juni

10.00 uur: ds D. Juijn
avondmaal
Oppas: Johanna Stronks
Nevendienst: Ada Bruynes
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: werelddiaconaat

Donderdag 27 juni

19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

Zondag 30 juni

10.00 uur: ds D. Juijn
Oppas: Marjolein ter Weele
Nevendienst: Tineke Lantink
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 26 mei

Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 31 mei

Geen viering

Zondag 2 juni

Woord en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 7 juni

Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

Zondag 9 juni Pinksteren

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 14 juni

Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 16 juni

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 21 juni

Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 23 juni

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 28 juni

Viering 15.00 uur
Dhr. Maarten Bruynes

Zondag 30 juni

Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 5 juli

Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

SPELREGELS

Een vergeten Bijbelse plant: hysop

“Reinig mij met hysop en ik zal schoon zijn; was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn.”

Psalm 51: 9

In een film van Peter Greenaway zingt een jongens-sopraan deze regel als tegenstem van beelden van verderf.

Hysop. Een werktuigelijk (kwast) en geneeskrachtig kruid. Het komt 10x voor in het Oude testament. Hysop is een aromatisch geurende plant, die opwekkend werkt. Hij wordt niet groot (± 70 cm) en is familie van de witte dovenetel en tijm. Het kan zijn dat het in uw keukenkastje staat onder de naam marjolein. De bladeren zijn donkergroen, harig en nemen gemakkelijk vocht op. Als ze geschud worden, laten ze het vocht ook gemakkelijk los. Dus een ideale kwast om te sprenkelen.

In het Oude testament komen we hysop tegen altijd in combinatie met offerbloed, ontzondiging en reiniging.

Wanneer je op zoek gaat naar de betekenis van Bijbelse bloemen en planten, ontdek je in moderne films maar ook in je eigen leven meer verdieping. Geniet van alle schepping!

Kijk eens naar de bloemen in het veld.

Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken.

(Mattheus 6, 28)



Hélène van den Bemt, pastoraal werker

Bijbelse bloemen ontdekken

Waarom zou u zich zorgen maken over kleding?
Kijk eens naar de bloemen in het veld.
Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken.

Mattheüs 6:28

Datum: zaterdag 15 juni van 10.00-12.00 uur

Locatie: Kwekerij De Border, Twickelerlaan 13, Ambt Delden

Aanmelden bij : catechesetwentezuid@gmail.com vóór 8 juni



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoorbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.com

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagavond om 18.30 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen,
Carmelitessenweg 1 te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Leo Pol – 7 april – 62 jaar – Sleutelbloem 23 – e.v. H. Exterkate
Herman Wissink – 16 april – 72 jaar – St. Elisabeth – e.v. M. Visscher
Anton ter Braak – 19 april – 69 jaar – Vossenbrinkweg 82 – e.v. H. Pardijs
Dusan Goga – 23 april – 38 jaar – Zorgboerderij Rijssenseweg
Stien Mollink – 03 mei – 93 jaar – de Wieken – w.v. H. Gerritsjans

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN

FINN z.v. Nicolle Oude Meijers en Maxime de Git
FEDDE z.v. Jepke van der Werf en Remond de Lange

KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 29 sept. 2019 Voorbereidingsavonden:
Donderdag 13 juni 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 20 juni 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur.
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Van de locatieraad/pastoraatgroep

Avond voor de geloofsgemeenschap, 11 april 2019

'Een constructieve avond' was de ervaring van de aanwezigen tijdens deze avond.
Naast de informatie-uitwisseling werden er goede ideeën aangedragen, waar we
als geloofsgemeenschap wat mee kunnen doen. Na de pauze ontspan zich min of
meer een geloofsgesprek. Naar aanleiding hiervan enkele gedachten van Frans van

der Lugt (een Nederlandse jezuiet die bijna vijftig jaar in Syrië woonde. Op de vroege ochtend van 7 april 2014 is hij door een onbekende doodgeschoten. (Zijn moord werd wereldnieuws).

“Ouders, creëer me niet naar jullie evenbeeld, wurg mij niet” Frans van der Lugt mediteert op de creatieve schat in ieder leven. Hij is vol verwondering over onze oorsprong, die krachtig én kwetsbaar is: “Leg jou weg niet op aan mijn weg.” Wanneer een mens met innerlijke stilte mediteert te midden van de natuur, zal hij zich verbaasd afvragen hoe een klein zaadje een torenhoge boom kan worden en hoe iedere boom anders groeit dan de andere. Hoe groots is de scheppingskracht in deze zaadjes en hoe speciaal is dat wat in elk afzonderlijk zaadje aanwezig is, waardoor elke boom een dynamische weg kan bewandelen naar zijn bijzonderheid. Laat me mijn weg van mijn wezen ontvangen. Deze kracht en deze bijzonderheid die de boom bezit, zijn niet door de mens gegeven, maar zijn oorspronkelijk in de boom aanwezig. De boom zegt niet tegen de mens: ‘geef me mijn kracht en bijzonderheid,’ maar: ‘geef mij goede aarde, water, licht, warmte, constante aandacht en tot slot ruimte om te groeien. Grijp niet in in mijn groei, laat mij enkel het leven dat ik gekregen heb verwezenlijken, leg jouw weg niet op aan mijn weg, maar laat me mijn weg van mijn wezen ontvangen, want wat ik zal worden is in mij aanwezig. Maar mijn groei verwerkelijkt zich alleen in de schaduw van het licht van jouw liefde.’

Moedig ieders weg aan.

In het evangelie van Marcus vinden we deze gelijkenis: ‘Zo is het rijk van God: als een mens die het zaad op de aarde strooit, dan gaat slapen en weer opstaat, elke nacht en elke dag, terwijl het zaad ontkiemt en in de hoogte schiet; hij weet zelf niet hoe. Uit zichzelf brengt dan de aarde vrucht voort, eerst een halm, dan een aar, dan het volle koren in de aar.’ (Marcus. 4: 26-28).

Het zaad ontkiemt en komt op, en de mens weet niet hoe dat gebeurt. De oorsprong en de dynamiek van het leven gaan aan hem voorbij. Hij schept niet de scheppende beweging: die is aangeboren, natuurlijk. Zij welt op uit de oorsprong die zonder deze dynamische beweging geen oorsprong is. ‘Uit eigen beweging brengt de aarde vruchten voort.’

“De schat is in mij aanwezig, dus nodig mij uit om te groeien” De mens moet dat wat geschreven is in de oorsprong van het zaadje uitnodigen om te groeien en halm, aar en graan te worden. Hij speelt geen rol in het scheppen van de stadia van de groei, maar in het aanmoedigen van de eigen weg in elk schepsel met zijn liefhebbende eerbied.

Wat het kind zou zeggen.

Als het kind kon praten, zou het tegen zijn ouders zeggen wat de boom tegen de mens zei: “Denk niet dat ik geen schat draag en dat jullie een schat in mij moeten planten naar jullie goeddunken. De schat is in mij aanwezig, dus nodig mij uit om te groeien zoals mijn schat het mij voorschrijft. Dring je niet op aan mij, maar luister naar mijn wezen zodat jullie mijn schat leren kennen en laat hem groeien volgens zijn eigen dynamiek. Ouders, lag Adam niet te slapen toen God Eva schiep uit zijn rib? En waarom, denk je? Omdat hij niet het recht had om de oorsprong van haar oorsprong te zijn. Haar oorsprong ontgaat hem, en jullie eveneens; jullie moeten slapen voor mijn oorsprong en mijn groei. Creëer me niet naar jullie evenbeeld, wurg mij niet, maar toets geduldig de rijkdom die in mij aanwezig is; leer van tijd tot tijd om niks te doen behalve te mediteren op mijn spontane, natuurlijke weg. Wees een zon, warmte, goede aarde, water, liefde, een luisterend oor en schaduw voor mijn boom, zonder tegen hem te zeggen hoe of wie hij moet zijn.”

Daarom leef je terwijl je jezelf continu ontvangt uit je bron De natuur zegt tegen de mens: jij hebt niet alles in de hand, jij schrijft niet jouw weg, er is een weg in jou die verwerkelijkt wil worden. Dus ontvang in luisterende stilte deze weg uit je binnenste, zodat je in harmonie met je kracht en je schat loopt. Er zijn veel schatten op deze wereld te verkrijgen, maar als je je innerlijke schat niet toestaat om te groeien, ben je niet gelukkig, want geen schat ter wereld kan jouw persoonlijke schat vervangen. Je bent in staat om de schat te ontvangen, maar niet in zijn geheel en niet definitief. Daarom leef je terwijl je jezelf continu ontvangt uit je bron. Daar komt geen einde

aan. En wat je ontvangt, wordt vanzelf gerealiseerd, zonder handeling, zoals alles van de halm, de aar en het graan vanzelf ontkiemt.

Dus het beste werk dat wij kunnen verrichten is dat wij de schat ontvangen en hem in ons laten werken, omdat er iemand is die meer in ons werkt dan wijzelf. Dit is het ware werk. Gezegend de mens die de schat uit het hart van het leven weet te ontvangen.

Deze meditatie is een fragment uit het boek Wie ben jij, o liefde – verzameld werk van pater Frans.

Paasviering senioren

De jaarlijkse Paasviering voor de oudere parochiaan vond dit jaar op 24 april plaats. Na de eucharistieviering, waarbij het gemengd Blasiuskoor haar medewerking verleende, was er een gezellig samenzijn in de Driekoningenkapel van het St. Elisabeth. Het was een mooie middag. Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt.

RONDOM PASEN



Palmpasen



Goede Vrijdag



eieren zoeken

Jan Horck

**Meimaand; Mariamaand
Maria's liefde**

Ik nodig jullie uit om ook nog eens te kijken naar de liefde van Maria: een zorgzame, dynamische, concrete liefde. Een liefde vol durf en geheel gericht op de zelfgave. Een Kerk die doordrongen is van deze kwaliteiten van Maria, zal altijd een Kerk zijn die erop uittrekt, die verder gaat dan de eigen beperkingen en grenzen om de ontvangen genade te laten overstromen. Als wij ons zullen laten aansteken met het voorbeeld van Maria, zullen wij concreet de liefde beleven die ons ertoe brengt God boven alles en onszelf lief te hebben, de mensen lief te hebben met wie wij het dagelijks leven delen. En wij zullen ook degenen beminnen die op zich weinig beminnelijk lijken. Het is een liefde die dienstbaarheid en toewijding wordt, vooral jegens de zwaksten en de armen, die ons gezicht verandert en ons vervult van vreugde.



*Paus Franciscus
11 februari 2018*

Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.



De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum: (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het dames en heren koor verzorgt daar de zang. Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de muziekmantel. Nadien is er koffie met krentewegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo "De Hulpe" voor een oecumenische viering. Er zal worden

gezongen door het **MARKELO'S KERKKOOR**. Er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel. Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Mariakapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.

**Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 30 mei 2019**

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.



Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur organiseren we een ochtend om Bijbelse bloemen en planten te ontdekken bij kwekerij de Border, Twickelerlaan 13 in Ambt Delden.

Bijbelse bloemen ontdekken:

Wist u dat er veel verwijzingen naar bloemen en vruchten in de bijbel staan? Bent u hierin geïnteresseerd? Geef u dan op om samen met ons deze Bijbelse bloemen te ontdekken. Opgave vóór 8 juni bij: catechesetwentezuid@gmail.com



Zuster Willy moest het land uit vluchten.

Missionaris zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen. Dat land moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege dreigend geweld. Met pijn in haar hart verliet de gedreven zuster haar kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika gewerkt te hebben was zij plotseling een vluchteling met een reistas. 'We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,' vertelt zuster Willy. Samen met zwangere vrouwen die bijna moesten bevallen, moest zij schuilen.



WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

De Week van de Nederlandse Missionaris 2019 vraagt uw gebed en uw bijdrage voor zuster Willy van Mer in Kameroen en voor de missionair werkster Jet Nauta. Met honderden missionarissen en medewerkers geven zij gestalte aan de opdracht van Paus Franciscus: Bona sera,

Geef aan de pinkstercollecte op zondag 9 juni en komt u niet in de kerk stort uw pinksterbijdrage voor de WNM op NL46 RABO 0313 3638 38 t.n.v. Aktie Wereldnood te Delden o.v.v. WNM 2019

Voor meer informatie: M.O.V.groep Nieuwe Blasius, Wim Petersen www.weeknederlandsemissionaris.nl

Het belang van missiewerk

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie

Maya-vrouw uit Mexico. Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie.

Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.



Solidair met de inheemse Maya's in Mexico

Missionair werker Jet Nauta. Jet Nauta (47) is geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya's in het zuiden van Mexico leven. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking. De Maya's wonen op land dat interessant is voor de overheid en grote organisaties. Zij worden bedreigd en van hun land verjaagd.



Een voor Eén, getallen in de bijbel: het getal twaalf (afl. 3).

Het getal twaalf kom je elke dag tegen in de klok; we kennen ook twaalf maanden, in sprookjes: de twaalf jagers; in boeken: twaalf sloeg de klok; in een bekende film: 'the dirty dozen'; de Europese vlag heeft twaalf sterren; is de hoogste uur-aanduiding op een klok; de twaalf maanden in een jaar en twaalf is ook een bijzonder bijbels getal.

In zowel het Oude als in het Nieuwe testament speelt het getal twaalf een grote rol. Van dit getal wordt vaak gezegd dat het gaat om iets dat compleet is. Jezus had twaalf leerlingen en toen Judas afviel werd er snel een nieuwe gekozen. (Matt. 10:1-4; Handelingen 1: 15-26).

Jacob krijgt twaalf zonen en één dochter (Genesis 46: 8 – 27).

Het land Israël wordt verdeeld over twaalf stammen. Opvallend is het dat deze stammen niet helemaal samenvallen met de zonen van Jacob; de stam Levi krijgt geen eigen gebied. De Levieten moeten namelijk leven van het werk in de tempel. Ze krijgen wel steden met land erom heen voor hun kuddes. Ook Jozef krijgt geen eigen stamgebied, wel zijn twee zonen Manasse en Efraim (Genesis 48:5); In het boek Jona wijst het getal ook op compleetheid.

In Jona 4:11 zegt God: 'zou ik dan geen verdriet hebben om Ninivé, die grote stad waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet kennen en dan nog al die dieren?' In het Hebreeuws wordt honderdtwintigduizend geschreven als twaalftienduizend tallen.

Bijzonder is het ook dat het getal 144 iets met twaalf te maken heeft: 144 is immers 12 x 12. Dus als er in de bijbel over 144.000 mensen met Gods zegel gesproken wordt, dan kan het niet completer.

Sowieso speelt het getal twaalf vaker een rol in dit boek vol getallensymboliek: bij twaalf sterren in de krans bij de vrouw uit Openbaring 12:1 en in de afmetingen van het nieuwe Jeruzalem met twaalf stadspoorten en twaalf parels (Openbaring 21: 12-17).

Vanwege mijn slechte gezichtsvermogen is dit verhaaltje grotendeels overgenomen uit een artikel van Roeline Smit van het Ned. Bijbelgenootschap met mijn dank daarvoor. Tot een volgende keer; en wie kent nog het spreekwoord: twaalf ambachten en dertien ongelukken?

johan beumer.



Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077 13.00 uur tot
17.00 uur (vrijdag alleen in
noodgeval
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begraafenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u Een kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

IN MEMORIAM: Dusan Goga

Op Palmzondag was hij een van de laatste keren in de Oude Blasius. Tijdens de gezinsdienst. Een dienst waarin veel te beleven viel. Echt iets voor Dusan. Hij maakte veel foto's en deelde die met mensen die hij vertrouwde. Zoals altijd oogde hij energiek en vrolijk. Niets wees erop dat Pasen voor hem ook letterlijk Pasen werd. In zijn woning op Erve Holland is Dusan in de nacht van Eerste- op Tweede Paasdag overleden. Hij was slechts 38 jaar. Dusan is 4 jaar geleden vanuit Slowakije naar Nederland gekomen. Dusan was creatief, hij zong, danste en deed alles wat mensen aan hem vroegen. Zijn doel was mensen vrolijker te maken. In die tijd is er van de goedgezak Dusan ook veel misbruik gemaakt. Van de een op de andere dag vluchtte hij naar Nederland. Zijn moeder, die voor hem zorgde, bleef onwetend achter en is al die jaren naar hem op zoek geweest. Ook met heel veel zorg: kan Dusan zich wel redden? In Nederland probeerde Dusan een nieuw leven op te bouwen. Niet makkelijk, want communiceren met hem was niet altijd eenvoudig. Toch maakte hij makkelijk contact en vertrouwde op het laatst meerdere mensen, waaronder vooral de koster van de beide Deldense Blasiuskerken. Zo hebben we in onze kerk Dusan vooral leren kennen als iemand die genoot van het koffie drinken na de dienst, soms met 6 suikerklontjes. En bij de kerkdeur was er van Dusan altijd een hand en kwam er via hem een groet van zijn pastoor uit Slowakije. Zelf genoot ik er altijd van als Dusan er was. Dat hij door de kerk liep tijdens de preek, gaf mij ook een zekere ontspanning. Een mooi moment was de zondag dat hij tijdens de dienst ineens naast me kwam zitten achter de avondmaalstafel. Hij had de hoop dat we voor zijn jarige begeleider, die ook in de kerk was, het lang zal hij leven zouden zingen. Dusan wilde dan de gemeentezang dirigeren. Op 28 april hebben we Dusan herdacht in de Oude Blasius en als herinnering Psalm 72 gezongen: "Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, hij koopt hen vrij uit het slavenhuis". Dusan heeft de kleinheid en het slavenhuis aan den lijve ervaren. Maar Psalm 72 getuigt van de voorkeur van God voor de kleine mens. Niet de kleine mens waar je overheen kijkt omdat ze klein van gestalte zijn, maar de mens die anders is, die geen rechten heeft. In dat vertrouwen heeft Dusan een laatste rustplaats gevonden in zijn geboorteland Slowakije.

Ds. Dick Juijn

Heilige Geest

Het Pinksterfeest lijkt altijd in de schaduw te staan van Kerstmis en Pasen. Het feest van de geboorte van het Kind en het feest van de Opgestane raken de meeste van ons tot in het diepste van hun ziel. Het feest van de Geest lijkt mensen minder te raken. Toch is die Geest niet zo ver en vreemd. Met de Geest duiden we de aanwezigheid aan van het Kind, de Opgestane in ons leven. Hij staat niet tegenover ons, maar vormt de grond van ons bestaan. 'De Heilige Geest is in ons, Hij spreekt tot ons. Hij is geen vreemde die ons ergens toe dwingt, maar de ons zo vertrouwde Geest, die ons in aanraking brengt met het oorspronkelijke beeld van God in ons.' (Anselm Grün).

Bij de diensten

Zondag 26 mei is onze voorganger ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal.
Donderdag 30 mei om 9.30 uur vieren we Hemelvaart. De laatste jaren was de dienst om 8.30 uur. Geluiden uit de gemeente zijn, dat dit toch wel als erg vroeg is ervaren en een obstakel deze dienst bij te wonen. Vandaar dat we de dienst een uur hebben verlaat. We houden een dienst met korte preek.
Zondag 2 juni is onze voorganger ds. G. Lambers- Heerspink. Zelf mag ik deze zondag voorgaan in de Bethlehemkerk in Arnhem-Presikhaaf. Dat is mijn oude buurgemeente, aan de westkant van Velp. Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni: Vogel. We lezen: Handelingen 2, 1-13. Iemand zei me het een grote troost te vinden dat belangrijke mensen in de Bijbel ook wel eens het gevoel hadden God kwijt te zijn. Dit verhaal leert ons dat God als een vogel zijn vleugels spreidt en naar ons toekomt. Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni vieren we in de tuin van onze kerk een oecumenische dienst. De preek staat ditmaal op mijn conto.
Zondag 16 juni is ds. Peter ten Kleij wederom onze voorganger. Op deze zondag mag ik de dienst leiden in de Dorpskerk van Rheden. Dat is mijn oude buurgemeente aan de oostkant van Velp. Zondag 23 juni: Ik zal jullie rust geven. We lezen: Lucas 8, 26-36. Hoe bijzonder is het als iemand vanuit zijn hart jou vraagt: hoe heet jij. Jezus vraagt: wat weerhoudt jou om te zijn wie je werkelijk bent. Dan is het antwoord: legioen! Legio dingen die ons afhouden van. Hoe herkenbaar in ons leven! Zondag 30 juni: Licht reizen. Sommige mensen hebben hoogtevrees, maar in geloof ook vaak dieptevrees. Christus volgen is mooi, maar kan ik dat wel? We lezen Lucas 9, 57-62. Zondag 7 juli is onze voorganger ds. K. Sluiter uit Almelo.

Ds. Annerie Snier

Als je het jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland openslaat, dan staan

er voor Delden 2 predikanten. Dat is vast een gedateerd boek..., zult u misschien denken. Niets is minder waar. Op 5 maart 2000 werd in onze kerk ds. Annerie Snier bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht, nl. de pastorale zorg voor wat nu is: Huize Elisabeth en de Wieken van Carint-Reggeland. Het laatste jaar was Annerie wat minder zichtbaar vanwege hulpdiensten in de vacante gemeente van Ootmarsum. Helaas voor ons, heeft Annerie een beroep aangenomen als geestelijk verzorger/ethicus bij Zorgaccent in Hellendoorn (Kronnenzommer). Op 1 september zal zij daar beginnen en een gastvrij onderdak vinden bij de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Wij feliciteren Annerie van harte met dit beroep en begrijpen natuurlijk dat het goed is om na 19 jaar te veranderen. Als gemeente denken we met dankbaarheid terug aan de jaren waarin Annerie voor ons meer was dan een predikant met een bijzondere opdracht. Daarom gaan we ook een goed moment zoeken waarop we Annerie willen bedanken. U hoort daarover in het volgende Kerknieuws. We zijn blij dat Annerie lid zal blijven van onze gemeente en ook graag gastvoorganger blijft.

Filmcyclus Dekaloog

Er is een vaste en losse kern van mensen die de filmmiddagen over de Dekaloog van Kieslovski bezoeken. We hebben nu 5 films, de helft, bekeken en mijn plan was om daar in de zomer gewoon mee door te gaan. Maar nu hebben meerdere deelnemers aangegeven dat ze in de zomer enkele dagen of enkele weken weg zijn en het jammer vinden de films te moeten missen. Vandaar dat we onderling hebben besloten om half september de draad weer op te pakken.

Gespreksgroep jonge ouderen

We mogen ons tegenwoordig verheugen in de betrokkenheid van mensen tussen de pakweg 30 en 60 jaar. Bij een deel van hen is het verlangen uitgesproken elkaar wat vaker te ontmoeten en dan een (geloofs)thema te bespreken. Dit in de gezelligheid van de woonkamer bij iemand thuis. Mocht jij daar ook belangstelling voor hebben, meld je bij mij aan. We willen starten in het nieuwe seizoen.

De paastijd

Dankbaar kijken we terug op een zinvolle Stille Week en prachtige paasvieringen in onze Oude Blasius. Uit de reacties horen we dat de avondgebeden op maandag- dinsdag- en woensdagavond, in de kleine kapel van onze kerk, fijne momenten waren ter voorbereiding op dit intensieve feest. Het feest van Pasen is te groot voor 1 viering. Dat de symboliek van deze vieringen in deze tijd zo herkenbaar is, zal de reden zijn dat alle diensten dit jaar drukker bezocht waren dan voorgaande jaren.

Op Witte Donderdag was het koor van de kerk bijna te klein om alle avondmaalsvierders een plek aan tafel te geven. Goede Vrijdag, een intense dag, het lijdensverhaal en passende liederen, het doven en uitdragen van de paaskaars, gevolgd door het beklag Gods: waar was jij??? De Paaswake in de vorm van een gezinsdienst, met inbreng van iedereen. Geen strakke liturgie, maar ontspannen nadenken over nieuw leven. Een fijne samenwerking met en in de groep van de kindernevendienst. Paasmorgen, het hoogtepunt. De samen-gestroomde gemeente vormde een massaal koor waarin alle stemmen perfect in harmonie waren. Dankbaar zijn we ook voor de positieve reacties van toeristen en gasten die met ons hebben meegevierd. Vanzelfsprekend waren er ook kritische opmerkingen van mensen die tips gaven voor volgend jaar. Die slaan we zeker niet in de wind. Bedankt.

Dank je wel

Wat kun je verwachten van een open huis op je verjaardag, terwijl je dat voor de eerste keer doet in je nieuwe gemeente? Je kunt alleen maar afwachten! Maar we waren wel zo slim om uit Velp nog hulptroepen te organiseren, want je weet maar nooit. Wat waren we blij met deze hulp want op die 11e april zijn er zo'n 70 mensen geweest in de pastorie. Julie hebben zo van mijn verjaardag wel een heel bijzondere gemaakt. Op zo'n dag kun je niet iedereen de volle aandacht geven, dat hoeft ook niet, want iedereen gaf elkaar aandacht. Een mooi ontmoetingsmoment. Dank jullie wel.

*Met vriendelijke groet,
Ds. Dick Juijn*

SPOTLIGHT: Jan van der Vegt

De ontvangst is allerhartelijkst. Jan van der Vegt en zijn echtgenote Ria zijn er klaar voor om door de redactie in de schijnwerpers te worden gezet. Jan strak in het pak met talrijke decoraties erop. Jan is geboren in Harderwijk op 18 juli 1927 als oudste zoon van een gezin met 13 kinderen. Zijn vader was kruidenier en hij was bestemd om later de zaak van zijn vader over te nemen. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader, die predikant was in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Van zijn grootmoeder kregen ze een harmonium, waar Jan op leert spelen en toen begon muziek een belangrijke rol te spelen in zijn leven.



Nadat hij de MULO heeft afgerond, valt medio 1947 de oproep voor militaire dienst in de bus en begint een periode die voor hem zeer belangrijk zal worden. Hij wordt ingedeeld bij het vijfde bataljon van het vijfde regiment infanterie, kortweg het Twenteregiment 5-5 R.I. waar hij een chauffeursopleiding krijgt. Op 17 december wordt hij met zijn makkers ingescheept op het troepentransportschip "De Zuiderkruis" om naar Nederlands-Indië te vertrekken. Vlak voordat het schip het Suezkanaal invaart wordt aan boord het kerstfeest gevierd en Jan bespeelt daarbij het harmonium dat door een jongelingsvereniging uit Almelo aan de soldaten was geschonken. Hij heeft dat instrument gedurende zijn diensttijd op Midden-Java onderhouden en bespeeld. Bij vertrek uit Indië is het geschonken aan een weeshuis in Semarang. Ook repareerde hij op Java meerdere harmoniums, zie daarvoor de website: www.jvdvegt.home.xs4all.nl Eenmaal terug in Nederland doet hij een beroepskeuzetest en laat zich in Utrecht omscholen tot elektricien. In die tijd ontmoet hij zijn eerste vrouw Corrie Woltjer en zoekt dan een baan in Enschede. Hij werkt er kort bij een installatiebedrijf en daarna bij Hollandse Signaal Apparaten in Hengelo. Daar zal hij de rest van zijn werkzame leven blijven. Hij ontwerpt elektronische circuits, is betrokken bij de invoering van de eerste computers, geeft les in digitale technieken en is veel op reis om beurzen te bezoeken waar de laatste technische snufjes tentoon worden gesteld. Zo is hij geregeld te vinden in Silicon Valley, het Mekka der digitale techniek.

Op 22 febr. 1955 trouwt hij met Corrie en ze gaan eerst inwonen in de boerderij bij de sluis, waar hun eerste 2 zonen worden geboren. In 1958 verhuizen ze naar hun nieuwgebouwde huis in de Strampenstraat in Delden, waar nog 3 kinderen worden geboren. Maatschappelijk laat hij zich gelden. Hij is 40 jaar organist van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hengelo, is daar ook ouderling en verzorgt zelf diensten als er geen predikant voorhanden is.

In Delden wordt hij voorzitter van de Ranninkschool, die daar een nieuwe school laat bouwen, het gebouw zoals we dat nu (nog) kennen. Maar ook leed blijft hem niet bespaard. Zijn oudste dochter overlijdt op jonge leeftijd en in 1999 overlijdt ook zijn vrouw.

Op een reis naar de Deldense partnerstad Keszthely in Hongarije leert hij zijn huidige vrouw Ria de Groot kennen. Ze trouwen in deze kerk, maken een huwelijksreis naar Spanje en dat is het begin van een periode met vele reizen naar diverse plekken op onze werelddol. De laatste jaren wordt het reizen wat minder nu het lichaam dat allemaal niet meer toestaat. Kerkelijk kennen we Jan van der Vegt natuurlijk vanwege zijn frequente kerkbezoek maar ook vanwege het kistorgel dat hij aan de kerk heeft geschonken. Onlangs is dat nog helemaal gereviseerd. Daarnaast verzorgde hij sinds 2017 de opmaak van de wekelijkse orde van dienst. Hij heeft ook een bijzondere expertise op het gebied van opmaak van boeken en andere publicaties met behulp van de computer. Hij heeft zelf

een boek gepubliceerd over zijn tijd in Indië en heeft tal van anderen geholpen om boeken persklaar te maken. Zijn hulpvaardigheid, inzet en persoonlijke geschiedenis is ook af te lezen op zijn revers: een insigne van het Twentebataljon, het Indië-insigne voor inzet onder moeilijke omstandigheden, de veteranenspeld en de Koninklijke onderscheiding tot Lid in de orde van Oranje-Nassau voor 40 jaar dienst als organist in de Chr. Ger. Kerk te Hengelo.

Herman loohuis

40-dagen project: stichting Present

In de afgelopen 40-dagentijd hebben we gecollecteerd voor stichting Present. Deze stichting zet zich in voor het bij elkaar brengen van mensen die graag iets voor een ander willen doen (vrijwilligers), en mensen die in situaties zitten waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Het gaat dan vaak om situaties waarin mensen zelf weinig steun in hun omgeving hebben, of mensen die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. Voor meer informatie over de stichting, zie: www.stichtingpresent.nl
Bij de collectes tijdens de diensten is bijna € 1.300 opgehaald! Een heel mooi bedrag waar Stichting Present veel goeds mee kan doen. Daarnaast zijn er ook giften binnen gekomen, onder andere vanuit de Driekoningenkapel en naar aanleiding van de inloopochtend in de Voorhof. Vanuit de diaconie wordt het bedrag aangevuld en maken we in totaal € 2.000 euro over naar Stichting Present. Hartelijk dank voor jullie giften, namens de diaconie, Stichting Present en vooral alle mensen die hiermee geholpen kunnen worden!
Overigens bleef het hier niet bij... want leden van de diaconie en enkele gemeenteleden staken op 18 mei hun handen uit de mouwen om de tuin van een gezin wat op te knappen.



Tussenstand actie Kerkbalans 2019

Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie Kerkbalans 2019 een tussenstand doorgeven.
In januari 2019 zijn 777 uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans. Dat resulteerde in 651 toezeggingen met een totaalbedrag van € 119.536 waarvan eind april inmiddels € 61.384 is ontvangen. De begroting voor 2019 is € 125.000.
Ter vergelijking de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2018. Er werden toen 804 brieven verstuurd. De toezegging van 670 deelnemers was €125.787 bij een begroting van €125.000. Daarvan heeft het College over 2018 uiteindelijk €122.336 mogen ontvangen.
We hopen dat wij met elkaar in 2019 dicht bij het begrote bedrag komen. Voor uw bijdrage onze hartelijke dank.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk*

Verantwoording jaarrekening 2018 Diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van 8 april 2019 werd de jaarrekening 2018 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delden besproken en vastgesteld. Gedurende het boekjaar 2018 dat van 1 januari 2015 t/m 31 december 2018 loopt, waren de totale baten EUR 26.090,-- waarvan EUR 7.164,-- door te zenden collecten en giften. Baten uit onroerende zaken bedroegen EUR 5.555,-- en de baten uit spaargelden EUR 4.464,--. Het restant van de baten betreft collecten en giften bestemd voor de diaconie alsmede overige baten en bedroegen EUR 8.907,--.

Totale lasten bedroegen EUR 23.703,-- zodat er een positief exploitatiesaldo was van EUR 2.387,--. Lasten betreffende onroerende zaken en administratie bedroegen in totaal EUR 553,--. Het diaconaal quotum alsmede andere contributies bedroegen EUR 1.825,--. In totaal is er EUR 4.262,-- besteed aan diaconaal werk plaatselijk, EUR 4.086 aan regionale en landelijke projecten en werd EUR 5.314,-- aan wereldwijde doelen uitgegeven.

De door te zenden collecten en giften bedroegen EUR 7.663,--

De diaconie heeft in Enterbroek plm. 3 ha grond verpacht aan

2 pachters. Hier heeft een ruilverkaveling plaats gevonden. De totale lasten hiervan bedroegen EUR 23.713. Hier was bij het begin van de ruilverkaveling door de diaconie al een reservering voor gemaakt. Het bedrag is betaald en wordt geboekt als een incidentele lasten en wordt in 1 keer afgeboekt op het vermogen.

Het vermogen van de diaconie bedraagt na aftrek van het negatieve saldo per 31 december 2018 EUR 151.816,--. Een kopie van deze jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

*Pieter Vliek
Penningmeester Diaconie*

OECUMENE

Werk maken van je inspiratie
"Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van", dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op tot bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijk verzorger.
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.
Als je geïnteresseerd bent: zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. Dat kan via de site: <http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/>.
Wees welkom, we zien je graag tegemoet!



Raad van Kerken - Delden

2e Pinksterdag – Oecumenische viering

Op maandagmorgen 10 juni om 10.00 uur hopen we weer samen met u allen de Oecumenische dienst te vieren op het grasveld naast de Oude Blasius aan het Kerkplein in Delden. Al vele jaren is dit een traditie en beleven we dit met elkaar in de natuur. Het weer is ons meestal goed gezind. Soms wat fris, maar praktisch altijd was het droog. Daar vertrouwen we nu ook op.

Leden van de Raad van Kerken hebben samen met pastoraal werkster Annet Zoet en dominee Dick Juijn de dienst voorbereid en zullen hier ook in voorgaan. Het RK dames- en herenkoor zal deze dienst begeleiden in de zang. De collecte in deze dienst is voor de Projectengroep Deldense Kerken. We hopen dat de Geest in deze Pinksterdienst ons opnieuw zal inspireren om nog vele jaren samen als kerken in Delden verder te mogen gaan. Door vele gesprekken met elkaar, mooie vieringen voor te bereiden en te beleven en bijzondere lezingen bij te wonen met actuele onderwerpen. Daar gaan we met z'n allen voor, maar wel...samen met u. Samen het Pinksterfeest te vieren en het vuur in ons aan te wakkeren.
WELKOM.

Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken

ALGEMEEN NIEUWS LUIDKLOKKEN EN KLOKKENGIETERS

Klokken werden gegoten in de werkplaatsen van een “geschuts- en klokkengieter”. Er was kennelijk meer behoefte aan kanonnen dan aan klokken. Daarnaast werden ook klokken ter plaatse van de kerk gegoten. De oudste luidklokken in ons land dateren uit de twaalfde eeuw. Vanaf een eeuw later is er nog één klok over, de uit 1285 stammende klok in het Rijksmuseum te Amsterdam. De oudste nog in gebruik zijnde



klokken zijn uit eind 15de eeuw, onder anderen de Mariaklok uit 1493 van de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Het gaat hier te ver om het productieproces van het klokkengieteren te behandelen. Er hebben in Nederland tientallen klokkengieters bestaan. Vanaf de 15de eeuw zijn namen daarvan bekend. Een van de bekendste is geweest de gieterij van de Gebr. Hemony te Amsterdam (1655 – 1680), waar veel carillons gegoten zijn. Er zijn nu nog slechts twee gieterijen in Nederland van over. Dit zijn de Koninklijke Eijsbouts in Asten uit 1872 en Laudy Klokken- en Kunstgieterij Reiderland te Beerta en Finsterwolde uit 1995. De nieuwe klokken van de Oude Blasiuskerk zijn in het voorjaar van 1950 gegoten bij de firma A.H. van Bergen te Heiligerlee, die vanaf 1795 bestaat heeft. Deze firma ging in 1980 failliet. De nieuwe klokken van de H. Blasiuskerk zijn in 1949 gegoten bij de firma: Petit en Fritzen te Aarle-Rixtel, die vanaf 1787 bestaat heeft. Deze firma heeft ook de oorspronkelijke klokken van de H. Blasiuskerk gegoten, waaronder het angelusklokje uit 1894. De firma is in 2014 overgenomen door Kon. Eijsbouts. De voorganger van Petit en Fritzen was de firma Alexius Petit en zonen, die in 1786 klokken voor de Oude Blasiuskerk gegoten heeft. Simon Laudy zette in 1988 in het Klokkenmuseum te Heiligerlee de traditie van het klokkengieteren in het noorden voort. Vanaf 1995 heeft de firma de naam Laudy Klokken- en Kunstgieterij Reiderland.

LUIDKLOKKEN IN DE KERKTORENS VAN DELDEN

De toren en de klokken van de Oude Blasiuskerk

De oude St. Blasiuskerk heeft mogelijk al vanaf de vijftiende eeuw een kerktoren gehad. Over de toren is niet meer bekend dan dat er twee luidklokken in gehangen hebben. De oudste vermelding daarvan is een acte uit 1483. De bouw van de tweede toren is in 1516 begonnen. Die is in 1580 gereedgekomen. Eigenlijk lag het in de bedoeling ook nog een derde



geleding aan te brengen, maar deze is niet gebouwd. In deze toren zijn twee luidklokken van de eerste toren opgehangen. Er ontstond nog wel eens brand in torens en kerken door blikseminslag of door oorlogshandelingen. Daarbij gingen vaak ook de klokken verloren. Bijvoorbeeld zijn bij de brand in de toren van 1583 drie klokken verloren gegaan. In 1632 zijn drie nieuwe klokken gegoten. In 1786 is de reeds genoemde klok als laatste gegoten, waarna in de toren weer vier klokken hingen. Klokken werden vaak ter plaatse van de toren gegoten en waren niet altijd van de beste kwaliteit. Na verloop van tijd kwamen er nogal eens barsten in en dan moesten ze worden gerepareerd. Dit kwam meestal neer op het omsmelten ter



plaatse. Dat gebeurde met een klok uit 1632, die in 1904 door een nieuwe klok vervangen is. De vier klokken, twee uit 1632, één uit 1786 en één uit 1904, zijn op 12 maart 1943 door de Duitse bezetting geroofd. Alleen het kleine klokje uit 1632, dat nu poortersklok heet, is in Noord-Duitsland teruggevonden en weer naar Delden gebracht. In het voorjaar van 1950 zijn drie klokken opgehangen, waarna de toren weer vier klokken had.

De torens en de klokken van de R.K.-kerken

In de oudste kerk, een klein houten schuilkerkje, hing al een luidklok. Dit was de **O.L. Vrouwe, H. Jozef en H. Blasiuskerk uit 1786**. Deze kerk, waarvan kortgeleden de gerenoveerde “Eerste steen” bij de kerk geplaatst is, had een miniatuurtorentje aan de voorzijde boven de deur. Hierin heeft één klok uit 1788 gehangen. Deze is later overgebracht naar de toren van de nieuwe kerk.

St. Jozefkerk uit 1816

De vorige kerk werd opgevolgd door een zogenaamde “Waterstaatskerk”. Deze stond op dezelfde plaats en had ook de oost-west richting. De kerk had een toren, waarin een klok hing.

De H.H. Blasius en Josephus of H. Blasiuskerk uit 1873

Deze kerk is zonder toren in 1873 gereedgekomen. De toren is gebouwd in de jaren 1893 – 1894, dus pas ruim twintig jaar later. Hierin zijn vier klokken opgehangen, het klokje uit de voorgaande kerk en drie nieuwe klokken uit 1893 - 1894.

Tijdens de bouw van de toren is ook een torentje voor een Angelusklokje midden op het schip aangebracht. Bij de bouw hiervan is meteen een Angelusklokje, gegoten in 1894, opgehangen.

De torenklokken zijn op 13 maart 1943 door de Duitse bezetting uit de toren gehaald. Ze hadden geen middelen om bij het Angelusklokje te komen en die is daarom gelukkig blijven hangen. Wel is dit klokje bij de bevrijding beschadigd door een kogel.

In augustus 1949 zijn vier nieuwe klokken op de grond voor de kerk gewijd en de volgende dag in de toren gehangen. (zie ook boek: ‘900 jaar H. Blasius’ pagina’s 84-85).

De klok van de Diekoningenkapel.

In de klokkentoren uit 2003 van de Driekoningenkapel hangt een klok uit 1951. De klok is door het Aartsbisdom Utrecht in bruikleen gegeven. Deze klok wordt niet geluid.

Besluit

In dit artikel zijn gegevens uit het archief van Twickel gebruikt. In volgende artikelen wordt op de torens en het luiden van de klokken ingegaan.

Dick Schuurung

JONGLEREN



Micha

In het Oude testament komen profeten voor. Profeten waren mensen die vertelden over God en hun de weg wijzen. Micha is een profeet die ook zijn eigen Bijbelboek heeft. Daarin vertelt hij veel over wat er gebeurt en hoe de mensen zouden moeten leven. Micha vindt het heel erg dat mensen van zijn volk verkeerd leven. Ze zorgen niet goed voor anderen. En rijke mensen en priesters willen macht en nog meer van de arme mensen. En daar is Micha het niet mee eens. Om te laten zien dat hij verdrietig is loopt hij op blote voeten. Hij wil juist dat de mensen meer om elkaar geven en rijken niet steeds rijker worden maar geven aan armen.

In Micha 6:8 staat dan ook: God vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf maar leef dicht bij God.

En in het Nieuwe testament staat ook een zin van Micha: hierin vertelt hij dat uit Bethlehem de leider van Israël komt en hij zal een herder voor zijn schapen zijn (Mattheüs 2:5-6) Allemaal maar een beetje meer naar Micha luisteren!

Bron: *Alef Onderschrift tekening: Micha vertelt de Israëlieten beter te luisteren en te leven naar wat God zegt.*

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

24-06-2019	06-07-2019	interval 9 weken
26-08-2019	07-09-2019	interval 5 weken
30-09-2019	12-10-2019	interval 5 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN
NIEUWE BLASIUS
EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809
t.n.v. G. Smit, penn.m.
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden