

# KERKENNIEUWSDELLEN

50e Jaargang nr. 2 zaterdag 16 februari 2019



## Voltooid leven

Op 30 januari was pastor Marinus van den Berg te gast met een indrukwekkende lezing in onze Oude Blasius. Iemand had aandachtig geluisterd, en het had de vraag opgeroepen: kan God nu wel of niet mensen genezen? Mensen sterven, maar bijvoorbeeld in het Evangelie klinken ook zoveel genezingsverhalen? Was het leven van die mensen dan nog niet voltooid? Een vraag die door mijn hoofd heen blijven spoken.

Sommigen menen dat God wondergenezingen doet, anderen zeggen van niet en weer anderen vinden dat je de moderne medische mogelijkheden als een wonder moet zien.

Alle antwoorden kunnen onderbouwd worden met goede argumenten.

De beroemde filosoof Friedrich Nietzsche sprak over: "De grote gezondheid". Daarmee bedoelde hij dat gezondheid meer is dan het medische. Als je spreekt over 'gezondheid' horen ziekte en dood als een noodzakelijk moment daarbij. Het is ons aller opdracht om lijden en dood in het leven een plaats te geven.

Ook in de christelijke spiritualiteit is de uitdrukking 'de Grote Gezondheid' een rol gaan spelen. We vinden haar daar waar mensen hun ziekte in vertrouwen kunnen aanvaarden, in de innerlijke vrede waarmee mensen hun bestaan los kunnen laten, in dankbaarheid die blijft ondanks tegenslagen. Ook 'Voltooid Leven' mag beginnen met het besef dat mijn bestaan ligt in Gods hand. Ziekenhuispastor Corrie Menken-Bekius schreef: 'Een ernstig zieke kan als "geheeld" mens sterven.'

*Ds. Dick Juijn*



## HEILIGE BLASIUS



### ZATERDAG 16 FEBRUARI

19.00 uur Themaviering Kinderkerk  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastor H. Ogink

### ZONDAG 17 FEBRUARI 6e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.00 uur Kleuterkerk  
9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

### ZATERDAG 23 FEBRUARI 7e ZONDAG DOOR HET JAAR

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. Cantu  
Rector P. Kuipers

### DONDERDAG 28 FEBRUARI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

### ZONDAG 3 MAART 8e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastoor M. Oortman

### WOENSDAG 6 MAART ASWOENSDAG

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het Dames- en herenkoor  
Pater R. van de Vegt

### ZATERDAG 9 MAART 1e ZONDAG 40 DAGENTIJD

19.00 uur Eucharistieviering/  
Gezinsviering  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastoor M. Oortman

### DONDERDAG 14 MAART

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

### LECTOREN en LECTRICES

17 febr.	9.30 uur	M. Jansink
03 maart	9.30 uur	S. Linderman
06 maart	19.00 uur	M. Jansink

### VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur  
Oecumenisch Avondgebed afwisselend  
in de Oude en Nieuwe Blasius.

## PROTESTANTSE GEMEENTE



### Zondag: 17 februari

10.00 uur: ds Dick Juijn  
Nevendienst: Erica Bakker  
Oppas: Ada Bruynes  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Noodhulp voor Ethiopië

### Donderdag 21 februari

19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

### Zondag 24 februari

10.00 uur: ds K. Sluiter Almelo  
Oppas: Auktje Bussink  
Nevendienst: Rinske Gerritsjans  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: missionair werk

### Zondag 3 maart

10.00 uur: Raad van Kerken  
Wereldgebedsdag  
Oppas: Diny Doornbos  
Nevendienst: Ada Bruynes  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Kerk

### Donderdag 7 maart

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

### Zondag 10 maart

10.00 uur: ds A. Snier  
Oppas: Pauline Dougle  
Nevendienst: Tineke Lantink  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Voorjaarszending

## 3 KONINGEN KAPEL



### Zondag 17 februari

Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mevr. M. Mulder

### Vrijdag 22 februari

Viering 15.00 uur  
Ds. Lambert Heerspijk

### Zondag 24 februari

Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

### Vrijdag 1 maart

Viering 15.00 uur  
Ds. Annerie Snier

### Zondag 3 maart

Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

### Vrijdag 8 maart

Viering 15.00 uur  
Ds. D. Juijn

### Zondag 10 maart

Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mw. M. Rikmenspoel

### Vrijdag 15 maart

Viering 15.00 uur  
Mevr. M. Mulder

# SPELREGELS



Toewijding van Jezus in de tempel  
Simeon en Hanna loven God

## Geef mij terug de ogen van een kind.

Sneeuwkllokjes en langere dagen horen in deze tijd bij een voor mij onbekend kerkelijk feest. In de vóór-christelijke tijd werd in Ierland de godin Brigit vereerd. In die Keltische tijd vierde men, het feest van de Zonnewende op midwinter en het feest van de Lente op 21 maart. Met brandende fakkels werd het uitzien naar de lente gevierd. Daartussen in viel het feest Imbolc (ploeg-en zaaifeest) begin februari. Met de kerstening van Ierland kwam de naamdag van de 'heilige' Brigida op 2 februari te vallen. Een christelijke versie van de godin Brigit. Alles valt samen als de kerk haar feestdagen gaat bepalen. Op 2 februari wordt dan Maria-Lichtmis of korter gezegd Lichtmis gevierd. Het is de herdenking van de Presentatie van de Heer in de tempel. 40 dagen na de geboorte van Jezus gaan Maria en Jozef met hun Kind naar de tempel. Dan vindt daar de ontmoeting met Simeon en Anna plaats. Zij herkennen Jezus als de Messias, die een Licht zal zijn voor alle volken. Het langer licht worden gaat langzaam in de natuur. Op het Licht der wereld moet je wachten, het is er niet zomaar. Er moet iets nieuws ontstaan. Dat is de verborgen boodschap in deze dagen: wachten, 'zien' met een innerlijk oog en vernieuwing. Met verwondering heb ik deze gang door de geschiedenis over het Licht ontdekt en is met dit mooie lied van onze tijd de cirkel rond.

*Wek mijn zachtheid weer.*

*Geef mij terug de ogen van een kind.*

*Dat ik zie wat is,*

*En mij toevertrouw.*

*En het licht niet haat.*

Liedboek 925

Martha Mulder

## Inloepochtend Voorhof.

Ook in het nieuwe jaar 2019, is het verheugend te zien dat steeds meer mensen de weg naar de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden weten te vinden. Samenkomen op een heel ontspannen manier, een kopje koffie of thee met iets lekkers, die de gastheer of gastvrouwen u graag aanbieden.

En passant ontmoet u iemand die u al een tijdje niet zag of had gesproken.

Er zijn gasten, die elke week wel even langs komen, maar regelmatig ook mensen die er van gehoord of gelezen hebben en eens komen kijken.

Dat is nu precies de bedoeling.

Lijkt het u leuk? Kom langs op dinsdagmorgen, tussen 10 en 12 uur is iedereen van harte welkom.

Wilt u eerst iets meer weten?

Belt u dan met Diny Doornbos, 074-3766992.





## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaootman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker  
06 – 25091377  
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  
06 14406955  
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,  
06 – 271 24 695,  
annettezoet@gmail.com

**Pastorale nood**  
Mocht u buiten kantoortijden dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-  
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek  
Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagavond om 18.30 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdalen;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1  
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 14 april 2019

Vorbereidingsavonden:

Donderdag 14 maart 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 21 maart 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in  
Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee  
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAALGROEP

#### Verandering vieringrooster.

Het vieringrooster is voor Delden gewijzigd.

Afwisselende tijden voor Delden en Borne.

Zaterdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen 9.30 uur.

Dit betekent in principe dat het ene weekend in Delden de eucharistie zaterdag 's  
avonds om 19.00 uur en in het andere weekend de eucharistie op zondagmorgen  
om 9.30 uur gevierd wordt. Het pastoraal team vraagt om goed in Geestig of op de  
website van de H. Geest parochie te kijken voor de vieringen.

### Inloopmorgen voor iedereen

Al bijna twee jaar is er op dinsdagmorgen een enthousiaste groep bezoekers op de  
inloopmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. U bent van harte welkom. Vanaf  
10.00 uur staat de koffie of thee (met iets lekkers) voor u klaar en het gezellige en  
vaak interessante gesprek komt vanzelf op gang.  
De drempel is laag, kom gerust langs! Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang

bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan contact of een gesprekje. U bent slecht ter been en wilt er toch even uit? Laat het even weten misschien kunnen we daar een oplossing voor vinden. Meldt u dit bij mev. Diny Doornbos, de Eschmolen 307, 7491 HX of bellen 074-3766992. Hartelijke groet van de gastheer en gastvrouwen en tot ziens.

### In verhalen leven.

Die oude verhalen zijn zo gek nog niet! Met "In verhalen leven" hebt u een boekje met ruim 25 verhalen in de hand. Er komen mensen aan het woord uit de tijd waarin wij nu leven. Zij, hopen en wanhopen, voelen en beleven, geloven en twijfelen als de oorlog ergens op de wereld woedt, als ziekte en dood om zich heen grijpt. Ook vieren zij feest bij geboorte en huwelijk, staan ze stil bij de wisseling van de seizoenen, bij de vrije dagen rond de grote christelijke feestdagen.



Oude verhalen: ze zijn zo gek nog niet. Ook die verhalen, die zijn opgeschreven in de bijbel. Mensen hebben ze gehoord en beluisterd. Zij zijn er door gesterkt, bemoedigd en getroost. In die oude woorden komt het heden aan het licht. De verhalen gaan over ons. Ze zijn verrassend actueel. Het kwartje kan zo maar vallen. Het boekje is geschreven door Gerard Geurts, een pastor met pensioen. Het is de moeite waard om het te lezen of bij gelegenheden uit voor te lezen. Ook net als zijn eerste boekje "Met andere Woorden" een leuk presentje om iemand mee te verrassen. "In verhalen leven" te koop voor €4,95 bij The Read Shop, Langestraat 19 in Delden.

### De Eerste Steen

Nadat de parochianen van de RK Blasius noodgedwongen jarenlang van schuilkerken gebruik moesten maken, kreeg men in 1786 toestemming om op deze locatie, ver van de oude stad, een nieuwe Blasiuskerk te bouwen. De eerste steen van die kerk is bewaard gebleven en is gelegd op 26 juli 1786. Deze kerk is in 1873 vervangen door de huidige kerk.

De tekst op deze steen is:  
D.H.GERARDUS TEUSE  
PASTOOR  
HERMANUS BLOEMEN  
FRANCISCUS SCHNEIDER  
STEEN  
IAN WILLEM SCHOLTEN  
DIRECTUURS VAN DIT GEBOVV  
EN GELEGT DEN EERSTEN STEEN  
26 JULI 1786

De grote hoofdletters vormen opgeteld het jaartal 1786 in het Romeins cijferschrift.



### Officiële onthulling steen uit 1786 H. Blasiuskerk in Delden en een tekstbord met de historische gegevens hieromtrent.

Van dit eerste kerkgebouw, dat haaks op het huidige werd gebouwd, heeft de parochie niet lang plezier gehad. Geallieerde troepen hebben in de Franse tijd rond 1800, dusdanig in de kerk huisgehouden dat volledig herstel niet meer mogelijk was. De kerk werd gebruikt als paardenstal en hospitaal. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd in 1873 de huidige kerk gebouwd.

De realisatie van de kerk in 1786 was evenwel de aanzet tot verdere bloei van de parochie. Achtereenvolgens kwamen in de directe omgeving van de kerk een begraafplaats (1832), een jongensschool (1872), kerk met pastorie (1873), het H.Hartklooster (1885), het RK Ziekenhuis St. Elisabeth (1903), een meisjesschool (1909), rusthuis St. Jozef (1935) en het Parochiehuis (1936).

De meisjesschool en het klooster werden afgebroken in 1985. De jongensschool is grotendeels behouden gebleven en wordt gebruikt als kantoor. Het ziekenhuis leeft voort in het Verpleeghuis St. Elisabeth dat op dezelfde locatie staat.



## Data om te onthouden. 25 februari 2019 en 11 april 2019

Op **25 februari** is er samen met het bestuur van de H. Geest parochie een bijeenkomst waar gesproken zal worden over het beleid voor de komende tien jaar. Uw inbreng hierbij is zeer belangrijk.

De bijeenkomst op **maandag 25 februari** vindt in onze kerk plaats. Aanvang 20.00 uur met koffie. Na een inleiding van Peter Helle en pastor Ogink is er tijd voor enkele vragen. Daarna is er een pauze (en tijd voor een tweede kopje koffie) en gaan mensen in groepen vragen beantwoorden. Bij iedere groep zit iemand van het parochiebestuur. Er zijn flipovervellen en puin lag ook een kapot kruisbeeld, dat vroeger midden op het marktplein stond. De bewoners van het dorp wilden het kruisbeeld herstellen en aan elkaar plakken; doch de handen waren niet meer terug te vinden. In het dorp lag ook nog een groep Engelse soldaten gekazerneerd. Een van hen maakte een bordje en hing het onder het kruisbeeld. Op dat bordje schreef hij de volgende woorden: 'I have no hands but yours.' ('Ik heb geen handen tenzij de jouwe.').

### Het verhaal van Engelse soldaten

Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog... De bewoners kwamen terug en zagen dat de oorlog alles verwoest had: huizen, school, kerk. Geen enkele steen was op de andere blijven liggen. Tussen al de brokstukken en puin lag ook een kapot kruisbeeld, dat vroeger midden op het marktplein stond. De bewoners van het dorp wilden het kruisbeeld herstellen en aan elkaar plakken; doch de handen waren niet meer terug te vinden. In het dorp lag ook nog een groep Engelse soldaten gekazerneerd. Een van hen maakte een bordje en hing het onder het kruisbeeld. Op dat bordje schreef hij de volgende woorden: 'I have no hands but yours.' ('Ik heb geen handen tenzij de jouwe.').

### Paasviering voor ouderen

De Paasviering voor ouderen wordt dit jaar op woensdagmiddag 24 april gehouden. Aanvang 14.00 uur. Nadere mededelingen volgen nog.

*Jan Horck*

### DIACONIE

**Opbrengst Adventsactie 2018 Straatkinderen terug naar huis in Rwanda.**

## ADVENTSACTIE

De inzamelingsactie voor de Adventsactie 2018 die dit jaar voor het derde en laatste jaar is gehouden voor de "Straatkinderen terug naar huis in Rwanda" heeft € 2.084,15 opgebracht. Een heel mooi resultaat! Het is de bedoeling dat het aantal op te nemen kinderen in het centrum ook dit jaar wordt uitgebreid, zodat nog meer kinderen daarna weer in een thuissituatie kunnen opgroeien. We willen u bij deze hartelijk danken voor uw gift en houden u op de hoogte mochten er nieuwe verslagen komen. De verkoop van artikelen van de wereldwinkel die te koop

werden aangeboden tijdens de derde adventszondag heeft € 170,00 opgeleverd.

Ook hartelijk dank namens de vrijwilligers van de wereldwinkel.

*Missie - Ontwikkeling - Vredegroep, Delden.*

## VASTENACTIE

### VASTENAKTIEPROJECT 2019 SCHOON WATER VERANDERT ALLES

Wij hebben dit jaar gekozen voor het waterproject schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger.

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is een waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken. De norm is maximaal 400 mensen per put. In het droge seizoen, dat zo'n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding.

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De vrouwen en meisjes worden het meest getroffen, omdat zij water moeten halen. De uren die zij in de rij staan, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Caritas Development Niger gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen. Voor ons, die het zo gewoon vinden, dat er schoon water uit de kraan komt, is het een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit project. Met uw steun en uw bijdrage kunnen we dit project in Niger ondersteunen. De Vastenactie loopt van 4 maart tot en met 22 april. Campagne 2019: "Schoon water verandert alles" is vasten delen met mensen die het minder hebben. Het "Vastenactie zakje" kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon. U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer: NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. R.K.Heilige Geest parochie Aktie Wereldnood. Hartelijk dank

*M.O.V. Werkgroep Vastenactie  
Geloofsgemeenschap H.Blasius, Parochie H.Geest*





## Protestantse Gemeente

### Predikant:

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 1  
Tel.: 074-3491498  
06-15883126  
Email:  
dickjuijn@planet.nl

### Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077 13.00 uur tot  
17.00 uur (vrijdag alleen in  
noodgeval  
Email:  
gtuitert@outlook.com

### Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

### Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden  
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:  
Diaconie NL08RABO0313306613  
College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391  
Stichting Vrienden van  
De Oude Kerk:  
NL18RABO0313322147  
Vrijwillige bijdrage:  
NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:  
www.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:  
Kerkdiensten van afgelopen maanden  
Begraafendienst. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u  
Een kerkradio aanvragen bij:  
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

### WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

### In Memoriam.

Op 11 januari 2019 overleed op de leeftijd van 80 jaar Johanna Wilhelmina Arendina Leuvelink-ter Horst. Haar gezondheid was in de loop der jaren reeds sterk afgenomen en ze lag al een paar dagen in het ziekenhuis.

Ze is geboren op de plek waar ze ook haar hele leven heeft gewoond Kieftenweg 8 in Bentelo. 'Anna van de Mäester', heette ze vanouds, omdat een van heel vroeger inwonend familielid schoolmeester was geweest. Anna had een goed verstand en ging als meisje naar het Lyceum in Almelo, daarna had ze verschillende jaren een prima administratieve functie bij Heemaf. Meewerken op het boerenbedrijf was voor haar te zwaar, vanwege polio in haar kinderjaren. Na haar huwelijk in 1976 met Gerrit Leuvelink bleef ze werken tot de geboorte van Egbert. Na drie jaar werd Martine geboren. Ze had naast de taken voor kinderen en het huishouden, ook de zorg voor haar ouders, die onder hetzelfde dak woonden en steeds meer hulp nodig hadden. Dat was een zware tijd. Ze hield van bloemen, maar kon niet tegen de geur, vanwege COPD. Daarom knipte ze plaatjes van bloemen uit tijdschriften en plakte die op de keukenmuur. Ze had een goed organisatietalent en hield ook toen ze ouder werd en lichamelijk bijna niets meer kon, haar zaken onder controle. Ze had een brede belangstelling voor de wereld om haar heen. Maar ze maakte zich ook veel zorgen over de gezondheid van haar en haar man, de kinderen en hoe het moest met het huis en het land, wat nog in bezit was. Langzamerhand kwamen de kinderen in de mantelzorg situatie terecht. Van generatie op generatie werd hier zoveel mogelijk alles samen gedaan en geen hulp van buitenaf ingeschakeld. Haar leven zou getypeerd kunnen worden door de woorden Liefde en Zorg. Door liefde gedragen kon ze haar taken zo goed mogelijk volhouden en het was een veilige basis voor haar. Want door de liefdevolle zorg van haar man en kinderen werd ze tot haar einde ondersteund. Met veel trots heeft ze haar kleinzoon Jan haar laatste jaar nog in de armen gehad. In een besloten afscheidsdienst hebben we in het mortuarium afscheid genomen van Anna Leuvelink-ter Horst en ze is begraven in het familiegraf op de Algemene begraafplaats in Delden.

*Martha Mulder  
Wijkcontactpersoon*

### Kerkbalans

Op 19 januari heeft onze koster om 13.00 uur de Actie Kerkbalans een klinkende start gegeven door de 4 klokken in onze kerktoren te luiden. Zelf mocht ik de begeleidende brief schrijven, maar toch wil ik nog een paar woorden over de Actie Kerkbalans kwijt.

- Er zijn mensen die zeggen: "Het gaat in de kerk om hogere waarden dan geld". Ze hebben groot gelijk, wat niet weg neemt dat er dingen in de kerk zijn die gewoon geld kosten.

- Ik hoor ook wel: "Het draait in de kerk altijd om geld, anders zie je niet". Dan verzoek ik u vriendelijk iets verder te lezen (in Kerknieuws), te kijken (in de gemeente) en te horen (in de kerk).

- En ik hoorde zeggen: ik kom eigenlijk nooit meer in de kerk, maar ik wil de kerk wel financieel blijven steunen. Dank, en bij voorbaat dank.

### Onze kerkdiensten

Op zondag 17 februari lezen en overdenken we Psalm 46: een vaste burcht is onze God. Die komen we niet tegen in het leesrooster. In de afgelopen maand heb ik een korte opfriscursus Homiletiek (prekenkunde) gevolgd. De opdracht was: niet te lang, doe recht aan de grondtekst (Hebreeuws) en doe recht aan het leven anno 2019. Voordat ik het eindresultaat in de studiegroep voorleg, krijgen jullie de preek te horen. We vieren deze zondag met elkaar het Heilig Avondmaal.

### Zondag 24 februari: Herontdekking van je geloof.

We lezen Lucas 7, 1-10. Soms kunnen mensen met een heel simpele uitspraak of met een simpele daad een brok geloof laten zien, waarbij je dan denkt: wat stelt mijn geloof eigenlijk voor? Het is een kans om je geloof op een nieuw manier te leren zien of te ontdekken. Ik geef u vanmorgen een paar voorbeelden.

Zondag 3 maart is een oecumenische viering waarbij leden van de Raad van Kerken zullen voorgaan. Dat is in het kader van Wereldgebedsdag. Deze dag geeft het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie.

Zondag 10 maart ontmoeten we een goede bekende: ds. Annerie Snier, die tijdelijk de zorg op haar heeft genomen van de gemeentes Ootmarsum en Weerselo.

### Rituelen

De kerk heeft een rijkdom aan rituelen. De katholieke kerk meer dan de protestantse, maar ook bij ons groeit de vraag naar rituelen. In mijn vorige gemeente, waar we 50 rouwdiensten per jaar hadden, groeide bij gemeenteleden het verlangen om het leven af te kunnen sluiten en nog bij leven afscheid te kunnen nemen van de mensen die je dierbaar zijn. In de katholieke traditie wordt dan de ziekenzalving of ziekenzegen gegeven. In Velp noemden we dit een 'vaarwelritueel'. Het verhaal van degene die gaat sterven of ernstig ziek is speelt daarbij een centrale rol. Mensen kunnen elkaar daarin dingen zeggen, wie je voor elkaar geweest bent, wat je voor elkaar betekend hebt. En ook worden dingen gezegd die nog gezegd moeten worden en waar soms om vergeving wordt gevraagd. Dat zo'n ritueel heel kostbaar is bewees wel de vraag naar dit ritueel, zo'n 20 keer per jaar.

De Protestantse Kerk biedt in haar dienstboek veel rituelen aan, waarbij de nadruk

ook ligt op de beslotenheid van de viering, en daarmee bedoel ik in besloten kring. Er zijn heel veel emoties waar je zorg een aandacht aan moet besteden en er moet ruimte zijn voor de familie en de vrienden. Zo hebben we samen met Frits de Groot en Miranda Bril op 26 januari een korte viering, volgens het dienstboek, gehouden waarbij zij om een zegen vroegen voor de weg die zij nu gescheiden van elkaar gaan. Onze kerk is zeer kostbaar op kwetsbare momenten.

### **Blasiusbios**

Met 20 mensen hebben we op 31 januari de eerste film gekken in een reeks van 10. Omdat de films op zichzelf staan, hoeft je ze niet alle 10 te bekijken, maar kun je ook zo aanschuiven bij de film die jou aanspreekt.

### **Op donderdag 21 februari: het tweede gebod: Misbruik de naam van God niet.**

Een vrouw overweegt een abortus omdat ze zwanger is van haar minnaar. Haar man ligt op sterven. Sterft haar man, dan wil ze het kind houden. Blijft hij leven, dan wil ze het kind aborteren. De dokter van haar man moet een oordeel vellen. Bij hem ligt het ware dilemma. Hij is namelijk zijn eigen gezin verloren in de oorlog. Kan hij de verscheurende keuze maken om een kind het leven te ontzeggen?

### **Op donderdag 14 maart het derde gebod: Eer de dag des Heren**

Op kerstavond neemt de vroegere minnares van een getrouwde man hem mee op een nachtelijke zoektocht naar haar huidige echtgenoot. Maar al snel blijkt dat haar partner helemaal niet vermist is.

We beginnen om 14.30 uur in de Voorhof. De films duren een uur. Nagesprek tot uiterlijk 16.15 uur. Aanmelden kan bij mij.

### **Mededelingen via de email**

In het vorige Kerkennieuws stond een vervelende fout bij de aanvangstijd van de oecumenische dienst op 20 januari. Er stond 10.00 uur, de dienst begon om 11.00 uur. Als je dan zo dicht bij de kerk woont, zie je een tiental mensen voor een dichte deur staan.

Een vergissing maken is vervelend, maar ook heel menselijk. En omdat we allemaal mensen zijn, zal het niet de laatste keer zijn geweest dat er een foutje insluip. De kerkenraad heeft zich hierover gebogen en is met het idee gekomen om iedereen te vragen zijn/haar emailadres te sturen naar onze scriba, Bart Methorst: scriba@pgdelden.nl

Met 1 klik kan dan aan iedereen een berichtje worden gestuurd met, in dit geval, het juiste en gewijzigde tijdstip. En we zouden op die manier ook het overlijden van een gemeentelid kunnen aankondigen met de tijd van de afscheidsdienst.

Niet iedereen heeft mail, maar we weten ook dat de tamtam zo wel snel op gang komt.

Dus graag uw mailadres sturen naar onze scriba.

### **Overleden**

Terwijl ik dit gemeentebericht op maandagmorgen 4 februari schrijf, komt er een telefoontje binnen van Geert Wubbeling van de Peperkampweg, dat zijn vrouw Dineke Wubbeling-ten Kleij die nacht gestorven is.

In het volgende Kerkennieuws staat haar In Memoriam, maar wij wensen Geert, de kinderen en de familie troost en zegen met dit grote verlies.

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,  
Ds. Dick Juijn*

### **SPOTLIGHT: Rosalind Cox Gertenbach**

Onze kerkenraad is de afgelopen maanden behoorlijk verjongd, en daar zijn we heel blij mee. Een van die jonge gezichten is Rosalind Cox Gertenbach. Wanneer ze als diaken de collectes aankondigt verneem je dat ze niet uit Delden komt. Samen met haar man Jan en hun kinderen Hannah en Jens woont Rosalind aan de Pol. Een van haar taken was in de afgelopen periode het mede organiseren van de kerstmiddag voor senioren.



### **Zuid-Afrika – Delden**

Rosalind werd in 1984 geboren in Zuid-Afrika. Ze heeft daar een opleiding tot scheikundige gedaan en voltooid op masterniveau. Haar Jan heeft dezelfde opleiding gedaan op doctoraatsniveau. Toen enkele jaren geleden er voor Jan een gouden kans kwam om in Almelo aan de slag te gaan, greep hij die met beide handen aan en emigreerde het gezin. Toen Hannah en Jens naar school gingen heeft Rosalind haar werk ook weer opgepakt en werkt enkele dagen op de Universiteit Twente in Enschede. “Sommige mensen denken dat ik secretaressewerk doe, maar nee, ik ben mijn vak trouw gebleven”.

### **Nergens zo fijn als in Delden**

“Toen we naar Nederland kwamen hebben we op meerdere plekken huizen bekeken. In Almelo, Hengelo en Delden. Het voelde in Delden gelijk het prettigst.”

Toch was het niet altijd even makkelijk. De taal aanleren, straatnamen leren kennen, mensen en hun namen onthouden. “Heel veel mensen in Delden kennen elkaar al zo lang, dan is het lastig daartussen te komen”. Twee jaar geleden kreeg de broer van Rosalind in Zuid-Afrika ook een baan aangeboden in Twente. Hij betrok ook een huis aan de Pol en we zien hem af en toe ook op zondag in de kerk. “Het voelt fijn om familie heel dichtbij te hebben”.

### **Methodistenkerk**

“Geloof was bij ons thuis in Zuid-Afrika heel normaal. Ik ben opgegroeid in een methodistenkerk. Op zondag waren er meerdere diensten met voor ieder wat wils. Heel anders dan in Nederland waar, zoals in Delden, er maar 1 liturgie is: met zang en orgel. Geloofsopvoeding was ook niet de eerste taak van het gezin, maar van kerk en school. We baden op school meer dan thuis. En dat is hier in Nederland anders en voor ons even wennen. Jan gaat graag naar diensten met orgel en zang. Ik vind dat ook wel mooi, maar het zou van mij ook wel eens anders mogen, bijvoorbeeld met een bandje.”

### **Kracht**

“De geboorte van Hannah en Jens heeft mijn geloof versterkt en ook verdiept. Niets is er zomaar en vooral rond de geboorte van Jens hebben we veel kracht van God ervaren. Ik vind dat soms moeilijk uit te leggen aan anderen. Veel mensen hebben heel gemakkelijk hun geloof losgelaten in de loop der jaren. Ik zou niet zonder kunnen en beleef ook aan de kerkdienst veel steun. Bijna iedere avond lezen we onze kinderen een verhaal voor uit “The Jesus Storybook Bible van Sally Lloyd-Jones. Ze vragen er zelfs om, dat vinden we fijn.”

### **Iedereen doet mee**

“Het grote verschil met Zuid-Afrika is wel dat als het om kerk-zijn gaat, iedereen meedoet en ook zonder tegenzin. Dat geeft echt een familiegevoel”.

Rosalind beseft dat in Nederland de kerkelijke situatie anders is en dat mensen hier ook minder voor hun geloof uit durven komen. Ondanks dat voelt ze zich thuis in de Deldense gemeente en heeft van harte het ambt van diaken aanvaard.

### **Blij**

En in onze gemeente zijn we blij met de frisse ideeën van Rosalind en al die andere mensen die hun schouders onder een belangrijke taak in de kerk hebben gezet.

Het belooft veel goeds voor de toekomst.

Ds. Dick Juijn

### **Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden Boekenmarkt.**

Op zaterdag 9 en zondag 10 maart a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Oude kerk Delden haar 27e boekenmarkt in de Voorhof van 11.00 tot 16.00 uur.

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de instandhouding van de Oude Blasiuskerk, niet alleen Kerk, maar ook een beeldbepalend monument in het hart van Delden.

De toegang tot de boekenmarkt is geheel gratis.

We hopen u te mogen begroeten op één van deze data.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Roel Bril, secretaris.  
Tel. 06 50820650





## RAAD VAN KERKEN

### Wereldgebedsday 3 maart

Op zondag 3 maart vieren wij Wereldgebedsday in de Oude Blasius om 10.00 uur. Het thema van deze dienst is: "God nodigt je uit". Lucas 14: 15-24. Deze dienst is voorbereid door mensen uit Slovenië en aangereikt aan 173 landen die meedoen aan de Wereldgebedsday. Deze dag van gebed bestaat dit jaar precies 100 jaar, maar in Nederland bestaat deze dag 90 jaar. 'n Ketting van gebed gaat door de wereld en samen willen we als oecumenische mensen deze dag bidden – samen vieren – samen delen. In deze onrustige tijd is het heel belangrijk om samen te bidden voor vrede in de hele wereld. Deze viering is voorbereid door leden van de Raad van Kerken en zij zullen ook de dienst begeleiden. U bent allen van harte uitgenodigd. Na de dienst is er koffie of thee onder de toren.



*Raad van Kerken – Delden*

### Lezing Waardig Levensende

Op woensdagavond 30 januari 2019 kwam pastor Marinus van den Berg uit Rotterdam voor de lezing "Waardig Levensende" naar de Oude Blasiuskerk. Als tweede spreker over hetzelfde onderwerp, als waarover kardinaal Eijk sprak, kwamen vele mensen door de sneeuw naar de kerk toe. De kerk was aardig vol en Marinus kreeg vele luisterende oren. Het is geen gemakkelijk onderwerp, maar hij wist de mensen met zijn warme stem en levenservaringen vanuit zijn praktijk, te boeien. Hij stuurde ons een lang verslag van deze avond, maar ds. Cees Bergström, die ook bij deze avonden aanwezig was, was zo vriendelijk hier een samenvatting van te maken voor Kerkennieuws. Ook een uitgebreid verslag is op aanvraag te krijgen bij de Raad van Kerken.

Twee boeiende avonden zijn inmiddels verstreken en de derde avond zal gaan plaatsvinden op dinsdagavond 5 maart om 19.30 uur in de Oude Blasius aan het Kerkplein 3 in Delden. Deze avond zal dr. Cees Robers zijn visie geven over dit zelfde onderwerp: "Waardig levensende." Cees Robers is anesthesioloog van de Ziekenhuisgroep Twente en gespecialiseerd in palliatieve zorg. In zijn lezing zal hij ingaan op de veranderingen in de zorg rondom het levensende, zoals o.a. het ontstaan van de hospices, palliatieve teams en de huidige euthanasiewet. Opnieuw hopen we weer veel mensen goede informatie te geven. De avond is voor iedereen en de toegang is vrij. Een kopje koffie of thee wordt u in de pauze aangeboden door de Raad van Kerken. Hieronder vindt u het verslag dat ds. Cees Bergström maakte.



*Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken*

### Sterven is een reis die je niet kunt boeken

Lezing van pastor Marinus van den Berg over een Waardig Levensende in het kader van het jaarprogramma van de Raad van Kerken in Delden, 30 jan 2019 in de Oude Blasius te Delden.

Waardig sterven, wat is dat? Wat is waardig? Dat is niet voor iedereen hetzelfde, net zomin als doodgaan. Er zijn wel tien 'uitgangen uit het leven'. Sterven is een reis die je niet kunt boeken. Menswaardig sterven is maatwerk, want ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal. En het is de kunst dat eigen verhaal te laten klinken en tot zijn recht te laten komen. Daarbij is luisteren essentieel, goed luisteren, tussen de regels door luisteren, zowel naar de stervenden als naar de nabestaanden. Sterven doe je niet alleen. Sterven is een sociaal gebeuren.

Pastor van den Berg begon met het aansteken van een kaars



voor de asielkinderen die nu toch eindelijk in aanmerking komen voor een kinderpardon. Met dank aan de mensen van de Bethelkerk in Den Haag, waar hij één van de bijna duizend voorgangers was. Hij had een gedicht gemaakt: Ik steek een kaars aan voor .....

Er is een mooie Twentse uitdrukking voor doodgaan: "Oet den tied goan". Dat is mooi gezegd voor het gevoel dat een mensenleven altijd een 'in between' is. En dat is toch heel wat anders dan je tegenwoordig vaak hoort: 'je leeft maar één keer'.



Soms lees je in de krant dat er een vrouw op 99-jarige leeftijd in haar geboortehuis is overleden. Een andere keer van een vrouw van zevenenvijftig, wier dochter net een paar weken zwanger is. Er zijn wel tien uitgangen uit het leven. Ieder mens heeft daarbij zijn eigen verhaal en het gaat er om, om die verhalen te horen en op hun diepte te peilen. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren, vaak tussen de regels door. Daarbij moeten we het niet mooier maken dan het is, want doodgaan doet pijn. Er zijn verschillende vormen van pijn. Ten eerste is er de lichamelijke, fysieke pijn, die soms onvermijdelijk is, ook al is er veel aan pijnbestrijding te doen. Ten tweede is er geestelijke pijn, ook wel psychische pijn genoemd. Dan gaat het om mensen die met zichzelf of hun omgeving in de knoop zitten. Verward, depressief of psychotisch. Tenslotte is er de zogenaamde 'zielenpijn', waarbij

levensvragen in het geding zijn. Bij dit laatste gaat het over existentiële vragen en zingeving. Soms is helemaal niet duidelijk waar die pijn zit, waar die vandaan komt, wat er onder zit. Dan is het belangrijk dat er goede familieleden, vrienden en hulpverleners zijn, die goed kunnen luisteren en er de tijd voor nemen het levensverhaal van een medemens te horen en te begrijpen.. Menswaardig sterven betekent maatwerk, want ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Je moet elke keer ad hoc zien uit te vinden wat in deze situatie, bij deze mens, passende zorg is. Protocollen en afvinklijstjes werken hierbij niet. Want de meeste mensen zeggen niet wat ze zeggen! Goed luisteren dus! Liefde en warmte zijn daarbij essentieel. 'Waardig' in de uitdrukking waardig sterven gaat vooral om de manier waarop. Hoe gaan we ermee om? Menswaardig sterven is een proces dat telkens weer anders verloopt. Het gaat net zoals in het leven, meer om de weg er naar toe, het proces, dan om het eindstation. Niet het aankomen is belangrijk maar het onderweg zijn en daarbij is 'de mens niet zozeer het probleem, maar het geschenk'. De gesprekken rondom het sterven kunnen vaak heel indringend en waardevol zijn. Laat uw nabestaanden weten wat u graag wilt nalaten. Hoe u herinnert wilt worden. Wat was belangrijk in uw leven? Niet alleen de zakelijke dingen zijn misschien belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker is de geestelijke nalatenschap die u uw nabestaanden wilt nalaten. Marinus van den Berg noemde uit zichzelf het geloof niet. Dat deed hij heel bewust, omdat hij vindt dat dat uit de mens zelf moest komen. Bij de vragenronde na afloop van de lezing kwamen die vragen dus wel op tafel: Is het de wil van God? Geloof je in het leven na dit leven? De hemel? Wat doe je als een godsbeeld aan diggelen is? Ook in een gesprek met een stervende wacht van den Berg tot de stervende er zelf over begint. En dan komt het weer op goed luisteren aan en niet gelijk zelf met je oordeel klaar te staan. Drie keer zei de weduwnaar Het is de wil van God. Toen pas vroeg de pastor of dat hem troostte. Het is de wil van God. 'Ja', zei hij, 'dat is het enige wat ik nu nog heb.' Op een vraag over de uitverkiezing vertelde Van den Berg dat hij op theologisch gebied zich vaak een amateur voelde, ook al kan het nooit kwaad eens een keer een psalm te lezen als je geloof in duigen is gevallen. Maar als het om stervensbegeleiding gaat, gaat het niet om theologie, maar om empathie. Menswaardig sterven is een zaak van invoelen, van warme en zorgvuldige communicatie.

*Kees Bergström*

## LUTHERSE GEMEENTE

### Cantatedienst met Pachelbel

Op zondag 3 februari a.s. (Maria Lichtmis) , zal in de Lebuïnskappel in Hengelo de cantate 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' van Johann Pachelbel (1652-1706) worden uitgevoerd. Pachelbel werd geboren in Neurenberg. Hij studeerde in 1667 aan de universiteit van Altdorf en later aan het Gymnasium Poeticum in Regensburg. In 1673 verhuisde hij naar Wenen waar hij leerling werd van Johann Kasper Kerll en 2e organist van de Stephansdom was.

Vanaf 1677 was hij organist in Eisenach waar Johann Christoph Bach, de oudste broer van Johann Sebastian, een van zijn leerlingen was.



De cantate 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' is een zogenaamde 'choral-kantate' en gebaseerd op het gelijknamige koraal van Severus Gastorius uit 1675. De tekst van Samuel Rodigast, ook uit 1675, bestaat uit 6 coupletten en geeft in ieder couplet een aspect weer van de relatie van God en de mens.

De cantate bestaat uit een sonate, een 1e couplet door de sopranen van het koor waarna de sonate herhaald wordt. Daarop volgt een 2e couplet in de vorm van een duet tussen alten en tenoren en een 4e couplet opnieuw door de sopranen met opnieuw een herhaling van de sonate. Het 5e couplet is een soort koorfuga waarbij de bekende koraalmelodie uitkomend te horen is, en de cantate sluit af met een 'slotkoraal'.

De uitvoerenden zijn de "Maarten Luther" cantorij o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Lily Kakujay, viool en Jaap Vonk, orgel. Vooranger in deze cantatedienst is ds. Frans Wiersma. De Lebuïnskappel staat aan de Dorpsmatenstraat 40 in Hengelo en de dienst begint om 10.30 uur.



## KERKORGELS IN DE H. BLASIUSKERK

In oktober vorig jaar heb ik iets geschreven over de kerkorgels in de kerken van Delden.

Daar is nog wel iets meer over te vertellen. In dit artikel ga ik in op de orgels van de H. Blasiuskerk. Bij alle missen en (oecumenische) diensten wordt gebruikt gemaakt van het koororgel. Dit orgel staat op het priesterkoor. Oorspronkelijk werd dit een ongebruikelijke plaats daarvoor gevonden. In dit artikel wordt ingegaan hoe dat zo gekomen is.

### Maarschalkerweerdorgel

De H. Blasiuskerk heeft twee orgels, een groot orgel en een koororgel. Het grote orgel is het Maarschalkerweerdorgel. Dit staat achter in de kerk op een gaanderij boven de ingangsruimte. Dat is de plaats van de voormalige koorzolder. Het orgel is in 1913 in gebruik genomen. Bij het 100 jarig bestaan in 2013 is door de organisten Herman Rupert en Sander



Harperink ingegaan op de geschiedenis van het orgel en zijn bespelers (KerkenNieuwsDelden 44/8, 5 oktober 2013). Misschien dat een andere keer de historie daarvan nog eens kort samengevat wordt.

### Koororgel

Het koororgel is in het laatste weekend van oktober 2003 in gebruik genomen. Daar zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan. Na het besluit een koororgel aan te schaffen zijn door het hele land veel pijporgels bekeken, nadat meteen al snel de aanschaf van een elektronisch orgel afgewezen werd. Daarvan zal een korte samenvatting gegeven worden. Het kerkkoor zong van oudsher op de gaanderij bij de spelfafel van het grote orgel. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd dit om verschillende redenen steeds meer onwenselijk gevonden. De ruimte was te klein voor het koor en voor koorleden, die slecht ter been waren, bijna onbereikbaar. De wens voor een orgel op het priesterkoor om zowel het koor als de samenzang te begeleiden, werd steeds luider. Maar er waren ook stemmen die het ongepast vonden



dat er een orgel op het priesterkoor zou staan. Men vroeg zich af of dat het zicht op het hoofdaltaar van Mengelberg niet zou schaden. In goed overleg kwam men echter tot de conclusie, dat het priesterkoor de enige plaats was voor een koor en een koororgel.

Een commissie ging het hele land door op zoek naar een geschikt pijporgel. Via een tip dat er in Brabant wellicht orgels te vinden waren kwam men op een elektro pneumatisch orgel, dat goedkoop verkregen kon worden. (elektro pneumatisch betekend, dat de signalen van de speeltafel elektrisch overgebracht worden naar de pneumatiek, die de pijpen aanstuurt). Het orgel was afgestoten bij de afbraak (in 1986) van de Parochiekerk St. Gerardus Majella in Breda. Het stond nu in Rijsbergen op een boerderijzolder te verstoffen. Het was een Verschueren orgel, waarin pijpwerk van de fa Fransen uit Roermond uit 1850 was verwerkt. Het was in 1953 bij de



firma Verschueren, orgelbouwer in Heythuysen (voor ca f 13.000) gemaakt. Het orgel werd beluisterd en over de mogelijkheden van restauratie contact opgenomen met de fa Kaat en Tjihuis in Kampen, die een begroting maakte. Naast de aanschafprijs zou het veel geld kosten om het orgel weer in een bespeelbare toestand te brengen. Maar vrijwilligers in Delden, onder leiding van Marinus Visschedijk, voorzitter van het koorbestuur, boden aan allerlei voorwerk te doen, zoals transporteren en reinigen van alle delen en het maken van de orgelkasten. Dat zou een besparing voor het speelklaar maken van f 40.00 opleveren, meer dan de helft van de begroting daarvoor. De fa Kaat en Tjihuis zag er niet veel in orgelkasten door amateurs te laten maken, maar ging toch overstag. De angst bleek ongegrond, want de vrijwilligers hebben van 1,5 m3 eikenhout van Twickel een prachtige dubbele orgelkas gemaakt, die in het geheel geen afbreuk doet aan het zicht op het hoofdaltaar. Het orgel werd in 2001 aangekocht en door vrijwilligers naar Delden gebracht. De pijpen en de speeltafel gingen na een grondige schoonmaakbeurt naar Kampen om gerestaureerd te worden. Om de orgelkasten te maken stelde de fa



Doeschot in Bentelo ruimte beschikbaar. Het hout werd hier verwerkt tot twee neogotische orgelkasten. Daarnaast moest hier ook de elektrische bedrading tussen de losstaande speeltafel en de pijpen en tussen de twee orgelkasten gemaakt worden. In totaal is hiervoor 8,5 km draad gebruikt. In april 2003 was het zover, dat met het plaatsen van de orgelkasten in de kerk begonnen kon worden. In juli werd begonnen met het plaatsen van de pijpen. Het duurde tot oktober tot het orgel bespeeld kon worden. Het was een feest om naar het fraai klinkende instrument te luisteren. En dat is nog steeds zo.

**Dank!**

Organist Herman Rupert ben ik zeer erkentelijk voor zijn gesprek en de informatie, die hij mij ter beschikking heeft gesteld om dit artikel te kunnen schrijven.

*Dick Schuuring*

# JONGLEREN

## Twee vrouwen

Lea en Rachel zijn getrouwd met Jakob. Jakob is getrouwd met zijn nichtjes. Dat gebeurde in de tijd van de Bijbel vaker: het was heel gewoon om een familielid te trouwen. En het gebeurde ook vaker dat een man met meerdere vrouwen getrouwd was. Jakob heeft Rachel ontmoet bij de waterput en is heel erg verliefd op Rachel. Hij mag van zijn oom Laban met haar trouwen. Maar hij moet eerst zeven jaar voor hem werken. In Genesis 29:20 staat er dan: "Jakob werkte dus zeven jaren om Rachel te krijgen. Maar het leek wel of het maar een paar dagen waren. Zo veel hield Jakob van Rachel". Als de zeven jaren voorbij zijn, trouwt hij met haar. Maar de volgende ochtend ontdekt Jakob iets: hij is niet met Rachel getrouwd, maar met haar zus Lea getrouwd. Laban zegt dat dit zo hoort: eerst moet de oudste dochter trouwen, dan pas de jongste. Jakob mag ook met Rachel trouwen, als hij daarna nog eens zeven jaar voor Laban werkt. Dat doet Jakob. Want Jakob houdt meer van Rachel dan van Lea. In totaal krijgen Lea en Rachel twaalf zonen en één dochter. Die zonen worden de stamvaders van het volk Israël. In Ruth 4:11-12 kun je lezen dat door Rachel en Lea Israël een groot volk geworden is!

Bron: Alef



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

04-03-2019	16-03-2019	interval 4 weken
01-04-2019	13-04-2019	interval 6 weken
13-05-2019	25-05-2019	interval 6 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

#### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

#### 2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

#### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

## AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN  
NIEUWE BLASIUS  
EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

### RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809  
t.n.v. G. Smit, penn.m.  
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

### WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

### Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg  
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

### Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

### RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: [ritawibbelink@gmail.com](mailto:ritawibbelink@gmail.com)

### Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS  
Bankrelatie: NL16RABO0313364281  
Rabobank Delden  
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.  
7491 BL Delden  
Uw giften maken dit blad mogelijk!