

KERKENNIEUWSDELLEN

50e jaargang nr. 1 zaterdag 19 januari 2019

Eerbied.

Wanneer u dit leest is het jaar 2019 al weer enige weken oud. Hoe bent u dit jaar begonnen? Met veel goede voornemens, die vaak niet zo lang duren? Al gauw zitten we weer in het oude patroon. Ik heb me dit jaar voorgenomen om met eerbied naar hetgeen er om me heen gebeurt te kijken. Tijdens een wandeling pas geleden in het prachtige bekende Twickel, keek ik om me heen. Ik werd verrast door de stilte. In die stilte leek de natuur zich te verdiepen. Ik werd opeens geraakt door de lelijkheid van de kale oude bomen. Daar stonden ze in al hun naaktheid, zonder bladeren, met lelijke takken, met grote knoesten, ze stonden daar en trokken zich niets aan van het geen er om hen heen gebeurde. Ze deden waarvoor ze geschapen waren, hun bladeren hadden ze laten vallen. Dit was er van hen over. Geen bloemetje, geen blaadje, maar toch! Ik stond stil, met eerbied keek ik. Ik werd me bewust van hun plek op deze aarde. Nu rusten ze uit om er volgend jaar weer in volle glorie te zijn. Volgens het scheppingsverhaal zijn ze er eerder dan wij. Wij mensen vergeten dat wel eens. Het kleine woordje eerbied maakte mij bewust dat wat ik zie niet zomaar is. Er is heel veel waar je met eerbied naar kunt kijken. Een mooie ontdekkingstocht!

Anja v.d. Haar



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 20 JANUARI
2e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 uur Kleuterkerk
10.00 uur Oecumenische viering
m.m.v. het dames- en herenchoor
Pastor A. Zoet/Ds. D. Juijn.

ZATERDAG 26 JANUARI
3e ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenchoor
Rector P. Kuipers

DONDERDAG 31 JANUARI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 3 FEBRUARI
4e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Blasiusviering met Kinder-
woorddienst, Blasiuszegen
m.m.v. het dames- en herenchoor en
Amicitia
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 9 FEBRUARI
5e ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenchoor
Pater R. v.d. Vegt

DONDERDAG 14 FEBRUARI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

LECTOREN en LECTRICES
26.jan. 19.00 uur G. Dijkman
03 febr. 9.30 uur B. de Kamper
09 febr. 9.30 uur E. Cornel

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur
Oecumenisch Avondgebed afwisselend
in de Oude en Nieuwe Blasius.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag:20 januari
10.00 uur: ds. Dick Juijn
Oecumenische dienst
Dienst van de Eenheid
Nieuwe Blasius
Nevendienst: Erica Bakker
Oppas: Anje Gnodde

Donderdag 24 januari
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

Zondag 27 januari
10.00 uur: ds. G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Leonie van der Sluijs en
Marieke Vehof
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: jeugdwerk

Zondag 3 februari
10.00 uur: ds. O. Mulder (Almelo)
Oppas: Mariska van der Sluijs
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: Werelddiaconaat

Zondag 10 februari
10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: catechese en educatie

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 20 januari
Woord- en Gebed 10.15 uur
E. van Gooswilligen

Vrijdag 25 januari
Viering 15.00 uur
Mevr. J. Stronks

Zondag 27 januari
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 1 februari
H. Avondmaal 15.00 uur
Ds. J. Juijn

Zondag 3 februari
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 8 februari
Viering 15.00 uur
Mevr. M. Mulder

Zondag 10 februari
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 15 februari
Viering 15.00 uur
Mevr. A. v.d. Haar

Financiën Kerknieuws

Ons “Kerknieuws” is een uniek blad in de wereld van de kerknieuwsbladen in Nederland! Het bestaat het 50 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerknieuws bij u in de bus doen.

Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerknieuws een paar gegevens:

- Kerknieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v. Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.

Met uw steun kan het blad blijven bestaan!





HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoorbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.com

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur
Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek: Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitesen, Carmelitesenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddestraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Henk ten Voorde - 8dec. - Stadshagen 241 - 95 jaar - w.v. D. Nijboer
Wim Breukers - 18 dec. - Elisabeth - 86 jaar - w.v. A. Scholten
Marinus Grootte Bromhaar - 23 dec. - Genselerweg 25 - e.v. L. Kleinsman
Marietje Spekenbrink - 4 jan. - 80 jaar - de Klokkenkamp - e.v. H. ter Braak
Frans Scheppers - 4 jan. - 84 jaar - de Hagenborgh 9 - e.v. W. Heeman
Truus Diepenmaat - 7 jan. - 80 jaar - de Hageborgh 2 - e.v. Frans Grootte Bromhaar

KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 14 april 2019
Vorbereidingsavonden:
Donderdag 14 maart 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 21 maart 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in
Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Kindje wiegen; Kerstmis 2018



Kerkhof weer mooi verlicht met de Kerstdagen

Een groepje vrijwilligers heeft zoals inmiddels traditie is op Kerstmiddag een vierhondertal 'lantaarns' met kaarsen langs de paden op ons kerkhof gezet en een aantal tussen de graven.

Bij het donker worden was het sfeereffect al meteen te zien. Na de vieringen gingen vele kerkgangers nog even naar het kerkhof om naast het bezoeken van hun dierbare overledenen te genieten van de bijzondere verlichting. Ook tijdens Allerzielen verlichten mensen op deze wijze de graven van hun dierbaren. Tradities om te koesteren.

In de loop van de jaren zijn een redelijk aantal 'lantaarns' stuk gegaan en we willen deze graag weer aanvullen. Wellicht zijn er mensen die ons hierbij financieel willen ondersteunen.

Elke bijdrage is welkom (bankrekeningnummer NL 24 RABO 0313 3020 57 ten name van R.K. Heilige Geest Parochie, geloofsgemeenschap Delden o.v.v. lantaarns kerkhof).



Film revue 900 jaar Heilige Blasius Delden

Op 24 november 2018 werd in onze kerk de revue 900 jaar Heilige Blasius Delden opgevoerd. Hiervan zijn opnamen gemaakt, deze zijn door Tom Hemmer verwerkt in een DVD. De DVD zal op woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur in het Twickel College Schoppenstede 19 te Delden worden vertoond. Op die avond is de DVD ook te koop; de prijs is 7,50 Euro. Mocht u die avond verhinderd zijn en toch belangstelling hebben voor de DVD dan kunt u dat bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Blasius Delden kenbaar maken (telefoon 074-3761201; delden@heilige-geestparochie.nl).



Officiële onthulling steen uit 1786 H. Blasiuskerk Delden

De werkzaamheden rond de gedenkplaat (eerste steen van de kerk uit 1786) in het kader van de geschiedenis en cultuur van 900 jaar H. Blasius, naderen de voltooiing.

Naast de kerk, nabij de zijingang en de ingang van Verpleeghuis Elisabeth en De Wieken (verpleging en verzorging) is deze gedenksteen geplaatst, met daaromheen tafel, bankjes, licht en groenvoorziening. Ook wordt een tekstbord geplaatst met de historische gegevens hieromtrent.

De officiële "onthulling" zal plaatsvinden op zondag 3 februari 2019, patroonsdag van de H. Blasius, rond 11.00 uur (na de 09.30- viering in de H. Blasiuskerk) en wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

Data om te onthouden. 25 februari 2019 en 11 april 2019

Op 25 februari is er samen met het bestuur van de H. Geest parochie een bijeenkomst waar gesproken zal worden over het beleid voor de komende tien jaar. Uw inbreng hierbij is zeer belangrijk.

Op 21 april 2019 houden wij voor onze geloofsgemeenschap de jaarlijkse parochieavond. Hier wordt o.a. de financiële situatie van onze geloofsgemeenschap besproken (resultaat 2018 en begroting 2019).

Voor beide bijeenkomsten zal nadere informatie via Kerkenieuws en Geestig bekend worden gemaakt.





Actie
Kerkbalans
2019

Actie Kerkbalans van 19 januari tot en met 2 februari.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de Actie Kerkbalans weer van start zal gaan. De Protestantse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk. Dit jaar willen we Kerkbalans in Delden van start laten gaan met een inluiddmoment.

Op zaterdag 19 januari 2019 om 13.00 uur zullen de kerkklokken van de oude en de nieuwe Blasius klinken.

Wat is Kerkbalans

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk.

Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Hoe doe ik mee?

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)

Geef

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. U kunt via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw parochie of gemeente. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie of gemeente alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

*Namens de Protestantse Kerk in Delden: Wim Weenk, kerkrentmeester
Namens de Rooms Katholieke Kerk H. Blasius in Delden: Jan Horck, voorzitter locatieraad*



Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077 13.00 uur tot
17.00 uur (vrijdag alleen in
noodgeval
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:
NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begravenisdiensten. Als u geen internet heeft en ook niet krijgt kunt u
Een kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE

De minnaar, de monnik en de rebel

De vrije dagen tussen Kerst en nieuwjaar ben ik doorgekomen met een boek van Suzanne Schot: 'De minnaar, de monnik en de rebel. Dagelijks leven met Jezus Christus'.

Schot vraagt zich af: 'Waar heb ik het evangelie voor nodig als ik zelf ook wel kan bedenken wat goed en slecht is, als ik vrienden en familie heb bij wie ik troost kan vinden en als ik heel goed in staat ben mezelf gelukkig te maken?'

Deze vraag vormt het uitgangspunt van een zoektocht naar de betekenis van het verhaal van Jezus voor een kritische jonge vrouw die met beide benen in het leven staat.

In haar boek onderzoekt Schot diverse aspecten van Jezus, zoals de monnik, rebel, leraar, zoon van God, verrezene. Zij doet dit op eerlijke en frisse wijze. Nuchterheid, zelfrelativering en eerbied voor het mysterie zetten de toon. Haar bespiegelingen over de evangelieteksten omrandt zij met ervaringen van een tijdelijk verblijf in een klooster in Parijs, en haar huidige werk op een 'gekleurde' school in Amsterdam. Haar boek vormt een onderzoek naar het evangelie en tegelijk een onderzoek naar zichzelf.

Het is niet mogelijk dit vlot geschreven maar zeker niet oppervlakkige boek in enkele zinnen samen te vatten. Het volgende citaat geeft wel een indruk: 'Soms heb ik moeten concluderen dat ik Jezus niet begrijp, dat de wereld waarin hij leefde te veel verschilt van de mijne. Net als ik was Jezus een kind van zijn tijd en de evangelisten schreven hun verhaal tegen een achtergrond die niet langer bestaat. Vaker echter ben ik op ongekende vergezichten gestuit en, misschien wel het meest verbazingwekkende, bleek de boodschap verbluffend helder en actueel.'

Voor wie met beide benen in het moderne leven en in de oude kerk wil staan, raad ik dit boek aan om eens te lezen.

Bij de diensten

Zondag 20 januari is de Oude Blasius gesloten en zal om 11.00 uur de gezamenlijke dienst in de week van gebed en eenheid plaatsvinden in de R.K. Kerk. Het thema is dit jaar: Recht voor ogen. De r.-k. pastor is de predikante.

De volgende zondagen zijn er gastpredikanten ingeroosterd:

Op zondag 27 januari ds. G. Lambers-Heerspink. Bijbellezing: Lucas 4, 14-21.

Op zondag 3 februari ds. O. Mulder. Bijbellezing: Lucas 4, 21-30.

Op zondag 10 februari ds. P. ten Kleij. Bijbellezing: Lucas 5, 1-11.

Blasiusbios: De Dekaloog van Krzysztof Kieslowski

In een vorig Kerknieuws deed ik de aankondiging van een filmreeks met nagesprek rond de Tien Geboden. Een andere benaming is: "de Dekaloog". Zo heet de filmreeks van Krzysztof Kieslowski. Het zijn 10 schitterende korte films, waarin de schrijver ons meeneemt op een ontdekkingsreis naar de bronnen van de moraal. Hoe moet je leven? Hoe moet je handelen? Elk van de films behandelt 'min of meer' één van de Bijbelse tien geboden, maar de boodschap is nooit zwart-wit, nergens moraliserend. Kieslowski wil zijn toeschouwers laten participeren in een zoektocht naar het goede waarbij het doel is dat iedereen zich kan identificeren met elk van de personages. Dat levert uitzonderlijk intense toneeltjes op, redenen voor diepgaande gesprekken achteraf met familie en vrienden, bronnen voor zelfkennis. God is aanwezig in de films, Hij leeft mee maar Hij participeert niet in de handeling, Hij ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid.

De filmmiddagen vinden plaats 1x per 3 weken op donderdagmiddag in De Voorhof. Aangezien de films los op zichzelf staan is het geen verplichting alle middagen bij te wonen. De bedoeling is om eerst de film te bekijken (plm. 55 minuten) en na de pauze met elkaar door te praten aan de hand van het desbetreffende woord/gebod.

De eerste filmmiddag is op donderdag 31 januari van 14.30 uur tot plm. 16.15 uur. Centraal staat dan het eerste gebod: Vereer naast mij geen andere goden! Hoofdpersonen zijn de 10 jaar oude Paweł en zijn vader Krzysztow die allebei in de ban zijn van hun allernieuwste computer, dit terwijl Pawełs tante zich zorgen maakt dat hun spirituele educatie eronder lijdt. Maar Paweł houdt van het leven en ook van zijn vaders nieuwste kerstgeschenk, een paar schaatsen. De computer heeft berekend dat het nu veilig is om over het bevroren meer te schaatsen.

De toegang op deze middagen is vrij, maar ik zou het wel fijn vinden te weten wie er komt, ook vanwege de koffie en de thee. U kunt zich bij mij aanmelden.

Terugblik Kerst

We kunnen terugkijken op goede vieringen met de Kerstdagen. Er waren dit jaar 85 bezoekers meer dan in 2017. Vooral de kinderkerstviering en de dienst op Eerste Kerstdag werden drukbezocht.

Dit jaar stond er een bescheiden kerststal. We grepen de kans aan om een inloop te houden in de kerk op de middag van Eerste Kerstdag. Zeker bij zo'n eerste keer houd je je hart vast en hoop je maar dat je niet de hele middag voor niets de kerk open hebt. Maar met de kerstverlichting aan, het knikengeltje bij het kerststalletje, een kaarsje aan kunnen steken, kerstmuziek via CD en via het orgel, glühwein, warme chocomel. Blijkbaar heb je dan ingrediënten genoeg, want er zijn die mid-

dag bijna 250 mensen de kerk binnengelopen. We hebben mooie gesprekken gevoerd met mensen, veel kunnen vertellen over onze gemeente en de activiteiten die we in en rond de kerk ontplooiën. Iedereen verliet enthousiast de kerk, wij ook....

De domper

Op het moment dat ik dit schrijf schittert het internet door de Nashville-verklaring, getekend door meerdere orthodox-protestantse predikanten en politici. Een verklaring die gaat over de Bijbelse omgang met seksualiteit en zich tevens uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. Een oud-collega van me uit Eibergen, reageerde hierop als volgt, en daar herken ik me helemaal in: "Bij Nashville denk ik aan countrymuziek. Maar sinds kort kennen we de zgn. Nashville-verklaring. Een liefdeloos document dat verdeeldheid zal zaaien waar het christelijk geloof juist harmonie nastreeft. De menselijke identiteit wordt niet door zijn/haar geslacht bepaald. Of door de seksuele voorkeur. Ieder mens is menswaardig en behoort ook zo te worden bejegend. De kerstklok luidt voor ieder mensenkind!"

Ds. Dick Juijn

Spotlight: Jannie en Henk Hardeman

In hun woning aan de Bereklaauw is het rustig en heerst een ontspannen sfeer. Er is koffie met de gebruikelijke zelfgebakken cake, maar voor het gesprek begint, is er een vraag van Jannie en Henk zelf: waarom overkomt ons deze eer in Kerkennieuws.

Het antwoord leest u aan het eind.



Hengelo en Numansdorp

Voor Jannie liggen de roots in Hengelo, maar zegt ze: 'we waren als gezin meer betrokken op Delden, ook kerkelijk. Mijn grootouders hadden een eigen bank onder het orgel. Die banken zijn inmiddels verdwenen. Er waren wel zondagen dat de hele familie besloot naar de kerk te gaan. Als kind pasten we er dan niet meer bij, en mochten we een rij naar voren. Vonden we nooit erg, de kussens op die bank waren zo heerlijk zacht'.

Jannie heeft het gewaardeerd dat ze als kind vrij is gelaten als het gaat om geloof en kerk. 'Ik heb nooit dwang gevoeld, en dat is misschien wel de reden dat ik me nu nog steeds zo prettig voel in de kerk'.

Henk is opgegroeid in Numansdorp (omgeving Rotterdam). Hier was de geloofsbeleving strenger. Zijn vader was hoofdonderwijzer op een christelijke school. In zijn jaren vond de watersnoodramp plaats. 89 kinderen van school kwamen om het leven en het schoolhoofd moest die kinderen identificeren.

'Mijn vader kreeg het daar zo moeilijk mee dat hij zich liet overplaatsen. Het werd de School met de Bijbel in Delden. Het gebouw staat er nog aan de Noorderhagen'.

Kerkbalans in de mist

In Delden leerden Henk en Jannie elkaar kennen, kregen 2 kinderen (en sinds 22 december jl. omarmen zij hun derde kleinkind), maar zijn ook betrokken geraakt bij de Oude Blasius.

Toen Jannie in het schoolbestuur zat kwam Jan te Keurs met de opmerking dat er nog iemand gezocht werd voor de Kerkvoogdij en dat men dat echt iets voor haar vond. 'Dat klopte ook wel, ik wilde ook graag wat meer mensen in Delden leren kennen, maar dat ik ook gelijk secretaris werd, viel me wel rauw op mijn dak. In het begin was ik tegen al het werk dat daarbij kwam nog niet echt opgewassen. In het eerste jaar liep de organisatie van Kerkbalans dan ook helemaal mis.' Jannie heeft zich het kerkenwerk eigen proberen te maken, ze beet zich er als het ware in vast, en dat maakt dat ze in onze kerk van de hoed en de rand weet. Tien jaar lang was ze kerkrentmeester. Na die periode werkte ze 17 jaar op het Kerkelijk Bureau.

Op de achtergrond

Henk komt er eerlijk voor uit dat zijn kerkbezoek wat minder is. Hij voelt zich meer thuis bij hand- en spandiensten en liever wat op de achtergrond. Zo geniet hij ervan om op donderdagmiddag met de andere heren het kerkplein te verzorgen. Een geweldige groep mannen. Als Jannie als koster invalt helpt Henk graag mee om op zaterdag de kerk in te richten of de kaarsen op de kroonluchters te vervangen. Op maandagmiddag in de zomer is Henk suppoost. 'Schitterend, al die verschillende mensen uit alle landen die dan voorbijkomen. In 2017 mochten wij de 2500e bezoeker verwelkomen op maandag. Wat ik ook heel bijzonder vond dat was dat de koster van de Dom in Utrecht onze kerk bezocht toen wij suppoost waren. Ik genoot van zijn verhalen'.

Schrik

'Soms zit de schrik me wel in de benen' geeft Jannie toe. Zoals toen laatst een keer de hele nacht de kerkdeur wijd open heeft gestaan. 'Ook al had ik er niets mee te doen, ik was wel de vervangend koster in die periode en dan voel ik me verantwoordelijk'. Zo kwam er ook nog een anekdote toen Jannie koster was bij de uitvaart van een verongelukte moeder en kind. 'Prinsheerlijk kwam toen het hondje van een van de burens de kerk ingelopen. Dat kan natuurlijk niet', al bleek dit incident na afloop eerder een soort van ontspanning te hebben gegeven.

Toekomst kerk

'Het is op dit moment fijn en relaxed in de kerk van Delden, het gaat heel goed, en als we ons dan ergens zorgen over maken, dan is het over de vergrijzing, ook in de kerk'.

Waarom overkomt Jannie en Henk de eer voor dit interview? Omdat we als gemeenschap mogen onze handen mogen dichtknijpen met dit kleurrijke echtpaar aan wie we heel veel mogen en kunnen toevertrouwen.

Ds. Dick Juijn

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 november

De vergadering werd geopend door de nieuwe voorzitter de heer A.R. Mulder. De notulen van de vergadering van 9 oktober werden goedgekeurd. De heer W. Boer zal niet meer in de Raad van Kerken zitten vanwege drukke werkzaamheden. Het privacy reglement is in concept gereed en zal zodra het reglement is goedgekeurd op de website worden gezet. De begroting voor 2019 van de diaconie is goedgekeurd. Er was een tegenvaller want er moet een ruilkavelingsbijdrage worden betaald van € 23700 De begroting van de kerkrentmeesters moet nog op enkele punten worden gewijzigd. In de toekomst zal het mogelijk zijn om een diaconaal rentmeester aan te stellen. Een diaconaal rentmeester heeft een diaconale functie, is geen kerkenraadslid, maar heeft wel een geheimhoudingsverklaring getekend. De heer M. Bruynes zal een mediagroep samenstellen. Wat hebben wij, wat willen wij en wat kunnen wij.

Het college van diakenen hebben een nieuwe voorzitter, mevrouw T. Lantink en een nieuwe secretaresse, mevrouw J. van der Meer gekozen. De heer M. Bruynes is de vertegenwoordiger van de diaconie in het moderamen.

Begroting 2019 Diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van 12 november 2018 werd de begroting 2019 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delden besproken en vastgesteld. De totale baten zijn begroot op EUR 24.710,-- waarvan EUR 8.500,-- door te zenden collecten en giften. Baten uit onroerende zaken en spaargelden bedragen in totaal EUR 9.710,--. Het restant van de baten betreft collecten en giften bestemd voor de diaconie alsmede overige baten en bedragen EUR 6.500,--.

Totale lasten zijn begroot op EUR 24.950,-- zodat er een exploitatie tekort ontstaat van EUR 240,--. Lasten betreffende onroerende zaken en administratie bedragen in totaal EUR 300,--. Het diaconaal quotum alsmede andere contributies bedroegen EUR 2.150,--. Naast de EUR 8.500 voor de doorzendcollecten wordt er EUR 4.000,-- besteed aan diaconaal werk plaatselijk, EUR 3.500 regionaal en landelijk en EUR 6.000 wereldwijd.

Een kopie van deze begroting ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

*Pieter Vliek
Pennyngmeester Diaconie*

Giften

Via een wijkcontactpersoon ontvingen wij op de kerstmiddag in 't Hoogspel € 50. Wij willen de gever van harte bedanken.

B. Methorst, scriba

Kerkbalans 2019

Ook dit jaar vragen wij u voor de actie Kerkbalans om een financiële bijdrage voor de Protestantse Gemeente te Delden. Het ideaal van de kerk moet namelijk ook betaald worden. Mooie diepzinnige woorden zijn niet genoeg, ook al vormen ze de kern van ons bestaan als gemeente van Christus. In het volgende Kerknieuws leest u meer over de opbrengst van actie Kerkbalans in 2018 en in maart over het toegezegde totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor 2019. Mede door uw bijdragen mochten we in 2018 onze nieuwe predikant ds. Dick Juijn begroeten. Wij rekenen in 2019 weer op u. Het gaat goed in Nederland. Laat u dat ook aan uw kerk merken? Geef voor je kerk! Wat zou het veel vertrouwen geven als Kerkbalans ook dit jaar weer een succes wordt. De actie Kerkbalans start op 19 januari en wordt bij u thuis bezorgd. In de enveloppe treft u een toezeggingsformulier aan dat u in kunt vullen. Helpt u ook dit jaar weer mee om de begroting van € 125.000 bijeen te brengen? Hartelijk dank!

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk.*



Raad van Kerken - Delden

OECUMENISCHE DIENST VAN DE EENHEID

Op zondagmorgen 20 januari om 11 uur vieren we in de Nieuwe Blasiuskerk met de beide Blasiusgemeenschappen de dienst van de Eenheid. In de week van 20 tot en met 27 januari vieren we in de wereld de week van Gebed voor Eenheid. Dit jaar hebben mensen uit Indonesië deze dienst voorbereid en aan de kerken in de wereld aangereikt. De titel van de viering is:

"RECHT VOOR OGEN". Het recht voor ogen te houden als basis voor Eenheid in hun land. Onrecht zorgt voor verdeeld-



heid en exclusiviteit. We willen bidden om het recht te zoeken en...niets anders dan het recht. Door samen te bidden kunnen we proberen het onrecht te laten verdwijnen.

De dienst wordt voorgedaan door ds. Dick Juijn en pastoraal werker Annette Zoet en enkele leden van de Raad v. Kerken. Het RK dames- en herenkoor zal ons in de dienst begeleiden met zang.

Er gaat geen RK viering aan deze dienst vooraf, dus u bent allen uitgenodigd voor deze dienst.

Er zal een nevendienst zijn voor de kinderen die aanwezig zijn. We nodigen u uit, om samen te bidden voor "Eenheid binnen de kerken" in Delden, in de regio en in Nederland.

Ria Mudde, voorz. Raad van Kerken

LEZING: "WAARDIG LEVENSEINDE" door PASTOOR MARINUS V.D. BERG

De Raad van Kerken in Delden heeft Pastoor Marinus van der Berg gevraagd om zijn verhaal te vertellen over het levenseinde. Hij zal op woensdagavond 30 januari om 19.30 uur de lezing verzorgen over "Waardig levenseinde". Hij wil ons meenemen hoe het levenseinde waardig kan verlopen. Hij zegt in zijn boeken "Sterven is onmacht en afscheid nemen en gaat dikwijls gepaard met emotie en pijn." Pastoor v.d.Berg heeft vele boeken geschreven over stervensbegeleiding en over rouwverwerking. Hij staat en stond dicht bij de mens, die afscheid van het leven moet nemen. Hij was ziekenhuis pastor in Spijkenisse en heeft vele mensen begeleid vanuit zijn functie en zijn pastorzijn. Hij neemt ons deze avond mee in zijn verhalen over de laatste levensfase. De lezing wordt gehouden in de Oude Blasius aan het Kerkplein 1 in Delden.

Iedereen is welkom en de toegang is vrij, maar een vrije gift is welkom aan het einde van de avond. In de pauze wordt u een kopje koffie of thee aangeboden door de Raad van Kerken.

Ria Mudde, voorzitter R.v.K.



COLLEGE KERKVOOGDIJ – KERKRENTMEESTERS BESTAAT 50 JAAR

Twickel

De bewoners van Huis Twickel hebben zich altijd zeer bij de kerk betrokken gevoeld. Dit heeft geleid tot aanzienlijke financiële ondersteuning van kerkelijke zaken en gebouwen, maar anderzijds ook met het zich bemoeien met de gang van zaken in de kerk.

Dit laatste geldt zowel voor de invloed op kerkelijke ambtsdragers als de benoeming daarvan, omdat ze deze geldelijk ondersteunden. Dit geldt voor vele kerkelijke functionarissen, zoals pastoors, predikanten, kosteren en organisten. Ook op



de benoeming van schoolmeesters hadden ze invloed. Dit was het zogenaamde collatorschap, dat Twickel vanaf de 15de eeuw bezat. In het begin was dat samen met anderen, bijvoorbeeld met de burgemeesters, sinds de 19de eeuw alleen (unicus collator).

Daarnaast wordt vaak het bouwen en onderhoud van kerkelijke gebouwen bekostigd. Dit geldt voor het kerkgebouw, de pastorieën en andere kerkelijke gebouwen, bijvoorbeeld verenigingsgebouwen.

In de 19de en 20ste eeuw hadden zowel de rechtzinnigen (Gebouw Christelijke Belangen 1879-1975) als de vrijzinnigen (Ons Gebouw 1934-975) een eigen gebouw. Verder werden geregeld zaken geschonken of werd daaraan meebetaald, zoals luidklokken, onder anderen in 1483, 1632 en 1786, koperwerk voor de preekstoel in 1681 en 1781, een orgel in 1847, verlichting en verwarming.

Twickel beheerde ook de kerkelijke goederen, erven en landerijen en de opbrengsten daarvan als tienden, miskoorne en rookhoen. Lang niet alles, wat Twickel gedaan heeft, zal echter beschreven zijn.

Er werd bijvoorbeeld ook aan de minder bedeelden gedacht. Zo werden vaak jaarlijks aan de diaconieën en de armenbesturen van zowel de Hervormde Gemeente als de Rooms-katholieke kerk, en soms aan de Joodse Gemeente, giften gedaan. Ook werden in de herfst wel eens “winterstoffen, vergezeld van eene som gelds voor naailoon” voor het vervaardigen van kledingstukken ter verdeling onder behoeftigen gegeven.

Hieraan kwam in 1968 een einde. Op 31 december van dat jaar trad de barones af als kerkvoogdes, wat op een plakette naast de linker deur van de toren vermeld is.

Kerkvoogdij

Per januari 1969 moest daarom de kerk zelf de kerkvoogdij regelen. Er werd een kerkvoogdijcollege geïnstalleerd, die de taken van Twickel over moest nemen. Het eerste college van kerkvoogden werd op 5 januari 1969 bevestigd. Het bestond uit W.J. Bitter (Willem Jacob), mevr. E.A.M.O.E. ten Cate-gravin Cronstedt (Ann-Mari) en W. de Jong (Wietze). In de loop van de jaren is het college in stappen uitgebreid tot zes personen.

Het college van kerkvoogden ging na het samengaan met de Gereformeerde Kerk in 2004 over in het college van Kerkrentmeesters. Dat bestaat nu dus vijftig jaar.. Belangrijk genoeg om dit jubileum te vermelden.

Dick Schuurin

BOEK “DE OUDE KERK VAN DELDEN”

Van het boek “De Oude Kerk van Delden” uit 2014 is een tweede druk verschenen. Het boek geeft een beschrijving van wat tegenwoordig de Oude Blasiuskerk heet. De beschrijving begint bij een rondgang door de torenruimte en de kerk, waarbij op alle bijzonderheden gewezen wordt. Soms worden de feiten aangevuld met historische gegevens in grijze vakken. Daarna worden de luidklokken, die niet te bezichtigen zijn, en de buitenkant van de kerk besproken. In de bijlagen wordt ingegaan op vele historische details, zoals de bouw van de kerk, het interieur, het orgel, de verlichting, de verwarming en de geluidsinstallatie. De gewelf- en muurschilderingen en de symbolen die in de kerk te zien zijn worden uitgebreid besproken. Via een alfabetisch overzicht is elk detail snel op te zoeken.

In de tweede druk is de beschrijving van een aantal onderwerpen uitgebreid. Ook is een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, bijvoorbeeld grafzerken, steenhoudersmerken en zonnepanelen. De veranderingen, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden aan het gebouw en de kerkelijke structuur, zijn in het boek verwerkt. Het boek is te koop bij de Readshop.

Herdenkingsconcert organist Willem Mesdag, 2 februari 2019

Op 8 januari 2018 overleed de Deldense organist, orgeldocent, beiaardier, dirigent, componist en tekstdichter Willem Mesdag. Aan zijn familie is in de dienst van zondag 6 januari 2019 het gedachteniskruisje uitgereikt. De Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius organiseert ter nagedachtenis aan deze hoogstaande, veelzijdige

en invloedrijke musicus een herdenkingsconcert, op zaterdagavond 2 februari, om 19:30 uur, in de Oude Blasius. Dat doen wij in directe samenwerking en samenspraak met de familie Mesdag, in het bijzonder met Matthijs Mesdag. En met de in de gemeente welbekende organist Gerrit Hoekstra.

Het programma is een eerbetoon aan en passend herinneringsteken van Willem Mesdag. Een royale groep betrokken musici, uit de familie Mesdag (Hans op blokfluit, Clara als alt en Matthijs als bas), van deelnemers van de roemruchte Bachdagen, van landelijke instrumentalisten, en de Deldense organist Louis ten Vregelaar en de Almelose collega Gerrit Hoekstra zullen spelen. Op het programma staan veel werken van Johann Sebastian Bach: orgelwerken zoals de Fuga BWV 552, het concert voor Oboe d’Amore BWV 1055 met orkest, en de cantate BWV 56 ‘Ich will den Kreuztab gerne tragen’.



Verder een sonate van Händel voor blokfluit en (kist)orgel. En liederen met orgel, van A.C. Schuurman. Het herdenkingsconcert Willem Mesdag is gratis toegankelijk. In de traditie van de 'Concerten bij kaarslicht' wordt wel een vrije gift gevraagd, bij de afronding van het concert. Ieder die nog stil wil staan bij het culturele leven Willem Mesdag is welkom, op zaterdagavond 2 februari a.s. Zie verder www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl

Delden een gemeente met historie

Na enkele verkennende bezoeken in Flevoland te hebben gemaakt door kerkdiensten te bezoeken, wilde ik zondag 12 augustus eens naar een ander deel van de classis gaan. Ik koos voor Delden, waar de protestantse gemeente samenkomt in de Oude Blasius, een kerk teruggaand op de Middeleeuwen. Het is een voorbeeld van een kerk met een lange traditie, waarbij de adellijke families in het naburige slot een rol speelden. Echt een situatie anders dan in Flevoland, waar men niet gehinderd wordt door een verleden met rangen en standen.



Die gelaagdheid in de bevolking in het verleden heeft iets dubbels. Aan de ene kant vind ik dat het niet zo hoort te zijn, dat de één meer is dan de ander op basis van een banksaldo wat vaak al gerealiseerd is nog voordat een saldohouder is geboren. Aan de andere kant zijn er talloze voorbeelden van adellijke families die wisten dat hun goeude situatie extra maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebracht. Die beseften dat adeldom verplicht.

In hoeverre speelt dat adellijke verleden in Delden een rol? Eén van de kerkgangers die ik aansprak na de dienst in Delden wist er meer van. 'Ik heb wel eens een lijst gezien van tien mensen in het jaar 1830 die meer dan duizend gulden gaven per jaar voor de kerk. Dat was in die tijd heel veel. En de familie Van Twickelo en hun nazaten stonden bovenaan met 9000 gulden'. Zij ondersteunden daarmee het kerkelijk leven in Delden in aanzienlijke mate. Het impliceerde dat de familie de eerste herenbank kreeg toegewezen in de kerk en dat de familie nog tot eind jaren zestig de voorzitter van de kerkvoogdij leverde. Het heeft ook tot gevolg dat de gemeente nog steeds kan beschikken over een prachtig kerkgebouw.

Bij die 9000 gulden hebben het alleen nog maar over de belasting. Er zijn ook bijdragen in ruimere zin. De baron liet onder meer in 1847 het Naberor-



gel plaatsen met maar liefst 1700 pijpen en pijpjes in de kerk. Hij zorgde voor de olielampen, nu petroleum. Ook de preekstoel met het wapen van Twickel is door zijn hulp al in 1681 aangebracht.

Als je nu de kerkdienst bezoekt zie je alleen dat de kerk stijlvol en sfeervol is. De gewelven hebben iets gemoedelijks. Toen ik er was, bleek de kerk prettig gevuld. We kregen een hand van de nieuwe dominee ds. Dick Juijn bij de deur. Dick Juijn is nog maar kort in Delden, hij kwam over uit Velp en tot 2012 was hij pastoraal werker in de Rooms-Katholieke Kerk. Nu hebben ze in Delden wel gevoel voor liturgie en in die zin past het profiel van de dominee en het profiel van de gemeente goed bij elkaar.

De dienst die ik bezocht ging over psalm 13. 'Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen...'. De prediker verhaalde van twee schrijvers, onder wie Anthony Grey, die niet in God zegde te geloven en tegelijk momenten in een gevangenschap benoemde waarin de diepste werkelijkheid zich manifesteerde. Het was als een bloem die opbloeit in de modder. Die momenten zijn kostbaar in het leven, legde de prediker uit. Het kunnen momenten zijn waarop God zich in gewone dingen manifesteert. God die van beneden bij ons is. Guus Kuijer, de man die ook boeken schrijft als ongelovige over de bijbel, vertelt ook zoiets. Dat de natuur hem terugbuigt naar God. God kan vanaf beneden komen. Duitsers hebben daar een speciaal woord voor 'Lichtung'.

Op verschillende momenten merk je bij een toevallig bezoek aan Delden hoezeer de dienst door een gemeenschap wordt gedragen. Na het welkom van een ouderling is er een kind dat twee kaarsen aansteekt. 'Mensen vragen wel eens, wie die twee kaarsen vertegenwoordigen', zegt de voorganger, 'soms denken ze dat één kaars voor de dominee is. En ik hoorde ook eens iemand zeggen: De twee kaarsen slaan op het lief en op het leed in de gemeente. Ik vind dat een mooie gedachte'. Een gemeentelid verzorgt de schriftlezingen. Twee gemeenteleden melden zich om de bloemen te bezorgen. En na de dienst schieten er een paar mensen naar de ruimte onder de toren om de koffie uit te serveren. Er zijn mensen die de bloemen in bezorgpapier rollen. Iemand vouwt de antipendia bij elkaar. En zo heeft ieder een rol.

Er is veel wat je meeneemt van zo'n dienst. En zeker ook het slotlied waarin nog een keer wordt onderstreept dat wij soms te hoog kijken om God in ons leven te herkennen. We zingen lied 978: 'laat mij door de wereld gaan / met open ogen, open oren / om al uw tekens te verstaan'.

Als je op het kerkplein staat, neem je het gevoel mee, dat de geschiedenis hier over je schouder meedoet. Dat gevoel wordt tot op het plein gevoed, bijvoorbeeld als je besluit nog even naar het toilet te gaan. Je stapt een oude wagenschuur binnen, waarvan je vermoedt dat hier ooit de ruituigen stonden of de paarden van de mensen die ter kerke gingen. Daar zijn nu toiletten aangebracht. En een papiertje bij de buitendeur vraagt je om de schuur goed af te sluiten.

Als ik na een wandeling over het landgoed bij het kasteel het horeca-etablisement aandoe, versterkt zich dat gevoel van eeuwen die meekijken als ik op de wand in vier coupletten het Twentse volkslied zie. Ik citeer het derde couplet:

Waar Twickel zijn torens uit 't eikenloof heft,
De Lutte zijn heuvels doet blinken,
De Paaschvuren branden alom nog in 't rond
En 't landvolk den Kersthoorn laat klinken,
Daar stroomt onze Dinkel zoo heerlijk door 't land,
Door bosschen en velden, langs 't Losschersche Zand,
Daar rust er ons oog van der heuvelen top
Op 't heerlijkse landschap, ons Twente.

Ds. Klaas van der Kamp

JONGLEREN

Het lied van de herders

Mattias en David zijn samen aan het schapen hoeden, Mattias was eindelijk oud genoeg om mee te mogen. Mattias heeft gehoord dat herders watjes zijn. David vertelt dat dit zeker niet waar is en begint met het zingen van het lied dat hij hierover geschreven heeft:

'Zoals een herder voor zijn schapen zorgt zo zorgt God voor mij

Hij zorgt voor vers gras en water een veilig pad om op te lopen.'

Ineens klinken er geluiden van rond zwervende wolven, het huilen klinkt door merg en been. Ga verder met zingen, dat helpt, zegt David. Mattias begint heel zachtjes verder te zingen: 'En als het donker wordt...'. David pakt zijn slinger en mikt op een wolf, raak!

'...ben ik niet bang.'. Maar Mattias is toch wel een beetje bang 'God is bij mij...'. David slingert zijn laatste steen en mist de grootste wolf. David springt voor de schapen maar de grote wolf is hier niet van onder de indruk en bijt David in zijn been. Mattias is heel bang en weet niet wat hij moet doen. David roept met pijn in zijn stem: pak de staf! Dan grijpt Mattias de staf en slaat hiermee op de kop van de wolf, nog een keer en nog een keer. De wolf laat het been van David los en jankt en vlucht weg. David kijkt trots naar Mattias en zingt speciaal voor Mattias: 'De staf van de herder geeft je moed!'



Ze lopen samen met hun schapen naar het dorp. David kan niet goed lopen maar met zijn staf en Mattias schouder lukt het. Nu glimlacht David, 'als er een ding is dat we vandaag hebben geleerd...'. '...is het dat herders geen watjes zijn,' maakt Mattias zijn zin af. David knikt. En nu snel naar huis!

En dan zingen Mattias en David het laatste deel: 'In het huis van God

wacht een tafel vol lekker eten

Vol geluk en liefde

Het is een plek waar je altijd thuis mag komen'

Bron: Alef

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

04-02-2019	16-02-2019	interval 4 weken
04-03-2019	16-03-2019	interval 4 weken
01-04-2019	13-04-2019	interval 6 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN
NIEUWE BLASIUS
EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!