

# KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 10 zaterdag 15 december 2018

## Sta op en schitter

De dagen duren kort. Het is lang donker. Op sommige dagen is de zon verscholen achter grijze wolken. Juist in deze tijd klinken de schriftwoorden van Jesaja over licht in het donker. Wanneer het in de bijbel nacht is, dan heeft dat een diepere betekenis. Het verwijst naar de donkerte, de leegte en de chaos van het begin, in Genesis. Die donkerte en chaos zijn van alle tijden. Die herkennen we allemaal in ons zelf en in de wereld. Jesaja spreekt woorden van hoop aan de joodse ballingen in Babyloni. Ver weg van hun vertrouwde omgeving dreigen deze mensen hun traditie, hun bron van geloof te verliezen. De profeet spreekt mensen moed in met de woorden "Het volk dat in duisternis gaat, zal een groot licht zien." Het zijn woorden, die aanspreken ook in onze tijd. Je kunt ons, gelovigen in deze tijd, ook als ballingen beschouwen. De woorden uit onze traditie zijn steeds minder gemeengoed. Daarom is het belangrijk dat deze woorden blijven klinken om ons aan te sporen en te bemoedigen. Van verlangen naar licht in het donker, het visioen van vrede en gerechtigheid, de oproep om aandacht en het recht doen aan de kwetsbaren. Met de woorden van Jesaja wens ik u toe: "Sta op en schitter, uw licht is gekomen, over u schijnt de luister van de Heer." Van harte wens ik u veel inspiratie toe in deze bijzondere dagen rond de geboorte van Jezus, de komst van Licht in het donker.

*Hélène van den Bemt, pastor*





# HEILIGE BLASIUS



## ZONDAG 16 DECEMBER 3e ZONDAG VAN DE ADVENT

9.30 uur Eucharistieviering  
Met Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Pastor T. Escher.

## DINSDAG 18 DECEMBER

18.30 uur Eucharistieviering  
Parochiële boeteviering  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
pastoor M. Oortman

## WOENSDAG 19 DECEMBER

14.00 uur Kerstviering voor ouderen  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 20 DECEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed  
In de 3-koningenkapel

## ZONDAG 23 DECEMBER 4e ZONDAG VAN DE ADVENT

9.30 uur Eucharistieviering  
Stille mis  
Rector P. Kuipers

## HOOGFEEST VAN KERSTMIS maandag 24 december kerstavond

18.00 uur Eucharistieviering/  
gezinsviering  
m.m.v. het kinderkeor  
Pastoor M. Oortman  
21.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. Cantu  
Pastoor M. Oortman

## DINSDAG 25 DECEMBER 1e KERSTDAG

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Pater R. v.d. Vegt

## WOENSDAG 26 DECEMBER 2e KERSTDAG

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. dames- en herenkeor  
Pastoor M. Oortman  
15.30 uur Kindje wiegen

## ZONDAG 30 DECEMBER

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Pastoor M. Oortman

## MAANDAG 31 DECEMBER oudejaarsavond

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Rector P. Kuipers

## DINSDAG 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG

11.00 uur Eucharistieviering in  
H. Lambertus Hengelo  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 3 JANUARI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 6 JANUARI OPENBARING DES HEREN

9.30 uur Nieuwjaarsviering met kinder-  
woorddienst en nieuwjaarsreceptie  
H. Geestparochie  
m.m.v. het dames- en herenkeor  
Pastorale team

## ZATERDAG 12 JANUARI 2e ZONDAG DOOR HET JAAR

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het kinderkeor  
Pater R. v.d. Vegt

## DONDERDAG 17 JANUARI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## LECTOREN en LECTRICES

16 dec. 9.30 uur H. Spekreijse  
23 dec. 9.30 uur E. Cornel  
25 dec. 9.30 uur M. Jansink  
26 dec. 9.30 uur E. Cornel  
30 dec. 9.30 uur S. Linderman  
31 dec. 19.00 uur B. de Kamper  
6 jan. 9.30 uur M. Jansink  
12 jan. 19.00 uur H. Spekreijse

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur  
Oecumenisch Avondgebed afwisselend  
in de Oude en Nieuwe Blasius.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



## Zondag: 16 december

10.00 uur: ds. O. Mulder  
Oppas: Anje Gnodde  
Nevendienst: Mariska van der Sluijs en  
Pauline Dougle  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## Zondag 23 december

10.00 uur: ds. Dick Juijn, avondmaal  
Oppas: Florinne Scheiberlich  
Nevendienst: Tineke Lantink en  
Erica Bakker  
Collectes  
In de dienst: avondmaal project  
diaconie  
Uitgang: kerk

## Maandag 24 december

19.30 uur: ds. Dick Juijn  
Kinderkerstfeest  
Oppas: Cristina Timmerman  
Nevendienst: KND

## Maandag 24 december

22.00 uur: ds. Dick Juijn  
Kerstnachtdienst  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag

10.00 uur :ds. Dick Juijn  
Oppas: Judith van der Meer  
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra en  
Erica Bakker  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: Kinderen in de knel

## Zondag 30 december

10.00 uur Vespersgroep  
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof  
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## Maandag 31 december Oud jaar

19.30 uur: ds. Dick Juijn  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## Zondag 6 januari

10.00 uur: ds. Dick Juijn  
Oppas: Cristina Timmerman  
Kindernevendienst: Tineke Lantink  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang: kerk

## 10 januari:

Oecumenisch avondgebed

## Zondag 13 januari

10.00 uur: ds. P. ten Kleij  
Oppas: Joke Lammertink  
kindernevendienst KND  
Collectes  
In de dienst: diaconie  
Uitgang kerk



## 3 KONINGEN KAPEL



**Zondag 16 december**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Vrijdag 21 december**  
Adventsviering 15.00 uur  
Ds. D. Juijn

**Zondag 23 december**  
Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor Th. Escher

**Kerstavond 24 december**  
Woord en Gebed 18.00 uur  
M. Rikmenspoel

**Vrijdag 28 december**  
Geen viering

**Zondag 30 december**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
E. Van Gooswilligen

**Vrijdag 4 januari**  
Viering 15.00 uur  
Ds. D. Juijn

**Zondag 6 januari**  
Viering 10.15 uur

**Vrijdag 11 januari**  
Viering 15.00 uur  
Mevr. M. Mulder

**Zondag 13 januari**  
Viering 10.15 uur

**Vrijdag 18 januari**  
Viering 15.00 uur  
Mevr. A. v.d. Haar



## SPELREGELS

### Adventskalender

Het zijn de donkere dagen van het jaar. Dagen waarvan je somber zou kunnen worden, maar deze dagen brengen ook sfeer. De feestverlichting zorgt voor duizenden lichtjes, er is veel aandacht voor Kerst. De eerste kerstpost valt op de deurmat; uit een blauwe enveloppe komt een Adventskalender met daarop afgebeeld jonge mensen, keurig gekapt en gekleed, in een winterlandschap en een grote truck met daarop .. **53,9 MILJOEN en kans om misschien wel 50.000,-** te winnen.

Tja ... tijden zijn veranderd ook voor een adventskalender.

Wat betekent het woord Advent? Advent komt uit het latijn en betekent: komst.

In de vier weken van Advent zien we uit naar de komst van het licht; vertellen we elkaar verhalen die daarmee te maken hebben.

In mijn herinnering zie ik een adventskalender, maar dan anders: heuvels en huizen en in de verte een stal. Herders en schapen zijn er en kijk, achter verstopte luiken staan grote en kleine mensen.

Een kind zal worden geboren, boven de stal zal een ster stralen, herders gaan op zoek naar het kind. En allen die nu nog niet in het licht staan, zullen meegaan: oud en jong, arme sloebbers en koningen, iedereen doet er toe, niemand uitgezonderd. Over kapitaal zal niet worden gesproken, het is niet belangrijk meer. Hier zal het gaan over liefde en over het Kind in een kribbe dat later, over zichzelf zeggen zal: Ik ben het Licht der wereld.

*Johanna Stronks*



## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaootman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker  
06 – 25091377  
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker  
06 22469405  
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  
06 14406955  
pastordoorbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,  
06 – 271 24 695,  
annettezoet@gmail.com

### Pastorale nood

Mocht u buiten kantooruren dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen  
van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 – 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**  
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur  
Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek: Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagmorgen om 09.00 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur  
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1  
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddestraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Miny Witten - 5 nov. - 82 jaar - Elisabeth - w.v. H.Tiehuis  
Jo Spikker - 6 nov. - 93 jaar - Elisabeth - w.v. G. Jansen van 't Laar  
Oda Lefterink - 23 nov. - 78 jaar - Dijkhuis - w.v. G. Oude Groen  
Ginie Koning ter Heege - 87 jaar - Emmastraat 19 - w.v. H. Raanhuis  
Mieke Haarhuis - 85 jaar - Vossenbrinkweg 17 - w.v. H. Extercatte.  
Trees Schuurman - 82 jaar - Stadshagen 223 - w.v. J. Aaldering

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 14 april 2019  
Vorbereidingsavonden:  
Donderdag 14 maart 2019 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 21 maart 2019 in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in  
Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee  
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP

#### Revue 900 jaar Heilige Blasius Delden

De nieuwe Blasiuskerk was zaterdag 24 november het decor voor de Blasiusrevue.  
In een middag- en avondvoorstelling heeft toneelvereniging de Kweweschudders  
het publiek meegenomen in 900 jaar Heilige Blasius in Delden. De kerk was met een  
groot videoscherm boven het priesterkoor, beeldschermen en licht en geluid een



waar theater geworden. Met donderend geweld begon de voorstelling met een oerknal, om via prachtige videobeelden en foto's, te komen van het begin allertijden naar het ontstaan van de Blasiusparochie in 1118. In een afwisselend programma van muziek, toneel, cabaret en nostalgische passie reisde het reilen en zijlen in en om de kerk van Delden.

De Kwakweschudders stonden er niet alleen voor. Met meer dan 100 mensen van muziekvereniging Amicitia, het dames- en herenkoor, jongerenkoor Cantu pastoor Oortman, acolieten kinderen van de basisscholen en Twickelo hebben ze er een waar schouwspel van gemaakt. Als slot keek "de Heilige Blasius" vooruit. Buiten de voorspelling dat FC Twente gaat fuseren met Rood Zwart geeft hij het publiek mee dat net als in het verleden er mensen zullen zijn die elkaar opbeuren en door moeilijke tijden heen slepen op weg naar nieuwe mooie tijden. Na deze wijze woorden gaf hij allen de Blasiuszegen vergezeld met "Good goan en wier komm'n". Iedereen die heeft geholpen nogmaals bedankt.

### Feestelijke afsluiting van het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden

In een eucharistieviering op zondagmorgen werd het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden feestelijk afgesloten. Aan deze eucharistieviering gaven muziekvereniging Amicitia en het Dames- en herenkoor H. Blasius hun medewerking. Pastoor Oortman ging voor in de eucharistie.

Aan het eind van de viering werd Annie Strikker onderscheiden met de Willibrordpenning.

De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht.

Een onderscheiding voor gelovigen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt binnen de lokale geloofsgemeenschap. Iedereen die de geloofsgemeenschap van de H. Blasius en de Deldense gemeenschap een beetje kent weet dat Annie Strikker deze onderscheiding dik heeft verdiend.

Na de eucharistieviering werd gezamenlijk koffie gedronken, waarbij de BlasiusSprits niet ontbrak.

Ook de bewoners van 'St. Elisabeth' werden op een BlasiusSprits getrakteerd.

### Sint Maartenviering

Op zaterdag 10 november werd in onze geloofsgemeenschap Sint Maarten gevierd.

Pastor Ogink ging voor in de viering. Alle kinderen hadden lampions meegenomen en brachten aansluitend aan de viering het woon- zorgcentrum St. Elisabeth een bezoek.

Bij een knapperend vuur in de pastorietuin werd onder het genot van chocolademelk en koek deze sfeervolle gebeurtenis afgesloten. Hieronder enkele impressies.



KBO-Delden uit, voor de 'Kerst'viering op

woensdag 19 december om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk

met medewerking van het dames- en herenkoor. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét..... en een drankje in de "Driekoningenkapel" in het verzorgingshuis De Wieken.

In deze 'Kerst'viering zullen de traditionele Kerstliederen niet ontbreken!!!

(Het gebeurt weleens dat er òf jassen blijven hangen òf per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Indien u op 19 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com of telefonisch 074-3763949.

Of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (het strookje in de brievenbus doen)

Opgave s.v.p. voor 15 december a.s.!

Met vriendelijke groet,  
namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H. Blasius,  
J. Horck, voorzitter

Naam:.....

Adres.....

O Kom(t)en met ..... persoon/personen naar de viering  
O Kom(t)en ná de viering in de "Driekoningenkapel".

### SACRAMENT VAN DE ZIEKEN EN ZIEKENZEGEN NOODTELEFOON

De noodtelefoon van het pastoraal team is bedoeld voor het melden van situaties waarin onmiddellijk pastorale bijstand noodzakelijk is. De noodtelefoon is volgens een rooster altijd in het bezit van één van de leden van het pastoraal team, meestal een pastoraal werker, soms de pastoor.

### Ziekenzegen

De pastoraal werker zal in de regel op korte termijn beschikbaar zijn voor een bezoek aan de zieke en zal samen met de overige aanwezigen met de zieke bidden en wordt de Ziekenzegen door middel van handoplegging, gegeven. Ook de H. Communie kan dan worden ontvangen. Dit is niet hetzelfde als het Sacrament van de Zieken, maar heeft ook een grote waarde door de verbondenheid.

### Sacrament van de Zieken

Indien de zieke het Sacrament van de Zieken wenst te ontvangen, kan via de noodtelefoon een afspraak worden gemaakt. Gezien de agenda van de pastoor, is het onmogelijk onmiddellijk een bezoek te brengen. Tijdens dat geplande bezoek, is er een gesprek met de zieke, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen en H. Ziekenzalving. Ook hier geldt dat het een sacrament van verbondenheid is en waarbij ook de overige aanwezigen betrokken worden. Ook hier kan de H. Communie worden ontvangen.

Wij doen op u een beroep om niet tot het laatste moment te wachten met het verzoek om een Ziekenzalving / Ziekenzegen. Dan is er meer tijd voor de persoonlijke voorbereiding, zodat uw dierbaren daar bij kunnen zijn. De Ziekenzegen en de Ziekenzalving kunnen vaker en eerder ontvangen worden dan alleen aan het einde van het leven. Als de zieke heel specifiek het Sacrament van de Ziekenzalving wil ontvangen, is dat te plannen en dat voorkomt teleurstellingen.

Het Sacrament van de Zieken in een gezamenlijke viering  
In onze parochies streeft het pastoraal team ernaar, om jaar-

lijks een ontmoetingsdag te organiseren waar gelegenheid is voor gezelligheid en ontmoeting. Tijdens de eucharistieviering op die dag is er gelegenheid, het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Als u ouder wordt, ziek bent of u hebt het idee dat verstandig is om de Ziekenzalving te ontvangen, raden wij u aan en bent u van harte uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Deze dagen worden ruim van te voren aangekondigd in het parochieblad en op andere manieren.

De noodtelefoon (06-232254488) is bereikbaar van 's ochtends 8.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. Degene die opneemt zal proberen u zo goed mogelijk te helpen.

### Petra Wensink, zilveren jubilaris bij Blasiuskoor Delden

Zaterdag 17 november heeft het Blasiuskoor haar jaarlijks Caeciliafeest gevierd. Dit jaar een week voor Christus Koning i.v.m. de revue en slotviering van het 900 jarig jubileum van de Blasiuskerk op 25 november. In de eucharistieviering, voorgegaan door pastor van der Vegt, werd onder leiding van dirigent/organist Hans Middelhuis de Missa Brevis No 7 van Charles Gounod gezongen. Aan het eind van de viering werd de jubilaris Petra Wensink gehuldigd. Pastor van der Vegt las de onderscheidingsbrief voor van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging waarin Petra bedankt werd voor haar verdiensten in de kerkmuziek. Hierop werden de onderscheidingen horend bij het 25 jarig koorjubileum opgespeld door voorzitter Giny Geerling van het koor. Gevolgd door een prachtige bos bloemen. Aansluitend was de feestavond bij het Wapen van Delden. Dit jaar georganiseerd door de sopranen. In hun welkomstlied werden allen welkom geheten op de tonen van ABBA's Waterloo. ABBA was ook het thema van de avond. Voorzitter Giny Geerling feliciteerde Petra met haar zilveren koorjubileum. Na 19 jaar gezongen te hebben in het Willibrordkoor in Hengelo is zij sinds 2012 bij het Blasiuskoor. Naast het zingen bij de alten is zij als bestuurslid en bibliothecaris zeer actief betrokken. Het was een zeer gezellige avond die muzikaal verzorgd werd door Black Light.



Het koor is continu op zoek naar nieuwe koorleden, die in de warme omgeving van het koor, een steentje willen bijdragen aan de vieringen in de Kerk. Naast deze vieringen onderneemt het koor ook diverse uitstapjes, zowel muzikaal als voor de gezelligheid. Dit najaar zijn we met het koor naar Oostenrijk geweest en hebben daar de "Almabtrieb" gezien en gevierd. In het weekend van 24 en 25 november hebben wij meegewerkt aan de revue. De heren in traditionele habijt en de dames waren voor de Mariaprocesse gekleed in een passende jaren 50 outfit. Leuk om te doen. Maar om dit te blijven doen hebben wij nieuwe leden nodig. Dit voor een goede koorbezetting die ons in staat stelt het huidige repertoire te kunnen blijven zingen en uit te breiden met nieuw repertoire. Houdt u van zingen, schroom dan niet, en neem contact met ons op via mail [blasiuskoordelden@gmail.com](mailto:blasiuskoordelden@gmail.com) of telefonisch met secretaris Gerard Reimert, telefoon 0612231582. Wij zoeken geen professionals, ook wij zijn allemaal goedwillende amateurs, die in een warme, gezellige omgeving tot heel mooie dingen komen. U kunt altijd geheel vrijblijvend komen proeven hoe de sfeer is en hoe het is om in ons koor mee te zingen. De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 (incl. koffiepauze). U bent van harte welkom.

### Opbrengst kerkdeurcollecte 25 november.

Bij de afsluitingsceremonie van 900 jaar Blasius in Delden, teven het feest van Christus Koning mochten wij als PDK onze jaarlijkse deurcollecte houden. De opbrengst is dit jaar voor Annelies Verhagen om haar te steunen in haar hulp aan de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi. De feestvierende parochianen toonde duidelijk begrip voor de noodsitatie aldaar en doneer-



den samen het mooie bedrag van € 335,75 ! Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om uw bijdrage te leveren en wilt u Annelies toch nog steunen, dan kan dat door uw bijdrage over te maken op rekening NL66RA-BO0179158643 tnv PDK Projectengroep Deldense Kerken.

### Vastenactieproject 2018

#### Gaan waar niemand gaat.

Het campagne project 2018 bevindt zich in Mbala. Deze stad ligt in het uiterste noorden van Zambia. Veel mensen komen van het platteland en bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd. Ze noemen dit Zambia Compound. Er is geen werk en het weekinkomen is gemiddeld van 0 tot 6,90 euro. Het project wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Deze zijn sinds 1962 werkzaam in de regio Mbala. Sinds het uitbreken van de Hiv/aids-pandemie hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun kinderen. Ze hebben hiervoor het "Households in Distress" programma opgezet. Het doel van het HID programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door de mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe of weduwnaar of alleenstaande ouder zijn, die een laag inkomen hebben. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze



mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen een startkapitaal of een starterpakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. Met uw steun en uw bijdrage kunnen wij dit project in Zambia ondersteunen. De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 2 april. Campagne 2018: "Gaan waar niemand gaat" is vasten delen met mensen die het minder hebben. De leerlingen van de R.K. basisschool Twickelo zullen ook dit jaar weer aan de actie meewerken. Het 'Vastenactie zakje' wat u heeft ontvangen, kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon.

U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer: NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenactie M.O.V.-groep. Wij wensen u namens de M.O.V. groep een Zalig Pasen. Hartelijk dank.

*M.O.V. Werkgroep Vastenactie  
Geloofsgemeenschap H. Blasius  
Parochie H. Geest*

### Koor Cantu zoekt nieuwe leden!

We zijn een gezellig en enthousiast kerkkoor met een Nederlands- en Engelstalig repertoire. Naast de kerkmuziek varieert dit van Claudia de Brey en Coldplay tot Leonard Cohen en Eric Clapton. We repeteren op maandagavond van 19:45 uur tot 21:00 uur in de R.K. kerk in Delden of Hengevelde en drinken daarna gezellig een kop koffie. Eens per maand zingen we een viering en daarnaast verzorgen we een paar keer per jaar een optreden (bijvoorbeeld een musical of kerstconcert). En, we organiseren ieder jaar een feestavond. Lijkt het je leuk bij Cantu te zingen? Iedereen is welkom om lid te worden en vooral onze mannen kunnen versterking gebruiken! Kom op maandagavond 3 december 2018 vanaf 19:45 uur op onze open repetitieavond in de dagkapel van de R.K. kerk in Hengevelde (ingang achterzijde kerk) of mail naar [koorcantu@gmail.com](mailto:koorcantu@gmail.com). We kijken uit naar je komst!





## Protestantse Gemeente

### Predikant:

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 1  
Tel.: 074-3491498  
06-15883126  
Email:  
dickjuijn@planet.nl

### Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077 13.00 uur tot  
17.00 uur (vrijdag alleen in  
noodgeval  
Email:  
gtuitert@outlook.com

### Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

### Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden  
Leeuwerikstraat 10 tel: 06-57010304  
Email: scribaPGDelden@gmail.com

### Bankrelaties:

Diaconie NL08RABO0313306613

College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391

Stichting Vrienden van

De Oude Kerk:

NL18RABO0313322147

Vrijwillige bijdrage:

NL89INGB0000901488

### WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

### Kerstfeest

De dichter en theoloog Willem Barnard laat zich in zijn boeken soms kennen als een kritische, vaak zelfs brommerige gelovige. Over het Kerstfeest zegt hij: 'Onze kerstbomen hebben te weinig van een brandend braambos en helemaal niets van een lopend vuur.'

Misschien heeft hij wel gelijk. Maar ach, van Nederlanders wordt wel gezegd dat het wat ingetogen calvinisten zijn. In de kerstnachtsdienst lezen we het oude verhaal uit Lucas 2. Zelf was de evangelist Lucas ook niet die gedreven gelovige zoals Barnard zou wensen, maar hij was ook geen ingetogen calvinist. Zijn verhaal zit vol ingehouden, subtiele humor. Geen goedkope humor, maar humor die, zoals Godfried Bomans het noemde, 'overwonnen droefheid' is. Kom luisteren, kom genieten, kom meevieren deze dagen.

### Bij de diensten

Op zondag 16 december is onze voorganger ds. Otto Mulder uit Almelo. Op het leesrooster staat: Lucas 3, 7-18.

Een dag voor het grote Kerstfeest, zondag 23 december, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We staan stil bij de persoon van Johannes de Doper, aan wie we veel te danken hebben in het leren kennen van Jezus. We doen dat aan de hand van Jesaja 40.

Op Kerstavond zijn er twee diensten. Om 19.30 uur een musical voor en door de kinderen, die al weken hier heel hard aan getrokken hebben.

Om 22.00 uur een feestelijke kerstnachtsdienst, waarin de nadruk sterk ligt op het uit het volop zingen van die oude vertrouwde kerstliederen. Als u daar verzot op bent, is het een echte aanrader. De dienst duurt niet langer dan een uur. We lezen het kerstverhaal uit Lucas 2 als een verhaal waarin oude en nieuwe verlangens naar boven komen.

Eerste Kerstdag om 10.00 uur lezen we het traditionele kerstverhaal uit Johannes 1. Woord, licht en leven. Deze drie woorden als een kompas in het leven, bij de mooie en de minder mooie dingen. Ik beloof u een mooie preek en kerstgedachte. Deze middag is de kerk tussen 13.30 uur en 17.00 uur open voor bezichtiging van het kersstalletje en ontmoeting.

Op zondag 30 december zal de dienst van 10.00 uur worden verzorgd door de Vespersgroep.

Maandag 31 december zal de oudejaarsdienst om 19.30 uur een traditionele dienst zijn, als op een zondagmorgen. We lezen en overdenken Filippenzen 4, 4-7. In de gevangenis schrijft Paulus:

'Wees altijd verheugd ... wees dankbaar, vriendelijk en niet bezorgd ...' Een uitsmijter voor het oudejaar, een goed voornemen voor 2019. De dienst duurt niet langer dan drie kwartier.

Zondag 6 januari 2019 is de Driekoningenwandeling. In de dienst van 10.00 uur krijgt u voor deze wandeling wat geestelijke bagage mee. In het verhaal uit Matteus 2 zoeken we naar de ster voor ons eigen leven. Al wandelend zal die ster nog duidelijker gaan schijnen, let maar op.

Op zondag 13 januari zal ds. Peter ten Kleij voorgaan, terwijl ik zelf die zondag in De Meern de dienst zal leiden.

### Afwezig en de dienst van 30 december

De kerkenraad heeft mij vrijaf gegeven van 26 december tot de oudejaarsavonddienst op 31 december. De vraag was toen even: wat doen we met de dienst op de zondag tussen Kerst en Nieuwjaar? Voor het laten vallen voelde niemand wat. Een gastpredikant vinden voor deze zondag, zou geen makkelijke klus worden. Tot iemand de tip gaf: we hebben nog een Vespersgroep die al enige tijd niet actief is, maar nooit is opgeheven! Zij waren gelijk bereid om deze zondag een Ochtendgebed te verzorgen. De inhoud van de dienst is mij al onder ogen gekomen, en het belooft veel goeds.

### De Oude Blasius open op de middag van 1ste Kerstdag

In mijn vorige gemeente werd ieder jaar een bescheiden, maar wel heel mooie kerststal opgesteld. Een stalletje dat ons eigendom is. Dit jaar plaatsen we het in de Oude Blasius. In meerdere dorpen in Twente bestaat het gebruik om tijdens de Kerstdagen de kerk open te stellen voor iedereen die de kerk graag wil bezichtigen of wil genieten van de kerstversiering. Het klopt dat veel mensen met de kerstdagen op bezoek gaan of bezoek ontvangen, en het bezoek aan de kerk kan dan een uitje zijn. Vandaar dat op eerste Kerstdag de Oude Blasius geopend zal zijn tussen 13.30 uur en 17.00 uur. De kerstverlichting brandt, bij de kerststal kan evt. een kaarsje bij aangestoken worden. Er is achtergrondmuziek, en wellicht staan warme chocomel, glühwein en nog wat meer klaar. En voor wie mij een keer wil zien of ontmoeten, ik ben er zelf de hele middag!

### Gezegende dagen

Mede namens Cordula wens ik u en jullie graag fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe. Ds. Dick Juijn

### Spotlight

Vanaf dit kerstnummer starten we in Kerkennieuws met een nieuwe rubriek: Spotlight. Alleen bij komen en gaan van bijvoorbeeld een predikant en bij het overlijden van een gemeentelid, is er aandacht voor de persoon.

Juist nu onze kerkenraad behoorlijk is vernieuwd en ook verjongd, gaan we deze rubriek starten met de nieuwe leden van de kerkenraad. De eerste 6 uitgaven zijn we dan al zoet.

### Delden-kenner

We beginnen met iemand waarvoor niet zo'n heel lang verhaal nodig is, omdat bijna iedereen hem wel kent. En mocht je hem niet kennen, in de kerk valt hij op door zijn lange gestalte, vaak zittend in de zijbeuk, maar nu ook wat vaker in de kerkenraadsbank in het middenschip. Sinds 23 september is hij voorzitter van onze kerkenraad: Arie Mulder.



Menigeen zal het vermoeden hebben dat Arie een rasechte Deldenaar is. Als het gaat om de geschiedenis van de kerk, van de stad of van Twickel, Arie weet op bijna alle vragen wel het antwoord. Als suppoost in onze kerk of als gids bij de stadswandelingen is Arie een gewaardeerde kracht naar wiens verhalen graag wordt geluisterd. Hij voelt zich in de gesprekken met mensen ook als een vis in het water. Maar in een volle kerk een preek lezen zit hem niet in het bloed. "Ik betaal liever een dominee dan dat ik zou moeten preken."

### Van Groningen tot de Paaskerk

Arie werd geboren in Sauwerd. Een dorp in de gemeente Winsum in Groningen. Een boerenzoon. Er zijn tijden geweest dat Arie erover dacht de boerderij over te nemen. Een keuze tussen de boerderij en Scheikunde. Het werd het laatste. Na zijn afstuderen kreeg Arie een functie bij de AKZO. Hij solliciteerde in Arnhem maar werd in Delfzijl aangenomen. Een van de taken was: gecommiteerde van de MTS in Groningen. Uit die tijd herinnert hij zich dat een Molukse treinkaper, die studeerde op de MTS een jaar later zijn eindexamen moest doen in de gevangenis in Veenhuizen. Arie moest daar het examen afnemen.

In 1979 volgde een overplaatsing naar het 'Zout' in Hengelo. Zij gingen met hun gezin in Delden wonen en raakten betrokken bij de Paaskerk. De Gereformeerde Kerk van Delden was maar klein en als nieuweling werd je al gauw opgemerkt en aangesproken. Arie werd eerst ouderling en enige tijd later voorzitter van de kerkenraad.

Een moment wat Arie niet gauw zal vergeten is de middag van 1 februari 1984. Twee hervormde predikanten en een gereformeerde kerkenraadvoorzitter samen om de tafel in de Hervormde pastorie, de kamer die ook anno 2018 nog de studeerkamer van de dominee is. Het was ds. Wiersma die toen de opmerking maakte: 'wie zal over 20 jaar zich nog kunnen herinneren dat we hier voor het eerst in het Samen-op-Weg proces zo samen zitten?'

Het is bij Arie nooit uit de vergetelheid geraakt. Het bijzondere is dat Arie als Gereformeerd voorzitter de eerste vergadering tot samenwerking bijwoonde en dat Martha 14 jaar later als Gereformeerd kerkenraadsvoorzitter haar handtekening onder de federatieverklaring in 2002 zette. In 2005 volgde haar handtekening onder het fusieprotocol. De Paaskerk leeft voort in de hal van hun woning aan het Odinksveld. Het liedbord van de kerk, met de cijfers, geeft geboortedag en leeftijden van de kleinkinderen aan.

### Doorgewinterd

Op de vraag om opnieuw voorzitter van de kerkenraad te worden, heeft Arie kort na moeten denken. "Ik ben inmiddels 76 en dan is het ook goed een stapje terug te doen". Toch heeft hij 'ja' gezegd. Er is in de gemeente behoefte aan een nieuwe start. Met zoveel nieuwe en ook jongere mensen in de kerkenraad, kan het geen kwaad om iemand die doorgewinterd is in het Deldens gemeentewerk, de kar te laten trekken. Arie heeft jarenlang in de politiek meegewerkt. Na zijn werkzame leven is hij vrijwilliger geworden bij het Maatschappelijk Werk waar hij bij de Omslag belast was met de schuldenproblematiek onder inwoners van wat nu de Gemeente Hof van Twente is. Vele wegen zijn hem bekend en als kerk hebben we daar inmiddels al de eerste vruchten van geplukt.

### Toekomst

Op de vraag hoe Arie de eerste kerkenraadsvergadering, onder zijn leiding, heeft ervaren, kwam een bescheiden antwoord: 'er hing een heel goede sfeer!' Een betere typering is er ook niet. Het belooft heel wat voor de toekomst!

*Ds. Dick Juijn*

### In Memoriam

#### Jan Heinen Nijholt

Op 24 november 2018 overleed Jan Heinen Nijholt (Zwaluwstraat 1, Delden) in de leeftijd van 72 jaar. Jan werd geboren in Oldeberkoop in Friesland. Hij was al in zijn jonge jaren vaak te vinden op de boerderij van een oom en tante en daar ontstond zijn liefde en belangstelling voor de agrarische sector. Zijn werkzame leven heeft zich altijd in die sector afgespeeld. In 1969 trouwde Jan met Janny Bootsma. Ze kregen twee kinderen: Jack en Kitty. In verband met het werk van Jan woonden ze op verschillende plekken in Nederland tot ze in 1981 neerstreken in Delden. Jan voelde zich na een tijdje, net als met Friesland, zeer verbonden met Twente. Hij werd leraar veehouderij aan de Middelbare Landbouwschool in Hengelo, later AOC Almelo en AOC Oost. Het onderwijs bleek zijn passie. Hij genoot van het contact met agrariërs, leerlingen, jongeren en volwassenen, collega's en het bedrijfsleven. En ondertussen waren er vele hobby's: korfbal en volleybal, de tuin, zwemmen en fietsen, kippen en vogels, mandenvlechten, met de caravan erop uit, familiebezoek, en bijna alles samen met Janny. In 1997 ging Jan minder werken, vanwege zijn gezondheid, en in 2006 ging hij met pre-pensioen, maar stilzitten was niets voor Jan en telkens weer aanvaardde hij een functie bij een vereniging of organisatie, secretaris, voorzitter of penningmeester. Zo was hij betrokken bij de St. Hof van Twente-Kesthely, de Rabobank, de Wendezoele, de herensociëteit 'n Jufferënne, St. Mortuarium Stad en Ambt Delden. Hij verzorgde de laatste jaren de financiële administratie van Kerkennieuws. In 1996 werd Jan voor de kerkenraad van de Hervormde gemeente gevraagd. Hij deed belijdenis, werd gedoopt en is vol overtuiging 10 jaar lang administrerend kerkvoogd geweest. In 2012 werd hij weer vrijwilliger op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Delden en tot op het laatst heeft hij de hele boekhouding van het college van Kerkrentmeesters gedaan. Sinds enkele jaren speelde zijn ziekte steeds meer en heviger op. Samen met Janny, die hem met veel liefde verzorgde, heeft hij gevochten om het leven en alles wat hem dierbaar was vast te kunnen houden, maar hij wist dat hij dat gevecht niet kon winnen. Dankbaar voor de mens die Jan was, hebben we op 29 november in de Oude Blasius, afscheid van hem genomen en hem toevertrouwd aan de liefde van God. We lazen Psalm 121 en een gedeelte uit Kolossenzen 3.



*ds A.T. de Vries*

### Actie Kerkbalans 2019 met nieuw banknummer

De Actie Kerkbalans loopt van 19 januari t/m 2 februari 2019. Onze Actie Kerkbalans heeft een nieuw rekeningnummer gekregen bij de Rabobank:

NL48RABO0373717687

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer heeft aangegeven dat ons rekeningnummer (NL35FVLB0699769XXX) bij F. Van Lanschot Bankiers vervalt. Er is een overstapregeling: vrijwillige bijdragen op het oude FVLB nummer worden tot 1 december 2019 automatisch overgeboekt naar het nieuwe rekeningnummer bij de Rabobank. Dat nieuwe rekeningnummer treft u ook aan in de enveloppe met informatie voor de Actie Kerkbalans die u in de tweede helft van januari thuis ontvangt.

*Namens de kerkrentmeesters,  
Wim Weenk*

### Begroting 2019

In de vergadering van de kerkenraad van 12 november 2018 is de begroting voor het jaar 2019 besproken en vastgesteld. Hierbij vindt U een samenvatting van de begroting. Voor de opbrengst van de actie Kerkbalans is uitgegaan van



een bedrag van € 125.000,--

De volledige begroting 2019 ligt ter inzage op het Kerkelijk bureau in De Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden. Het Kerkelijk Bureau is geopend op elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Wim Weenk

	Lasten	Baten
lasten kerkelijke gebouwen	€ 38.500	
afschrijvingen	€ 500	
pastoraat	€ 80.806	
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 6.500	
baten onroerende zaken		€ 40.800
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 12.100	
rentebaten en dividenden		€ 12.000
salarissen	€ 42.180	
kosten beheer en administratie	€ 21.000	
bijdragen levend geld		€ 151.400
rentelasten/bankkosten	€ 800	
subsidies en bijdragen		€ -
totaal lasten	€ 202.386	
totale baten	€ 204.200	
Positief saldo	€ 1.814	

### Eindejaarscollecte 2018

We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting.

'Een goed gesprek' is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan. Onze gemeente kan ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting zijn. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat door het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen, bijvoorbeeld in kinderveendiensten en jeugdkerk, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten. Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen ontmoeten.

Doet u met ons mee? Dat kan door uw bijdrage te geven in de eindejaarscollecte of door uw bijdrage over te maken op NL22RABO0313344094 ten name van de 'Protestantse gemeente te Delden'. Dat kan ook via de acceptgirokaart die u ontvangt.

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Wim Weenk

### Giften

Via een wijkcontactpersoon ontvingen wij € 40  
Wij willen de gever van harte bedanken.

B. Methorst, scriba

### Kerstfeest ouderen 79+

Ook dit jaar willen wij het kerstfeest samen met de ouderen uit onze gemeente weer vieren bij het Hoogspel. Dit zal plaatsvinden op woensdag 19 december a.s. om 14.00 uur.

Ds. D. Juijn zal deze middag leiden met medewerking van het kinderkoor van Maaike Desssens.

Mocht u om welke reden dan ook geen uitnodiging hebben ontvangen of is de envelop nog niet bij u opgehaald en wilt u wel graag komen, dan kunt u contact opnemen met Mineke Boerman, tel. 06 11378767, of Rosalind Gertenbach, tel. 06 39194070.

Voor vervoer kan worden gezorgd.

### Kerstmusical 2018

Dag jongelui,

Ook dit jaar heeft de PKN in de Oude Blasius een kerstmusical. Hiervoor willen wij jullie uitnodigen op kerstavond, 24 december om 19.30 uur. Reclame maken gebeurt heel veel, op de radio, de televisie. En over heel veel verschillende dingen. Van brillen, auto's tot waspoeder. Maar hoe maak je nu reclame over de Vrede?

Bureau Knetter is gevraagd om hier reclame voor te maken.

Maar dat is nog niet zo makkelijk.....

Benieuwd hoe het verder gaat?

Kom Kerstavond, 24 december om 19.30 uur naar de Oude Blasius om te kijken en te luisteren naar de kerst musical Knetter!

Inloop is vanaf 19.00 uur, iedereen is welkom.

Bureau  
Knetter



Raad van Kerken - Delden

### Oecumenische Kerstsamenzang

Op zondag 16 december vieren we weer samen de Oecumenische Kerstsamenzang in de Oude Blasius om 19.30 uur. De midwinterhoornblazers zullen ons weer roepen naar de kerk met hun midwinterhoorn en de kerk zal in kerstfeest gehuld zijn. Het KOPERKWARTET en het koor CANTU zullen ons begeleiden in de zang. Samen hopen we weer op weg te gaan naar het Licht. Naar het kind in de kribbe dat ons toch altijd nog de weg wijst in het leven. Dat ons samenbrengt in blijde en in moeilijke tijden. Ype de Jong zal een fries kerstverhaal vertellen. Zo bereiden we ons voor op het kerstfeest. We hopen op deze avond weer velen van u te ontmoeten.

Ria Mudde-Jetten Voorzitter

### Vrijwilligersavond van Kerkennieuws

De heer Wiessenberg opende de vergadering en heette alle aanwezigen van harte welkom

en met name pastor Ogink en ds Juijn. Er zijn 87 bezorgers, waarvan nu 41 vrijwilligers rondbrengen en 46 schoolkinderen.

Er worden 3800 exemplaren gedrukt, die in Delden huis-aan-huis worden bezorgd. Daarnaast worden er ca 300 exemplaren per post of per mail verzonden.

De jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 12000, waarvan de kerken twee derde betalen en een derde komt uit vrijwillige bijdragen. Na de pauze werden de aanwezigen in 5 groepen verdeeld en werden er zoals gebruikelijk oud- hollandse spelletjes gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje.



### Lezing van Kardinaal Eijk over "Waardig Levenseinde"

Op dinsdag 27 november hield kardinaal Eijk een lezing over Waardig levenseinde. Hij was uitgenodigd door de Raad van Kerken en vele mensen kwamen naar de Oude Blasius in Delden voor de lezing. De kerk was praktisch vol en de kardinaal was ontspannen. Hij had in de namiddag zijn bewondering al uitgesproken over de prachtige fresco's in de kerk. Met een mooie lezing waarin hij zowel over de geloofsrichting, als over de palliatieve zorg zijn visie gaf, kregen we een breed inzicht over de mogelijkheden die ons misschien

wachten bij het einde van dit leven. Maar ook het elkaar nabij zijn is belangrijk in onze laatste levensfase. Hij sprak ruim 45 minuten waarna er gelegenheid was om vragen te stellen, die hij alle beantwoordde. Ook waren velen van buiten Delden op de lezing afgekomen en stelden vragen. Daarna nam hij ruim de tijd om met mensen te praten tijdens de koffie achter in



de kerk. Bijna als laatste verliet hij samen met zijn secretaris de kerk om naar Utrecht terug te keren. Het was mooi en heel goed dat hij voor de Oecumene sprak. Namens velen die ons dit lieten weten, kunnen we zeggen dat de kardinaal een ontspannen en vriendelijke uitstraling liet zien en het een geslaagde avond was waarin veel openheid en de toenadering tot elkaar weer sterker is geworden. Vanuit Utrecht zal hij zijn lezing digitaal naar ons opsturen zodat we die mogen verspreiden onder belangstellenden.

We hopen in de volgende 2 lezingen over dit onderwerp opnieuw velen te ontmoeten en te zien in de Oude Blasius. Op 30 januari zal pastoor Marinus van der Berg spreken over de lezing "Waardig levenseinde". Hij schreef vele boeken over rouw en de laatste levensfasen voor de dood. In de volgende Kerkennieuws een column van hem hier over.

Kardinaal Eijk zal op 8 december worden geopereerd aan een nieuwe knie, vandaar zijn voorzichtige lopen in de kerk. We wensen hem een spoedig herstel hiervan.

*Ria Mudde voorzitter R.v.Kerken*

### Bedankbrief uit Tanzania

Aan de Priesters van Kerkennieuws en PDK in Delden, Ahsante sana, hartelijk dank. Heel hartelijk dank voor het Kerkennieuws van Delden in juni. Ik voelde een sensatie over mijn hele lichaam toen ik



dit prachtige blad kreeg en toen ik de opening vond met mijn foto's vloeiden de tranen, tranen van vreugde toen ik de waardering voelde van verre goede vrienden. Ik bid voor jullie, hier in Tanzania, Afrika, Mungu awabariki, Gods zegen. Mijn achtergrond : ik ben als weeskind opgevoed, maar mijn verzorgers slaagden erin mijn studies op de lagere school door te komen. In 1966 zat ik op de middelbare school toen mijn geadopteerde tante stierf. Wonder boven wonder ontmoette ik na de uitvaart de laatste Nederlandse missionaris,

bisschop Mgr. Herman John Van Elswijk. Hij adopteerde mij, ondersteunde mij tot ik het diploma Maatschappelijk Werk haalde.

Mijn huwelijk brak vanwege mijn zoon en enige kind met een handicap, Erick. Door hem en voor hem ben ik gemotiveerd geraakt om de afgelopen 26 jaar een campagne te starten



voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en hersenaandoening door de malaria. Sindsdien ben ik heel gelukkig door te weten dat God met mij is, ik heb vele uitdagingen ervaren en met Gods hulp overwonnen. Sinds 1982 ken ik Nederlandse vrienden die bij de bisschop op bezoek kwamen. Vanaf 1992, toen ik de campagne voor AMANI (=Liefde) voor alle gehandicapte kinderen in Morogoro startte, reikten vrienden uit Nederland mij de helpende hand. Na Amani heb ik ook Erick Memorial Foundation (EMFERD) opgericht, genoemd naar Erick die met zijn meervoudige handicaps nog 32 jaar is geworden. Wij bezoeken afgelegen bergdorpen, waar geen enkele organisatie zich ooit heeft gewaagd om de doelgroep te bereiken en zo brengen wij verandering in hun leven, niet meer vastgebonden en verborgen, maar geaccepteerd als kind van God. Zo bereiken wij de meest behoeftige mensen en ontmoet ik mede-ouders die wanhopig zijn en geef ze geloof, hoop en liefde voor hun kinderen. Sinds 1992 ben ik blijde boodschapper van de mensenrechten van geestelijk-gehandicapten geworden, niet alleen voor Christenen, maar ook voor moslims. Op zondagen na de Heilige Missen ontmoet ik veel gezinnen met hun gehandicapte kinderen.

Veel ouders zijn zich er heel erg bewust van geworden en hebben sterke banden met hun kinderen door middel van de seminars die in de gebouwen van de kerk worden gehouden. Beste PDK mensen van Delden : hartelijk dank voor de enorme steun waarmee u onze activiteiten hebt gesteund



sinds de introductie door onze vrienden van de stichting VACT, Vrienden van Amani Tanzania. Op een dag zong ik in het Driekoningskoor in de kapel. We breiden onze uitnodiging uit naar ieder van u en daarom welkom als u Tanzania wil bezoeken. Wij zullen u gastvrij ontvangen en veel van Tanzania laten zien. Vraag veel informatie aan VACT, vooral Bwana Wim en An die dicht bij jullie staan. Bijgevoegd vind je enkele foto's van mijn betrokkenheid bij invaliditeit en mondigheid



Tot zover de brief van Mama Josephine Bakhita, zij kreeg het Kerkennieuws van juni in handen toen onze stichtingsvoorzitter, Mariëlle, haar bezocht. Heeft u belangstelling voor ons werk voor Tanzania, dan kunt u Vriend van Amani worden door een e-mail te sturen naar vriendenvanamani@gmail.com of te bellen naar Wim Petersen, 074 3762786.



### DE GEBOORTE VAN JEZUS vet + foto's

De afbeelding laat een schilderij zien van de geboorte van Jezus. Dit is een voorstelling van de geboorte zoals die in de middeleeuwen gebruikelijk was. Maria ligt op een matras onder een afdak gedekt met stro. Ze heeft een naakte Jezus in de arm. Voor Maria staan potjes met voedsel en drinken. Jozef kookt eten op een vuurtje. Aan zijn riem draagt hij een geldbuidel. Er is een stenen voerbak. Het kind ligt daar niet in, maar de os eet eruit. Die heeft een touw om zijn nek (hopelijk is dat te zien op de afbeelding). De os was bedoeld als belastinggeld, te betalen bij de inschrijving in Bethlehem. Daarachter staat de ezel, ook met een touw om de nek. Waarschijnlijk is dit het rijdier van Maria. Hier hebben de os en de ezel dus allebei een functie. Boven de stal staat een ster. Er vliegt een engel, die een herder de blijde boodschap brengt. Die boodschap staat op een banderolle. Helaas is de tekst daarop niet te ontcijferen. Ook boven de herder staat een tekst, waarvan de betekenis niet te begrijpen valt. Bij de herder zijn een aantal schapen. Rechtsonder is nog net een waterput te zien. Opvallend is, dat Maria en Jezus een nimbus (stralenkrans) hebben, maar Jozef niet. Op de meeste voorstellingen uit de middeleeuwen ligt Maria op een matras, het kind kan bij Maria zijn of ook in een stenen kribbe liggen met de os en de ezel erbij. Naast een potje koken kan Jozef ook andere bezigheden uitvoeren, bijvoorbeeld een kous stoppen. Na 1500 werden langzamerhand kerststallen in kerken en kapellen opgesteld. In de zeventiende eeuw gebeurde dat meer algemeen, ook bij burgers. Dit had ook invloed op de voorstellingen van de geboorte op schilderijen en op



afbeeldingen in boeken. Het kindje Jezus ligt in het midden tussen Maria en Jozef in, al of niet in een kribbe. In het begin soms alleen, later met andere figuren eromheen. Dat waren de os en de ezel, engelen, herders al of niet met schapen, de drie koningen, enzovoort. Op deze voorstellingen hebben Maria en het kind, soms ook Jozef, in het begin nog wel, later geen nimbus meer om het hoofd. Hopelijk zullen dit jaar weer veel kerststallen te zien zijn in kerken. Daarnaast zijn er ook tentoonstellingen van kerststallen. Bekende tentoonstellingen in de omgeving zijn bijvoorbeeld de steenfabriek in Losser (25 km) en het heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg (40 km)

*Dick Schuuring*

### Inloophmorgen voor iedereen

Al bijna twee jaar is er op dinsdagmorgen een enthousiaste groep bezoekers op de inloophmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. Wist u dat nog niet? U bent van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee ( met iets lekkers) voor u klaar en het gezellige en vaak interessante gesprek komt vanzelf op gang. De drempel is laag, kom gerust langs! Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang, bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan contact of een gesprekje. U bent slecht ter been en wilt er toch even uit? Laat het even weten, misschien kunnen we daar een oplossing voor vinden. Meldt u dit bij mevr. Diny Doornbos, de Eschmolen 307 7491HX of bellen: 074-3766992. Hartelijke groet van de gastheer en gastvrouwen en tot ziens.



### Financiën Kerkennieuws

Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland! Het bestaat het al bijna 50 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen.

Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws een paar gegevens:

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v. Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.

Met uw steun kan het blad blijven bestaan!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

*Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,  
E. Wiessenberg*

# JONGLEREN

## 3 Koningen

In het kerstverhaal kennen we de 3 Wijzen of Koningen die op zoek gaan naar de nieuwe koning.

Ze hebben namelijk een nieuwe heldere ster gezien aan de hemel en die wijst hen de weg naar Bethlehem.

Daar vinden ze in een kribbe het kindje Jezus.

In de Bijbel wordt gesproken over wijzen, maar niet over aantallen. De mensen denken dat wij pas veel later het getal 3 hebben toegevoegd. Waar komt dit getal dan vandaan?

Waarschijnlijk door de 3 geschenken die de wijzen meebrachten. Ze hadden wierook, mirre en goud bij zich.

Alle 3 de geschenken waren in die tijd waardevolle geschenken zijn.

Op 6 januari vieren wij dat de 3 wijzen het kindje Jezus vinden.

In afbeeldingen van de kerst zien we al wel vaak de 3 wijzen staan. Eigenlijk zouden ze hier nog niet bij moeten staan. Maar het geeft wel een mooi plaatje.

Fijne feestdagen!

Erica Bakker



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

07-01-2019	19-01-2019	interval 4 weken
04-02-2019	16-02-2019	interval 4 weken
04-03-2019	16-03-2019	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

#### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een woordbestand.

#### 2 Ingeschande tekst

Ingeschande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

#### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

## AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN  
NIEUWE BLASIU  
EN OUDE BLASIU.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

### RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

### WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

### Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

### Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

### RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: [ritawibbelink@gmail.com](mailto:ritawibbelink@gmail.com)

### Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS  
Bankrelatie: NL16RABO0313364281  
Rabobank Delden  
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.  
7491 BL Delden  
Uw giften maken dit blad mogelijk!