

KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 9 zaterdag 17 november 2018

Hoe word je een heilige?

Er leiden meerdere routes naar heiligheid. Bij de dood van Johannes Paulus de Tweede werd er in 2005 direct opgeroepen tot zijn heiligverklaring: *santo subito!* Maar zo makkelijk gaat dat niet: Paus Franciscus heeft na een versnelde procedure de verklaring gedaan in 2014. Wanneer de paus officieel de verering voor de hele wereldkerk aanbeveelt wordt iemand Heilig (*sanctus*). Het komt erop neer dat heiligen rolmodellen zijn, mensen die leven naar het voorbeeld van Christus. In november vieren we twee keer een naamdag van een Heilige Elisabeth. Sint Elisabeth Op 13 november betreft het Elisabeth van Thüringen, of: van Hongarije (1207-1231). In 1229 wordt zij, al vroeg weduwe, lid van de Derde Orde van Franciscus van Assisi en gaat ze de zieken verzorgen in het Franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bouwen bij het slot Marburg. Veel ziekenhuizen zijn daarom naar haar genoemd. Haar naamdag vieren we sinds een paar jaar heel feestelijk in ons verpleeghuis.

Eerder in de maand is er op 8 november de naamdag van Elisabeth van Dijon (Frankrijk). Zij leefde tussen 1880-1906. Op 2 augustus 1901 deed ze haar intrede in het klooster van de ongeschoeide karmelietessen. Daar kreeg ze de kloosternaam Elisabeth van de Drie-Eenheid en deed begin 1903 haar eeuwige geloften. Datzelfde jaar werden bij haar de eerste symptomen van de ziekte van Addison merkbaar, een chronische en indertijd nog ongeneeslijke nierziekte. Twee verschillende vrouwen, in verschillende tijden. Beiden een inspiratiebron. Heilig worden is natuurlijk geen doel op zichzelf. Het navolgen van Christus is voor gelovigen, ieder op de eigen manier, wel een doel, in het leven van dag tot dag.

Marjolein Rikmenspoel (Geestelijk Verzorger)



HEILIGE BLASIUS



ZATERDAG 17 NOVEMBER

18.30 uur Eucharistieviering/Ceciliafeest
m.m.v. het dames- en herenchoor
Pater R. v.d. Vegt

ZONDAG 18 NOVEMBER 33e ZONDAG DOOR HET JAAR H. VOIRMSEL

9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Rector P. Kuipers/Pastor H. van de Bemt.

DONDERDAG 22 NOVEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 25 NOVEMBER 34e ZONDAG DOOR HET JAAR

Christus, Koning van het heelal
9.30 uur Eucharistieviering /Afsluitende
viering 900 jaar H. Blasius
m.m.v. het dames- en herenchoor en
Amicitia
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 2 DECEMBER 1e ZONDAG VAN DE ADVENT

9.30 uur Eucharistieviering/gezinsviering
m.m.v. het kinderchoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 6 DECEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 9 DECEMBER 2e ZONDAG VAN DE ADVENT

9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-
woorddienst
m.m.v. dames- en herenchoor
Pater R. van de Vegt

LECTOREN en LECTRICES
17 nov. 18.30 uur R. Wermelink
25 nov. 9.30 uur S. Linderman
9 dec. 9.30 uur G. Dijkman

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Vanaf 15 oktober zijn er geen avond
vieringen meer op de woensdagavond
in de H. Blasius te Delden.

Vrijdag 23 november 12.00 uur
Huwelijksviering Irene Smoes en
Stephan Knape

Donderdagavond om 19.00 uur
Oecumenisch Avondgebed afwisselend
in de Oude en Nieuwe Blasius.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Donderdag: 15 november

19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed

Zondag 18 november

10.00 uur: ds Dick Juijn avondmaal
Oppas: Charlotte Oude Luttighuis
Nevendienst: Ada Bruynes
Collectes: In de dienst:
avondsmaal projekt diaconie
Deur: kerk

Zondag 25 november

10.00 uur: ds Dick Juijn
Oppas: Johanna Stronks
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes In de dienst: diaconie
Deur: kerk

Donderdag 29 november

19.00 uur: Oecumenisch avondgebed

Zondag 2 december

10.00 uur: ds. G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Tineke Lantink
Collectes In de dienst: diaconie
Deur: missionairwerk

Zondag 9 december

10.00 uur: ds Dick Juijn
Oppas: Marjolein ter Weele
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Collectes In de dienst: diaconie
Deur: pastoraal werk PKN

Donderdag 13 december

19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed

3 KONINGEN KAPEL



Vrijdag 23 november

Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 25 november

Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 30 november

Viering 15.00 uur
M. Bruynes

Zondag 2 december

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mevr. A. v.d. Haar

Vrijdag 7 december

Advent viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

Zondag 9 december

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 14 december

Advent viering 15.00 uur
Mevr. M. Mulder

Zondagmorgen open viering in de
Oecumenische kapel 10.15 uur
Vrijdagmiddag Protestantse SoW dienst
15.00 uur in de Oecumenische Kapel.

Vrijdag 16 november

Geen viering

Zondag 18 november

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers



SPELREGELS

Wollig en wattig ?

Onlangs trof ik een bewoonster van De Wieken nabij de ingang van onze kapel. Dat zij een praatje wilde maken zag ik overduidelijk...Mevrouw Jansen (gefingerde naam) is eigenlijk niet zo spraakzaam, maar nu ...
Ja, het gaat best aardig vertelde ze, maar soms is het zo wollig en wattig in mijn hoofd. Wollig en wattig ?? Ja, soms weet ik de namen van de kleinkinderen niet meer. Of ga ik naar de supermarkt voor een boodschap en vergeet ik zo maar waarvoor ik ging. Ze kijkt me hulpeloos en verdrietig aan. Na een rustig gesprek over wat haar dwars zit opper ik om samen even naar de kapel te gaan. Mevrouw Jansen gaat met haar rollator naar de nieuwe lichttafel. Ze vindt hem mooi maar... niet echt ! Hoe gaat het dan straks met kerstmis ? Ik leg uit dat het allemaal zo gedaan wordt om de veiligheid te bewaken, maar Kerstmis dat wordt een feest vól licht, u zult het zien. Ze kijkt me vrolijk aan en neuriet zachtjes 'Stille nacht'. Nou ...nog even, nog even, denk ik.
Haar kleindochter komt de kapel binnenlopen. Wat lief Sandra dat je er bent ...roept ze. Sandra omarmt haar oma. Wollig en wattig ? Not at all !

*Marianne van der Linde
Geestelijk Verzorger*

Bijzondere aanwinst voor Driekoningenkapel

Op zondag 14 oktober is tijdens de viering in de Driekoningenkapel van huize St. Elisabeth in Delden een prachtige nieuwe kaarsentafel in gebruik genomen. Omdat het aansteken van kaarsen in de bezinningshoek van de kapel door bewoners al geruime tijd niet meer was toegestaan in verband met de brandveiligheid heeft destijds Geestelijk Verzorger Annerie Snier het probleem aangekaart. Er moest een veilige oplossing komen. Thijs Hardeman van Haredesign heeft een technische oplossing bedacht en dit is verwerkt in een meubel, speciaal op maat gemaakt door de Deldense meubelmakerij Zillen. Het resultaat is een fraaie tafel met zes natuurgetrouwe elektrische kaarsen die middels handoplegging op het voorpaneel apart kunnen worden ontstoken. Gratis. Het meubel is een welkome aanvulling en een plek voor bezinning en gebed. Dit is een geschenk van de Stichting Vrienden van Elisabeth aan de bewoners van verpleeghuis St. Elisabeth en verzorgingshuis de Wieken. In een sfeervolle viering door Geestelijk Verzorger Marjolein Rikmenspoel werd de kaarsentafel namens de Vrienden van Elisabeth aangeboden aan de bewoners met de wens dat zij er lange tijd veel genoeg aan mogen beleven.



SPREEKWOORDEN, SPREUKEN EN GEZEGDES

Ja en amen zeggen (9)

Voor de allerlaatste keer in ons Kerkennieuws Delden 'spreekwoorden, gezegden en spreuken' ontleend aan de Bijbel, onder de titel 'ja en amen zeggen', zo maar en willekeurig gekozen, dit keer uit Spreuken en Prediker 'Beter een goede buur dan een verre vriend': burens kunnen iemand eerder hulp verlenen dan familieleden en vrienden die veraf wonen; Bijbelboek Spreuken: 27:10 :.beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.

'Hoogmoed komt voor de val': op trots volgt dikwijls vernedering; Spreuken 16:18 : vroeg of laat, maar hoogmoed komt altijd voor de val, anders gezegd : wie trots is zal licht nog tot armoede en schande komen 'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er dikwijls zelf in' : wie een ander een strek probeert te leveren wordt er vaak zelf het slachtoffer van... , wie een kuil graaft, zal erin vallen; boek Spreuken 26:27. 'Een goede naam is beter dan olie': een goede reputatie is het kostbaarste wat men heeft op aarde, een goede naam is beter dan goud, een goede naam is beter dan geld ...Boek Prediker 7:1. 'Alles heeft zijn tijd' : alles gebeurt op de door God, het noodlot, vastgestelde tijd ; Prediker 3:1 : alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd (Ned. Bijbelgenootschap -Amsterdam - 1977).

Tenslotte: uit het 'dwarsliggersboekje' : 'Van Dale modern spreekwoordenboek 'Elk nadeel heeft zijn voordeel' : ook een ongunstige toestand heeft vaak een voordelige kant; niet zozeer uit de Bijbel, maar een gezegde dat populair werd gemaakt door wijlen oud-voetballer Johan Cruyff en soms gespeld in zijn veelal plat Amsterdamse uitspraak 'ellek nadeel hep se voordeel

Nu' Sinterklaas weer begint te rijden' kon ik weinig gezegden, spreuken e.d vinden over onze Goedheiligman; in een Twents woordenboekje slechts de uitspraak 'Hee is 'n dreugen Sinterkloas : hij is een droge Sinterklaas: 'hij kan droog uit de hoek komen' ; In mijn geboortestreek Achterhoek had het ook nog een andere betekenis, maar daar laat ik u naar raden. Dank voor uw aandacht in het afgelopen jaar, en vooral een gezellige pakjesavond en voor het nieuwe jaar alvast : Goodgoan en vólle wille.... Johan Beumer



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.com

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk: elke dinsdagmorgen om 09.30 uur
Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek: Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is. Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:
- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1 te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddestraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag danwel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secretariaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Annie Epping-18 sept.-87 jaar-Stadshagen244-w.v. J. Kormelink
Annie Levink-8 okt.-88 jaar- Gruttostraat 1-e.v. H. Scholte op Reimer
Herman Ordelmans-24 okt.-81 jaar-De Voskamp 2- e.v. H. ter Huurne
Inge Krops-25 okt.-72 jaar-Peperkampweg 27- e.v. T. Breukers

EEN HUWELIJK WILLEN GAAN SLUITEN

Stephan Knappe en Irene Smoes

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN

TOBIN z.v. Ilse Kooiker en Joost Brinkman
GUUS z.v. Marloes en Martin Schutte
JET d.v. Bianca Harink en Mark Leusink
BENJAMIN z.v. Marnieke en Hendrik Haaksema

KIND LATEN DOPEN

De eerstvolgende doopzondag is 20 januari 2019

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat. Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat. Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP

Allerzielen

Op 2 november is in onze geloofsgemeenschap Allerzielen op indrukwekkende wijze gevierd. Het was zinvol. Het was goed. Zowel de viering in de kerk als de herdenking op het kerkhof waren keurig verzorgd. Het kerkhof zag er weer goed onderhouden uit. Complimenten voor eenieder die heeft meegeholpen. Hartelijk bedankt. Hieronder enkele impressies van de herdenking op het kerkhof.



Kerkbalans 2018

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2018 hiervoor hartelijk danken. De meesten hebben de door hen toegezegde bijdragen overgemaakt (toezegging middels het inschrijfformulier of door periodieke overboekingen). Hierdoor hebt u blijk gegeven van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap. Wij willen diegenen die tot nu toe vergeten zijn dat te doen of er niet toe in de gelegenheid waren vragen alsnog hun bijdrage over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0313 3074 31 t.n.v. de Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Revue 900 jaar H. Blasius Delden

Negenhonderd jaar geschiedenis in vogelvlucht door toneelvereniging de Kwekwechudders, mmv Amicitia, het dames en herenkeur van de parochie, Cantu, leerlingen van de basisscholen en pastor Oortman. Achter de schermen is er ruim een jaar gewerkt aan het schrijven en voorbereiden van deze revue. De teksten zijn geschreven door Louis Veehof, Wijnand Kristiaans, Marinus Visschedijk, Marianne Asteleijner en Ans Bus. Er wordt veel gebruik gemaakt van moderne technieken en beeldmateriaal. Dit alles is mogelijk dankzij de vele sponsors die de revue ondersteunen. Het wordt twee uur lang genieten, u zult zich geen moment vervelen!! U mag het echt niet missen. Er zijn twee voorstellingen in de Nieuwe Blasiuskerk op zaterdag 24 november. De middagvoorstelling begint om 14.30 uur en de avondvoorstelling begint om 19.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrije gift aan het einde van de voorstelling wordt erg op prijs gesteld.



Zondag 25 november slotviering 900 jaar H. Blasius Delden

Op zondag 25 november wordt om 9.30 uur met een eucharistieviering het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius in Delden afgesloten. Aan deze viering werken ons gemengd dames- en herenkeur H. Blasius en muziekvereniging Amicitia mee. Na de viering is er 'koffie' met een BlasiusSprits.

De eerste steen van de H. Blasiuskerk die gebouwd werd in 1786

De stichting 900 jaar Heilige Blasius Delden is samen met de locatieraad bezig deze steen een nieuwe permanente plaats te geven. Gekozen is voor een plaats achter de kerk. Op deze plek wordt de steen geplaatst. Drie banken en een tafel komen er, evenals een tweetal bomen. We hopen zo dat deze herinneringssteen een plek van ontmoeting mag worden.



“Kerst”viering 2018

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de ‘Kerst’viering op woensdag 19 december om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk met medewerking van het dames- en herenkeur. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét..... en een drankje in de “Driekoningenkapel” in het verzorgingshuis De Wieken.

In deze ‘Kerst’ viering zullen de traditionele Kerstliederen niet ontbreken!!!

(Het gebeurt weleens dat er of jassen blijven hangen of per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Indien u op 19 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com of telefonisch 074-3763949.

Of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (het strookje in de brievenbus doen) Opgave s.v.p. voor 15 december a.s.!

Met vriendelijke groet,
*namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H. Blasius,
J. Horck, voorzitter*

Naam:.....

Adres:.....

- Kom(t)en met persoon/personen naar de viering
- Kom(t)en ná de viering in de "Driekoningenkapel".

Adventsactie 2018:



Ook dit jaar: "Straatkinderen terug naar huis in Rwanda".

Zoals voorgaande jaren afgesproken, is dit jaar voor de adventsactie door de MOV groepen van de H. Geest parochie wederom gekozen voor de straatkinderen in Rwanda. Het is voor ons tevens het laatste jaar van dit driejarig project. Eind september kregen we bericht van de stichting Fidesco Nederland de projectpartner van de Adventsactie, dat door het goede verloop van de actie het beloofde bedrag € 70.000 voor dit project kon worden overgemaakt aan Cecydar.

In de brief bedanken ze onze parochie wederom heel hartelijk voor de keuze en de inzet van dit project.

In het afgelopen jaar heeft Cecydar, die al jaren door Fidesco financieel en met mankracht wordt ondersteund, 182 kinderen in het centrum opgenomen, waarvan 90 kinderen een plek vonden in een familie. Deze gezinnen vaak erg arm, hadden behoefte aan voedsel, aan het betalen van verzekeringen of de aankoop of reparatie aan hun huis.

Cecydar hielp ook sommige families met het starten van microprojecten voor o.a. apparatuur voor kleine bedrijven, vee en het bewerken van de grond. Bovendien heeft het centrum een programma ontwikkeld om de kinderen betere maaltijden aan te bieden door een gebalanceerd dieet. Hierbij profiteert men van het eigen agrarisch land, zodat de kinderen bij elke maaltijd fruit en groenten voorgezet krijgen.

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit en in 2018 wil Cecydar daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw wordt aangesloten op het opvangcentrum.

Daarnaast wil het centrum een zonne-energiesysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Zon is er genoeg in Rwanda dus die investeringen verdienen zich terug en leveren kostenbesparingen op.

Naast de verduurzaming wordt er ook geld uitgegeven voor de dagelijkse behoefte van de straatkinderen zoals voeding, kleding, scholing en personeel.

Mocht u meer willen weten over het straatkinderen project? Kijkt u dan eens op www.cecycdar.org of www.fidesco-international.org/nl/prj/straatkinderen-in-rwanda/. Hier vindt u mooie verslagen met foto's en uitgebreide achtergrondinformatie.

Wij kunnen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw steun.

Uw bijdrage kunt u deponeren in de offerblokken in de kerk of overmaken op Iban. nr. NL 46 RABO 0313 363 838 t.n.v. M.O.V groep, Delden

Na de viering van 16 december zal de wereldwinkel aanwezig zijn achterin de kerk. U kunt daar producten kopen verkregen door eerlijke handel.



Namens de MOV groepen van de H. Blasiusparochie alvast hartelijk dank!

Meet Eat & Do

Dé diaconale jongerenactiviteit waar je medejongeren ontmoet van jouw leeftijd. Waar we samen eten en nadien ons inzetten voor de samenleving vanuit ons geloof.

Ben jij 16 – 35 jaar

Wil jij jongeren van je eigen leeftijd ontmoeten?

Er ook gezamenlijk mee eten?

En vanuit je geloof de samenleving nog mooier maken?

Meld je dan aan bij

Pastor Ria Doornbusch pastordoornbusch@gmail.com

06 – 144 06 955

Eerste bijeenkomst

ZONDAG 16 DECEMBER 2018

PASTORIE DELDEN

17.00 UUR - 19.30 UUR

Koor Cantu

Op 3 november vierde koor Cantu het 50-jarig jubileumfeest met een gezellig samenzijn. Koor Cantu is ontstaan door een fusie tussen jongerenkoor Delden en koor El Qahal uit Hengevelde. Deze zijn opgericht in 1967 en 1969 waardoor het koor het jaar 2018, gemiddeld 50 jaar later, heeft bestempeld als jubileumjaar. Deze dag heeft een bijzondere omlijsting gekregen door het planten van een Lindeboom tussen de plaatsen Delden & Hengevelde, om zo de symboliek van de gefuseerde koren te uiten. Mede dankzij Twickel tot stand gekomen. Ook heeft het koor de aanschaf kunnen realiseren van een nieuwe piano, mogelijk gemaakt door subsidie die ze heeft ontvangen. Een cadeau waar wij als koor heel dankbaar voor zijn. Zo kunnen we hopelijk nog lang genieten van de begeleiding van onze liederen. We nodigen u van harte uit om binnenkort te komen luisteren.





Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Steinwegstraat 14. Tel.: 3763868
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL89INGB0000901488

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

Bij de diensten

Zondag 18 november: Puttend uit onze ziel. We lezen uit het Oude Testament: 2 Koningen 4, 1-7. Vanaf het begin van onze geboorte ligt er een bron in onze ziel. Maar hoe vaak putten wij daar uit? Het verhaal van vanmorgen wil ons doen beseffen dat God diep in onze ziel vertrouwen heeft gelegd. Daarmee is ieder mens kostbaar.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 25 november, Koninkrijkszondag. We bidden zo vaak om dat Koninkrijk. Het Onze Vader: Uw Koninkrijk kome, zeggen we dan.

Maar hoe zit dat nou? Ik wil daarover een paar gedachten met u delen. Over het mooie, maar toch ook veel vragen oproepende geloofsvoorstelling van 'Uw Koninkrijk kome'. We doen dat met behulp van Jesaja 25 en Lucas 11.

Op zondag 2 december, de eerste zondag van de Advent, gaat uw oud-predikant ds. Lambers-Heerspijck voor. In deze dienst zal ook een zanggroep medewerking verlenen. Zelf mag ik deze zondag voorgaan in de Opstandingskerk in Arnhem. Met enkele organisten uit deze omgeving heb ik een goed contact opgebouwd en we plannen een paar diensten per jaar samen. Ook in Delden in 2019.

In de dienst van zondag 9 december, de tweede zondag van de Advent krijgen we allemaal vleugels. Ieder kind dat geboren wordt krijgt als opdracht mee: blijf hopen en werken aan vrede. We lezen Jesaja 11, 1-10. De vrede van wolf en lam die samen neerliggen. Dierenvrede. Maar in de diepste kern gaat het over ons menselijk hart. Dat we goede diensten hebben samen.

In Memoriam

Een naam van voorbij:

Coert Lambertus van Beijma thoe Kingma

Op de Welbergsweg 7 in Ambt-Delden komt iedere dag een muisje aangelopen voor een stukje brood en een stukje kaas. Ze komt en ze gaat. En je kunt zeggen: Coert had dat zo geregeld. Op dinsdag 30 oktober overleed deze dierenvriend. Hij werd bijna 90 jaar.

Coert groeide op in de Archipelbuurt in Den Haag. Een geweldig gezin, vol liefde, blijdschap, hoop, geloof. Een omgeving waar het voor een kind goed vertoeven was. Maar in het gezin voltrok zich het drama dat moeder stierf toen Coert 5 jaar oud was. De leegte die dit achterliet heeft hij de rest van zijn leven gevoeld. Geluksmomenten die er zeker waren in zijn leven, wilde hij nog weleens van zich afduwen, bang opnieuw pijn te voelen.

In de oorlogsjaren werd Coert ondergebracht in Friesland. Ondergedoken op een boerderij werd in korte tijd de liefde voor het agrarisch cultuurlandschap en Friesland in zijn hart gelegd.

Coert heeft gewerkt als kantonrechter in Zwolle, Enschede en Almelo. In zijn rechtspraak was hij duidelijk. Niettemin liet hij ook zijn hart spreken omdat hij zich inleefde in de situatie en er zo achter kon komen dat een mens een fout beging omdat het niet anders kon.

Coert was soms te eerlijk en daarmee kon hij zijn omgeving pijn doen, maar ook zichzelf. Uiteindelijk bleef Coert als enige van het gezin achter aan de Welbergsweg. Hij leefde zijn eigen leven. Zo was hij gelukkig.

Na zijn pensioen vocht hij voor de reetjes, dat ze niet door de maaimachine werden geraakt. Hij vocht, niet zonder succes maar ook niet glorieus, voor het behoud van het agrarisch natuurlandschap. We hebben het graan zo nodig voor ons dagelijks brood, de koeien voor onze melk. Teveel daarvan laten verdwijnen zag hij desastreus.

Deze zomer was hij nog eenmaal in de Kandersteg in Zwitserland. Zijn lievelingsplek. Daarna bleek hij ernstig ziek te zijn. Hij wilde het gevecht wel aangaan, maar dat ging niet meer. Hij stierf omgeven door degenen die hem lief waren.

Op woensdag 7 november hielden we een dankdienst in de Iriskapel te Rheden. We overdachten, op zijn verzoek, 1 Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde. Liefde zoekt niet zichzelf, niet de schittering van het eigen ik, daarom zal de liefde nooit vergaan. In dat geloof is Coert van Beijma thoe Kingma bijgezet in het familiegraf op Heiderust te Rheden.

Ds. Dick Juijn

Het koninkrijk

Op 4 november hebben we in de Oude Blasius de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn gestorven. We noemden hun namen en staken een kaars aan, vanaf het stille, welsprekende licht van de paaskaars. Omdat Pasen ons geleerd heeft dat de dood niet de uiterste grens is, geen einde maar een nieuw begin. Gods liefde voor mensen wordt niet vernietigd door de dood. De laatste zondag deze maand, 25 november, de laatste van het kerkelijk jaar, heet vanouds 'Koninkrijkszondag'. De kerk gedenkt haar hoop op Gods toe-



komst. Wanneer alle tranen zullen worden afgewist en dood en rouw niet meer zullen zijn, zoals het boek Openbaring het eenvoudig maar indrukwekkend verbeeldt. Nee, bewijzen dat dit werkelijkheid zal worden, kunnen wij niet. Wij kunnen dit alleen maar geloven. Maar kunnen wij anders, als we erop vertrouwen dat God ons en de toekomst in zijn hand draagt?

Wel of geen rouwdienst of herdenkingsdienst in de Oude Blasius?

Als je afgelopen zondag de namen noemt van alle mensen die het afgelopen jaar zijn gestorven, dan valt op dat niet voor iedereen een dienst is gehouden in de kerk. Wat mij wel opviel was dat zondag veel van de nabestaanden toch aanwezig waren om hun geliefde te gedenken. Iedereen is natuurlijk vrij om wel of niet voor een rouwdienst met dominee te kiezen. Maar laatst hield iemand mij aan, vertelde dat haar moeder was overleden, ze hadden eigenlijk wel graag een dienst in de Oude Blasius gehad, maar ach... de laatste jaren liep zij de kerk niet meer plat... en zelf komen ze er ook amper.

Ik heb gezegd: de Oude Blasius is er ook voor jou!

Misschien is het woordje "rouwdienst" soms iets te beladen, je mag het ook een herinnerings- of afscheidsdienst noemen. De Oude Blasius is natuurlijk een plek om te bidden, maar het is in Delden ook een plek die voor velen in het middelpunt staat. Mensen hebben heel wat voetsporen rond deze kerk liggen. Je voelt je er thuis. Alleen daarom al is het mooi als je op die plek van mensen afscheid kunt nemen. En ook als dominee of pastor kan ik daar aan meewerken. Zelfs al is iemand geen lid van onze gemeente!

Ik hoop met dit verhaal de twijfels van sommigen over wel of geen afscheid in de Oude Blasius een beetje weg te nemen. De kerk is van ons allemaal.

De eredienst in de steigers

Al wandelend door de Blasiusgangen hoor ik van mensen wensen als het gaat om de eredienst: meer variatie in muziek-instrumenten, vaker inzet van een koor, elkaar de vredesgroet geven, meer inbedding in de dagelijkse werkelijkheid, vaker de geloofsbelijdenis zingen, vaker gezamenlijke voorbereiding van kerkdiensten. Er zijn zeer uiteenlopende voorkeuren. Maar er is ook een rode draad: de wens intensiever en bewuster betrokken te zijn bij de eredienst.

In het nieuwe jaar zal een taakgroep Liturgie om de 3 a 4 maanden samenkomen om onze erediensten te evalueren en beleid te maken naar de toekomst. Naast de predikant zit hier o.a. in: de organist, de koster, de preekvoorzener, kinderveerdienst/jeugdkerk, bloemversiering, lectoren, vespergroep. Vanuit iedere betrokken liturgische werkgroep zal 1 afgevaardigde worden uitgenodigd. We zouden graag een aanvulling willen van een of twee kerkgangers, zonder liturgische taak. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u zich bij mij melden.

*Met hartelijke groet,
Ds. Dick Juijn*

Actie Kerkbalans 2019 met nieuw banknummer

De Actie Kerkbalans 2019 loopt van 19 januari t/m 2 februari. We zullen u daarover tijdig informeren. Onze Actie Kerkbalans heeft inmiddels een nieuw rekeningnummer gekregen bij de Rabobank: NL48RABO0373717687.

We hebben van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer bericht gekregen dat ons rekeningnummer bij Van Lanschot Bankiers (NL35FVLB0699769221) vervalt.

Tot 1 december 2019 is er een overstapregeling. Vrijwillige bijdragen die u op het oude FVLB nummer stort, worden automatisch overgeboekt naar het nieuwe Rabobanknummer. Wij verzoeken u om voor 2019 gebruik te maken van bovengenoemd nieuwe Rabobanknummer.

*Namens de kerkrentmeesters,
Wim Weenk*

CONTACTMIDDAG / -AVOND

Onlangs zijn de data voor de verschillende contactmiddagen /-avonden vastgelegd:

Martha Mulder en Thea Versteeg
06 – 02 – 2019 Wozocogebouw, 14.15 uur
Anneke Kuperus, Ellen Loohuis en Atty Smit
28 – 02 – 2019 Voorhof, 20.00 uur
Janny Brandenburg Oranje buurt en Rupertserf
04 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30uur
Wim Boer en Jannie Hardeman
11 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30 uur
Diny Doornbos, Thea Kelderman, Magda Stamhuis
18 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30 uur

Uiteraard ontvangt u t.z.t nog een persoonlijke uitnodiging, maar het is goed om alvast de datum van uw wijk in uw agenda te noteren.

Uitnodiging kerstmusical

Ook dit jaar is er weer een kerstmusical op kerstavond. Verdere informatie volgt in het Kerkennieuws van december. Maar wij willen jullie alvast laten weten dat de voorbereidingen al in gang zijn gezet. Hoe het verhaal gaat is nog even een verrassing maar kom zeker kijken op kerstavond

Bureau
Knetter



Raad van Kerken - Delden

Lezing over "Waardig levenseinde"

Op dinsdagavond 27 november om 19.30 uur zal Kardinaal Wim Eijk een lezing geven in de Oude Blasius te Delden. De Raad van Kerken heeft de kardinaal hiervoor uitgenodigd om zijn visie te geven over een waardig levenseinde. De kardinaal zal spreken voor de Oecumene en dat is toch bijzonder. Hij is niet alleen kardinaal en hoofd van de katholieke kerk, maar hij is ook medicus en afgestudeerd arts. Hij promoveerde op het proefschrift over Euthanasie. Hij zal ons vertellen over de vele mogelijkheden om het einde draaglijk te maken zoals, het omgaan met lijden,



de medische ontwikkelingen, de pijnbestrijding, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts. Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Het is mooi dat hij binnen een drieluik van drie sprekers ook zijn visie wil laten horen over dit onderwerp. Hij zal 45 minuten spreken en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp. Na de lezing en het vragen stellen en beantwoorden is er 'n kopje koffie of thee achter in de kerk, dat u wordt aangeboden door de Raad van Kerken. Omdat kardinaal Eijk nog teruggaat naar Utrecht hebben we de koffiepauze verplaatst naar het einde van de bijeenkomst. Omdat nog twee sprekers dit seizoen over dit onderwerp zullen spreken, maar vanuit hun visie, nodigen wij u ook hiervoor uit op 30 januari 2019 om 19.30 uur met als spreker pastoor Marinus v.d. Berg en op 5 maart om 19.30 uur met Cees Robers, palliatieve arts in Hengelo en Almelo. Daarna zal er 'n avond worden gehouden in maart om na te praten over dit onderwerp met twee artsen uit de regio.

U bent allen welkom en bij de uitgang vragen we een vrije gift voor de onkosten om ons werk te kunnen blijven doen als

Raad van Kerken.

Ria Mudde-Jetten voorzitter Raad van Kerken

Apostolisch Genootschap Delden Impressie Apostelbezoek

Op 28 oktober 2018 bezocht onze apostel de gemeenschap Delden. Broeder IJdens schreef een impressie van deze morgen. Bezoek van de apostel aan de gemeenschap Delden d.d. 28 oktober 2018. Het was zondag meer dan goed om samen te komen in de unieke en prachtige gemeenschap Delden. "Even stilte.... Een mooi moment om stil te staan bij waar jij nu staat. Hoe ga je verder?..."



De apostel heeft de huidige serie van radiospotjes nog eens laten horen tijdens de dienst.

Maar goed even beginnen bij het begin.

In de ontmoetingen buiten (waar de eerste winterse kou voelbaar was) en ontmoetingen binnen was het beleefbaar dat er werd uitgekeken naar de ontmoeting met de apostel.

Vooraf een ontroerend gesprek met Danine Schoolkate die deze morgen haar confirmatiebelofte deed en nog eens vertelde over haar leven en dat ze zo blij was met de keuze voor de weekbrief 'Leven', omdat het voor haar zo herkenbaar is. Kort nog even samen met de kring. Vanmorgen zijn er ook een zestal leden aanwezig van de kerkeraad Delden. Er zijn goede contacten met de gemeenschap en ze hadden ze uitgenodigd. Bijzonder dat ze er dan met een grote delegatie zijn. En in het verloop van de morgen blijkt dat ze er niet alleen zijn, maar ook van harte meedoen en betrokken zijn in het beleven van die ochtend.

Of we nou katholiek, hervormd, moslim, jood, apostolisch, zijn, datgene wat ons verbindt is Mens-zijn. En dat we allemaal bezig zijn met de zoektocht en keuzes om de weg te gaan die het leven aan jou voorschotelt.

Danine vertelt de gemeenschap over haar levensweg en wat voor impact in haar leven het vroeg overlijden van haar moeder heeft gehad. Ze benoemt hoe een recente ervaring tijdens een ZOEf-week haar geholpen heeft en daarom luis-teren we samen naar Nielson "het is goed"

https://www.youtube.com/watch?v=PB_224M9GVE

De apostel neemt ons enthousiast mee in het wonder van celdeling, waarbij door deling het meer wordt. Zo kan het ook werken met het delen van vreugde, geluk, vertrouwen.... Na delen wordt het meer.

We zingen met elkaar o.a. de liederen 'Gods liefdestegenwoordigheid brengen' (56) en 'Het leven inhoud geven' (7) en onderstrepen daarmee de keuze hoe we in het leven willen staan. Dan het mooie moment van Danine haar confirmatie. De liefde van haar voor de gemeenschap en omgekeerd is sterk voelbaar. Vervolgens besteedt de apostel aandacht aan de kring van geestelijk verzorgers, waarbij hij eerst de gemeenschap in br Tip een 'nieuwe' voorganger geeft en daar reageert de gemeenschap blijmoedig en dankbaar op.

Hij heeft de afgelopen 2,5 jaar prachtig gewerkt in Delden en daarbij volop ondersteunt door de vorige voorganger zr Schell en de kring. Voor het borgen van de geestelijke verzorging in de toekomst gaan Delden en Hengelo per 3 maart 2019 één kring vormen van geestelijke verzorgers met twee voorgangers. De gemeenschap Delden wordt door de apostel uitgenodigd om ook 3 maart in Hengelo te zijn. De broeders, zusters en jeugd van Delden en Hengelo ontvangen na afloop van de eredienst een brief waarin dit nog eens wordt toegelicht. Ik voeg deze brief bij dit verslag. Vanwege de intensieve samenwerking met de gemeenschap Almelo is dit ook gedeeld in die gemeenschap.

Er volgt een veelzeggende rondgang waar ook de leden van de kerkenraad aan deel nemen.

Br Tip sluit het samenzijn af met een mooi dankgebed, waarbij je zo herkent dat woorden altijd te kort schieten om te zeggen wat je diep van binnen voelt.

*Met dankbare groet,
Br. Bertus IJdens*



DRIE KONINGEN WINTERWANDELING PDK

Op 6 januari organiseren we weer volgens oude traditie de DRIE KONINGEN WINTERWANDELING

Bij deze wandeling door Twickel mogen we U leiden langs plekjes waar u normaal tijdens een vrije wandeling niet kunt/mag komen. Deelname is gratis.

Een prima gelegenheid om samen het nieuwe jaar gezond

en gezellig te beginnen. Na de feestdagen met kinderen, vrienden, burens en/of kennissen lekker het bos in, genieten van de omgeving en de gezellige ambiance. Met de Drie Koningen de mystieke klanken van de midwinterhoorn, aangeblazen door de Midwinterhoornblazers van Stad en Ambt Delden, en misschien een sprookjesachtig winterlandschap kunnen de omstandigheden optimaal zijn voor een prachtige, sfeervolle wandeling. Op de rustplaatsen bij de Noordmolen en Wagenmakerij van de Barg



zullen weer hartversterkertjes, koffie, warme chocolademelk, glühwein, limonade, koffie met krentenwegge/knieperkes of worstenbroodjes verkrijgbaar zijn.

De opbrengst komt ten goede aan het onderwijsproject voor de kinderen van Migumomiri in Kenia.

Vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur kunt u starten vanaf de parkeerplaats bij het kasteel tegenover de landgoedwinkel. Er kan worden gekozen uit een tocht van plm. 5 en 8 kilometer. Beide routes zijn duidelijk gepijld. Parkeren o.a. : Twicklerlaan, 't Hoogspel of bij hotel de Zwaan.

PDK KERSTSTUKKEN, -KRANSEN EN -TAKKEN OP KERSTMARKT EN -FAIR.

Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van de PDK weer aan de slag om voor u de mooiste kerstversieringen te maken.

U kunt hun producten kopen op de Kerstfair Stadshagen op woensdag 12 december en op de Kerstmarkt in het centrum van Delden op zaterdag 15 december. We mogen ons al jaren verheugen op een grote belangstelling voor onze graftakken/-stukken die op alle fronten de vergelijking met de "concurrenten / collega's" ruim kunnen doorstaan. Als u zo'n graftak / grafstuk of een mooi kerststukje VOORAF bij ons wilt bestellen, dan kan dat bij Siny Engelbertink, 074 – 3767433 of Fredien Morsink, 074 – 3763710. U kunt de bestelling dan van de "werkvloer" ophalen. LET WEL: DEZE MANIER VAN BESTELLEN EN AFHALEN



KAN UITSLUITEND TOT EN MET DINSDAG 11 DECEMBER OMDAT ANDERS DE AANLEVERING AAN DE MARKTEN IN HET GEDRANG KOMT

Ook dit jaar natuurlijk weer onze overheerlijke kniepertjes, eigen gemaakte koek, cake en baklever- / bakbloedworst op de markt van 15 december. Op de 15e is er ook weer een loterij. Loten € 0,50 per stuk of 5 voor € 2,00. Er zijn een groot aantal leuke prijzen te winnen.

De opbrengst komt ten goede aan ons project VAN ZWAK NAAR STERK, t.b.v. voortgezet onderwijs voor de schooljeugd van Migumomiri in Kenia.

Wilt u ons financieel helpen, dan is uw steun zeer welkom op bankrekening NL66RABO0179158643 ten name van de Projectengroep Deldense Kerken.

GEWELFSCHILDERINGEN

De gewelfschilderingen zijn al een keer besproken, maar dat is meer dan twee jaar geleden. Op de schilderingen zijn veel details te zien. Sommige zijn erg duidelijk wat de betekenis betreft, maar andere minder. Details waarvan de betekenis de afgelopen tijd duidelijk geworden is, worden besproken.

De hemel met de apostel Thomas en een koning

In de hemel zijn de apostelen langs de rand met een nimbus afgebeeld. Behalve Petrus, die rechtsonder staat bij de ingang naar de hemel, is eigenlijk niet bekend, wie de andere apostelen zijn. Aan de linkerzijde, tweede van onderen

is dat nu wel bekend. Deze apostel steekt zijn hand uit met een wijzende vinger. Dat wijst op het verhaal van de ongelovige Thomas uit Johannes 20. Vers 25 luidt: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der



nagel s en mijn vinger niet steek in zijn zij, zal ik geenszins geloven. En vers 27, waar Jezus zegt: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Bij de ingang van de hemel is onder de linker arm van de engel Gabriël een hoofd met een gouden kroon te zien, dat is een koning. **De hel, de toren en de monnik**



In de afbeelding van de hel staat iets rechts van het midden een grote toren. Die zal de toren van Babylon kunnen voorstellen. Bovenop staat een duivel, die op een hoorn blaast. Onderin bevindt zich een poort met een paar figuren. De afbeelding ziet er anders uit dan wij gewend zijn van schilderijen van de toren, zoals de interpretatie van Pieter Breugel (1563). Maar dat was in een latere tijd, die lag na de periode, rond 1500, dat de fresco's geschilderd zijn. Babylon staat in het oude testament voor de bron van het



kwaad. In Openbaring 18 wordt de val van Babylon beschreven. Daarin wordt ook de "Hoer van Babylon" genoemd. Deze zal voorgesteld zijn door één van de figuren in de poort. De schilder had waarschijnlijk niet veel op met de geestelijkheid. Naast de bisschop, die hij drie keer afbeeldde, schilderde hij ook een monnik. Deze is te herkennen aan zijn kruinschering. Hij is te zien tussen de bisschop en de bek van de Leviathan.

De hel is in de kerk bijzonder uitgebreid voorgesteld. De voorstellingen zijn misschien beïnvloed door het werk van andere schilders, bijvoorbeeld van Jeroen Bosch. Die leefde in dezelfde tijd (ca 1450 – 1518) en maakte soms bizarre voorstellingen. De figuren in de hel doen daar soms aan denken.

Dick Schuuring



Remonstrantse Gemeente Het sacrale in de muziek'

Op donderdagmiddag 15 november organiseert de Remonstrantse Gemeente Twente het laatste deel van een cursus over het sacrale in filosofie, videokunst en muziek. Deze keer gaat Cor Langen in op 'Het sacrale in de muziek'. Tijdens een bijeenkomst in 2017 werd onder leiding van Cor Langen onderzocht welke gevoelens een bepaald muziekstuk bij mensen kan oproepen. De uitkomsten waren nogal verschillend. Die verscheidenheid leidt tot de vraag of het heilige wel in de muziek kan worden uitgedrukt. Is muziek een passend expressiemiddel of moeten wij met filosoof Scruton vaststellen dat de muziek geen geschikt middel is - juist omdat muziek bij iedereen verschillende gevoelens kan oproepen? Natuurlijk worden een aantal muzikale voorbeelden ten gehore gebracht en is er alle gelegenheid voor een gesprek. Cor Langen is filosoof en lid van de Remonstrantse Gemeente Twente.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee (€1,-) en een vrijwillige bijdrage

Op donderdagmiddag 1 november organiseert de Remon-

strantse Gemeente Twente een het tweede deel van een cursus over het sacrale in filosofie, videokunst en muziek. In deze bijeenkomst gaat Arent Weevers in op 'Het sacrale in de videokunst'

Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne kunst schijnt dat te kunnen genereren, zelfs al had de kunstenaar niet direct die bedoeling! Het presenteert zich via vele gedaantes. Voor wie het wil zien, sijnelt het heilige door de verflagen, steen, hout, gips, inkt, metaal, kunststof en licht van de kunstwerken heen. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk? Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte?

Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is wat Weevers betreft niet vrijblijvend.

Arent Weevers is predikant bij de Protestantse Gemeente Hengelo, mediakunstenaar en initiatiefnemer van de tentoonstellingen 'Moving Images, Inspired Videoart' in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Hij zal via de videokunst de vraag naar mogelijke sporen van het heilige verkennen.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: €5,- voor leden en €10,- voor niet-leden

Inloopmorgen voor iedereen

Al bijna twee jaar is er op dinsdagmorgen een enthousiaste groep bezoekers op de inloopmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. Wist u dat nog niet? U bent van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee (met iets lekkers) voor u klaar en het gezellige en vaak interessante gesprek komt vanzelf op gang. De drempel is laag, kom gerust langs! Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang, bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan contact of een gesprekje. U bent slecht ter been en wilt er toch even uit? Laat het even weten, misschien kunnen we daar een oplossing voor vinden. Meldt u dit bij mevr. Diny Doornbos, de Eschmolen 307 7491HX of bellen: 074-3766992. Hartelijke groet van de gastheer en gastvrouwen en tot ziens.

Financiën Kerkennieuws

Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland! Het bestaat het al bijna 50 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen.

Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws een paar gegevens:

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v. Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.

Met uw steun kan het blad blijven bestaan!
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
*Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,
E. Wiessenberg*

JONGLEREN

Zien

In het bijbelboek Marcus staat een verhaal over Bartimeus. Bartimeus is blind en totaal buitengesloten. De mensen uit Jericho werkten daar ook aan mee. Ze gingen niet met hem om, luisterden niet naar hem en reageerden boos toen hij begon te roepen naar Jezus. Hij hoorde de mensen praten over de wonderen van Jezus en Bartimeus wilde heel graag weer kunnen zien. Maar wat Bartimeus overkwam gebeurt nog steeds. Ook wij sluiten mensen buiten omdat ze anders zijn, anders reageren of er anders uit zien. Of gepest worden en verdrukt. Maar wij kunnen ook net als Jezus doen en wel luisteren naar anderen. Wel omkijken en niet meer pesten. Hoe mooi zou dat zijn!



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

03-12-2018	15-12-2018	interval 5 weken
07-01-2019	19-01-2019	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een woordbestand.

2 Ingeschande tekst

Ingeschande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via
www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERK-DIENSTEN
NIEUWE BLASIUS
EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809
t.n.v. G. Smit, penn.m.
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om bovengenoemde reden was dat niet mogelijk. Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK
NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!