

KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 7 zaterdag 15 september 2018

Zomaar een dak

Daar zit je dan, op een kruispunt van wegen, met een kerk en een Mariakapel als burens. Geraas van auto's in de winkelstraat, in een serre die authentieke elementen weergeeft. Een serre, een dak boven wat hoofden, u kent vast wel het lied: 'Zomaar een dak, boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat'. Een dak als serre, en een grote deur die laat zien wanneer de stilte haar intrede doet op de werkplek van twee pastores.

Dozen zijn uitgepakt, de ruimte onder het dak is ingericht en de serre is een werkplek geworden voor twee pastores.

De serre, een ruimte aan de pastorie, met de deur open, zou een plek kunnen zijn waar u zo even binnen wandelt. Waar je mag ervaren, hier kan ik zijn, als mens met je vele vragen. Zo willen wij onze werkplek ervaren. Weet u welkom op die plek, die uitzingt:

*Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Zomaar een dak boven vele hoofden.*

*Pastor Carin Timmerman en
Pastor Ria Doornbusch*



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 16 SEPTEMBER 24e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en heren koor uit
Haaksbergen
Pastoor M. Oortman
11.00 uur Oecumenische viering
/Vredesondag
m.m.v. het dames- en heren koor
Ds. D. Juijn en Pastor H. van de Bemt.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 25e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
Geen koor
Pastor Z. Nowara

WOENSDAG 26 SEPTEMBER

14.00 uur Eucharistieviering
Opening seizoen KBO
m.m.v. het dames en heren koor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 27 SEPTEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 30 SEPTEMBER 26e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en heren koor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 3 OKTOBER

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZATERDAG 6 OKTOBER

18.30 uur Themaviering kinderen
Pastor H. Ogink

ZONDAG 7 OKTOBER 27e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en heren koor
Pater R. van de Vegt

WOENSDAG 10 OKTOBER

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 11 OKTOBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

LECTOREN en LECTRICES

16 sept. 9.30 uur S. Linderman
23 sept. 9.30 uur G. Dijkman
30 sept 9.30 uur E. Cornel
7 okt. 9.30 uur H. Spekreijse

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed afwisselend in de Oude en Nieuwe Blasius.
In de maanden juli, augustus en tot 26 september zijn er geen doordeweekse vieringen.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 16 september

11.00 uur Raad van Kerken
Vredesondag
Oecumenische viering in de
Nieuwe Blasius
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra
Oppas: Joke Lammertink

Donderdag 20 september

Oecumenisch Avondgebed

Zondag 23 september

10.00 uur: ds Dick Juijn
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 30 september

10.00 uur: ds Dick Juijn
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Erica Bakker
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Donderdag 4 oktober

Oecumenisch avondgebed

Zondag 7 oktober

10.00 uur: ds Dick Juijn
Oppas: Judith van der Meer
Nevendienst: Ada Bruynes
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: Kerk en Israël

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 23 september

Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 28 september

Viering 15.00 uur
Mevr. M. Mulder

Zondag 30 september

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mevr. M. Rikmenspoel

Vrijdag 5 oktober

Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn

Zondag 7 oktober

Mariaviering 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 12 oktober

Viering 15.00 uur
Mevr. J. Stronks

Zondag 16 september
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 21 september
Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar



SPELREGELS

Onderkomen

Klokgelui over Delden, mensen worden opgewekt om naar kerk of kapel te gaan. Een geloofstraditie die ver teruggaat in de tijd. En mensen komen, niet in grote getale misschien, maar ze komen om te zingen en te bidden; kortom om hun geloof te vieren. Het geloof dat gestoeld is op de oude verhalen van het volk Israël.

In deze tijd van het jaar, op de vijftiende dag van joodse maand Tisri, wordt in de synagoge Loofhuttenfeest gevierd, de herinnering aan de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn. Dit naar aanleiding van de Bijbelse opdracht: 'Zeven dagen zullen jullie wonen in loofhutten', het is een herinnering aan de tijd dat het volk Israël in hutten in de woestijn heeft gewoond.

Een hutje van vertrouwen

Zeven dagen zul je wonen in een hut van blad en gras.

Breekbaar is je onderkomen; net zoals het vroeger was, onderweg in de woestijn, zal je zeven dagen zijn.

Door elk jaar die hut te bouwen als een wankel huis op reis, leer je gaandeweg vertrouwen; onderweg word je pas wijs. Wat de ware wijsheid is leer je in de wildernis.

Ga je mee? Dan zul je leren hoe je wijzer wordt en vrij. Laten we 't maar proberen. Het vertrouwen is dichtbij. Onderweg in de woestijn leer je in Gods hand te zijn. (Dick Pruiksm)

Johanna Stronks-Harmelink

Spreekwoorden, spreuken en gezegdes

Ja en amen zeggen – 7

Spreuken, gezegdes met een Bijbelse achtergrond.

'*t Is God geklaagd*': het is heel erg, misschien naar 1 Samuël VII: De ark des Heren was twintig jaar te Kirjat Jearim en het hele huis Israël klaagde de Here achterna. '*Dat is Gods vinger*': daarin openbaart zich de macht van God; spreuk ontleend aan Exodus VIII: 19; verhaal van de derde plaag die van de 'muggen' die Egypteland teisterden; de Egypt. tovenaars stonden daar machteloos tegenover en zeiden: 'Dat is Gods vinger...'. '*Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?*'; Bijbelse uitdrukking overgenomen uit Romeinen VIII: 31 'Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn... *God met ons*: de naam van Jezus vlg. Matth. 1:23 : 'Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven: God met ons. '*God wreekt daar waar hij niet spreekt*': boze daden worden gestraft ook al gebeurt dit niet door de aardse rechter; de hemelse gerechtigheid grijpt ten lange leste de boosdoener. '*Hij laat Gods water over Gods akker lopen*': hij bekommert zich nergens om; hij maakt zich nooit bezorgd, hij steekt geen hand uit. '*Wat God doet, dat is welgedaan*' de aanhef van gezang 909 uit het Liedboek 'Wat God doet, dat is welgedaan', zijn wil is wijs en heiligetc. Tenslotte: '*Gods troost en aardappels toe, dat is een schrale kost*': uit het Fries, schertsend, als de maaltijd karig is. Vooruit maar weer, tot een volgende keer (johan beumer)

Ondersteuning gezocht!

In de kapel van het verpleeg- en verzorgingshuis St. Elisabeth van Carintreggeland vinden op zondagochtend vieringen plaats, vaak met zang van het eigen Driekoningenkoor. Deze vieringen worden mede mogelijk gemaakt door een groep van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een extra paar handen. Wie kan overweg met de computer? Het gaat om vaardigheid met e-mail en het maken van Power-Pointpresentaties voor de liturgie. Of vind u/je het leuk om materiaal klaar te leggen en te ordenen voor het koor? Affiniteit met kerk en oecumene is plezierig, maar het is niet nodig om zelf (altijd) in de vieringen aanwezig te zijn. Ook is er ruimte voor de keuze tussen werk meer "achter de schermen" of in contact met voorgangers en bewoners. U/je wordt goed begeleid en ingewerkt. Voor meer informatie of aanmelding kunt u/je een mail sturen naar de geestelijk verzorger: m.rikmenspoel@carintreggeland.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op ter kennismaking.

Inloopmorgen voor iedereen.

Al bijna twee jaar is er op dinsdagmorgen een enthousiaste groep bezoekers op de inloopmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden.

Wist u dat nog niet?

U bent van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee (met iets lekkers) voor u klaar en het gezellige en vaak interessante gesprek komt vanzelf op gang. De drempel is laag, kom gerust langs! Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang, bestemd voor ieder die behoefte heeft aan contact of een gesprekje.

U bent slecht ter been en wilt er toch wel even uit?

Laat het even weten, misschien kunnen we daar een oplossing voor vinden.

Meldt u dit bij Mevr. Diny Doornbos, de Eschmolen 307, 7491 HX. of bellen: 074-3766992.

Hartelijke groet van de gastheer en gastvrouwen en tot ziens, want ook in de vakantietijd staan we voor u klaar.



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713
mjaooortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker
06 – 25091377
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,
06 – 271 24 695,
annettezoet@gmail.

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende
secretariaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Rieky Tielkes – 9 juli – 89 jaar – St. Elisabeth – w.v. R, Tielkes
Gerrit Oude Groeniger – 13 juli – 93 jaar – Kerkpad 9

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Cursus "Schepping en Chagall – lezen en kijken"

Binnengaan in de ruimte van de verhalen
Ontdekken waartoe de aarde geschapen is
Oude verhalen opnieuw verbeeld.



De Joodse leeswijze van de Schrift laat het verhaal
spreken en beschouwt het lezen als een ontdek-
kingstocht. Verhalen bieden ruimte en verleiden
ons tot nadenken over ons leven op aarde. De
scheppingsverhalen vertellen niet 'hoe' maar
'waartoe' de aarde is geschapen. Ze laten ons
stilstaan bij: God, leven op aarde, mens, chaos en
ordering, verschillend zijn en toch één, goed en
kwaad, doodslag en barmhartigheid.
Marc Chagall heeft de oude verhalen met innerlijke
ruimte en grote verbeelding 'nieuw' geschilderd.
Hij laat zien wat hem raakt in het bijbelse verhaal.
Zijn doeken helpen ook ons bijbel en leven dichtbij
elkaar te brengen.

In vijf avonden verkennen we de beginverhalen van de Bijbel:

- we lezen en bespreken een verhaal uit het boek Genesis
- we kijken naar een schildering van Marc Chagall.
- we zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Iedereen is welkom

De bijeenkomsten staan open voor iedereen die benieuwd is naar verhalen van het begin, en hoe je ze kunt verstaan in je eigen leven, hier en nu. Je hoeft er geen verstand van te hebben!

Praktische gegevens

Deze avonden worden u aangeboden door het pastorale team.

De bijeenkomsten duren twee en een half uur en worden begeleid door pastor Annet Zoet.

Per groep kunnen maximaal 15 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden tot 24 september 2018 bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of tel. 074 – 349 22 12

Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerk en op de websites van de parochies.

De cursus wordt op twee plekken en zowel op middagen als avonden gegeven:

Delden:

Dinsdagmiddag: 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 11 december 2018, 8 januari en 5 februari 2019.

Tijd: 13.30 – 16.00 uur

Plaats: Stadscentrum "Het Parochiehuis", Langestraat 79, 7491 AB Delden.

Hengelo:

Maandagavond: 1 oktober, 29 oktober, 26 november 2018, 7 januari en 4 februari 2019.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Parochiecentrum Onze Lieve Vrouwe, O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

VAN DE LOCATIERAAD EN PASTORAATGROEP

Op 14 juli was er een bijzonder succesvol jubileumconcert van ons jongerenkoor Cantu.

Cantu vierde hun 50 jarig bestaan, en na het concert was er een gezellige receptie in de pastorietaal.

Tevens was dit het derde concert in het kader van 900 jaar Heilige Blasius.

Zomerzegening

Deze vond plaats op zondag 15 juli. Pastor Ogink ging voor in een inspirerende gezinsviering. Velen waren gekomen, waaronder veel kinderen om de, in de viering gewijde Christoffelmedailles, te kopen of te krijgen (de Christoffelmedaille voor de kinderen was gratis).

Na de viering was er, in de tuin van de pastoor, koffie, ranja en een lekkernij, in het kader van 'heel de parochie bakt'.

Zowel de kinderen als de volwassenen hadden erg hun best gedaan om iets lekkers te bakken. Het resultaat was overweldigend,



en het smaakte allemaal prima! Er was zo veel gebakken dat we dit, aangevuld met BlasiusSprints, konden delen met de bewoners van het 'St. Elisabeth', die dat bijzonder gewaardeerd hebben.

Alle bakkers nogmaals hartelijk bedankt.

De dag gaat open voor het woord des Heren

De dag gaat open, voor het woord des Heren
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
Hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.
Lied gezongen door ons Dames- en Herenkoor tijdens de eucharistieviering van 12 augustus

Feest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus De Mariakapel

Aan een eeuwenoude weg in 't Twentse platteland hebben bewoners een plek gemaakt waar je nog stilte vindt. En eikenhout gebint een schuilplaats is waar een verdwaalde ziel weer nieuwe wegen ziet, uitkijkend over essen een kort moment kan dromen van troost, van wijsheid, van geluk, een thuis om even bij te komen.

Bomen fluisteren gebeden meegenomen door de wind die ruisend door de bladeren zingt.

Mensenhanden bouwden hier vertrouwend op het oude geloof,

dat rust van de natuur een toevluchthaven biedt, waar je in het ritme van seizoenen een levensfase overziet en bondgenoten vindt in een Oermoeder en haar Kind.



Uitnodiging voor de vrijwilligersavond

Alle vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap van de H. Blasius worden bij deze voor de jaarlijkse gezellige avond op 20 september uitgenodigd. De avond wordt in de blokhuut 't Plaankenhoes aan de Morsweg 25 gehouden. Aanvang 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Jan Horck

50-Jarig jubileum!

'Jubileumconcert koor Cantu zeer geslaagd!'

DELLEN

Koor Cantu bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar gaf het koor afgelopen zaterdagavond 14 juli jl. een spetterend jubileumconcert in de Heilige Blasiuskerk te Delden. Met een prachtige mix van de mooiste liederen van vroeger en nu werden de aanwezigen mee-

genomen op een muzikale reis van 50 jaar koor Cantu.

Onder bezielende leiding van dirigente Marjolein Vos gaf koor Cantu een muzikale traktatie aan de ruim 200 aanwezigen. Om 19:30 uur startte het koor met het lied 'Baba Wethu'. Op deze bijzondere avond stonden oude nummers, veel gezongen nummers, Engelstalige nummers, wereldliederen en ook nieuw repertoire op het programma. Daarnaast kwamen liederen uit de musical Jesus Christ Superstar en The Linden Tree, instrumentaal gespeeld door toetsenist David Otten ten gehore.



Met de inbreng van de favoriete nummers van de huidige koorleden was het programma van deze avond tot stand gekomen.

Jubilarissen

De afgelopen jaren zijn er al vele jubilarissen bij Cantu geweest.

Koor Cantu heeft zelfs een koorlid die al 43 jaar lid is. Leden die 25 jaar lid zijn worden met een zilveren ereteken onderscheiden. Op deze avond was er ook ruimte om een aantal leden in het zonnetje te zetten. Chantal Michorius en Yvonne te Kieftje zijn beide 25 jaar lid. Zij ontvingen een zilveren medaille en oorkonde. De onderscheidingen werden opgespeld door voorzitter Helma Buschers.



Koor Cantu kan terug zien op een zeer geslaagd jubileumconcert. Na het laatste lied, slotknaller 'Oh Happy Day' kreeg het koor een staande ovatie. Na het concert konden de aanwezigen nog nagenieten en napraten onder het genot van een hapje en een drankje in de parochietuin naast de kerk.

Cantu

Cantu betekend samen zingen. Een naam die gezamenlijk is gekozen tijdens de zogenaamde 'oprichtingsvergadering' in 2010. In dat jaar zijn het jongerenkoor Delden en het Jongevolwassenen koor 'El Qahal' gefuseerd, waarmee een geweldige samenwerking werd gestart. Het jongerenkoor Delden werd opgericht op 4 november 1967. Het jongerenkoor van Hengevelde werd opgericht op 6 november 1969. Enkele jaren geleden is besloten om 'ertussenin' te gaan zitten en daarom nu in 2018 het 50-jarig jubileum te vieren. Koor Cantu zingt gemiddeld 1x per maand een viering in de kerk, afgewisseld tussen Hengevelde en Delden. Het koor repeteert elke maandagavond afwisselend in de kerk in Delden en Hengevelde.

SECTIE DIACONIE

De Miva aktie van zondag 26 augustus "Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe" heeft € 386,85 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*M.O.V. werkgroep Miva
Geloofsgemeenschap H.Blasius.*

Revue 900 jaar H. Blasius Delden

Negenhonderd jaar geschiedenis in vogelvlucht door toneelvereniging De Kwekweschudders, mmv Amecitia, het dames en herenkoor van de parochie, Cantu, leerlingen van de basisscholen en pastoor Oortman.

Achter de schermen is er ruim een jaar gewerkt aan het schrijven en voorbereiden van deze revue. De teksten zijn geschreven door Louis Veehof, Wijnand Kristiaans, Marinus Visschedijk, Marianne Asteleijner en Ans Bus. Er wordt veel gebruik gemaakt van moderne technieken en beeldmateriaal, het verrassende begin van de voorstelling is mede te

danken aan Erwin van het Bolscher. Dit alles is mogelijk dankzij de vele sponsors die deze revue ondersteunen en mogelijk maken. Het wordt twee uur lang genieten, u zult zich geen moment vervelen, en u mag het echt niet missen.

Er zijn twee voorstellingen op **ZATERDAG 24 NOVEMBER**. De middagvoorstelling is om 14.30 uur, de avondvoorstelling begint om 19.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrije gift aan het einde van de voorstelling wordt erg op prijs gesteld.

Ans ter Morsche

BEDEVAART KEVELAER

Op donderdag 1 Nov. a.s. wordt weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Zij die willen deelnemen kunnen zich hiervoor opgeven tot 20 Okt 2018.

Kosten zijn €17,50 per persoon. Deze kosten moeten bij opgave worden voldaan.

Inlichtingen en opgave bij:

Mevr. A. Averdijk, Delden

Tel: 074-3763473, sikahert@outlook.com

148ste Twentse processie naar Kevelaer 2018

Afgelopen zaterdag 1 september 2018 zijn we met Pelgrims uit Saasveld, Borne, Hengelo, Goor, Hertme, Deurningen en Delden met 3 bussen naar Kevelaer afgereisd. We zijn vroeg in de ochtend vertrokken om rond 10:15 in Kevelaer aan te komen.

De dag begon met het binnentrekken naar de Pax Cristi Freilichtkirche. Dit gebeurd d.m.v. een lange stoet met bruidjes, pelgrims, acolieten die het Mariabeeld droegen, acolieten met Lantaarns. De stoet werd gesloten door Pastoor M. Oortman en Pater N. Hofstede en Pastoraal werkster H. van den Bemt. In de Pax Cristi Freilichtkirche werd begonnen met een korte viering. In de Viering is er een jubilaris gehuldigd voor het deelnemen van 25 jaar naar Kevelaer. De Jubilaris kreeg een speldje opgespeld door Mgr. Hoogenboom.

De dag vervolgde door een Hoogmis in de Mariabasiek in Kevelaer. Tijdens de Hoogmis brachten de bruidjes hulde aan Maria. Na de Hoogmis was er de gelegenheid om Kevelaer te verkennen en om iets te eten en te drinken. Maar natuurlijk ook om nader kennis te maken met de Pelgrims onderling en veel devotie op te doen.

Rond 15:30 uur was de Grote Kruisweg en om 16:00 uur de Kleine Kruisweg voor de mensen die slechte been zijn in de Pax Cristi Freilichtkirche.

De Grote Kruisweg vond in stilte plaats wat veel in druk maakte op de verschillende Pelgrims.

De Dag werd afgesloten met een Lof. In het Lof gingen voor: Pastoor M. Oortman, Pater N. Hofstede en Mgr. Th. C.M. Hoogenboom. Na het Lof gingen we weer met de bus naar huis en was iedereen onder de indruk van deze prachtig dag.





Protestantse Gemeente

Predikant:

Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1
Tel.: 074-3491498
06-15883126
Email:
dickjuijn@planet.nl

Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden
Bart Methorst, Leeuwerikstraat10
tel 3763625.
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL35FVLB0699769221

WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

Dwalen en falen

Langzaamaan verdwaal ik minder in Stad-Delden, en leer ik Ambt-Delden en alle andere dorpen en buurtschappen van onze gemeente kennen. Ik hoor vele namen, zie talrijke gezichten en doe naarstig mijn best om beide bij elkaar te houden en te onthouden. Inmiddels ben ik erin geslaagd op dat gebied al enkele historische flaters te slaan.

Of het erg dom is om nog niet alles te weten? Ik troost mij met de uitspraak van Voltaire: 'Die man moet wel een grote domoor zijn, want hij weet een antwoord op alles wat men hem vraagt.'

Daarnaast zijn er uw ruimhartigheid en glimlach waarmee wordt gereageerd, ook al wandelend met de hond door de omgeving.

Ik heb er alle vertrouwen in dat 'de gemeente van de Oude Blasius' steeds helderder voor me zal worden. Genoten heb ik van de fietstocht door Stad en Ambt, de rondleiding door Delden en door onze kerk. Inmiddels heb ik ook al de nodige vergaderingen mogen meemaken. Dat geeft mij een goede gelegenheid in de keuken van de kerk te kijken, de sfeer op te snuiven en te zien welke geestelijke en minder geestelijke maaltijden er worden bereid door de kerkenraad en de vele werkgroepen. Dit is vooralsnog een periode van proeven en kijken. Ik hoop in de loop der tijd steeds meer mijn eigen bijdrage in de kerkelijke keuken te kunnen leveren.

De komende diensten

Zondag 16 september zal de Oude Blasius gesloten zijn en vieren we oecumene in de Nieuwe Blasius. Het is het begin van de Vredesweek. De aanvangstijd is wel een stuk verlaat: 11.00 uur. Elders leest u er vast meer over. Ik hoop deze zondag vele katholieken en protestanten te ontmoeten.

Zondag 23 september is een heuglijke dag. We nemen afscheid van enkele kerkenraadsleden die hun termijn niet verlengen maar wel op andere fronten actief blijven in de kerk. Ze kunnen met een gerust hart hun taken overdragen, want er zullen 5 mensen bevestigd worden in het ambt van ouderling, diaken en kerkrentmeester. Ik hoop dat we allemaal aanwezig kunnen zijn om de gaande mensen te bedanken voor hun geweldige inzet en de komende mensen een hart onder de riem te steken. Lid zijn van een kerkenraad was vroeger een erebaantje, maar een collega vertelde dat toen hij onlangs iemand vroeg bij de kerkenraad te komen, de reactie was: "denk je dat ik door de slang gebeten wil worden?". Het heeft mij geïnspireerd deze zondag te lezen uit Handelingen 28. Paulus is gebeten door de slang, maar hij overleefde het. In het dagelijks leven zijn er heel wat slangen waar we door gebeten worden. Maar we krijgen door ons geloof genoeg aangereikt waarmee we die slangen van ons af kunnen schudden.

Zondag 30 september vieren we op een bescheiden manier 'Startzondag'. Dit houdt in dat er om 10.00 uur een gewone kerkdienst zal zijn. Na de koffie gezamenlijk in de kerk, zal er in de Voorhof een proeverij zijn van de vruchten der aarde. We mogen onze smaakpillen aan het werk zetten. Dat roept de vraag op: Kan de kerk ook smaak hebben? En welke smaak zou dat dan moeten zijn? Een van de basismaken: Zoet? Zout? Zuur? Bitter? Ik denk dat iedere smaak in onze kerk bij mensen wel aanwezig is. Jezus motiveerde zijn volgelingen om zout te zijn. Dus: pittig en opgewekt. Kunnen wij daaraan voldoen, ook komend seizoen? We lezen uit Kolossenzen 3 en 4.

Zondag 7 oktober staan we stil bij de vraag: Wat is de diepste wijsheid? In het christendom wordt niets verklaard, een oplossing gegeven, maar alles gaat voorbij en komt uit in het koninkrijk van God. Kunnen we daar wat mee? Is er een wijsheid die ons allemaal kan helpen? We lezen in 1 Koningen 10 het bijna sprookjesachtige verhaal van de koningin van Seba die op zoek gaat naar wijsheid en bij koning Salomo terecht komt. Hij helpt haar. Kan hij ons ook op weg helpen?

Meeleven

Hierboven leest u dat ds. Otto Mulder uit Almelo op zondag 14 oktober op het rooster staat. Op zondag 26 augustus zou hij ook bij ons voorgaan. Deze dienst moest worden overgenomen door ds. Kees Bergström. In die dienst werd gebeden voor ds. Mulder, omdat enkele dagen eerder zijn vrouw Dieneke plotseling was overleden. Ze was 72 jaar. 'In liefde losgelaten, in licht ontvangen' staat er boven de rouwbrief. Vanuit Delden wensen we ds. Mulder en zijn kinderen Gods onmisbare kracht toe in de komende tijd.

Blasiusbios

In de kerk spelen woorden een grote rol. Maar beelden kunnen minstens zoveel zeggen. Vaak nog directer ook. Onze cultuur is steeds meer een beeldcultuur geworden. Waar veel woorden voor nodig zijn, kan een beeld het soms in één keer overbrengen. Soms nog indringender ook. Dat geldt bijvoorbeeld voor films. Films kunnen ons diep raken. Sommige films gaan over thema's die ook in geloof en kerk een rol spelen, direct of indirect. Dit seizoen wil ik daarom beginnen met de Blasiusbios. Er zullen een aantal films vertoond worden in de Voorhof. Daarna bestaat er de mogelijkheid tot gesprek. Wat maakt zo'n film in mij los? Hoe raakt die film mij? Misschien kunnen we het ook nog koppelen aan een gezamenlijke maaltijd. Ik denk in november of januari hiermee te beginnen, na de periode van proeven en kijken.

*Met hartelijke groet,
Ds. Dick Juijn*

Vereerd

Toen ik elf was, vroeg tante Truus, wat ik later wilde worden. 'Beroemd', antwoordde ik, 'Ik wil dat er later een standbeeld voor me opgericht zal worden.' Dat standbeeld is er nooit van gekomen. Maar ik ben er nu toch wel dichtbij gekomen nu er bij mijn afscheid als waarnemend predikant een foto van mij op het predikantenbord in de consistorie is geplaatst. Ik voel me zeer vereerd. Een klein pasfotootje zou al heel mooi geweest zijn.

ds Kees Bergström



Dank

Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de hartelijke woorden en de vele giften en cadeautjes die ik bij mijn afscheid als waarnemend predikant heb mogen ontvangen. Zeker ook bedankt voor de € 1117,50 die we mochten ontvangen voor een cruise langs de Noorse fjorden. Van mevr. K. ontving ik 20 euro voor de kerk. Het bloemstuk van de liturgische bloemschikking heeft een mooi plaatsje gekregen, evenals het prachtige boek dat Hel- een mocht ontvangen.



Velen van u hebben mij als pastor in meerdere of mindere mate in vertrouwen genomen. Weet dat die vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na mijn afscheid. Als gewoon gemeentelid blijf ik betrokken bij het wel en wee van onze gemeente, maar niet meer als predikant.



Dat betekent ook dat ik de eerste tijd niet in Delden zal voor- gaan. Zo nu en dan wel in omliggende gemeenten. Met veel genoeg en voldoening heb ik in uw midden mogen werken als uw dominee.

Hartelijk dank voor uw samenwerking: goad goan!

ds Kees Bergström

Tussenstand actie Kerkbalans 2018

Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie Kerkbalans 2018 een gunstige tussenstand doorgeven. In januari 2018 zijn 804 uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige kerkelijke bijdrage. Dat resulteerde in 667 toezeggingen met een totaalbedrag van € 124.900 waarvan

medio augustus al € 96.000 is ontvangen.

De begroting voor 2018 is € 125.000 en het ziet er naar uit dat u als gemeenteleden gehoor geeft aan onze oproep om de vrijwillige bijdrage hoog te houden zoals u dat in 2017 ook deed.

Ter vergelijking: in 2017 werden 825 uitnodigingen verstuurd en dat leverde 719 toezeggingen op. Bij een begroting van € 115.000 is over 2017 het bedrag van € 131.304 ontvangen. We hopen dat wij met elkaar in 2018 het begrote bedrag bijeen brengen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk*

Nieuwe kerkenraadsleden

Op zondag 23 september treden de volgende kerkenraadsleden af: Ada de Jong is 12 jaar ouderling geweest voor het St. Elisabeth, Joke Lammertink is 8 jaar diaken geweest en Marc van der Sluijs is 7 jaar diaken geweest. Als kerkenraad bedanken wij ze voor hun grote inzet en toewijding. Henk van der Spek en Han Slight treden in januari 2019 af en zullen hun opvolgers inwerken.

Gelukkig zijn enkele gemeenteleden bereid gevonden zitting te nemen in de kerkenraad.

We willen hen dan graag bevestigen op zondag 23 september.

Voor het college van diakenen zijn dat:

Mevrouw W. Jekel-Boerman, Berghorst 7 te Enter.

Mevrouw J. van der Meer- Schieferstein, Bernhardstraat 29.

Mevrouw R.M. Gertenbach, De Pol 12.

De heer P.H. Langerak, De Wieken 11, is bereid gevonden ouderling-kerkrentmeester te worden.

De heer A.R. Mulder, Odinksveld 12, is bereid gevonden voorzitter van de kerkenraad te worden.

Eventuele bezwaren met opgaaf van redenen kunt u, voor 17 september 2018, schriftelijk indienen bij de scriba.

*Namens de kerkenraad,
Bart Methorst, scriba*

Bezoekgroep Ouderen Protestantse Gemeente

Woensdagmorgen 10 oktober om half 10 komen we weer bij elkaar in de Voorhof. Deze morgen komt dhr. Herman Loohuis ons iets vertellen over het Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis). Samen met zijn vrouw Ellen gaat hij al jaren mee als begeleider. We hopen op een goede opkomst.

Namens de bezoekgroep,

*Jo ten Broeke
De Helle 27
tel. 0743762239*

Twenteweek Roosevelt- huis 2019

Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen zijn al in volle gang: De Twenteweek 2019 in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Volgend jaar bezetten de Twentenaren dit diacoonale vakantie huis van 16 t/m 23 maart. De PKN gemeente van Delden is al lange tijd één van de deelnemers aan deze vakantie week. Is het nu leuk om een week met Tukkers op vakantie te zijn? We vroegen het aan Dinie Stokkentreff. Ze is twee keer mee geweest. De eerste keer met haar man waaraan de nodige zorg moest worden besteed. Ze is vol lof over de manier waarop dat is



aangepakt. 'Ik was een week ontlast van alle zorg en al die vrijwilligers hebben de zorgtaken bijzonder goed overgenomen'. Ook na het overlijden van haar man is ze nog een keer in Doorn geweest. En ondanks dat het nu als alleenstaande wat moeilijk aanvoelde roemt ze de sfeer tijdens deze vakantieweek. 'Er is een enorm sterk groepsgevoel. Je logeert in een prachtige omgeving en de verzorging is optimaal. De keuken maakt heerlijke maaltijden, het park waarin het Rooseveltthuis staat leent zich bij uitstek voor wandelingen en fietstochtjes en als je dat niet zelf kunt wordt je meegenomen door een van de vrijwilligers. In het huis worden vele activiteiten georganiseerd en er zijn uitstapjes met de auto naar leuke bezienswaardigheden zoals vorig jaar Madurodam, de diertuin Amersfoort, een breimuseum of een visje halen in Spakenburg". Tijd en aandacht dat is wat de vrijwilligers in deze week te bieden hebben. "En juist dat maakt de vakantieweek zo bijzonder", aldus Dinie.

In 2019 staat de Twenteweek voor 16 t/m 23 maart op de agenda. Delden zal ongetwijfeld proberen weer enkele mensen te laten genieten van een welverdiende vakantie. De week is bestemd voor mensen die vanwege een lichamelijke handicap en/of leeftijd weinig buitenshuis komen en weleens een vakantie hebben verdiend. Weet u iemand of denkt u zelf aan een dergelijke vakantie toe te zijn bel met diaken E.M. Colijn-Horsthuis, telefoon 074-3762307, mobiel: 06-83227242 of de email emcolijn@gmail.com. Wacht niet te lang want begin november worden de beschikbare plaatsen verdeeld.

Ring Enschede

Vanaf 1 mei j.l. is de classis Enschede opgeheven en tegelijkertijd is de Ring Enschede gevormd. Voor de vorming van de Ring Enschede is er een stuurgroep gevormd, die o.a. voor moet zorgen dat de gemeente dat de gemeente elkaar meer zullen ontmoeten. De Ring zal een maximaal twee keer per jaar een activiteit organiseren. De vragen, die de Ring ons voorleggen zijn:

- welk onderwerp zou u graag met meerdere gemeenten willen bespreken?
- welke groepen in uw gemeente zou u in contact willen brengen met gelijke groepen uit andere gemeenten?
- wat lijkt u mooi en inspirerend om samen te doen?
- op welke terreinen wilt u contact met een of meerdere gemeenten in de ring?

Voor deze mooie taak zoeken wij twee gemeenteleden, die onze gemeente willen vertegenwoordigen.

U kunt u per mail opgeven: scribapgdelden@gmail.com

Bart Methorst

Vrouwenvereniging opgeheven

Reeds vanaf de jaren '30 bestonden de vrouwenverenigingen "Bid en Werk" en de VHV (Vrijzinnige Hervormde Vrouwen Federatie). In 2009 zijn deze verenigingen samen gegaan. In goede harmonie is er al die jaren samen gewerkt en zijn er leuke en interessante activiteiten georganiseerd: van het vieren van christelijke feestdagen tot dia-middagen e.d. Gezien de leeftijd van de resterende 6 leden is tijdens de algemene vergadering besloten de vereniging op te heffen.

LUTHURSE DIENSTEN

De Lutherse dienst in Enschede (is Twekkelo) vindt plaats in de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 uur.

Zondag 14 oktober 2018: Ds. Frans Wiersma

Zondag 11 november 2018: Da. Andre Fuhrmann.

Zondag 9 december 2018 is gewijzigd in

zondag 16 december; Nog geen predikant bekend.

26 december 2018 (2e Kerstdag): onder voorbehoud!

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuinus Kapel te Hengelo, Dorpsmaten staat 40. De dienst begint om 10.30 uur.

Zondag 7 oktober 2018: Da. Louisa Vos

Zondag 4 november 2018: Ds. Otto Mulder

Zondag 2 december 2018: Ds. Frans Wiersma

*Met vriendelijke groet
Patricia Veerman-de Graaf
Evangelisch Lutherse Kerk*



Raad van Kerken - Delden

NIEUWE JAARPROGRAMMA 2018/2019

U heeft het inmiddels al gezien. In dit nieuwe Kerkennieuws zit het nieuwe jaarprogramma van de Raad van Kerken. Dit wordt maar een keer per jaar uitgegeven dus maakt u het los voordat u het Kerkennieuws weg doet. Zo kunt u het hele jaar al onze programma's blijven volgen. We hebben gekozen voor een bijzonder thema: "Waardig levenseinde".

We schuiven dit thema het liefst nog even voor ons uit, toch zullen wij hier in de toekomst over na gaan denken. We hebben drie sprekers benaderd die hier in de Oude Blasiuskerk hun lezing zullen geven en hun visie zullen geven over dit thema. Elk vanuit zijn eigen professie.

U bent allemaal uitgenodigd om deze lezingen bij te wonen. Mocht u hier niet voor in de gelegenheid zijn, dan kunt u ze rechtstreeks beluisteren via de computer. In dit jaarprogramma staat vermeld hoe u dit kunt beluisteren. Alle vieringen zijn ook via de computer rechtstreeks te beluisteren. Beide kerken zijn inmiddels aangesloten op dit net.

Maar niet alleen de lezingen, ook de vieringen stellen we weer met zorg samen. We starten op 16 september met de Oecumenische viering over de VREDE. Vrede....die maar steeds verder van ons bed verdwijnt. Schenk ons vrede bidden we dikwijls. Maar waar te beginnen? Ik denk toch, in kleine kring om ons heen.

Ook zult u iets in dit jaarprogramma lezen over het leggen van stolperstenen (struikelstenen) in Delden. De Raad van Kerken heeft dit onderwerp opgepakt en probeert dit te realiseren. Er zijn tijdens de 2e wereldoorlog 18 Joodse mensen uit Delden weggevoerd en er zijn 17 Joodse mensen nooit meer teruggekomen. Voor het huis van waar ze zijn weggevoerd zullen deze stenen, die zorgvuldig met de hand worden gemaakt, worden neergelegd in het trottoir. In het Kerkennieuws, Geestig en het Hofweekblad zullen wij hier verder melding van maken.

Met elkaar hopen wij er een goed jaar van te maken en hopen we in het bijzonder, dat de mensen in Delden zich meer zullen verbinden met elkaar. Gelovig of niet. SAMEN werken we aan de VREDE en aan het omkijken naar elkaar en verdrijven we hierdoor de EENZAAMHEID.

Ria Mudde – voorzitter Raad van kerken

10 jaar Muzikale Wandeling door Delden

Wat in 2009 begon als project om geld te genereren voor de bouw van een ouderenhuis in Mpika Zambia is in de daaropvolgende jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de culturele evenementenkalendar van Delden. Honderden wandelaars hebben in die tijd genoten van zeer diverse muzieksoorten en door hun deelname duizenden Eurootjes bijeen gebracht voor diverse projecten van de Projectengroep Deldense Kerken. Bijdragen die voor meer dan 100% terecht kwamen op de plaats waarvoor ze bestemd waren.

7 Oktober: 10e editie

Op 7 oktober a.s. vindt de 10e editie van de Muzikale Wandeling door Delden plaats. Voor de 10e keer zullen 15 podia muzikaal worden bezet om de wandelaar te laten genieten.

Bijna 80 (voor een deel professionele) musici/vocalisten spannen



zich geheel belangeloos in om de wandelaars te begeleiden op een onvergetelijke wandeling door het oude centrum van het stadje Delden. Klassiek in spel en zang, Jazz, Dixieland, Blues, Sixties, Salsa muziek uit Zuid Amerika, Harp en zang in diverse verschijningsvormen bieden de wandelaars voor elk wat wils. Nadat burgemeester Ellen Nauta daartoe het sein heeft gegeven start de wandeling om 12.15 vanaf de Markt. Dit onder opwekkende muzikale begeleiding van de Hofjazzband. Daarna zullen op de verschillende locaties, van huiskamer, restaurant, oud station tot kerk, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur concerten worden gegeven van plm. 20 minuten. Om 16.00 vindt in de Oude Blasius het slotconcert plaats waarbij de meeste musici nog een keer optreden zodat iedereen een goede indruk krijgt van al hetgeen de wandeling heeft geboden. De opbrengst komt ten goede van een onderwijsproject in Migumomiri (Kenia) waar de Projectengroep Deldense Kerken voor kinderen in totaal 90 schooljaren voortgezet onderwijs financieren om hen en de gemeenschap uitzicht te bieden op een betere toekomst. Het betreft een meerjarenproject gedurende de looptijd van de middelbare schoolopleiding. Voor € 300 per jaar wordt de kinderen het volgende geboden: Onderwijs voedselprogramma, schooluniform, persoonlijke verzorging, leermiddelen, begeleiding bij onderwijs en in thuisituaties en deelname aan sportdag of schooluitje.

Door deel te nemen kunnen de wandelaars enorm genieten van divers en kwalitatief hoogwaardige muziek en helpen zij ons om de jeugd van Migumomiri uitzicht te bieden op een betere toekomst.

Naast het onderwijsproject in Migumomiri steunt de PDK een onderwijs project van onze plaatsgenoot Annelies Verhagen op Soelawesie Indonesië en Mama Josephine Bakhita bij de opvang, revalidatie en opleiding van gehandicapten in Tanzania.

Passe-partouts zijn in voorverkoop vanaf 21 SEPTEMBER verkrijgbaar bij de VVV/Touristinfo Delden, Langestraat 29 en de Wereldwinkel aan de Kortestraat voor € 12.50. Op 1 oktober bij de VVV/Touristinfo Delden vanaf 11.00 uur voor € 15.00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meewandelen.

Voor verdere publicatie verwijzen we u graag naar het Hofweekblad. Daarin worden, in aanloop naar de 7e oktober, iedere week een aantal musici aan u voorgesteld.

Graag tot ziens op 7 oktober!

PDK ZOEKT KERSTGROEN

Als we naar buiten kijken lijkt Kerst nog heel ver weg, maar de Projectgroep Deldense kerken is in gedachten alweer bezig met de voorbereiding op de komende Kerstmarkten. Voor het maken van hun kerststukjes en graftakken hebben zij behoefte aan voldoende groen om in de vraag te kunnen voorzien. Hebt U in de tuin groen dat zich leent om in stukjes verwerkt te worden dan zouden we dat graag van u willen hebben.



We stellen deze vraag nu al omdat de tuinen nog winterklaar moeten worden gemaakt. We zouden u willen vragen of U met het snoeien van bepaalde onderdelen even zou kunnen/willen wachten tot half november zodat het groen door ons gebruikt kan worden voor de Kerstmarkten.

Mocht u twijfelen welk groen door ons kan worden gebruikt, dan willen we op voorhand graag bij u langs komen om deze twijfel weg te nemen.

Wij denken bijvoorbeeld aan de blauwspaar, Nordman dennen, taxusboom, pinus grove den, zo genaamd handjesgroen, rode, groene en witte skimmia.

Wij van onze kant kunnen U t.z.t. helpen met het deskundig kortwieken van uw tuinplanten / bomen. Als U denkt groen voor ons te hebben kunt u contact opnemen met Jan Vos, 06 23139397 of j.vos168@gmail.com.

OECUMENE

Oecumenische viering

Op zondagmorgen 16 september vieren we weer samen de Oecumenische viering in de Nieuwe Blasiuskerk. De dienst begint om 11 uur. Pastor H el ne v.d. Bert en dominee Dick Juijn zullen samen voorgaan in deze dienst in samenwerking met leden van de Raad van Kerken. De leden van het dames- en herenkoor zullen ons begeleiden in de zang. Het thema van deze dienst is: "Generaties voor VREDE." Elkaar niet laten stikken, maar elkaar begrijpen en ondersteunen. De verbinding blijven leggen tussen de verschillende generaties en hiermee de Vrede bewaren. We hopen u allen weer te ontmoeten en na de viering is er koffie of thee drinken achter in de kerk.



ALGEMEEN NIEUWS

BEWAARD GEBLEVEN HOUTEN SCHUURKERK

In Nederland zijn ruim dertig stenen schuilerkerken bewaard gebleven, behalve van katholieken vooral van doopsgezinden en ook van andere gezindten. Stenen schuilerkerken zijn er ook nog een aantal van aanwezig. De meeste daarvan lijken meer op een kerkgebouw dan op een schuur. Houten schuilerkerken zijn allemaal vergaan. Wel ontdekte ik in een openluchtmuseum een schuilerkerk uit 1873. Deze is echter van na de schuilerkerkenperiode, die formeel tot 1798, maar eigenlijk tot de grondwetswijziging van 1848 duurde. Die schuur staat in het "Veenpark" in Barger-Compascuum (Drenthe). Het "Veenpark" is opgebouwd uit een verzameling hutten en huizen, die bij de ontginning van het Bourtangemoeras daarheen overge-

bracht zijn. Daarbij hoort ook een schuurkerk. De binnenkant met de originele inrichting geeft een fraai beeld van de aankleding, zoals die in een schuurkerk geweest zal zijn. Daarom laat ik die op enkele foto's zien. Helaas kon door de plaatsing van de schuur in een bos de buitenzijde niet goed in beeld gebracht worden.

Dick Schuuring



passende fragmenten muziek en gesprekken naar aanleiding van de teksten. Vier onderwerpen komen aan de orde: de opbouw van een visioen, liefde, fierheid en afgrond.

Annette van Dijk is neerlandica en theologe. Zij was tot 2014 docente aan het MBO en HBO, o.m. in Hengelo en omgeving. Meer informatie over haar is hier te vinden:

<https://keerlicht.wordpress.com/wie-zijn-wij>

Data: 13, 20 en 27 september en 11 oktober 2018

Tijd: 13.30 – 16.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Entree: eenmalig €5,- voor leden en €10,- voor niet-leden en de kosten van de reader (€5,-) en koffie/thee (€1,-)

Vanwege de reader is vooraf opgave verplicht:

iriskraak@gmail.com

Cursus over perspectieven

Voorafgaand op de cursus over perspectieven op het sacrale bespreekt Sigrid Coenradie Contrastervaringen en kwetsbaarheid. Zij doet dit aan de hand van de in september te verschijnen boeken 'Joseph en zijn broer' van Christa Anbeek en 'Spelen met grenzen', waarin bijdragen van (aankomende) remonstrantse predikanten zijn gebundeld.

Contrastervaringen zijn onregelende ervaringen die de mens kwetsbaar maken, maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Coenradie geeft voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt een verbinding met religie.

Sigrid Coenradi is predikante van Geloofsgemeenschap 'Het Penninckshuis' te Deventer (doopsgezind/remonstrant)

Datum: zaterdag 29 september 2018

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Entree: €5,- voor leden, €10,- voor niet-leden

Cursus Het sacrale in filosofie, videokunst en muziek

Drie bijeenkomsten op donderdagmiddag.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage!

18 oktober 2018: Bärbel Dorbeck-Jung 'Perspectief op het sacrale'

Over de herontdekking van het heilige bij een aantal hedendaagse filosofen zoals Roger Scruton. De herontdekking houdt verband met de confrontatie tussen christendom en wetenschap. Scruton zet zich af tegen benaderingen van bijvoorbeeld Dick Swaab, bekend van 'Wij zijn ons brein'. De denkbeelden van Scruton worden toegelicht. Er is ruimte voor discussie. Bärbel Dorbeck-Jung, lid van de Remonstrante Gemeente Twente, is emeritus hoogleraar Regulering en Technologie aan de Universiteit Twente.

1 november 2018: Arent Weevers 'Het sacrale in de videokunst'

Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne kunst. Het presenteert zich via vele gedaantes. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk? Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is niet vrijblijvend.

Arent Weevers, theoloog en mediakunstenaar, is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hengelo

15 november 2018: Cor Langen 'Het sacrale in de muziek'

De centrale vraag in deze bijeenkomst is hoe en in hoeverre het heilige kan worden uitgedrukt in de muziek. We gaan te rade bij Robert Scruton en een aantal andere filosofen aan de hand van teksten, afbeeldingen en muzikale voorbeelden.

Cor Langen, socioloog, is lid van de Remonstrantse Gemeente Twente

Namens de PR-commissie van de Remonstrantse Gemeente Twente,

Hiltje Wuite-Harmsma

Steynstraat 36, 7551 GL Hengelo Ov
0742426153 / 0611246750



Persbericht Lezingen en cursussen bij de Remonstranten najaar 2018

Annette van Dijk geeft een vervolg op haar in het voorjaar gegeven succesvolle cursus over Westerse Mystiek.

Per cursusmiddag wordt één begrip besproken en, aan de hand van teksten, bezien hoe dat een eigen betekenis krijgt in de verschillende periodes van mystiek. Zo kan de functie van mystieke teksten opnieuw worden ervaren en wordt duidelijk hoe mystiek ook in onze tijd zinvol en inspirerend kan zijn.

Er wordt gewerkt met een reader met alle teksten. Uitleg en theorie, teksten lezen en bespreken, worden afgewisseld met

