

# KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 6 zaterdag 14 juli 2018

## HOOFDARTIKEL

Eens komt de grote zomer.

21 juni is de zomer begonnen en spontaan komen de melodie en het eerste couplet van Lied 747 bij me boven. Passend bij deze tijd van het jaar. Na de aanvangsregels "Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt", barst een overweldigend lied los, want "God zal op aarde komen met groene eeuwigheid" Op één jaargetijde, de zomer valt de aandacht, maar de hele schepping doet mee: "De hemel en de aarde, wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn creatuur". Zoals hoogzomer met alle tinten, kleurschakeringen en vormen van groen van bomen, bladeren, grassen in bossen, parken en weiden zich laat zien, zo tonen de acht coupletten het stralende uitzicht na de jongste dag. In woorden ontleend aan het boek Openbaringen over het hemelse Jeruzalem wordt het geloof in het eeuwige Paradijs verbeeld.

De tekst is van Johann Walter (1483-1546), een vriend en tijdgenoot van Luther. Hij heeft zich laten inspireren door een vrolijk volksliedje in zijn tijd over de vreugde van het voorjaar, als de zomer komt en alles weer gaat bloeien en de vogels weer gaan zingen. "Herzlich tut mich erfreuen die fröhlich Sommerzeit".

De melodie is 16e eeuws en pittig en opgewekt en men is die ook blijven gebruiken toen het lied in de loop der eeuwen in diverse liedboeken verscheen. Het liedje over de blijdschap van de zomer is vergeestelijkt tot een geloof in Gods goede toekomst tot in eeuwigheid.

Ieder jaar wordt het weer zomer, groen en kleurig, en daaruit spreekt het teken, dat er vertrouwen en fiducia mag zijn bij alles wat je wacht. Voor vandaag en voor altijd. Dit lied reikt je hiervoor de woorden aan. Op een lange zomeravond is er genoeg tijd om je gedachten er over te laten gaan.

*Martha Mulder*



# HEILIGE BLASIUS



## ZONDAG 15 JULI 15e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Gezinsviering  
dankviering en slotviering scholen  
m.m.v. het kinderkoor  
Pastor H. Ogink

## DONDERDAG 19 JULI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 22 JULI 16e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastor Z. Nowara

## ZONDAG 29 JULI 17e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
Geen koor  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 2 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 5 AUGUSTUS 18e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## ZONDAG 12 AUGUSTUS 19e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## WOENSDAG 15 AUGUSTUS MARIA ten HEMELOPNEMING

18.30 uur Gebedsviering H. Geest  
parochie  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastor H. Ogink

## DONDERDAG 16 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 19 AUGUSTUS 20e ZONDAG DDOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het het dames- en herenkoor uit  
Beckum  
Pater R. van de Vegt

## ZONDAG 26 AUGUSTUS 21e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pater R. van de Vegt

## DONDERDAG 30 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 2 SEPTEMBER

9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-  
woorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Rector P. Kuipers

## ZONDAG 9 SEPTEMBER

10.30 uur H. Geestviering/  
Boerderijviering  
m.m.v. Cantu  
Pastoraal team

## DONDERDAG 13 SEPTEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## LECTOREN en LECTRICES

22 juli 9.30 uur A. Strikker  
29 juli 9.30 uur E. Cornel  
5 aug. 9.30 uur W. Velthuis  
12 aug. 9.30 uur B. de Kamper  
19 aug. 9.30 uur M. Jansink  
26 aug. 9.30 uur R. Wermelink

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur  
Oecumenisch Avondgebed afwisselend  
in de Oude en Nieuwe Blasius.

In de maanden juli, augustus en tot 26  
september zijn er geen doordeweekse  
vieringen.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



## Zondag 15 juli

10.00 uur: ds K. Sluiter, Almelo  
Oppas: Judith van der Meer  
Nevendienst: Erica Bakker  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: kerk

## Zondag 22 juli

10.00 uur: ds P. ten Kleij, Nijverdal  
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst:  
Deur:

## Zondag 29 juli

10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Marieke Zijlstra  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: kerk

## Zondag 5 augustus

10.00 uur: ds K. Bergström  
Afscheid van ds Bergström als interim-  
predikant  
Oppas: Diny Doornbos  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: kerk

## Zondag 12 augustus

10.00 uur: ds D. Juijn  
Oppas: Pop de Groot  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: Zending

## Zondag 19 augustus

10.00 uur: ds K. Sluiter, Almelo  
Oppas: Mariska Boer  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: kerk

## Zondag 26 augustus

10.00 uur: ds O. Mulder  
Oppas: Rosalind Gertenbach  
Nevendienst: geen  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: kerk

## Zondag 2 september

Startzondag  
10.00 uur:  
Oppas: Anje Gnodde  
Nevendienst: Jikkie Veenstra  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: Missionair werk

## Zondag 9 september

10.00 uur: ds K. Sluiter  
Oppas: Cristina Timmerman  
Nevendienst: Tineke Lantink  
Collectes:  
In de dienst: diaconie  
Deur: Jeugdwerk

## 3 KONINGEN KAPEL



**Zondag 15 juli**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mevr. M. Rikmenspoel

**Vrijdag 20 juli**  
Viering 15.00 uur  
Mw. Mulder

**Zondag 22 juli**  
Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Vrijdag 27 juli**  
Geen viering i.v.m. Rolstoelvierdaagse

**Zondag 29 juli**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 3 augustus**  
Viering 15.00 uur

**Zondag 5 augustus**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linden

**Vrijdag 10 augustus**  
Viering 15.00 uur  
Mw. v.d. Haar

**Zondag 12 augustus**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 17 augustus**  
Viering 15.00 uur  
Mw. Mulder

**Zondag 19 augustus**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Pastor A. v.d. Haar

**Vrijdag 24 augustus**  
Viering 15.00 uur

**Zondag 26 augustus**  
Eucharistieviering 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Vrijdag 31 augustus**  
Viering 15.00 uur

**Zondag 2 september**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Vrijdag 7 september**  
Viering 15.00 uur

**Zondag 9 september**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mevr. A. v.d. Haar

**Vrijdag 14 september**  
Viering 15.00 uur

## SPELREGELS

### St. Jacobus

Op 25 juli is de naamdag van Jacobus de Meerdere. Dit is een grote bekende, want zijn naam is verbonden aan Santiago de Compostela. Dit jaar vieren we in Nederland dit feest in St. Jacobiparochie in Friesland. In het kader van het feit dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is dit jaar is er een programma bedacht getiteld: Santiago aan het Wad.

Wist u dat wij in Nederland aantakken op de route naar Spanje via het Jacobspad (vanuit Uithuizen in Groningen naar Hasselt (Ov) en het Jabikspad (vanuit Friesland)?

In alle grotere Europese steden, ook in Leeuwarden en Harlingen, wezen de Jakobsstraten de richting van de stad "op het veld van de ster". De oorsprong van het Jabikspad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. Abt Freerk van Hallum zond omstreeks 1170 vanuit het Norbertijner Klooster Mariëngaarde heer Asing op boetepelgrimage. Zijn reisgenote Gertrudis bereikte Santiago de Compostela. Zij is de eerste Friese pelgrim naar "Sint Jacob" die wij bij name kennen. De plaats waar klooster Mariëngaarde stond ligt aan het Jabikspad (etappe Oude Bildtzijl - Stiens).

Onder het motto Samen onderweg ga ik vier dagen deelnemen aan de route en aan het feest op 25 juli in een kleine groep. Lopen loutert, maar is tegelijk ook een manier om te vieren!

*Marjolein Rikmenspoel*

### SPREEKWOORDEN, SPREUKEN EN GEZEGDES

#### Ja en amen zeggen..(6)

Spreuken en gezegden met een vaak Bijbelse achtergrond; dit keer een zijsprongetje.

Met de blijde komst van Dick Juin als predikant van onze Protestantse Gemeente Delden, enkele zegswijzen over de 'dominee'.

'Daar gaat een dominee voorbij ..... 'uitspraak als in een luidruchtig gezelschap in het gesprek plotseling allen zwijgen.(alsof er iets te verbergen valt);

'Dominee, brand je bekje niet ! 'uitdrukking gebruikt als iemand op het punt staat van zijn koffie te drinken als die nog veel te heet is .

'Elk is een dief in zijn nering' zei de dominee en hij stiet aan de zandloper .....

'Dat is lekker zei dominee Bekker en hij stak een klontje in zijn mond': gezegde als men aan de theetafel wat lekkers krijgt .....

'Die dominees wil eren moet er nimmer mee verkeren.....' ? ..... Oei, oei ...

'Dominee , pastoor, koster en hond ,verdienen de kost met de mond ...'boerenopvatting, immers zij

'werken 'niet, dit is het volk dat van ons leeft'.... ; is een gezegde dat men vroeger wel eens hoorde in het Gröningerland...

'Wanneer het regent op de pastoor, dan druipet het op de koster': als het je baas goed gaat dan hebben de arbeiders het ook goed.....

Tenslotte enige spreuken over zon en zomer: ' Laat de zon niet ondergaan over uw toorn ': wie twist heeft gehad moet zich verzoenen vóór de avond , naar Efeziërs IV : 26: 'Geraakt gij in toorn, zondig dan niet ; de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan'.

't Is altijd geen zomer en zondag = 't loopt een mens niet altijd mee '.

'Hij kan niet zien, dat de zon in 't water schijnt'= hij kan niet verdragen, dat een ander gelukkiger is dan hijzelf. .

Met de zomer voor de deur, thuis of elders ,een ieder mooi weer en volle wille , tot een volgende keer. ( Johan Beumer )



## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713  
mjaootman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris  
06 – 22469220  
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker  
06 – 25091377  
Carin.timmerman@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  
06 14406955  
pastordoornbusch@gmail.com

Drs. A.Zoet, Pastoraal werker,  
06 – 271 24 695,  
annettezoet@gmail.

### Pastorale nood

Mocht u buiten kantooruren dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen  
van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**  
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek  
Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagmorgen om 09.00 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur  
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1  
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende  
secretariaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Hennie ter Braak – 29 mei - 68 jaar - Muldersweg - e.v. D. Jannink  
Tonny Groothuys - 11 juni - 72 jaar- Morsweg 5 - w.v. J. Wolbers  
Bennie Peters – 15 juni – 78 jaar – Weth. Bloemenstraat 12 – e.v. T. Kleinsman  
Marietje Veehof – 19 juni – 69 jaar – Het Lannink 30 – e.v. A. Witten  
Annie Visschedijk- 27 juni – 79 jaar – Fazantstraat 7 – e.v. G. Witten

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 7 oktober 2018  
Vorbereidingsavonden:  
Donderdag 13 september in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.  
Donderdag 20 september in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.  
Tijdstip 20.00 uur .  
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee geno-  
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

### Vakantie:

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat geopend op vrijdag van 9.00  
– 12.00

## VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP

### Eerste Heilige Communie

Op zondag 3 juni deden 25 kinderen uit onze geloofsgemeenschap de Eerste Heilige Communie. Alle kinderen van harte gefeliciteerd! Wij hopen jullie nog vele malen in onze kerk te mogen begroeten.

“Vandaag kreeg ik brood van Jezus  
Hij maakt mij blij  
Hij is mijn vriend  
Daarom wil ook ik delen  
Jij krijg een lieve lach van mij”



### Themaviering: “Geduld van een goede Vader”

Op zaterdagavond 9 juni was er speciaal voor kinderen een viering. Het thema dit keer was: “Geduld van een goede Vader”. Het was een leuke, gezellige en inspirerende viering. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen van de basisschool bedoeld. Dus, voor een volgende viering ben je bij deze al vast uitgenodigd. Datum en tijd worden via dit blad, het blad ‘Geestig’ en de ‘nieuwsbrieven’ (email) van de scholen bekend gemaakt.

Hieronder een impressie.



### Derde Jubileumconcert 900 jaar H. Blasius Delden

Op zaterdag 14 juli vindt het derde Jubileumconcert plaats. Het koor Cantu (Delden en Hengevelde) zingt in dit concert. Zij vieren tevens hun 50 jarig jubileum. Het concert begint om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis (na afloop: vrije gift).

Zondag 15 juli 09:30 uur  
Gezinsviering

Zondag 2 september 09:30 uur  
Kinderwoorddienst

Zondag 7 oktober 09:30 uur  
Kinderwoorddienst



### Zomerzegening 15 juli 2018

Op zondag 15 juli vindt er in de H. Blasius in Delden een gezinsviering plaats.

In deze viering wordt je Christoffelmedaille gewijd (deze mag je zelf meenemen (kinderen van de basisschool die nog geen medaille hebben kunnen er een krijgen; anderen kunnen er een kopen)).

Na afloop van de viering is er koffie en ranja en een lekkernij. In het kader van “Heel de parochie bakt” zal het smullen worden van al het meegebrachte lekkers.

## Heel de parochie bakt

Bij deze wordt je uitgenodigd om iets te bakken.

Neem je baksel op zondag 15 juli mee naar de zomerzegeningviering. Na deze viering gaan we met z'n allen genieten van dit lekkers.

Als er veel wordt gebakken, delen we dit met de bewoners van het 'St. Elisabeth'.



## SECTIE DIACONIE

### Vastenactie 2018 Gaan waar niemand gaat

De opbrengst voor de Vastenactie "Gaan waar niemand gaat" is een totaalbedrag van € 2.748,04 geworden. Van dit bedrag is € 187,58 opgebracht door de kinderen van de Twickelo school. De giften in de kerk en de bijdrage in de enveloppen is samen € 2560,46.

Wij danken de kinderen en u voor dit mooie bedrag.

Wij hopen dat dit bedrag een positieve bijdrage zal zijn om de mannen en vrouwen, die weduwe of weduwnaar of alleenstaande ouder zijn, die een laag inkomen hebben te kunnen helpen hun onafhankelijkheid te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Hartelijk dank.

*M.O.V. Werkgroep Vastenactie  
Geloofsgemeenschap H. Blasius  
Parochie H. Geest*

### Vrijwilligersavond

De gezellige avond voor vrijwilligers wordt gehouden op 20 september in de blokhut van de scouting in Delden. Houdt deze datum vrij. We hopen u in grote getale te mogen begroeten.

### Ondersteuning gezocht in de Kapel!

In de kapel van het verpleeg- en verzorgingshuis St. Elisabeth van Carintreggeland vinden op zondagochtend vieringen plaats, vaak met zang van het eigen Driekoningenkoor. Deze vieringen worden mede mogelijk gemaakt door een groep van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een extra paar handen.

Wie kan overweg met de computer? Het gaat om vaardigheid met e-mail en het maken van powerpoint presentaties voor de liturgie. Of vind u/je het leuk om materiaal klaar te leggen en te ordenen voor het koor? Affiniteit met kerk en oecumene is plezierig, maar het is niet nodig om zelf (altijd) in de vieringen aanwezig te zijn. Ook is er ruimte voor de keuze tussen werk meer "achter de schermen" of in contact met voorgangers en bewoners. U/je wordt goed begeleid en ingewerkt.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u/je een mail sturen naar de geestelijk verzorger: m.rikmenspoel@carintreggeland.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op ter kennismaking.

### Mariabruidjes voor Kevelaer

Zaterdag 1 september 2018 vertrekken we weer met een bus vol bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaarlijkse Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit jaar weer zo zal zijn.

De kinderen gaan gezamenlijk met de bus en leren elkaar dan, via alle liedjes en spelletjes die we doen, onderweg verrassend goed kennen. Dat zorgt ervoor dat we in Kevelaer de hele dag echt een groep zijn en heel gezellig samen optrekken.

In Kevelaer lopen de bruidjes mee met de intocht, zingen enkele Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er 's middags een korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er voldoende tijd om te winkelen en een souvenir-tje te kopen, gaan we samen een patatje eten en we hebben ook een overblijfruimte waar we met eventueel slecht weer spelletjes kunnen doen. Elk jaar opnieuw is het een ontzettend leuke en waardevolle dag. We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen met ons meegaan. Uiteraard zijn ook jongens van harte welkom. Zij kunnen als misdienaar meedoen, maar ook gewoon aansluiten bij de bruidjes. De leeftijd ligt tussen 6-12 jaar.

We verwachten van de bruidjes dat ze in het wit gaan. Dit kan een jurkje zijn, maar een witte broek met een tuniekje/blouse kan ook. We hebben een aantal witte jurkjes in eigen bezit, dus lenen is ook een mogelijkheid. De kosten bedragen; €5,- (patat, snack, drinken) daarnaast mogen ze max. €5,- zakgeld mee-



nemen voor een souvenir-tje. Opgave kan tot 1 augustus 2018 via onderstaande mailadressen, tevens voor vragen.

Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – [ajf.mensink@gmail.com](mailto:ajf.mensink@gmail.com)  
Parochie De Goede Herder – [liedeketenvregelaar@gmail.com](mailto:liedeketenvregelaar@gmail.com)  
Parochie HH.Jacobus en Johannes – [fam.verdonschot2@home.nl](mailto:fam.verdonschot2@home.nl)

### Miva Collecte

In 2018 is het thema van de MIVA collecte:

#### Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar

Op 25 en 26 augustus vindt weer de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in Zimbabwe.

#### De juiste zorg

In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

#### De bestemming van Tawanda

Tawanda: "De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk." Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem": vertelt Tawanda.

"Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

#### Twee auto's nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto's nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto's te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

#### MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.

#### Hoe kunt u helpen?

De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor de hulp aan kinderen en jongeren met een beperking. We hopen met uw bijdrage te kunnen ondersteunen in de aanschaf van twee extra auto's in de twee andere districten in het binnenland van Zimbabwe. Tawanda en zijn team rekenen op u! Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het weekeinde van 25/26 augustus of door uw bijdrage te storten op banknummer NL 46 RABO 031.33.63.838

t.n.v. MIVA 2018 M.O.V. geloofsgemeenschap H. Blasius.

Meer informatie?

Op onze website [www.miva.nl/collecte](http://www.miva.nl/collecte) kunt u meer lezen en foto's bekijken over dit project.

Hartelijk dank.

*Werkgroep MIVA  
Missie Ontwikkeling en Vredesgroep  
Geloofsgemeenschap H. Blasius  
Parochie H. Geest*



## Protestantse Gemeente

### Predikant:

Ds. Dick Juijn  
Kerkplein 1  
Tel.: 074-3491498  
06-15883126  
Email:  
dickjuijn@planet.nl

### Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077  
Email:  
gtuitert@outlook.com

### Kerkelijk Bureau:

Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

### Correspondentieadres:

Protestantse Gemeente Delden  
Bart Methorst, Leeuwerikstraat10  
tel 3763625.  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:  
Diaconie NL08RABO0313306613  
College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391  
Stichting Vrienden van  
De Oude Kerk:  
NL18RABO0313322147  
Vrijwillige bijdrage:  
NL35FVLB0699769221

### WEBSITE

www.blasiusdelden.nl

### Welkom dominee Juijn

Op 1 juli j.l. heeft ds. Dick Juijn intrede gedaan in Delden en is hij volgens de regels der kerk in een feestelijke dienst aan de Protestantse Gemeente van Delden verbonden. De kerkenraad heeft een uitgebreid inwerkprogramma opgesteld, waarin ds Juijn met allerlei diverse mensen en groepen in Delden kennis maakt. Voor de gemeenteleden zijn er een zevental kennismakingsmomenten ingebouwd. Een gedeelte daarvan ligt al achter ons, maar u kunt ds. Juijn bijna altijd treffen op de inloop op dinsdagmorgen en op woensdagmiddag 18 juli met hem een stadswandeling maken o.l.v. van ervaren stadsgidsen. Verzamelen om 14.00 uur bij de



kerk. Op 1 augustus is er een rondleiding door de kerk met Dick Schuurings. De schrijver van het boek "De Oude Kerk van Delden". Ook deze begint om 14.00 uur.

### Kerkenraad

Met de komst van ds. Juijn komt er ook een einde aan het werk van ds. Kees Bergström als waarnemend predikant. Hij blijft nog tot augustus om ds. Juijn in te werken, waarna hij zich minstens een ruim jaar terugtrekt. Op 5 augustus zal hij (voorlopig) voor de laatste keer in Delden voorgaan. Vanaf 1 september kunt u dus bij ds Juijn terecht. Ds. Kees Bergström was in de afgelopen tijd ook voorzitter van de kerkenraad. Zoals indertijd afgesproken legt hij ook deze functie neer. In september zal er een nieuw dagelijks bestuur, een zg moderamen, gekozen worden als er ook nieuwe kerkenraadsleden bevestigd zijn. Gelukkig hebben we een aantal mensen bereid gevonden zitting te nemen in de kerkenraad. Nadere gegevens volgens nog. In de tussentijd zal Han Slight het voorzitterschap tijdelijk overnemen.

### Dankwoord

Eind augustus komt er een einde aan mijn werk in Delden. Met liefde en vreugde heb ik in uw midden mogen werken. Daarbij heb ik de steun, de betrokkenheid en het meeleven van velen van u mogen ervaren. Na een periode van conflict en wantrouwen zijn we gelukkig weer op de goede weg geraakt; het wantrouwen is aan het wegebben en er komt weer ruimte voor nieuw elan. Voor mij waren er in de afgelopen periode twee zaken van het grootste belang: de uitleg van de bijbel en het betrekken van de gemeente bij het beleid van de kerk. Ik vroeg u niet alleen mee te helpen, maar vooral ook mee te denken. Hoe gaan we verder? Wat is belangrijk? Waar liggen onze prioriteiten? Waar moeten we voor oppassen? Wat zijn onze kansen? U heeft zich voorbeeldig van die taak gekweten door kritisch mee te denken. Dat heb ik zeer gewaardeerd. De komende anderhalf jaar trek ik mijn volledig terug uit het kerkenwerk in Delden. Ik wil even afstand nemen, uitrusten en me nergens mee bemoeien. Dat laatste zal nog het moeilijkste zijn, omdat ik wel gewoon gemeentelid blijf en kerkganger. We zullen elkaar dus nog regelmatig zien onder de toren en op de markt. Ik dank u voor uw hulp en steun, maar vooral voor het vertrouwen dat u mij gegeven hebt en ik wens u alle goeds in de komende tijd met uw nieuwe dominee.

*Ds. Kees Bergström*

### Met andere woorden

Bij mijn emeritaat in Bussum, ruim 9 jaar geleden, heb ik een boekje geschreven over de bijbels theologische achtergronden van mijn preken. Je moet de bijbel met andere ogen dan die bij ons gebruikelijk zijn, want anders krijg je onzin, schreef ik. De antieke bijbelschrijvers leefden namelijk in een totaal ander tijd dan de onze met een totaal ander wereldbeeld. Onze begrippen natuur en geschiedenis, ruimte (kosmos) en tijd (chronos) zijn niet de hunne. Ze stammen weliswaar uit de Oudheid, maar uit de hellenistische cultuur en niet uit de bijbelse. Eeuwenlang is echter dit hellenistische wereldbeeld het kader geweest waarbinnen de bijbel uitgelegd werd. Dat heeft nog wel eens tot zeer ingewikkelde, ja zelfs kromme redenties geleid. Je moet de bijbel echter uitleggen vanuit het bijbelse wereldbeeld van de Tenakh, het Oude Testament. Het bijbels referentiekader wordt bepaald door een begrip als dabar, op de plaats waar bij ons geschiedenis staat,

door namen, waar bij ons natuur staat, door dagen waar bij ons tijd staat en door aarde-onder-de-hemel waar bij ons ruimte staat. Dat heeft grote consequenties voor hoe je de bijbel leest: namelijk met andere ogen. Je kan het ook anders zeggen: de bijbel legt zichzelf uit en geeft ons daartoe nieuwe oren, want in ons denkraam gaat het om 'zien', maar in de bijbel om 'horen.' Er zijn nog een stuk of vijftig van die boekjes over. Ze kosten € 9,95. Bij mij verkrijgbaar.



*Ds. Kees Bergström*

### **Een hartelijk onthaal**

Sinds november 2017 was 'Delden' voor ons een toekomstwoord. Nu is het heden geworden. Inmiddels wonen we 10 dagen in de schaduw van de Oude Blasiuskerk en sinds zondag 1 juli maken Cordula en ik echt deel uit van de Deldense gemeente.

De zaken rond de ontvangst in de gemeente bleken zorgvuldig voorbereid. Daarenboven hebben we de ontvangst als alerhartelijkst ervaren. Daarvoor willen we alle gemeenteleden graag bedanken, vooral de kosteres en alle andere helpende handen in de kerk en de Voorhof, het koor, de organist en trompettist, de kinderen van de nevendienst, de bloemenschiksters, de fotograaf, de leden van de kerkenraad en collega Bergström.

Ik ga nu aan de slag. En ik voel me vooral een onwetende. 'Het weinige dat ik weet, dank ik aan mijn onwetendheid,' las ik ooit. In die woorden herken ik mij als beginner in Delden. Vandaar dat ik maar eens begin met her en der kennis te maken, mijn oor te luisteren te leggen en al dwalend de plattegronden van (Ambt) Delden, Bentelo, Hengevelde, Beckum en alles daartussen of daarom heen mij eigen te maken. Mocht

u prijs stellen op een kennismakingsgesprek op korte termijn, voelt u zich dan vrij mij daarover te bellen of te mailen: 06-15883126. In de loop van de komende weken zullen we ook een vast nummer krijgen op de pastorie.

*Ds. Dick Juijn*

### **Afscheid Ds. Bergström**

De bevestiging van Ds. Juijn op 1 juli betekent ook dat er een eind komt aan het dienstverband van Ds. Bergström als interim-predikant van onze gemeente en als voorzitter van de Kerkenraad. Dit zal zijn per 31 augustus na het inwerken van Ds. Juijn. Ds. Bergström is dan twee jaar voorzitter geweest en ruim anderhalf jaar interim-predikant. De Kerkenraad is van mening dat hij dat op een voorbeeldige wijze gedaan heeft en is hem daarom ook erg dankbaar. Aan het afscheid willen we dus zeker aandacht besteden om onze dank en erkentelijkheid te uiten. Dit gaan we doen op zondag 5 augustus. Dan gaat Ds. Bergström voor het laatst als interim-predikant voor. De commissie liturgisch bloemschikken heeft al een mooi idee. Misschien weet u ook nog iets. Laat het ons weten per mail: scribapgdelden@gmail.com, of spreek één van de kerkenraadsleden direct aan. Vanuit de Kerkenraad zullen Dominee en Mevrouw Bergström worden toegesproken. Een mooi kado lijkt ons ook op zijn plaats. We hebben daarom de bankrekening van de Kerk opengesteld voor bijdrages vanuit de Gemeente: NL 96 RABO 0313377391. t.n.v. Protestantse Gemeente te Delden onder vermelding "Kado Ds. Bergström". Fijn als u mee doet. Voor de vacature van voorzitter van de Kerkenraad is nog geen definitieve oplossing. Ook daarvoor kunt u ideeën aanreiken.

### **IN MEMORIAM**

**(Johanna Aaltje) Annie Haakmeester – Ikink, 28 mei 2018**

"Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt

Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt

Leven niet meer leven is

Dan komt de tijd dat het einde goed is"

Op 28 mei is in de Stoevelaar te Goor Annie Haakmeester overleden. Geboren en getogen in Oldenzaal, woonde ze tijdens haar 71-jarig huwelijk met Piet Haakmeester lange tijd in Hengelo. Daar waren ze actief bij de Bethlehemkerk. Ze kregen 3 kinderen: Breinie, Henk en Theo, 6 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Op latere leeftijd verhuisden ze naar Delden.

Ze voelden zich in Delden thuis. Onverwacht ging toen de gezondheid van Piet achteruit en ging hij voor de nodige zorg in St. Elisabeth wonen. Annie bezocht hem trouw en alle aandacht werd door Piet zeer gewaardeerd.

Na het overlijden van haar man, overleed in datzelfde jaar haar zoon Theo. Dat was heel moeilijk. Ze moest en wilde verder. Na een lelijke val met Pasen ging haar gezondheid langzaam maar zeker achteruit en leek ze de moed op te geven. Ze was nog maar net naar Goor verhuisd toen haar gezondheid opeens sterk achteruit ging.

Mevrouw was geen klager, trad niet op de voorgrond en was niet van de complimenten. Ze was gastvrij en hield van een opgeruimd en schoon huis. Annie goed handwerken, naaien, breien, borduren en haken. Ze ging graag met haar man en vrienden op vakantie naar de bergen om te wandelen.

Ze had een zachtmoedige kant aan haar karakter al had ze zeker haar eigen overtuiging. Mevrouw stelde het op prijs dat er bij de uitvaart uit de Bijbel zou worden gelezen. Ze sprak er niet veel over, maar het geloof was voor haar een steun in de rug. Om haar zachtmoedigheid lazen we de zaligsprekingen: het echte geluk is voor de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven.

*ds. Annerie Snier*

**Anneke (Johanna Maria) ten Pierik-Truitman 30 mei 2018**

Op 30 mei 2018 overleed Anneke ten Pierik-Truitman in de hoge leeftijd van 98 jaar. Anneke Truitman werd op 31 oktober 1919 geboren op Erve Klein Hobbelenk aan de Lage Eschweg waar ze met broer en zus opgroeide. In 1942 trouwde Anneke met Johan ten Pierik. Ze ging wonen op Erve Groot Rouweler, Welbergsweg 2, in Deldenerbroek. Daar heeft ze altijd hard meegewerkt op de boerderij. Johan en Anneke



kregen drie kinderen. Naast het werk op de boerderij, de zware tijd van de oorlogsjaren, de zorg voor haar gezin, was Anneke ook betrokken bij allerlei andere activiteiten. Ze was van de oprichting af lid van de Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu, ze ging naar dansles en gymles, de ouderensoos, de bibliobus, ze fietste graag, ging graag een dagje uit of op visite, breide en haakte, telefoneerde, en ze was een trouw bezoeker van de contactmiddagen en de Adventsmiddag van de Hervormde kerk. En daarbij had ze volop belangstelling voor haar omgeving, en met name voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Bijna een eeuw heeft zij geleefd en in al die jaren heeft ze heel veel zien veranderen, maar in al die jaren van veranderingen bleef ze overeind, sterk en helder van geest. Alleen de laatste jaren, ze woonde toen in Markelo, in de buurt van haar dochter Dini, werd haar leven moeizamer en had ze meer ondersteuning nodig. Ze was een sterke vrouw. In de afscheidsdienst in de Oude Blasius lazen we uit Spreuken 31 uit het loflied op 'een sterke vrouw', een kostbaar mens, iemand die het leven en de mensen om haar heen goed doet. We lazen ook uit 1 Korinthe 13, eveneens gelezen bij het huwelijk van Anneke en Johan in 1942, 'liefde is de weg om te gaan'.

*ds A. T. de Vries*

### Riet van Os 19 juni 2018

In de vroege morgen van 19 juni is Riet van Os na een lang ziekbed overleden. Haar hart werkte niet meer goed en uiteindelijk is een longontsteking in het hospice in Hengelo haar fataal geworden. Ze wilde ook niet meer terug naar het ziekenhuis. Ze was moe en op en het hoefde voor haar niet meer. Riet was een sterke vrouw, die precies wist wat ze wilde, vaak heel intuïtief. Riet is in 1935 in Ooltgensplaat geboren in een goed gereformeerd gezin van vijf kinderen. Riet was de jongste. De watersnoodramp van 1953 heeft een grote impact op haar leven gehad. Tot die tijd woonde ze bij haar ouders en deed daar de huishouding. Toen evacueerde ze naar Rotterdam en is nooit meer teruggegaan naar Ooltgensplaat om daar te wonen. Ze leerde Kees van Os kennen, die tandtechnicus werd. Ze kregen drie dochters en kwamen door het werk van Kees in Hengelo terecht. Na zijn pensioen gingen Kees en Riet in Delden wonen, in de Stadshagen. Ze hebben acht kleinkinderen en één achterkleinkind van een maand, Hidde, waar Riet verschrikkelijk trots op was. 'Welzalgig hij die de God van Jakob tot hulpe heeft.' Met die woorden hebben wij op 23 juni in de Oude Blasius afscheid van Riet genomen

### Derk Jan Ter Braak 21 juni 2018

Op dinsdag 21 juni 2018 is Derk Jan ter Braak in het verpleeghuis Bellinckborg te Hengelo in het bijzijn van zijn dochter Inge overleden. Na de plotselinge dood van zijn vrouw Riek in november 2017 kon Derk niet meer zelfstandig wonen. In De Wieken waar ze toen woonden was Derk geheel afhankelijk van Riek geworden. Na een paar weken bij zijn dochter Inge kon hij terecht in de Bellinckborg. Derk was een boerenzoon uit 1933 die liever timmerman was geworden. Maar als oudste werd hij geacht de boerderij 'Erve Groot Buren' over te nemen. Bijna zijn hele leven heeft hij daar geoerd en gewoond samen met zijn vrouw Riek die uit Azelo kwam. Riek molk de koeien en Derk verzorgde het kleinvee. De komst van de snelweg A35, vlak naast de boerderij, was een grote ingreep. Het was gedaan met de rust. In 1999 werd de boerderij verplaatst naar Drente, waar zoon Erik het bedrijf overnam. Derk en Riek kwamen een tijdje in Brecklenkamp te wonen en daarna in Delden aan de Peperkampweg. Dat is wonderwel goed gegaan: een boeren jongen in de stad! Derk was een vrolijk goedlachse man die graag een praatje maakte. Effe 'kuier'n'. Hij was ook niet wars van een goede grap op zijn tijd. 'Doot maor heenig an, wej hebt allemaal tegelijk kastdagen.' Op donderdag 28 juni hebben we Derk na een dankdienst voor zijn leven naast zijn vrouw Riek begraven op de Algemene Begraafplaats van Delden.

*Ds Kees Bergström*

### Jeugdkerk seizoen 2017/2018

De zomer is altijd een mooi moment om het jaar terug te kijken en wat een leuk jaar was het voor de jeugdkerk! Met enthousiaste jongeren, wanneer ze er allemaal zijn wel 12 jongeren! Met hoogtepunten als Sinterklaas, Kerst en het Paasontbijt. En een prachtig kado van de koffie inloopochtend, een mooi bedrag waar we een mooie muziek installatie voor hebben gekocht.



Voor het volgende jaar starten we in oktober (september vervalt) en hopen alle jongeren weer te ontmoeten, en wie weet nog wel weer een paar jongeren meer. Mocht je vrienden of vriendinnen hebben die het leuk lijken om op een ontspannen manier te praten over geloof en bijbel zijn ze van harte welkom.

Daarnaast zijn we voor het komend jaar nog op zoek naar mensen die ons willen versterken in de begeleiding van de jeugdkerk. Voor vragen graag bellen met Erica Bakker, 06-57344349.

Fijne vakantie en tot oktober, Ewout en Erica Bakker



### Schuilkerken

Nadat de reformatie in 1601 ook Delden had bereikt en de kerk in 1602 door prins Maurits aan de "nieuwe leer" was toegewezen, werden de katholieke erediensten in het geheim gehouden. De eerste tijd gaf dat weinig problemen. Tijdens het Twaalfjarig Bestand van 1609 – 1621 werd de St. Blasiuskerck zelfs weer door de katholieken gebruikt. Pastoor was toen Gerhardus Randen, beter bekend als Gerbrandus Reesen. Na zijn dood is hij in de kerk begraven, waar zijn grafsteen nu nog te zien is. Na 1630 werd het toezicht op de uitoefening van de katholieke godsdienst door de overheden strenger. Er ontstonden schuilkerkjes in schuren en boerderijen. Dat werd meestal wel oogluikend toegestaan.

### Klopjes

Als er missen gehouden werden werd dit door zogenaamde "klopjes" bekendgemaakt door op de deuren van de huizen van de katholieken te kloppen. Klopjes waren meest vrome ongehuwde vrouwen; er woonden er bijvoorbeeld een paar op de Vossenbrink.

### Schuilkerken en schuurkerken

De schuilkerken hebben ongeveer in de periode 1630 – 1798 bestaan. De oudste berichten over schuilkerken in Delden dateren uit het jaar 1672. In dat jaar woonde een pastoor in het H. Geestconvent, maar hij moest twee jaar later

verhuizen naar een woning in de St. Annabrink. In een schuur in de tuin had hij een kerk ingericht.

Omstreeks 1690 werd er op Erve Rosink of Roesink, gelegen op de Deldeneresch, een schuurkerk gebouwd. Deze werd later sterk verbeterd.

In Woolde bevond zich een schuulkerk op de boerderij Harmelink. Hier kwamen hoofdzakelijk gelovigen uit Hengelo samen, maar ook uit Delden. Soms waren hier wel 1200 gelovigen bij een H. Mis aanwezig.

#### **Kerkhuys (1720)**

In 1720 werd de bestaande schuurkerk op Erve Rosink omgebouwd tot kerkzaal. Het interieur werd grondig gewijzigd, er werd een koor gebouwd en ramen aangebracht. Dit kerkhuis werd op 1 augustus 1720 ingewijd. Voor de Heilige Mis waren er soms wel 800 gelovigen bijeen. In deze kerk zou een Mariabeeld gestaan hebben, dat zich nu in de pastorie van de Nieuwe Blasiuskerk bevindt. Ook wordt er melding gemaakt van een schilderij, dat de aanbidding door de herders van het kindeke Jezus met Maria voorstelt.

#### **Schuulkerk (1786 – 1816)**

Aan de Langestraat is in de jaren 1786/1787 een schuulkerk gebouwd. Dit was een driebeukige houten kerk met een miniatuur torentje. De kerk was gewijd aan O.L. Vrouwe, de H. Jozef en de H. Blasius. Deze kerk is in 1816 vervangen door een Waterstaatskerk.

#### **St.Jozefkerk (1816 – 1872)**

In 1816 werd de eerste openbare kerk, een zogenaamde "Waterstaatskerk", gebouwd. Deze kerk is op 27 december 1872 ingewijd. De kerk met de daarachter staande pastorie



is afgebeeld op kaart "Stad Delden 1828" (van de Lionsclub) op de zijmuur van Langestraat 50. Aan de linkerkant loopt de Langestraat. In 1872 is de kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe grotere Blasiuskerk. Dat is de huidige Heilige Blasiuskerk.

#### **Na 1853**

Met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kregen de katholieken weer alle vrijheid om kerken te bouwen en andere gebouwen neer te zetten. Maar ver voor die tijd waren er dus al versholene kerken in Delden aanwezig.

Literatuur: Meer over schuulkerken is te vinden in "900 jaar Heilige Blasius Delden" op de bladzijden 51 – 56 en in het boek "200 jaar Sint Lambertus-parochie".

*Dick Schuuring*

#### **Inloopmorgen voor iedereen.**

Al bijna twee jaar is er op dinsdagmorgen een enthousiaste groep bezoekers op de inloopmorgen in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden.

Wist u dat nog niet?

U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee (met iets lekkers) voor u klaar en het gezellige en vaak interessante gesprek komt vanzelf opgang.

De drempel is laag, kom gerust langs; Er staat een uitnodigingsbord bij de ingang, bestemd voor ieder die behoefte heeft aan contact of een gesprekje. U bent slecht ter been en

wil er toch wel even uit? Laat het even weten, misschien kunnen we daar een oplossing voor vinden.

Meldt u dit bij Mevr. Diny Doornbos, de Eschmolen 307, 7491HX. of bellen: 074-3766992.

Hartelijke groet van de gastheer en gastvrouwen en tot ziens, want ook in de vakantietijd staan we voor u klaar.

#### **Lutherse diensten**

De Lutherse dienst in Enschede (is Tweekelo) vindt plaats in de Johannes Kerk, Tweekelerweg 110 te Enschede en begint om 10.30 uur

Onze predikant, Da. IJda de Mol-Buizert is wegens ziekte verhinderd. De data voor de diensten van het 2e halfjaar 2018 zijn bekend, maar de predikant nog niet.

Zondag 27 mei 2018: Da. G. Bunjes

Zondag 17 juni 2018: Da. M. de Vries

In de maand Juli 2018: is er geen dienst. (ivm vakanties)

Zondag 19 augustus 2018:

Zondag 9 september 2018: Ds. Otto Mulder

Zondag 14 oktober 2018: Ds. Frans Wiersma

Zondag 11 november 2018: Da. Andre Fuhrmann.

Zondag 9 december 2018 is gewijzigd in zondag 16 december; Nog geen predikant bekend.

26 december 2018 (2e Kerstdag): 2018: onder voorbehoud!

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuinus Kapel te Hengelo, Dorpsmaten staat 40. De dienst begint om 10.30 uur.

Zondag 3 juni 2018: Da. Louisa Vos

Zondag 1 juli 2018: Ds. Otto Mulder

Zondag 5 augustus 2018: Ds. Wiert Sarolea

Zondag 2 september 2018: Da. Andrea Fuhrmann

Zondag 7 oktober 2018: Da. Louisa Vos

Zondag 4 november 2018: Ds. Otto Mulder

Zondag 2 december 2018: Ds. Frans Wiersma



#### **Remonstrantse kerk**

In de zomer ontvangt de Remonstrantse Gemeente Twente u graag op vier woensdagochtenden met een kop koffie (of thee) en een gevarieerd luister- en praatprogramma.

Toegang vrij en opgave van tevoren niet noodzakelijk (behalve 15 augustus)

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Plaats Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo

#### **Woensdag 4 juli: Jan van Gijssel 'Hoe duurzaam zijn wij?'**

Tegenstrijdigheden in ons denken en doen. Er gaat geen dag voorbij of je hoort, ziet en leest over duurzaamheid, biologisch en ecologisch. Maar handelen wij hierna? Of kiezen wij wat ons past en of uitkomt! Geven wij met vooroordelen en onze eigen interpretatie een oordeel hieraan. Vele voorbeelden uit ons dagelijks leven en handelen geven mogelijkheden om over na te denken.

#### **Woensdag 18 juli Willemina Bakkenes over kleur**

Het gaat over verschillende aspecten van kleur, bijvoorbeeld het gebruik ervan, de werking van kleur op kleur, de natuurwetten die in kleuren zitten en kleur hun eigen talent

en kenmerk geven. Verschillende grote kunstenaars hebben het over het begrip kleur gehad zoals Steiner en Goethe. Wij nemen kleur in ons leven waar, maar nemen het als gewoon en wij leven ermee. Toch is het een heel belangrijk fenomeen. Als Noach die enorme regenboog ziet, komt het in het menselijk brein terug als een belangrijk gegeven, een groot archetype waar we van alles aan verbinden, positieve gedachten zoals vrolijkheid en vredelievend. De kleuren van de regenboog zijn teruggevonden diep in de aarde. Dat is een wonder. Zo horen hemel en aarde bijeen.

**Woensdag 1 augustus: Sholem Aleichem in Lviv,** een reisimpressie uit de Oekraïne. Wie kent niet de humoristische schrijver Aleichem (1859 – 1916) van de musical Fiddler on the Roof en de Nederlandse versie Anatevka? Cor Langen ging in Lviv op zoek naar de sporen van de Jiddische schrijver. Hij vertelt ook iets over zijn belevenissen in Slowakije. Er zijn foto's, video's en muziek.

**Woensdag 15 augustus: Rondleiding synagoge Enschede**  
We gaan naar de mooiste synagoge van Nederland. Er is een groepsrondleiding geboekt op 15 augustus, 10.30 uur. Een enthousiaste gids vertelt over de geschiedenis en de wetenswaardigheden van het karakteristieke gebouw. Let op: het gaat om een groep van maximaal 10 personen. De kosten zijn €5,- per persoon. U kunt alleen deelnemen na opgave - vóór 12 augustus – bij [info@iriskraak.nl](mailto:info@iriskraak.nl). Namens de PR-commissie van de Remonstrantse Gemeente Twente,  
Hiltje Wuite-Harmsma  
Steynstraat 36, 7551 GL Hengelo Ov  
0742426153/0611246750

#### **Cursus TVG Twente**

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo. De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere lessen en begint ook de 3e-jaars groep. Lestijden: 19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2e lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar. De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden een aantal andere vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in 2 vakken.

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of [email: kuile@hetnet.nl](mailto:kuile@hetnet.nl)



# JONGLEREN

Voor iedereen een hele fijne vakantie en tot in september!



# AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERKDIENTEN  
NIEUWE BLASIUS EN OUDE

## BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunne bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

## RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809  
t.n.v. G. Smit, penn.m.  
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

## WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

## Verspreidingsadres Delden

E. Wiessenberg  
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

## Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

## RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM. Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

## Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



## KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281  
Rabobank Delden  
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.  
7491 BL Delden  
Uw giften maken dit blad mogelijk!

INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

03-09-2018	15-09-2018	interval 4 weken
01-10-2018	13-10-2018	interval 5 weken
05-11-2018	17-11-2018	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

#### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

#### 2 Ingescande tekst

Inscande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

#### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/downloads](http://www.heiligegeestparochie.nl/downloads)