



Zondagsbrief

Protestantse Gemeente Delden - 24 juni 2018



Kopij voor de zondagsbrief kunt u o.v.v. uw naam en tel.nr voor **donderdag 12.00 uur** mailen naar scribapgdelden@gmail.com. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook downloaden op de website van de kerk, www.pgdelden.nl onder 'Kerkdienst'.

KERKDIENT VANDAAG

14.30 uur Ds.K.Bergström
Bevestiging Ds.D.R.Juijn
Lector: Marianne Nijman
Geen Kindernevendienst
Collectes:
- Diaconie
- PKN Jeugdwerk

KERKDIENT VOLGENDE WEEK (8 juli)

10.00 uur Ds.D.Juijn, Avondmaal
Kindernevendienst: Ada Bruynes
Oppas: Florine Scheiberlich
Lector: Martha Mulder
Collectes:
- Avondmaalsproject Diaconie
- Kerk

WELKOM DICK EN CORDULA

Langs deze weg wil de kerkenraad ds Juijn en zijn vrouw van harte welkom heten in ons midden. Wij hopen dat u zich spoedig in Delden thuis zult voelen, zowel in Stad als in Ambt, in de kerk en daarbuiten.

GEMEENTEAVOND 4 juli: Kennismaking

Op woensdagavond 4 juli is er om 19.30 een gemeente-avond om nader met ds Juijn en zijn vrouw kennis te maken. Na de opening zal ds Juijn geïntroduceerd worden door Mw.Tineke Lantink, voorzitter van de beroepingscommissie; ds Juijn zal iets van zichzelf vertellen, ds Kees Bergström zal hem interviewen, waarna gemeenteleden ds Juijn nader aan de tand kunnen voelen. Opgelet: de vragen waarmee ds Juijn aan de tand gevoeld wordt, keren ook per kerende post terug. Ook twee gemeenteleden krijgen diezelfde vraag voorgelegd. Na afloop is er een nazit in De Voorhof met een hapje en een drankje. Dan kunt u informeel doorpraten. U bent van harte welkom

FIETSTOCHT 7 juli

Om nader kennis te maken met ds Dick Juijn en zijn vrouw Cordula zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, o.a. een fietstocht op zaterdagmiddag 7 juli. Vertrek 14.00 uur. De tocht is 25 kilometer en duurt ruim twee uur (kan ook halverwege afgebroken worden) en gaat door het buitengebied van Delden. De tocht is ook geschikt voor kinderen. Wij rijden over asfalt, maar ook over zand, over fietspaden en kinderkopjes, soms hele smalle tussendoorweggetjes, we komen over boerenerven en door bossen, langs watermolens en langs de sluis bij Wiene.

Zeer afwisselend. De fietstocht eindigt rond half vijf bij 't Hoogspel, waar u een versnapering wordt aangeboden. Bij vertrek krijgt u een route beschrijving mee. Het is echter wel zaak dat u zich van te voren opgeeft bij ds Kees Bergström, tel 074-3491744, keesbergstrom@gmail.com

Andere manieren om kennis te maken met ds Juijn
Er zijn nog verschillende andere manieren om met ds Juijn kennis te maken. Op woensdag 18 juli wordt er een stadwandeling georganiseerd o.l.v de stadsgidsen Arie Mulder en Fredien van den Barg. Verzamelen om 14.00 uur op het kerkplein. Op 1 augustus is er om 14.00 uur een rondleiding door de kerk o.l.v . Dick Schuuring. Verder kunt u ds Juijn ontmoeting op de inloopochtenden, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in De Voorhof.

STARTZONDAG 1 SEPTEMBER

Op 1 september wordt er in en om de kerk een startzondag georganiseerd. Rondom de kerkdienst vinden dan verschillende activiteiten plaats, zoals onder andere een barbecue voor alle gemeenteleden. Die dag moet wel georganiseerd worden. Er worden dus medewerkers gezocht. Dit is een andere gelegenheid om ds Juijn te leren kennen. Geef u op bij ds Juijn, tel 06-15883126 of dickjuijn@planet.nl

AFSCHIED DS KEES BERGSTRÖM

Op 5 augustus gaat ds Kees Bergström (voorlopig) voor de laatste keer voor in Delden. Het eerste jaar na zijn afscheid en misschien langer stelt hij zich niet beschikbaar voor enig werk in Delden. Vanaf 31 augustus is ds Juijn uw pastor en kunt u voor alle zaken bij hem terecht.

AVONDMAALSCOLLECTE

De diaconie heeft er dit jaar voor gekozen om bij elk avondmaal voor een specifiek doel te collecteren. Deze keer collecteren wij voor de stichting Kinderen van Cairo. De stichting is in 1998 opgericht en heeft als doelstelling om de koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op de vuilnisbelten sorteren, hoop te geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen in en op de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven ondersteunt stichting Kinderen van Cairo de plaatselijke stichting Stephen's Childeren. Deze stichting is al ruim 25 jaar actief, eerst in Cairo, en nu ook in andere Egyptische steden. Met 1.000 toegewijde christelijke medewerkers werd in 2012 aan 15.000 gezinnen hulp geboden, worden wekelijks 10.000 gezinnen bezocht en krijgen 8.000 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 70 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in 7 "vocational centers", zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht, slapen in een echt bed en krijgen gezonde voeding.

Marc van der Sluijs, Diaconie

HANDEN GEZOCHT

Komend najaar willen we als PG Delden weer een drietal keren gaan koken voor de Thuis- en Daklozen van Het Kruispunt in Arnhem.

Door Het Kruispunt zijn een aantal middagen voorgesteld waaruit wij als gemeente kunnen kiezen. Die data zijn: 21 en 28 september, 12, 19, 23 en 26 oktober en op 2, 15, 16 en 23 november 2018.

Wie heeft er zin om de handen uit de mouwen te steken om dit fantastische werk een steuntje in de rug te geven. We hebben het afgelopen jaar ervaren dat het niet alleen voor de werkers en de bezoekers van het Kruispunt tot zegen is maar ook voor de kookploeg zelf.

De kosten voor de te koken maaltijd kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester van de Diaconie.

Als je mee wil doen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van de diakenen of nog beter, geef je op met vermelding van de beschikbare middagen.

Opgave via het volgende e-mailadres:

vz-diaconie@pgdelden.nl

Praktisch:

- per keer zijn er 4 mensen nodig,
- die vooraf de inkoop voor de maaltijd doen voor ca. € 80,=
- en rond 14:00 uur op die dag met eigen vervoer richting Arnhem vertrekken en
- terug zijn zo rond 20:00 uur

INLOOP

Elke dinsdagmorgen is er van 10.00-12.00 uur een inloopochtend in De Voorhof. Het is een informeel gebeuren waarin spontane gesprekken plaatsvinden over de dingen die ons bezig houden. Op onverwachte momenten kan er ineens een stukje Geest binnen waaien. Dan krijgt het gesprek een diepere lading. Ook ds Juijn zal regelmatig binnenlopen.

DE OUDE BLASIUS GAAT MET DE TIJD MEE

De vieringen van onze katholieke zusters en broeders zijn al jaren live te volgen via kerkoproep.nl. Maar ja, het kerkgebouw heet dan ook de *Nieuwe* Blasius.

Tot 2015 werden de kerkdiensten in de *Oude* Blasius nog opgenomen op een cassetteband. Meeluisteren met de kerkdiensten kon al wel sinds jaar en dag via de etherzender in de toren, echter alleen de gemeenteleden met een kerkradio ontvanger konden de diensten volgen. Nu is ook de Oude Blasius te vinden op het wereldwijde web via de website kerkdienstgemist.nl.

Als u zoekt op de Protestantse Gemeente Delden vindt u de Oude Blasius snel en kunt u live meeluisteren met alle openbare kerkdiensten. Tevens kunt u een dienst terugluisteren en naar wens downloaden voor eigen gebruik. Ook kunt u de dienst meeluisteren via uw telefoon of tablet. Voor deze apparaten is een gratis app beschikbaar via de appstore of de playstore.

Tevens zijn we bezig met het opfrissen van de website blasiusdelden.nl. Via deze website kan binnenkort ook worden doorgelinkt naar live uitzendingen en archief opnamen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet en bel, app of mail even.

Frits de Groot

06-33047794

surfingfrits@hotmail.com