

KERKENNIEUWSDELLEN

49e jaargang nr. 2 zaterdag 17 februari 2018

Voor je het door hebt, is het al weer.....

Ik schrijf dit eind januari met het gevoel: Kerst, oud en nieuw, nog kort geleden, maar al weer zo ver weg. Waar is nog het goede gevoel van Kerst, de hoopvolle verwachting van oud en nieuw met of zonder goede voornemens. Hoezeer word je door de tijd meegenomen en voor je het weet, is, als u dit leest, carnaval al weer voorbij!

Hoe anders is het plotseling, als je naast een ernstig ziekbed zit, samen met naasten. Hoe kostbaar de glimlach van de stervende, de ene hand, die de ander vasthoudt, de warmte van hen, die nabij zijn, de zoen, de streling, ieder woord telt. Dan lijkt de tijd stil te staan en vreemd hoe buiten de auto's door razen. Je bent helemaal bij die ander, en tegelijk ook bij jezelf.

Weer buiten komend gaat het leven inderdaad door, maar niet meer gewoon. Het wordt relatief en je proeft weer je bodem van waar het werkelijk om gaat in het leven. Tastend naar het vertrouwen van afgelopen Kerstmis en het hoopvol geloof van komend Pasen.

Mooi hoe het liturgisch jaar ons telkens terug brengt naar die bodem, van waaruit Hij ten volle durfde te leven. Niet meegenomen door de tijd, maar de tijd nemend voor.

Pastor Henk Ogink



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 18 FEBRUARI 1e ZONDAG 40 DAGENTIJD

9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 21 FEBRUARI

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 25 FEBRUARI 2e ZONDAG 40 DAGENTIJD

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 28 FEBRUARI

18.30 uur Eucharistieviering

DONDERDAG 1 MAART

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 4 MAART

3e ZONDAG 40 DAGENTIJD

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. het herenkoor (Gregoriaans)
Pater R. v.d. Vegt

WOENSDAG 7 MAART

18.30 uur Eucharistieviering

ZONDAG 11 MAART

4e ZONDAG 40 DAGENTIJD

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
m.m.v. Cantu
Pastor T. Escher

WOENSDAG 14 MAART

18.30 uur Eucharistieviering

DONDERDAG 15 MAART

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 18 MAART

5e ZONDAG 40 DAGENTIJD

9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderwoorddienst
Pastoor M. Oortman

LECTOREN EN LECTRICES

25 febr. 9.30 uur R. Wermelink
04 mrt. 9.30 uur B. de Kamper
18 mrt. 9.30 uur M. Jansink

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur
Oecumenisch Avondgebed afwisselend
in de Oude en Nieuwe Blasius.

PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 18 februari

10.00 uur: P. ten Kleij
Oppas: Pop de Groot
Nevendienst: Tineke Lantink

Donderdag 22 februari

19.00 uur Oecumenisch avond gebed

Zondag: 25 februari

10.00 uur ds van Dijk
Oppas: Joke Wes
Nevendienst: Jikkie Veenstra

Zondag 4 maart:

10.00 uur: ds Bergström
Oppas: Ada Bruynes
Nevendienst: Rinske Gerritjans

Donderdag 8 maart

19.00 uur Oecumenisch avond gebed

Zondag 11 maart

10.00 uur: ds Snier
Oppas: Marieke Zijlstra
Nevendienst: Mariska van der Sluijs

Zondag 18 maart

10.00 uur: ds Van Pijkeren, Lochem
Oppas: Rosalind Gertenbach
Nevendienst: Ada Brynues

Donderdag 22 maart

19.00 uur Oecumenisch avond gebed

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 18 februari

Woord-en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 23 februari

Oec. Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 25 februari

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 2 maart

Oec. Viering 15.00 uur
Ds. C. Bergström

Zondag 4 maart

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linden

Vrijdag 9 maart

Oec. Viering 15.00 uur

Zondag 11 maart

Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 16 maart

Oec. Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 18 maart

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 23 maart

Oec. Viering 15.00 uur

SPELREGELS

Nieuwe buren !

Nou, niet wat u denkt... het zijn 4 prachtige zwarte pony's. Ze zijn afgelopen week geplaatst in een weilandje direct naast ons huis. Het zijn heel toegankelijk dieren en reageren op mijn begroeting, een fluitje of even wat roepen. Natuurlijk ga ik er soms even naar toe en aai ze. Vanmorgen ook weer. En terwijl ik daar stond, zat ik te denken aan de liturgische tijd van het jaar. Na het uitbundige Carnavalsfeest keren we ons naar binnen. We komen in een fase van bezinning, pas op de plaats: de Veertigdagentijd. Een tijd van minderen, de ongezonde (eet/drink) gewoontes temperen. Zien we waar we staan in de samenleving. Proberen we te ontdekken waar het echt op aan komt. Ik stel de vraag: hoe pak ik mezelf aan? Ga ik op deze voet verder? Ik kom tot de conclusie: er valt nog wel het één en ander te doen... Zal die ommekeer me lukken? Ik kijk om me heen en zie dat er knopjes in de eikenbomen zijn gevormd, zo hier en daar wat uitloop van de heesters, krokussen en sneeuwklompjes aan de rand van het gazon. De dagen lengen en soms, ja soms zijn ze mooi en helder ... dat duidt op een nieuw begin, op toekomst!

De eigenaar van de pony's komt naar me toe en vertelt me dat ze alle vier drachtig zijn

Marianne van der Linde
Geestelijk Verzorger

SPREEKWOORDEN, SPREUKEN EN GEZEGDES

Ja en amen zeggen (2)

Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen weer spiegelen de mentaliteit van een volk. Bijzonder is het ook dat nog veel uitdrukkingen een Bijbelse /godsdienstige achtergrond hebben. Onderstaand enkele:

Hij heeft Abraham gezien: hij is boven de 50 jaar. Naar Johannes 8: 57 waar Joden tot Jezus zeggen: 'Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien?' 'Hij zit in Abrahams schoot', hij heeft het geheel naar zijn zin; hij leidt een aangenaam leven. Ontleend aan Lucas 16: 22 en 23, waar verhaald wordt dat de bedelaar Lazarus van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. (In het Oosten lag men bij de maaltijd op rustbanken, waarbij het hoofd van de een rustte tegen de boezem van de ander, dit is 'in zijn schoot' (volgens Zeeman).

Een laatste: Abrahammetje spelen: maar de halve waarheid zeggen om zich daardoor uit de moeilijkheden te redden. Toen Abraham in Egypte kwam, zei hij dat zijn vrouw Sarai zijn zuster was uit vrees dat Farao anders hem zou doden om in het bezit van de vrouw te komen (Genesis 12 : 10-19) Daarna kwam Abraham te Gerar bij koning Abimeleck en gebeurde wederom hetzelfde. Abraham nam Sara tot zich maar God kwam 's nachts in een droom tot hem en waarschuwde hem. Toen de koning Abraham verweet dat deze hem bedrogen had, antwoordde Abraham: En ook is zij waarlijk mijn zuster; zij is een dochter van mijn vader maar niet van mijn moeder; zo is zij mijn vrouw geworden. (Genesis 20: 12).

(wordt vervolgd; johan beumer)

Kerstpakketten actie 2017

Op 16 december 2017 hebben wij (2 diakenen en ruim 20 andere vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen uit de Hof van Twente) 363 kerstpakketten bij de PLUS markt in Markelo ingepakt. Het samen inpakken met een grote afvaardiging van alle geloofsgemeenschappen geeft een enorme verbondenheid. De PLUS markt had alles goed voorbereid, zodat op een simpele manier de pakketten konden worden ingepakt.

Een kerstpakket met een mooie inhoud, waar vele medeburgers die van een uitkering rond moeten komen iets aan hebben. De pakketten zijn door Gildebor vanaf 18 december bezorgd bij de adressen in alle kernen, behalve Goor. Hier kon men de pakketten in het Gemeentehuis afhalen.

Net als voorgaande jaren hebben we weer veel dankbare reacties gekregen. De dames aan de receptie van het Gemeentehuis hebben met veel plezier de pakketten uitgedeeld en ervaren hoe blij de mensen met dit mooie pakket zijn.

Dit jaar ligt de organisatie van deze actie in handen van Caritas Delden en onze diaconie. Mocht u een helpende hand willen bieden tijdens het inpakken of in de voorbereiding willen meedenken over de inhoud van het pakket neemt u dan contact op met een van de diakenen.





HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaootman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Profiel Liturgie
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293 Profiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o.
06 – 25091377 Profiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Profiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel
diaconie. 06 14406955

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de H. Antonius van Padua-
kerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Toos Rengerink-7 jan.-102 jaar- Groningen-w.v. C. Goeman
Bennie Visschedijk-12 jan.-83 jaar-St. Elisabeth
Bennie Gies-31 jan.-78 jaar- Molenstr.1-4
Dientje Bruins-1 febr.-86 jaar- Langestraat 74-w.v. H. Fokkink

Kind laten dopen?

Doopzondag 13 mei 2018
Vorbereidingsavonden:
Donderdag 12 april in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 19 april in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur .
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee geno-
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Van de locatieraad/pastoraatgroep MET ANDERE WOORDEN

Het verhaal gaat.....

*Verhalende gedachten over Kerstmis, Driekoningen, Pasen, Pinksteren en andere bij-
zondere dagen en tijden van het jaar. Ook mijmeringen over troost en barmhartigheid,
over vakantie, het leven vieren, over leven en laten leven.
Ze gaan over actuele thema's en ingrijpende gebeurtenissen uit een mensenleven.
Ze komen aan de orde op een aantrekkelijke manier, levensnabij en vaak met andere
woorden dan we gewend zijn.*

*Vandaar de titel: MET ANDERE WOORDEN.
Het boekje is geschreven door Gerard Geurts en te koop
(€ 4,95) bij de ReadShop, Langestraat in Delden. Een leuke
aandacht voor oud en jong.*

Extra collecte Kerstmis

In de vieringen tijdens de Kerstdagen van 2017 is er een extra collecte gehouden voor het geluid in onze kerk. De collecte heeft 1411 Euro opgebracht. Hiervoor hartelijk bedankt.

Kom en volg Mij op de weg

Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schriften die zijn vervuld in wat ik zeg: zij zullen u verlichten.
Kom en volg mij op de weg waarvan het eind verhuld is, maar wie volbrengt wat ik hem zeg, draagt de vervulling in zich. Vraag niet of hij wel veilig is, maar durf mij te geloven: ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.
Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen, maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen.
Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden, de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.
Kom en volg mij op de weg en doe elkander leven.
Ontvang wat u tot vrede strekt als zegen van Godsweg
Lied gezongen door het gemengd Blasiuskoor tijdens de eucharistie van 14 januari 2018

Gespreksavonden De Verwondering

Iedere zondagmorgen ontvangt Annemiek Schrijver in KRO-NCRV De Verwondering een gast met een verhaal in haar boshuisje bij Lage Vuursche. Even weg van de waan van de dag, afdwalen met een goed ontbijt en inspirerende woorden of muziek. Annemiek: 'Dit alles vanwege de oeroude tip van kerkvader Augustinus: 'Eert in elkander God.'
Op maandag 29 januari, dinsdag 20 februari en maandag 5 maart willen we om 20.00 uur met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een of enkele uitzendingen van "De Verwondering". Dit doen we samen met pastor Gerard Geurts. Als u zin heeft om mee te praten, u bent van harte welkom in Stadscentrum het Parochiehuis in Delden.
Innovatief pastoraat H. Geest parochie.

Opening jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden

Met de eucharistieviering op zaterdag 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius, werd het jubileumjaar, 900 jaar Heilige Blasius Delden, geopend. Zijne Eminentie Kardinaal Eijk ging tijdens deze eucharistieviering voor. Het dames- en herenkoor en het koor Cantu van de Heilige Blasiuskerk zongen tijdens deze eucharistieviering.

"Zo'n viering van heel de gemeenschap heeft aan de ene kant iets heel bescheiden en aan de andere kant iets heel zelfbewusts. Bescheiden, omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, waar nog heel wat moet gebeuren. Die vaak niet erg overtuigend is naar de buitenwereld toe, omdat er in eigen huis al problemen genoeg zijn. Maar aan de andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen hebt voor het visioen ('een nieuwe hemel en een nieuwe aarde') zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je schuldig weten, maar ook weten dat 'we er aan willen gaan staan'. Tot uitdrukking brengen, dat we geloven, dat we het ook aan kunnen. En dat zelfbewustzijn ontlene we niet aan onszelf, maar dat ontlene we aan alle verhalen die in de Schrift staan opgetekend. Want wat wij verwachten, dat mag dan een heel ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het is gebeurd met die man uit Nazareth, Jezus Christus. Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar weten we Hem ook in ons midden. En al van oudsher heeft dat de christelijke gemeenten een geweldige moed en inspiratie gegeven."

Aan het eind van de viering werd voor het eerst in de geschiedenis van Delden het Blasiuslied ten gehore gebracht. Het was een bijzondere en mooie eucharistieviering. De kerk was zowel binnen als buiten prachtig versierd. Koren, trompetten en orgel zorgden voor een oorstrelende ervaring.

Na deze viering was er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

Aansluitend ging men naar het Stadscentrum het Parochiehuis voor een gezellig samenzijn. In de hal stond een tentoonstelling getiteld Jezusbeelden. Leerlingen van het Twickelcollege hebben op authentieke wijze middels woorden en beelden vorm gegeven aan het thema 'Jezus'

In de grote zaal was er koffie en de door bakker Meen ontwikkelde 'Blasius-Sprits' smaakte voortreffelijk.

In haar hartverwarmende toespraak onderstreepte burgemeester Nauta het belang van geloven in gemeenschap.

Een 'profeet' sprak profetische woorden die, naar we hopen, op 24 november tijdens de revue bewaarheid gaan worden. De ontwerptekening voor, de nog te realiseren, Mariakapel werd gepresenteerd. Het glas werd geheven en er werd gedronken op dit bijzondere jubileum.



In 2018 vieren we 900 jaar Heilige Blasius in Delden.

Ter gelegenheid hiervan is een boek verschenen.

Dit boek is verkrijgbaar bij de Read Shop en Annette Lamers.



chiehuis gehouden (19.00 uur 'inloop', koffie of thee: 19.30 uur aanvang). Houdt de datum vast vrij in uw agenda.

DIACONIE

Opbrengst Adventsactie 2017 Straatkinderen in Rwanda.



De inzamelingsactie voor de Adventsactie 2017 die net als vorig jaar is gehouden voor de "Straatkinderen terug naar huis in Rwanda" heeft €1.499,98 opgebracht.

Dit is een heel mooi resultaat!

Zoals u hebt kunnen lezen in het kerkennieuws is het de bedoeling dat het aantal op te nemen kinderen in het centrum dit jaar wordt uitgebreid, zodat nog meer kinderen daarna in een thuissituatie kunnen opgroeien.

*We willen u bij deze dan ook hartelijk danken voor uw gift.
Namens de Missie - Ontwikkeling - Vredegroep, Delden.*

Vastenactieproject 2018

Gaan waar niemand gaat

Het campagne project 2018 bevindt zich in Mbala. Deze stad ligt in het uiterste noorden van Zambia. Veel mensen komen van het platteland en bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd. Ze noemen dit Zambia Compound. Er is geen werk en het weekinkomen is gemiddeld van 0 tot 6,90 euro.

Het project wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Deze zijn sinds 1962 werkzaam in de regio Mbala. Sinds het uitbreken van de Hiv/aids-pandemie hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun

PROGRAMMA 900 JAAR H. BLASIUS DELDEN

Zaterdag 3 februari

Feestelijke opening jubileumjaar 900 jaar H. Blasius
19.00 Eucharistieviering, voorganger Kardinaal Eijk,
m.m.v. koor Cantu en Dames- en heren koor H. Blasius

Vrijdag 13 april

Twickelo schoolproject 900 jaar. H. Blasius in Delden

Zaterdag 14 april

20.00 Jubileumconcert met highlights voor trompet en orgel

Dinsdag 15 mei

Erve Hooyerinck schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

Zaterdag 16 juni

20.00 Jubileumconcert door Deldense solisten;
Ellen Bouwmeester, Maaike Dessens en Louis ten Vregelaar
m.m.v. koor Voices to heaven

Dinsdag 19 tot vrijdag 22 juni

Twickelcollege schoolproject 900 jaar. H. Blasius in Delden

Woensdag 11 juli

Rannink schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

Donderdag 12 juli

Toonladder schoolproject 900 jaar H. Blasius in Delden

Zaterdag 14 juli

19.30 Cantu Jubileumconcert
ter gelegenheid van 900 jaar H. Blasius en
50 jaar Jongerenkoor

Zondag 16 september

10.00 Startzondag Thema: Blasius verbindt, in de
Oude Blasiuskerk

Vrijdag 23 november

14.30 Grote Revue Kwekwechudders:
900 jaar geschiedenis met verrassende moderne technieken

Zaterdag 24 november

19.00 Grote Revue Kwekwechudders:
900 jaar geschiedenis met verrassende moderne technieken

Zondag 25 november

Feestelijke afsluiting van het jubileumjaar
9.30 Eucharistieviering m.m.v. Amicitia en Dames- en heren-
koor H. Blasius

*Locatie: H. Blasiuskerk, Langestraat 76, Delden (tenzij anders
vermeld)*

Avond voor de 'geloofsgemeenschap'

Op donderdag 22 maart 2018 willen de locatieraad en de pastoraatgroep wederom een 'avond voor de geloofsgemeenschap' houden. Deze avond is bedoeld voor alle mensen van onze geloofsgemeenschap H. Blasius. De avond wordt in het paro-



kinderen. Ze hebben hiervoor het Households in Distress programma opgezet. Het doel van het HID programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door de mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe of weduwnaar of alleenstaande ouder zijn, die een laag inkomen hebben. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen een startkapitaal of een starterpakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Met uw steun en uw bijdrage kunnen wij dit project in Zambia ondersteunen.

De Vastenactie loopt van 14 februari tot en met 2 april.

Campagne 2018: "Gaan waar niemand gaat" is vasten delen met mensen die het minder hebben.

De leerlingen van de R.K. basisschool Twickelo zullen ook dit jaar weer aan de actie meewerken. Het 'Vastenactie zakje' wat u heeft ontvangen, kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contactpersoon.

U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer:
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenactie M.O.V.-groep.

Hartelijk dank.

*M.O.V. Werkgroep Vastenactie
Geloofsgemeenschap H. Blasius
Parochie H. Geest*

Verrassend, ontroerend en indrukwekkend: Pastoor Oortman in gesprek met pubers.

Vrijdag 2 februari is pastor Marc Oortman van de Heilige Geest parochie te gast geweest tijdens de lessen levensbeschouwing op het Twickelcollege in Delden, in klas 1 HA, 2 KT 1 en 1 TH 2 om te vertellen over zijn werk als pastor, maar vooral over de weg die hij gegaan is. Van MAVO/Havo/Atheneum leerling opgeklimmen tot advocaat: toen theologie gaan studeren en nu pastor en manager van vele parochies. Voor de leerlingen een leerzame, inspirerende, ontroerende en indrukwekkende les. De leerlingen stelden ongelooflijk veel, vaak heel persoonlijke vragen, die allemaal beantwoord werden. Ook waren veel leerlingen heel open over hoe ze zelf in het leven staan en denken en nadenken over geloof. Het uur vloog voorbij. Heel bijzonder was de afsluiting: samen stil zijn en de stilte tot je door te laten dringen en ten diepste in contact komen met jezelf, wat door Christenen ook wel bidden wordt genoemd. De leerlingen ervaren dit ook als heel weldadig en bijzonder, wel een beetje gek "omdat het nooit meer echt stil is". De klassen die deze gastles hadden, (die zeker voor herhaling vatbaar is) zullen dit niet snel weer vergeten.

40 dagenproject 2018 Jezus in onze wereld

Zie je het voor je? Jezus die door onze straten loopt? Met je meegaat naar school? En een boterhammetje met je meeeet? Jezus die voor het eerst kennismakt met auto's, fietsers, de televisie, de iPad en de stofzuiger? Zie je het voor je? Jezus in onze wereld?? En andersom? Wij in de wereld van Jezus? Meer dan 2000 jaar terug in de tijd? Dat we naast hem lopen, als hij de zware tocht door de woestijn



maakt? Met hem bergen gaan beklimmen? Op onze sandalen? Zonder mobiele telefoon die ons de weg wijst? Tijdens de kinderwoorddiensten en vieringen in de 40dagentijd

gaan proberen een brug te slaan tussen deze twee werelden. En met Pasen zullen we zien, dat het een hele mooie, stevige brug is geworden.

18 februari	Gezinsviering	
25 februari	Kinderwoorddienst	
04 maart	Kinderwoorddienst	
11 maart	Kinderwoorddienst	
18 maart	Kinderwoorddienst	
25 maart	Gezinsviering	Palmpasen
30 maart	Kinderkruisweg	Goede Vrijdag (13:00 uur)
01 april	Kinderwoorddienst	Pasen

Helpende handen gezocht



De kinderkerk nieuwe Blasius Delden organiseert door het jaar heen uiteenlopende vieringen vooral voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8

- kinderwoorddienst (iedere 1e zondag van de maand)
- themavieringen (3x in het jaar)
- gezinsvieringen (3x in het jaar)

We zijn op zoek naar enthousiaste papa's, mama's en zelfs grootouders. Houd je van verhalen vertellen? Vind je het leuk om na te denken hoe je het verhaal kunt verwerken in een spel en/of een creatieve opdracht? En haal je energie uit het in gesprek gaan met kinderen? Dan is de kinderwoorddienst misschien iets voor jou? In de themavieringen duiken we verder in een thema (bijvoorbeeld drie koningen, Maria en Sint Maarten) en zoeken we naar een manier hoe we dit thema kunnen uitleggen en "ervaren" tijdens een gebedsviering op de zaterdagavond. In de gezinsvieringen proberen we de "traditionele" vieringen rondom Kerst, Pasen en vakantie in een jas te steken die de kinderen past.

Wil je de kinderkerk komen versterken? Dan zijn wij superblij! Vragen en aanmelden kun je via ons emailadres: kinderkerkrkblasius@gmail.com

Streekmarktconcert, zaterdag 3 maart, met gitarist Mart Hillen

Het eerste streekmarktconcert van de 'Cultuurvrienden Oude Blasius Delden' vindt op 3 maart 2018 plaats, van 13:00 - 14:00 uur. Dan speelt gitarist Mart Hillen. In 2016 won fingerstyle-gitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde de regionale theaterwedstrijd Rabo On Stage! Tijdens de finale riep juryvoorzitter Juul Diteweg hem uit tot Ambassadeur van de Gitaar. Zijn prijs? Een masterclass van een professional. Zijn wens? Het maken van een eigen concert. Deze wens kwam uit. Samen met niemand minder dan regisseur en theatervakvrouw Leoni Jansen heeft hij een prachtig soloconcert gemaakt en uitgevoerd in mei 2017. Naar aanleiding van deze geslaagde voorstelling begint hij in 2018 met zijn theatertour. Hij zal zijn grandioze gitaarspel verbinden met mooie, persoonlijke verhalen. Ervaar de passie en liefde voor het vak van deze uitzonderlijk goede muzikant!



De streekmarktconcerten worden door de Cultuurvrienden georganiseerd om talentvolle jeugdige musici een podiumplek te geven, in de prachtige Oude Blasiuskerk. Er is geen voorverkoop. Kaarten zijn alleen te verkrijgen onder de toren in de kerk, vanaf 12:30 uur. Voor leden van de vereniging, op vertoon van hun ledenpas 2018: €4. Voor niet-leden: €6.



Protestantse Gemeente

Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Bart Methorst, Leeuwerikstraat 10
tel 3763625.
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL35FVLB0699769221

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

IN MEMORIAM

Willem Mesdag

Op 8 januari 2018 overleed Willem Mesdag (Zwaluwstraat 13, Delden), in de leeftijd van 87 jaar. Willem werd geboren in Zijldijk bij Uithuizermeeden in Groningen, waar zijn vader Doopsgezind predikant was. Hij was de middelste van 5 kinderen. In de oorlogsjaren woonde het gezin in Sneek. Daarna verhuisde het gezin naar Zeist. Na de middelbare school ging Willem naar het conservatorium waar hij zich vooral toelegde op de orgelstudie. Hij kreeg o.a. les van Stoffel van Viegen, de organist van de Domkerk in Utrecht. Willem werd kerkmusicus in hart en nieren. Hij trouwde met Geertruide Schuurman en ze kregen samen drie kinderen. Willem werkte als kerkmusicus, organist, koordirigent en beiaardier in Enkhuizen, later in Enschede waar hij ook als docent orgel en kerkmuziek werkte aan het conservatorium. Van 1987 tot 1997 was hij cantor-organist van de Oude Blasius in Delden. Hij richtte een jongerenkoor op en de Blasiuscantorij, schreef muziek en deed veel voor de Concerten bij Kaarslicht. Hij diende met veel liefde de gemeente en ook samen met Geertruide, zijn vrouw, betekende hij veel voor de opbouw van de gemeente. Ook bij allerlei landelijke commissies op het gebied van de kerkmuziek was hij jarenlang betrokken. Zo werkte hij mee aan de totstandkoming van de liedbundels Zingend Geloven waarin ook liederen met een melodie van hemzelf verschenen. Zijn gezondheid liet hem de laatste jaren steeds meer in de steek, maar met veel levenslust en moed maakte hij toch telkens weer nieuwe plannen. Zijn leven werd gedragen door geloof, hoop, liefde en muziek, stond er op de kaart met het overlijdensbericht. We gedenken hem als een beminnelijk, aandachtig levend, verbindend en gelovig mens. In de viering van Schrift en Tafel bij zijn uitvaart lezen we het verhaal over de bruiloft in Kana uit Johannes 2, in 1957 de trouwtekst. Er klonk orgelmuziek van J.S. Bach en we zongen een aantal liederen met een melodie van Willem.

ds Ria de Vries (Almelo)

Ab Stokkentreeff

Op dinsdag 9 januari is Albert Frederik Stokkentreeff op 87-jarige leeftijd in vrede ingeslapen. Ab Stokkentreeff is 62 jaar getrouwd geweest met Dini Stokkentreeff-Wes. Ze woonden, totdat Ab opgenomen werd in St Elisabeth, samen aan de Langestraat 3, achter het gemeentehuis van Ambt Delden. Ab was een boerenzoon uit Zeldam die zijn sporen heeft verdiend als constructeur-tekenaar. Hij werkte o.a. bij Hollandse Signaal, bij een vliegtuigfabriek in Californië en bij Jonge Poerink in Borne. Het grote avontuur van Ab en Dini was hun verblijf van tweeënehalf jaar met twee jonge kinderen in Canada en Amerika. Ab was een handige klusser op wie zelden een tevergeefs beroep gedaan werd door de toneelvereniging Zwart-Wit of door de Wendelzoele. Wij hebben hem in de rouwdienst herdacht met de woorden uit Luk 2:29 'Laat dan, o Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien.' De rouwdienst vond plaats op maandag 15 januari in de Oude Blasius, waar Ab en Dini zo vertrouwd mee waren. Wij wensen Dini en de kinderen Gods nabijheid om dit verlies te dragen.

Ds Kees Bergström

Wim Wesselink

Hendrik Willem Wesselink werd 15 juni 1927 geboren te Vorden. Na de HTS werktuigbouwkunde trouwde hij in 1958 met Anneke Bouwmeester. Omdat Wim gelijk een baan aangeboden kreeg bij Stork Pompen te Hengelo is het stel gaan wonen in Stad Delden. In eerste instantie aan de Margrietstraat, in 1974 zijn ze verhuisd naar de Sluisstraat en vanaf 2007 wonen ze aan de st Annabrinkstraat 2. Anneke en Wim kregen drie kinderen; Dianne, Harco en Henk-Willem. Zo honkvast als hij was aan zijn woonplaats, zo honkvast was hij aan zijn werk en aan zijn gezin en kerk. Wim hield van zijn geliefde Oude Blasius en heeft actief deelgenomen aan het Kerkkoor, leidde bezoekers rond in de kerk en was een tijd lang Diaken. Omdat het met Stork Pompen minder goed ging is Wim vrijwillig in de VUT gegaan op zijn 62ste. Hij wilde plaats maken voor zijn jongere collega's. dit tekent hem wel, altijd ook voor een ander. Vanaf dat moment hebben hij en zijn vrouw nog de mogelijkheid gehad om veel buitenlandse reizen te maken. Ze hebben hiervan genoten. De laatste 5 jaar werd het allemaal wat minder, zijn ogen lieten hem in de steek, zijn loopvermogen werd minder en door deze combinatie zat hij meer en meer in een rolstoel en was hij steeds meer aan huis gekluisterd. Op 90 jarige leeftijd, 12 januari 2018, is Wim in het bijzijn van zijn vrouw en twee zoons rustig en vredig ingeslapen.

“Namens de familie”.

Hetty Satink-Makkinga

Zaterdag 20 januari hebben we in een overvolle Oude Blasius afscheid genomen van Hendrikje Gerda Jannette Satink-Makkinga, levenspartner van Balth Wittgen. De afscheidsdienst werd opgeluisterd door het Byzantijns koor Wladimir, waar Balth al jaren lid van is. Op de rouwkaart stond een prachtige ikoon afgebeeld: de Wladimiskaja. Op deze ikoon zie je het kindje Jezus heel innig zijn wang tegen die van zijn moeder aandrukken. Dit type ikoon wordt ook wel 'eleusa' genoemd, waarin wij het eleison van het kyrie in terug mogen horen. Ontferming. Zo hebben Hetty en Balth zich over Marisa en haar kinderen ontfermd, toen ze moest vluchten uit Angola. Ze is voor hen een cadeau-oma geworden.

Met de woorden uit Joh 14 In het huis van mijn vader zijn vele woningen hebben wij haar uitgedragen.

Ds Kees Bergström

Hennie Nijmeijer-Nijkamp

Heel onverwacht overleed Hennie Nijmeijer (Fazantstraat 11, Delden) op maandag 29 januari 2018. Ze was 70 jaar. Het was een schok voor haar kinderen, kleinkinderen en familie, maar ook voor de vele mensen waar Hennie mee verbonden was. Het was bijna precies twee jaar na het overlijden van Wim, haar man. Hennie werd geboren in Stegeren, tussen Ommen en Hardenberg. Ze was de jongste van de drie kinderen, een vrolijk, ondeugend kind. Die levendigheid heeft ze altijd bewaard. Ze werd opgeleid in de gezinsverzorging, maar kon daar haar beroep niet van maken door de gevolgen van een auto-ongeluk. Maar het 'zorgen' is altijd in haar blijven zitten, voor haar gezin, familie, maar ook buiten haar eigen kring, voor buurtgenoten, gemeenteleden en ieder die een steuntje nodig had. Hennie had oog voor heel veel mensen, leefde met hen mee, en liet ieder in zijn eigen waarde. Ze was de eerste vrouwelijke ambtsdrager in de Gereformeerde kerk van Delden, ze was jarenlang voorzitter van de vrouwenbond, Passage, ze was lid van de Commissie Eredienst, en ze hielp vaak met allerlei praktische dingen, het rondbrengen van brieven, koperpoetsen, koffie schenken. Wim en Hennie hebben veel voor de kerk betekend. Hennie genoot ook van de natuur, bloemen en planten en dieren. En bij de vele lange vakanties in Zeeland genoot ze intens van de zee. Regelmatig ging ze met vriendinnen bij een kringloopwinkel kijken en vaak vond ze iets moois om haar verzameling blikjes, boeken of servies, aan te vullen. In de dienst bij het afscheid van Wim getuigde Hennie van hun beider geloof in de liefde van God voor de mensen en hun geloof dat liefde de wereld en het leven mooi en goed kan maken. Met het visioen van de hemel op aarde voor ogen heeft ze geleefd, zorgzaam, verbindend, open, eenvoudig, moedig. In de afscheidsdienst lazen we uit Kolossenzen 3 en zongen we een aantal liederen waarin het gaat over 'liefde boven alle liefde'.

ds Ria de Vries (Almelo)

Ds. Nico ter Linden

Niet iets anders, maar wel op een andere manier

Vorige week overleed ds Nico ter Linden, bekend als de predikant van de Westerkerk, opvolger van de eveneens beroemde ds Buskes. Nico ter Linden gold als een begenadigd spreker, een dominee die niet geloofde in de historiciteit van de Bijbelse verhalen, maar ze begrijpelijk wilde maken voor de moderne lezer door hun diepere betekenis uit te leggen. Hij nam de bijbel niet letterlijk, maar wel serieus. 'Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd'. Dat is kort samengevat hoe Nico ter Linden naar de Bijbelse verhalen keek. Hij las en sprak over de verhalen met een enorme eerbied. De taal van de Bijbel was een uitdrukking van het grote geheim waar de verhalen van getuigden. De poëtische taal kon je niet zomaar vertalen naar iets meer hedendaags omdat dat beter over zou komen. Hij was daarom kritisch op de meeste moderne vertalingen. Het luistert nauw, schreef hij met Karel Deurloo. Ter Linden was een verteller bij uitstek. Hoor maar: *'Ik zal u een verhaal van mijn vader vertellen. Hij werd 95 jaar en dat vierden wij te onzen huize met een diner. Alle kleinkinderen mochten hem van tevoren schriftelijk een aantal vragen stellen. Aan tafel heeft hij die beantwoord. Vraag: 'Grootvader, wij weten dat u een gelovig man bent. Is dat geloof in de loop van uw lange leven veranderd?' Antwoord: 'Vroeger geloofde ik alles. Nu geloof ik nog steeds alles. Maar alles anders'.*

Het braambos van je leven

Toevallig gebruikten wij dezer dagen als interactieve opening een tekst van Ter Linden. Het is een tekst om samen te lezen en aan elkaar te vragen wat het is dat je aanspreekt. De titel luidt: Het braambos van je leven:

De leer heeft altijd iets gevaarlijks, of het nu de joodse leer is, de christelijke leer of welke dan ook. Geloof begint ook nooit met de leer. Geloof begint ermee, net als bij Mozes, dat het braambos van je leven gaat branden. Geloof begint met mensen op je weg die je ogen geven om te zien en oren om te horen. Geloof krijg je altijd van iemand, het overkomt je, net als de liefde en het tintelt, het leeft.

Later wordt het op formule gebracht en stolt het tot leer. Dat kan nauwelijks anders, maar gevaarlijk is het wel, want voor je het weet sijpelt het leven eruit weg en is het alleen nog maar iets van het hoofd en niet meer van het hart. Dan krijg je schriftgeleerden die van geen braambos weten, en nooit het zweven van een zachte koelte hebben bespeurd, maar die zich wel opwerpen als verdedigers van de ware leer. Onverdraaglijk is het voor hen dat God anders zou zijn dan zij hadden gedacht. Ze metselen muurtjes om hun geloof, originaliteit is hun vijand, de leertucht hun wapen. (Nico ter Linden, Het verhaal gaat... II. p.23)

Ds Kees Bergström

Nieuwe dominee

Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen nieuws over de komst van de nieuwe dominee. Het wachten is op toestemming van de classis Arnhem. Er is in januari nogal wat publiciteit geweest over de vertraging in het beroepingswerk, maar dat was een storm in een glaswater. Ds Dick Juijn komt naar Delden, alleen weten we nog niet wanneer. Waarschijnlijk in de zomer. De kerkenraad wil verder met ds Juijn en neemt de vertraging van een paar maanden op de koop toe. Tubantia schreef Getouwtrek over nieuwe predikant Dick Juijn. Deze kop was een beetje suggestief, maar eigenlijk stond er in het artikel niets verkeerd. Een paar dagen later schreef Tubantia: Witte rook voor predikant. Toen stond er: 'Het is nog niet officieel, maar predikant Dick Juijn verhuist van Velp naar Delden...' 'Dick Juijn wordt de nieuwe predikant van de protestantse kerk in Delden. De classis, de regiovergadering binnen het protestants kerkgenootschap, moet daar formeel nog mee instemmen, maar niemand verwacht dat er een kink in de kabel komt.' In de oecumenische viering in de Nieuwe Blasius is toen afgekondigd: De kerkenraad van de protestantse Gemeente deelt u mede dat ds Dick Juijn overeenstemming bereikt heeft met zijn kerkenraad over zijn vertrek naar Delden. Behoudens toestemming van het breed moderamen van de classis Arnhem, is ds Juijn vanaf 1 juli beschikbaar voor Delden. Nadere informatie volgt.



Ds Kees Bergström, voorzitter

Contactmiddagen: Samen eten

Binnenkort wordt u weer uitgenodigd voor een contactmiddag met de mensen uit uw buurt. Het gaat om een gesprek met elkaar met uw wijkcontactpersoon en met mij, als waarnemend predikant. Het thema is 'samen eten'. Hoe was dat vroeger bij u, hoe is dat nu en hoe is dat in de kerk als we avondmaal vieren. Aan de hand van verschillende werkvoorstellen proberen we op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te komen en zo elkaar beter te leren kennen. Er zijn vijf bijeenkomsten 's middags en twee 's avonds belegd. Als u verhinderd bent voor de middag of avond in uw eigen wijk mag u zich gerust aanmelden voor een andere contactmiddag. Er is zelfs een reserve-avond op 5 april in De Voorhof. U kunt zich opgeven bij een van de contactpersonen of onderling

Diny Beltman	074-3763714	bbeltman@planet.nl
Martha Mulder	074-3763214	a.r.mulder@kpnmail.nl
Janny Brandenburg	074-2424549	j.brandenburg@gmail.com
Wim Boer	06-50263408	wim766@gmail.com
Anneke Kuperus	074- 3762963	akuperus46@gmail.com
Diny Doornbos	074 -3766992	dinydoornbos@gmail.com

7 febr 14.40 h

Wijk A1 Deldenerbroek, Esbrook Dini Beltman
A2, A3 Deldeneresch, Deldenerbroek Marjolein, Ina Zeldam, Wiene

14 febr 14.00 h
Wijk C3 Bentelo/Hengevelde WOZOCO Bentelo
Wijk C4 Beckum/Oele Thea Versteeg Martha Mulder

21 febr 14.30 h
C2, C5 Rupperinkserf, De Voorhof Janny Brandenburg
Oranjebuurt

6 mrt 14.00 h Stad Stad Centrum De Voorhof
Centrum Wim, Jannie, Alie

7 mrt 20.00 h D 1,2,3 Vogelbuurt, Veldbloemen, Braak
West in de Voorhof
Anneke Kuperus, Ellen, Atty

21 mrt 14.30 h B4,B3, Stadshagen, Jan Lucaskamp, De
Wieken De Eschmolen, Hengelo, e.o. De Voorhof
Diny Doornbos, Magda Stamhuis, Thea Kelderman
E1

5 apr 20.00 h Reserveavond voor wie anders verhinderd
was De Voorhof

Bezoekgroep Ouderen Protestantse Gemeente.

Woensdagmorgen 7 maart a.s. om 9.30 uur komen we
weer bij elkaar in de Voorhof.

Deze morgen zullen mevr. Evelien Mazeland (ouderensadviseur van Salut) en dhr. Arie Mulder een en ander vertellen over het bezoeken van ouderen.

Wij hopen op een grote opkomst.

*Namens de bezoekgroep ouderen,
Jo ten Broeke
De Helle 27 tel. (074)3762239*

GIFTEN

Via een wijkcontactpersoon ontvingen wij 2 giften van
10 euro.

Wij willen de gevers hiervoor van harte bedanken.

*Namens het College van Kerkrentmeesters.
H. Pasman*

Vakantieweek in het Rooseveltthuis

47 gasten en ruim dertig vrijwilligers vertrekken zaterdag 7 april voor een week vakantie in het FD Rooseveltthuis op het Hydepark in Doorn. De vakantieweek voor fysiek gehandicapten en mensen die eens nodig aan een uitje toe zijn, wordt georganiseerd door een aantal diaconieën in Twente en draagt dan ook de naam Twenteweek. Ook uit Delden gaan er gasten en vrijwilligers mee. Het is een week van veel plezier, ontmoeting en vooral van het tijd hebben voor elkaar. Het gebouw op het Hydepark is nog maar drie jaar oud en is voorzien van alle gemakken om iedereen een fijne vakantieweek te bezorgen. De belangstelling voor de Twenteweek is groot maar mocht u nog interesse hebben om mee te gaan laat het mij weten.

E.M. Colijn-Horsthuis, 074-3762307 of 06-83227242



Raad van Kerken - Delden

oikoumene

Interessante Lezing Theo Krabbe

De Raad van Kerken van Delden nodigt u allen uit voor een lezing in de Oude Blasius door onze bekende theoloog en journalist THEO KRABBE op woensdagavond 28 februari om 19.30 uur.

In een drieluik over hetzelfde thema, maar uit verschillende standpunten bekeken, zullen drie sprekers dit seizoen hun visie geven over het thema: KERK BLIJVEN IN DE WERELD VAN NU EN VAN MORGEN.

Theo Krabbe zal als tweede spreker in dit drieluik, zijn visie

geven over het ontstaan van een nieuwe anti-these en de ontkerkelijking van de gevestigde kerken. Zijn bevindingen zijn, dat mensen toch meer over meervoudige religies gaan denken.

Theo Krabbe is theoloog en journalist en schrijft o.a. elk weekend een artikel in het dagblad Tubantia. Tevens is hij bezig met een proefschrift over de katholieke sociale leer in relatie tot de economische analyses van Karl Marx.

U moet hem komen horen om uw eigen visie te vormen. De kerk is open vanaf 19.00 uur. In de pauze krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden door de Raad van Kerken en een vrije gift bij de uitgang stellen wij op prijs om verdere activiteiten als Raad van Kerken te kunnen ontplooiën.

We hopen u op 28 februari te ontmoeten.

Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken



OECUMENISCHE VIERING: Wereldgebedsdag

Op zondagmorgen 4 MAART vieren we met elkaar in een Oecumenische dienst de Wereldgebedsdag. Het thema voor dit jaar is: Geheel Gods schepping is zeer goed. (Gen. 1: 31). Dit keer samengesteld en aangereikt aan de wereld door mensen uit Suriname.

Elk jaar wordt wereldwijd de Wereldgebedsdag gevierd in meer dan 180 landen. Officieel op de eerste vrijdag in maart.

Wij als Raad van Kerken hebben gekozen voor de 1e zondag in maart. Samen willen we dit vieren in de Oude Blasius op zondagmorgen 4 maart om 10.00 uur.

Leden van de Raad van Kerken hebben deze viering voorbereid en in deze dienst willen we bidden voor de Eenheid in de wereld.



Ria Mudde

MOOI DIAMANTEN HUWELIJKSKADO VOOR PDK: € 500.

De mensen van de Projectengroep Deldense Kerken waren aangenaam verrast toen zij hoorden dat een Diamanten bruidspaar de vreugde rondom deze prachtige mijlpaal wilde delen met de kinderen van het onderwijsproject in Migumomiri in Kenia.

Geen goedbedoelde kadootjes, snuisterijen, bloemetjes of bonnen maar een bijdrage in geld voor "onze kinderen" in het verre Kenia.

Het plan werd tot uitdrukking gebracht op de uitnodiging aan de gasten en het was geweldig om te ervaren hoe de gasten het idee hadden omarmd en de envelopjes met gelukwensen en bijdragen vulden.

€ 500- ! Een heel mooi resultaat voor een evenzo mooi idee. Heel hartelijk bedankt.



Wij wilden u dit idee en resultaat niet onthouden. Wellicht hebt u ook binnenkort iets te vieren en vraagt u zich af waarmee kunnen de gasten u, maar ook kinderen die de hulp heel goed kunnen gebruiken, een groot plezier doen. Als projectgroep willen wij graag met u meedenken en u voorzien van het nodige materiaal. U kunt ons bereiken via Rinske Gerritsjans, 0619118592 of Jan Vos, 06 23139397. Als u ons financieel wilt steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op rekening NL66RABO0179158643.



DE "ST. BLASIUS KERCK" (2)

Interieur van de kerk

Over het interieur van de kerk voor de zeventiende eeuw, dus in de katholieke tijd, is weinig bekend. Aan de hand van overblijfselen in het kerkgebouw zijn een paar conclusies te trekken. Verder kunnen uit beschrijvingen van andere kerkgebouwen uit die tijdperiode ook gegevens voor onze kerk getrokken worden.

Omdat het veel gissen is zal niet in elke zin "mogelijk" of "waarschijnlijk" gebruikt worden met in het achterhoofd, dat het vermelde niet in alle gevallen zeker hoeft te zijn.

Hoofdkoor

Aan de oostkant stond in het hoofdkoor het hoofdaltaar. Aan de noordkant daarvan was een nis voor het altaargerei, de sacristie en een sacramentshuisje. Aan de zuidkant bevond zich geen piscina voor het handen wassen, omdat zich daar het zuiderkoor bevindt. Misschien is die wel aanwezig geweest voor de bouw daarvan.

Deur van de sacristie

De deur van de sacristie is nog de oorspronkelijk uit de begintijd.

Sacramentshuisje

Van het sacramentshuisje is een zandstenenfragment overgebleven, dat in het zuiderkoor staat.

Altaren

In de kerk hebben een aantal altaren gestaan. Dat zijn minstens drie geweest gezien de drie nissen voor altaargerei, die nog aanwezig zijn. Dit zijn het hoofdaltaar, het H. Blasiusaltaar onder de schilderingen op de oostwand in de noordbeuk en een altaar in het zuiderkoor. In het H. Blasiusaltaar zouden oorspronkelijk de relikwieën van Blasius aanwezig hebben kunnen zijn.

Er zijn meer altaren geweest voor de vicarieën, maar waar die gestaan hebben is niet bekend. In het zuiderkoor staat nog een beschadigd altaarblad (mensa) met drie van de vijf wijdingskruisjes en een reliekengraf.

Vicarieën

Aan de kerk van Delden waren in de

loop van de tijd een aantal vicarieën verbonden. Dat zijn er 12 of meer geweest.

Een vicarie is een kerkelijke stichting, waarin de opbrengsten van een kapitaal of landerijen, of een deel daarvan, zijn ondergebracht. Het geld uit een vicarie kon dienen voor de oprichting van een altaar voor een heilige. Een vicaris of hulppriester droeg hier op vastgestelde tijden missen voor de stichters op. Voor deze vicarieën waren dus altaren in de kerk aanwezig. De bekendste vicarie is de "Drie Koningen Vicarie (Trium Regum)" geweest, waarvan het altaar meermalen in akten genoemd is.

Beelden

In de kerk hebben beelden gehangen. De enige overblijfselen daarvan zijn haken en ophangogen aan diverse pilaren.

IJzerwerk

Aan de noordelijke muur van het hoofdkoor bevinden zich de ophanging van een bel en een pen en een ring voor een kaars.

Wijdingskruizen

Bij een onderzoek naar muurschilderingen in 1916 waren nog drie wijdingskruizen aanwezig. Nu is er nog één over aan de noordwand van het hoofdkoor. In de sacristie is een wijdingskruis in steen uitgehakt, maar gezien de plaats is dit een hergebruikte steen.

Schilderingen

De schilderingen op de wanden van de kerk en de gewelfschilderingen in de viering zijn voor een deel bewaard gebleven. Op wat nu de preekstoelpilaar is, is een tekening van de H. Blasius met de kerk in zijn hand te zien, maar deze is nauwelijks meer te herkennen.

Grafzerken

Vanaf het begin van de zestiende eeuw worden edelen in de kerk begraven. Of daarvoor al geestelijken in de kerk begraven zijn is niet bekend. De oudste in de literatuur genoemde steen is uit 1503 en is van Huize Twickel. De oudste zerk, die nog over is, ligt in het koor en is van Agnes van Twickelo, gestorven op 3 februari 1574. Zij was de laatste van het geslacht Twickelo. Het opschrift op de steen is moeilijk te lezen, maar is in de literatuur bewaard gebleven. Nog ouder is een brokstuk van een zerk uit 1572, dat in het zuiderkoor ligt.

Orgel

Omstreeks het midden van de zestiende eeuw was er een orgel in de kerk aanwezig, want in akten uit die tijden worden organisten genoemd.

Afsluiting

Uitgebreidere gegevens zijn in het boek "900 jaar Heilige Blasius" op de bladzijden 26 -37 te vinden.

Dick Schuurig



JONGLEREN



Eten en drinken in de tijd van de Bijbel

In de tijd van de Bijbel hadden de mensen geen supermarkt of koelkast om het eten te halen en te bewaren. De mensen moesten al het eten zelf verbouwen op het land, zelf klaarmaken en bewaren konden ze het daarna niet.

Doordat het een warm klimaat is in Israël konden de mensen het eten niet lang goed bewaren. Daarom werd er elke dag vers meel gemaakt en brood gebakken. Het meel malen voor een brood kostte soms wel meer dan 3 uur op een dag. De mensen hadden geen machines en alles moest met de hand gebeuren.

Op plekken waar het voldoende regende werd graan en fruit en groenten verbouwd, op plekken waar het droog is werd veel vee gehouden. Wanneer mensen vee hadden werd er melk gedronken. Op andere plekken werd er wijn of bier gedronken. Water was niet veilig om van te drinken, de mensen werden er ziek van. Daarom werd van fruit en gerst alcohol gemaakt. Al was het niet zo sterk in alcohol als tegenwoordig. Maar de oogst was niet altijd goed en de mensen hadden ook weleens erge honger. Lees maar eens in Ruth 1:1-2 en Genesis 42:1-8. Uit eindelijk was er voor iedereen weer eten, maar spannend was het wel. Vooral het verhaal van Jozef uit Genesis is een bekend verhaal, gelukkig komt alles goed.

Bron tekst: Alef-NBG illustraties: Kees de Kort



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

12-03-2018	24-03-2018	interval 4 weken
09-04-2018	21-04-2018	interval 6 weken
21-05-2018	02-06-2018	interval 6 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/downloads

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERKDIENTEN
NIEUWE BLASIUS EN OUDE
BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 9.00-10.00 uur.

Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10 FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesstraat 112A 7471 KZ Goor.

Telefoon: 0547-261937. Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!